

MANUEL
DES
ÉCOLES PRIMAIRES
OU
SIMPLES NOTIONS SUR LES SCIENCES

A L'USAGE DES JEUNES ÉLÈVES DES ÉCOLES DE L'ADMINISTRATION
DE LA BASSE-COCHINCHINE

PAR
P.-J.-B. TRUÔNG-VINH-KY.

1^{er} VOLUME :

1^o SYLLABAIRE QUOC-NAM; 2^o HISTOIRE ANNAMITE; 3^o HISTOIRE CHINOISE.

SAIGON
IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.

1877.

MANUEL

DES

ÉCOLES PRIMAIRES

OU

SIMPLES NOTIONS SUR LES SCIENCES

A L'USAGE DES JEUNES ELEVES DES ÉCOLES DE L'ADMINISTRATION
DE LA BASSE-COCHINCHINE

PAR

R. - J. - B. TRUÔNG - VINH - KY.

1^{er} VOLUME :

1^o SYLLABAIRE QUỐC-NGŨ ; 2^o HISTOIRE ANNAMITE ; 3^o HISTOIRE CHINOISE .

SAIGON
IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.

1876.

(1)

8^oR
8089



Le quôc-ngũr doit devenir l'écriture du pays — Il le faut pour le bien et le progrès. On doit donc chercher à répandre cette écriture par tous les moyens, et l'on ne saurait trop imiter la mission dont l'imprimerie, que j'oserais appeler infatigable, fournit chaque jour de nouvelles productions.

A mon tour, j'apporte à cette œuvre mon modeste tribut de vulgarisation par mon *Manuel des Écoles primaires*. J'ai cru devoir consacrer le 1^{er} volume de ce travail à l'étude, à la prononciation et à des exercices de lecture. Cette partie renferme :

1^o Le syllabaire quôc-ngũr, suivi des exercices sur la prononciation, les accents et l'orthographe ; 2^o l'histoire d'Annam, depuis son origine jusqu'à l'avènement de Gia-long sur le trône de tout l'Annam ; 3^o la chronologie chinoise jusqu'à la dynastie des Thanh, qui règnent actuellement en Chine. Bien que l'utilité absolue de l'histoire chinoise soit contestable ici, j'ai cru devoir l'y introduire à cause de la sorte de popularité dont elle jouit, et parce que jusqu'ici il n'a été possible de l'étudier qu'à l'aide des caractères chinois, ce qui est un obstacle décourageant pour les enfants. Du reste, les livres d'histoire en caractères chinois se font rares dans le pays.

Dans le second volume, je donne de simples notions sur les sciences, pour préparer les élèves à suivre plus tard, en français, des cours plus importants.

P. -J. - B. TRU' O'NG - VĨNH - KÝ.

Sách này là sách rút tóm lại những điều đại-cái người-ta phải học, để cho con trẻ mới vô trường, học những điều đại lược mà phá ngu, cho đứng đắn sau khi vào trường chung nghe dạy nghe giải rộng các điều ấy thì mau hiểu hơn là một; hai nữa là để mà tập coi, tập đọc, tập viết tiếng Annam trong chữ quốc-ngữ cho trùng tiếng, cho nhằm giọng, phân biệt ra cho rõ-ràng.

Khuyên các trò hãy bớt tính ham chơi, mà chuyên việc học-hành, chữ-nghĩa, văn-chương cho được vào đường công-danh với người-ta cho sớm, trước là cho đứng đẹp mặt nờ mày cha mẹ, giúp đời dạy dân, sau là cho mình được công thành danh toại, thơm danh, tốt tiếng ở đời.

P. TRƯỞNG-VĨNH-KÝ.

Thơ thì tùy thân bản,
Tài thì quốc gia trân.

Tạo chúc cầu minh, tụng thơ cầu lý.
Ngọc bất trác bất thành khí,
Nhơn bất học bất tri lý.

Huỳnh kim mẫn dinh, bất như giáo tử nhứt kinh.
Tứ tử thiên kim, bất như giáo tử nhứt nghệ.

Chí lạc mạc như độc thơ,
Chí yêu mạc như giáo tử.

Học tắc thứ nhơn chi tử vi công khanh.
Bất học tắc công khanh chi tử vi thứ nhơn.

PHAN THÚ' NIÚT

Về phép học-tập chữ quốc-ngữ:

CHỮ QUỐC-NGŨ,

NGHĨA LÀ CHỮ LATINH DÙNG MÀ VIẾT TIẾNG ANNAM RA.

a b c d đ e (f) g h i (j) k l m
n o p q r s t u v x y (z) .

A B C D Đ E (F) G H I (J) K L
M N O P Q R S T U V X Y (Z)

a b c d đ e (f) g h i (j) k l m
n o p q r s t u v x y (z)

a â ã e ê i (y) o ô ơ u ư
Ba bâ bă be bê bi bo bô bơ bu bur
Ca câ cã ke kê ki co cô cơ cu cur
Cha châ chă che chô chí cho chơ chu chur
Đa đâ đă de dê di do dô đơ du dur
Đa đâ đă đe dê đi đo đô đơ đu đư

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| Ga | gà | gã | ghe | ghê | ghi | go | gô | gơ | gu | gur |
| Gia | già | giã | gie | giê | gi | gio | giô | giơ | giu | giur |
| Ha | hà | hã | he | hê | hi | ho | hô | hơ | bu | hur |
| Kha | khà | khã | khe | khê | khi | kho | khô | khơ | khu | khur |
| La | là | lã | le | lê | li | lo | lô | lơ | lu | lur |
| Ma | mà | mã | me | mê | mi | mo | mô | mơ | mu | mur |
| Na | nà | nã | ne | nê | ni | no | nô | nơ | nu | nur |
| Nga | ngà | ngã | nghe | nghe | nghe | ngo | ngô | ngơ | ngu | ngur |
| Nha | nhà | nhã | nhe | nhê | nhi | nho | nhô | nhơ | nhu | nhur |
| Pha | phà | phã | phe | phê | phi | pho | phô | phơ | phu | phur |
| Qua | quà | quã | que | quê | qui | quo | quô | quơ | quu | quur |
| Ra | rà | rã | re | rê | ri | ro | rô | rơ | ru | rur |
| Sa | sà | sã | se | sê | si | so | sô | sơ | su | sur |
| Ta | tà | tã | te | tê | ti | to | tô | tơ | tu | tur |
| Tha | thà | thã | the | thê | thi | tho | thô | thơ | thu | thur |
| Tra | trà | trã | tre | trê | tri | tro | trô | trơ | tru | trur |
| Va | và | vã | ve | vê | vi | vo | vô | vơ | vu | vur |
| Xa | xà | xã | xe | xê | xi | xo | xô | xơ | xu | xur |

CHỮ SAU RỘT TIẾNG ANNAM.

A. — ac. ach. ai. am. an. ang. anh. ao. ap.
at. au.

â. ân. ác. âm. ăn. âng. âp. ât. âu. ây.
ă. ăc. ăm. ăn. ăng. ăp. ăt.

E. — em. en. eng. eo. ep. et.

ê. êch. êm. ên. ênh. êng. êp. êt. êu

I. — ia. ich. iêc. iêt. iêu. im. in. inh. ip.
iêm. iên. iêng. ít. iêp. yêu. iêu

O. — oa. oac. oăc. oanh. oai. oan. oăn. oang.
oăng. oap. oăp. oat. oe. oe. oet. oi.
om. on. ong. op. ot.
ô. ôc. ôi. ôm. ôn. ông. ôp. ôt.
ơ. ơc. ơi. ơm. ơn. ơng. ơp. ơt.

U. — ua. uân. ue. uê. ui. uit. um. un. ung.
uôc. uôi. uôm. uôn. uông. uóp. uôt.
uât up. ut. uy. uya. uyên. uyêt uyinh.
uinh.

ư. ưa. ưc. ưm. ưn. ưng. ưc. ưoi.
ưom. ưon. ưong. ưop. ưot. ưou. ưp.
ưt. ưu.

ˊ ˋ ˆ ˚ ~
a a a a a

ˊ dấu sắc ˋ dấu huyền • dấu nặng ˚ dấu hỏi ~ dấu ngã.

CHỮ VIẾT SỐ.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----|----|-----|------|-------|------|------|---|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 10 | 12 |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | | X | XII |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 301 | | 400 | |
| XXX | XL | L | LX | LXX | LXXX | XC | C | CCCI | | CD | |
| 500 | 600 | | | 900 | 1100 | 1500. | | CCCC | | | |
| D | DC hay là ICC | | CM | MC | MD. | | | | | | |

DM

Học trò học thuộc rồi thì bắt nó tập viết và tập đọc sách.

BÀI TẬP ĐỌC.

TẬP NÓI SỬA.

Ăn thịt chôn đèn ngon riết, mút hột mít ứt ngọt điên.

Chơn bén đất lật-đật lân-lướt.

Còn toan liệu tính toán, thoát đầu nó đăm đơn kiện cho mây khoản.

Nó toan khoan cái bàn toán, tính choán lây đất loạn chơi, nên mới sinh oán thù ra làm vậy.

Con thàn-lần cần con rần-môi.

NÓI ĐỐT.

Ước các hạng cũng được ích, song quăng ngang quăng dọc khôngặng ích mà lại uổng.

Ngũ quăng là Quàng-nam, Quàng-ngãi, Quàng-bình, Quàng-trị, Quàng-đức.

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

Đi táng xác, có mặc đồ tang.

Mang tráp đi đường vắng, gặp kẻ cướp lây của quăng tráp, tát quáng vô quán muốn buông, lên giường ngủ thẳng một giấc tới tảng sáng.

ui, uôi, im, iêm. iu, iêu
dầu hỏi, dầu ngã.

Vô địa lập chùy, tùy thì mà ở.

Chùi cho sạch, lúi cho mau.

Lui-cui đồn cùi, té nhùi vào hang.
Phui-pha cho vui, vùi đầu chúi mũi.

Lây muôi bỏ vô bẹ chuối.
Một buổi chuyên được mười cái chuối.

Con muỗi đậu lưng con ruồi, bay ngang qua suối, đựng
tàu lá chuối, mắc kẹt cái đuôi, trong bụi rau muôi, muỗi
ơì là muỗi !

Cuôi thàng nó đuôi ra ruộng muôi ; thàng con nít mới
ba hôn tuổi, có đeo cái chuối, ở cho một buổi, dám đối luôi.

Vai vác bó cùi, đi lui lúi, và khóc và tùi, mình mảy
những bụi, đen thui thui, bước xuống mũi ghe, cúi đầu
chun vào trong mũi.

buổi mai ruồi bu, buổi tôi muỗi cắn, già quá tám chục
tuổi, xách chuối đi lân ; ăn thì ăn chuối ; ăn nhàu với muôi.

Con chim nó nằm chiêm bao, nó thấy nó chết chìm ;
vô tiệm tìm bạn kiếm rù đi chơi.

Khúc-khắc cười hì-hì hịch-hịch, lúc-thúc gánh nặng thờ
è-è ạch-ạch.

Run-rầy, giãy dầy-đầy, mình-mảy dơ-dáy ; mặt-mũi đã
rở chàng, lỗ tai lằng xo, xách rỏ lỏng-lẻo, nhảy qua mương
lỏng-không, té phứt dưới ao, gãy chân gãy cẳng, bẻ đổ
bẻ đặc, cần-nhần cần-nhần.

Túy-kiểu không phải là dĩ, cực chàng đã vật-vả mình,
bị gả cho gã Mã-giám-sanh, vẫn là người phạm-phu vật-vả.

Đô ai vẽ dạng cái vẽ người quân-tử.

Lây chào gang xáo gan. — Kla con muỗi đậu trên lỗ
mũi. — Dao bằng sắt rèn sao không sắc. — Dọn đường
cho quang để quan lớn đi ; quan quách đi cũng lọt, quang

giống đi cũng rộng. — Các đũa con nít hay vọc cát. —
Nắm đuôi thàng chệch đuôi. — Nó đã nhác việc mà lại
nhát gan.

Dê dúi nhúi dưới gộc đuôi.

Thàng a-dua đứng dựa cây dừa, dục đầu vô bụi dừa
có buộc dây dọi nơi gộc dũa, dây dòn lại dùm-dăng
dụng-dịu, đứng-dùng lại dưng-dưng-dưng.

Chẳng nên dề-duôi con dề con dề, dẫu cho khéo-léo
bực nào cũng không ai dễ làm cho được vậy.

Ai dề dề ghê nó ghê tai lại dề lời, đừng cái dếp đồ đĩa
dầu làm gì-giống cái gì khăn đi rồi còn gì ?

Nó già quan-gia nơi chôn sắn dĩa, đi có vông-dá dù-
lọng, quần đi đàn mặt, cầm cây dĩa còn dác.

Một lũ đàn-ông đại-dột, dơ-dáy, dĩa-dược dặc-dịu dừ
nhau dặt-dừ đi một đoàn dài-dài dặc-dặc.

KHUYÊN HỌC CA.

Này lời thầy y học-trò :
đem thân đi học phải so vắn dài.

Bây nay thầy đã một hai,
khuyến can học-tập kéo hoài công đi.

Học là học-tập lễ-nghi,
trước là học lễ, sau thì học văn.

Văn-chương phải khá lập thân,
học nhi thời tập ân-cân một khi.

Con ơi chơi ác làm chi,
muôn cho hay chữ học thì phải lo.

Rừng nhu biển thánh khôn dò,
bé mà chẳng học, lớn mò sao ra.

Sân-sàng áo mẹ cơm cha,
khôn thì học lấy kéo mà than-van.

Xin cho biết với thể-gian,
kéo mà cha mẹ kêu-van chẳng tày.

Cám ơn cùc dục cao dày,
sao cho đẹp mặt nở mày mẹ cha.

Học thì như găm thêm hoa,
có văn có chữ mới ra lịch người.

Cơm tiền đã biết mây mười,
e sau lại dốt thể cười chẳng nên.

Khôn thì ăn trước ngói trên,
dại thì ra đứng hai bên cột đình.

Khôn thì học lấy vào mình,
dại thì trông hồng như hình nộm-nan.

Xưa thì quyền thường lộc ban,
văn chương họcặng tiến ngàn khó mua.

Những người vực nước phò vua,
cũng đều lấy chữ mà mua tước quờn.

Khó mà hay chữ còn hơn,
giàu mà hay chữ như sơn thếp vàng.

Cha mẹ cho học chẳng màng,
lớn khôn ra làng vác búi thui trâu.

Găm trong đạo học rất mau,
tứ dân tứ thú hồi đầu thể gian.

Khôn thì học lấy làm ngoan,
Mai sau lỡ vậ ở làng cũng thương.

Phước đầu áo găm hoi hương,
sáng danh cha mẹ như gương trên trời.

Cho hay thành bại ở trời,
Hoàng thiên đâu có phụ người đọc thơ.

Ất là có gái đợi chờ,
xin cho hay chữ vợ tơ thiêu gì ?

Thấy đà giác lý thị phi,
mây lời thầy dạy, nên ghi vào lòng.

Chớ đừng lầy đầy làm vong,
học cho có lòng thì mới nên thân.

Học cho biết ngái biết nhân,
biết trung biết hiếu, quí thân cũng kiêng.

Thấy đâu dám sánh thánh hiền,
mây lời thầy dạy nên biên đề đời.

Thấy răn thầy dạy mọi lời,
hỏi lại dân trời có phải cùng chăng.

Rày thêm hòa cô phong đặng,
ca ngâm một bức nguyện tăng thái bình.

ĐỒ TẬP ĐỌC.

Ngon là mật mỡ, tốt vàng son,
Vì học mà nên hỡi ở con !
Kính sử ca-kệ là của tốt,
Văn chương gói-ghém ấy mùi ngon,
Cơm cha áo mẹ sâu dày biển,
Lộc chúa công thầy nặng tợ non.
Hai chữ phương tri tua nắm giữ,
Cho hay con thảo phước nhà còn.

Ôn cô tri tân mới gọi trò,
Rộng dò dàng cả bữa hàng lo,
Chuyên rèn nấu sử tua tìm-tỏi,
Hàng tập xối kinh phải gắng đua,
Cung quê một mai đầu rở tiệt,
Thang mây có thuở đặng thơm-tho.

Vào đâu chí toại nhờ an phận,
Sư phụ, lòng thương tiêng dặn-dò. *

Ăn ngủ làm chi hỡi các trò !
Có công đi học phải toan-lo.
Chơi-bời hoa nguyệt đừng mơ tưởng,
Học nghĩa rừng nhu phải gắng đua,
Dầu những ruộng-nương năm bảy mẫu,
Chi bằng kinh sử một hai pho ?
Trời xanh đâu phụ người văn học ?
Bằng hồ để tên mới sướng cho.

Có vóc có thân phải có siêng,
Hễ là đi học học cho chuyên,
Sân Trình nầu sử lòng chi mới ?
Cửa Khổng xoi kinh dạ chẳng phiền.
Câu ngọc lời vàng hằng dốc chí,
Tin ong sứ điệp mưa tình riêng.
Hoàng thiên đâu phụ người văn học,
Có thuở báng vàng đặt rở duyên.

Từ ngày viễn chí học Ngưu-giang,
Lòng tưởng châu sa lụy mây hàng.
Cám nghĩa cốt bì sao dạ ngọc,
Chạnh lòng liên nhục héo gan vàng.
Xa-xuối hương phụ xa đơn quê,
Cách-trở hoài sơn cách đệ đường.
Cũng muốn đương qui vậy một môi.
Sa như còn dỗi đạo Trình Nhan,

Ra không há dễ trở về không ?
Cái nợ trần hườn phải tính xong.
Rắp mượn viên diên vui tuê nguyệt.
Dờ đam thân-thẻ hẹn tang hồng,
Dã sanh cái phận trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông,
Dứng giữa trần ai ai có biết.
Sau ra mới rõ mặt anh-hùng.

Quân thân hai chữ chí hàng trông,
Những màng xoi kinh phút rạng đồng.
Ngày lụn đầu rời cây bút ngọc,
Đêm trường dễ phí ngọn đèn hồng.
Sa nhân ví bằng ong sa nhụy,
Nêm ngái dường như bướm nêm bông.
Đặng hoà mây thu nhờ một hội,
Ngõ may ắtặng ngọn đài rồng.

Ông óng đua nhau những đại khôn,
Chằng biết ai là đại ai là khôn.
Khôn mê từu sắc là khôn đại,
Đại chôn quyền môn ấy đại khôn.
Khôn ấy không tiền là khôn đại,
Đại mà nhiều của ấy đại khôn.
Đô ai có biết trong khôn đại ?
Mới gọi rằng người biết đại khôn.

CÁCH DẠY.

Hễ trò nào mới vô thì phóng vờ theo đã ra trước này, giao cho nó, cấp cho một trò cũ đã biết rõ mà nhắc-biểu chỉ-vê cho nó.

Phân lớp ra mà dạy cho dễ : Như học-trò đã biết viết, biết đọc thì bắt nó viết mò, bắt đọc một đoạn sách cho lẹ cho xuôi.

Viết mò thì lấy những tướng, văn, thơ, phú, mà nói cho nó viết, viết rồi thì thầy coi mà sửa lại cho nó, cho chính câu chính chữ.

Còn mỗi bữa học, bắt nó kiêm câu hát, câu đối, lời phương ngôn tục ngữ, điệu ngôn vân vân, mà viết ra một đôi câu chẳng hạn, đem tới nộp cho thầy sửa, góp những cái ấy lại, để một nơi.

Dạy toán thì trước hết dạy bốn phép, cộng, trừ, nhân, chia, cho rõ. Rồi cứ ra bài đồ cho nó, mãi cho quen. (Như có làm ra một ít thứ ấy sau này để làm mẫu.)

Dạy phép đo cũng vậy.

Sau hết cứ theo trong mẹo dạy học tiếng Langsa từ thứ 6, 7, 8, 9. mà dạy nó đọc văn tiếng Langsa cho quen.

Những tập nó học nó viết mỗi bữa học thì thầy sửa rồi để ngày vô cho nó, cho dễ xét đũa nàc trở-nãi, dạng như quan có đòi thì thầy có sẵn mà nộp cho quan.

LẠI CHO HỌC TRÒ ĐỌC SÁCH SƠ-HỌC VĂN-ĐÁP.

Thêm vô đây cái nhứt trình từ Chệt ra Quảng-nam, và từ Thừa-thiên, (Kinh-đô) ra tới phủ Vạn-ninh, từ Thừa-thiên vô tới cửa Cần-giờ, chỉ dăng ghe bầu đi biển cùng các cửa biển tự nam chí bắc, để cho học-trò tập đọc và coi cho biết địa đồ.

NHẬT TRÌNH ĐÀNG BIỂN NƯỚC ANNAM.

Từ kinh-đô cho tới phố Vạn-ninh,
TỪ VẠN-NINH KÈ VỎ CHO TỚI CỬA CẦN-GIỜ.

Trên thì vua ngự ngai vàng,
dưới thì văn võ hai hàng đai cân.

Chín châu bốn bể xa gần,
khang cù kích nường muôn dân thanh-nhàn.

Tôi nay là khách bán-buôn,
nhật trình xin kẻ na-nôm mặc lòng.

Con thuyền phàm lệ thông-dong,
bào nơi nường-dựa mặc lòng vào ra.

Mãng nay án hải thanh hà,
tự Thừa-thiên-phủ tới hoà Vạn-ninh.

Trong nhật trình địa đồ xin kẻ :
phủ Thừa-thiên lệch Thuận (1) nhà đài.

Trình đồn các việc thành-thời,
sửa-sang thuyền-bá tới lui hải tân.

Gió tôn (2) phong buồm tiên phướng-phất ?
đã gần chừng lệch Lập Cát-bay.

Bầy-phường chín-xóm là đây,
buồm giông ba cánh sóng rày lao-xao.

Cây dứa cửa Việt càng cao,
vễn-vông phải lấy ra vào làm tiêu.

Vui chơi Quảng-trị đập-diêu,
thây Tùng hải khẩu lăm chiu quanh-co.

Vũng Bang trông đã sờ-sờ,
trông ra hòn Cò mù-mù mới hay.

(1) Cửa Thuận-an.

(2) Gió nam.

Mũi Lài nẩy lễ chưng tam thánh,
xin phù-trì cát khách kéo âu.

Chân (1) phong đầu đã ngạt-ngào,
cát bay một bãi dài sao thể nầy ?

Quảng-bình đây kim thành thỏ bích,
khách bộ-hành gọi đó Đồng-quan.

Đầu-mẫu núi ày là ngàn,
Hải-môn Nhứt-lệ nghênh-ngang ra vào.

Sóng đầu Phục-địa xôn xao,
gò lèo kéo lái cận vào không nên.

Côn Chùa hòn Náu bên trên,
Lý-hoà Đá-nhảy kẻ liên Linh-giang.

Tần đây có trạm có đồn.
rạn đầu sóng bỏ lạch Ròn trông ra.

Tây nam gió thổi êm hoà,
phút đầu đã tới vũng La ngoài giò.

Trong vũng Chùa mũi Dao là đó,
núi Dèo-ngang lộ-lộ mọc lên.

Sơn-dương coi đó hòn Chim,
dưới thì vùng Áng, ở trên Dinh-cầu.

Nào ngàn Ba-đọ ở đâu,
kim ngân hành lễ bấy lâu đã truyền ?

Phật-phơ đòi cánh bướm tiên,
tò chừng hòn Nhượng, Yên Miên Man kẻ.

Ngoài Sập gie, trong thì cửa Nhượng,
thuyền ngư-ông ngày tháng tiều-dao.

Phút đầu đã tới hòn Hươu,
đã qua lạch Sốt hỏi nào Đầu-cân.

Ngoài con mắt trừng là chừng Hà-tĩnh ?
lạch Đò-cương thùng-thình vào ra.

Láp, Nôm kẻ vuôi hòn Ngư,

(1) Cỏ đồng.

Ngệ-an cửa Hội lễ hòa nhà ông.

Cồn khơi sóng bỏ ỳ-âm,
kia Lan-chú đó, mà Rổng xa đây.

Lạch Lò đang lúc tình say,
Chuồng-gà ai để đó rày hiền nhân.

Sóng cồn Chà ngập-ngừng mặt nước ;
trong khe Hâu thuở trước bày ra

Thuyền dân-dà đây là Bãi-láng.
Lên hai vai lạch Vạn trông vô.

Mù-mù đó hàn hòn Cầu,
Tràng-sa bãi cát một màu như in.

Hung-thè sao đứng bên trên,
Hóa-công không địch kẻ liên lạch Thơi ?

Hòn Dụ, hòn Kiền sóng giồi,
Chó-nằm Sảnh-bắc, là nơi lạch Quên.

Ngoài lạch Quên trâu voi giữ cửa,
cáo bắt gà một ổ đầu non.

Ông bà còn đứng Chân-sơn,
thiên thu vặc-vặc hầy còn như xưa.

Kim ngân dâng vật dâng ra,
lòng thành lễ bạc gọi là khách thương.

Mình rổng chơn đá gác ngang,
đã qua hàm Ếch lại sang Bạc-đầu.

Cột Nanh đầu ây đến đuôi rú,
nào, kim, ngân, cháo nở bùng ra.

Tê rồi vui chén an hà,
uông say đèn Oi (1) mới ra nói Càn. (2)

Lễ nhà quan vua bà phù-hộ,
Rổng-tráp (3) chào; tò rạn Nổi-rang. (4)

(1) Hòn Ối.

(2) Cửa Càn.

(3) Cửa Rổng-tráp.

(4) Cửa Nổi rang.

Cù nằm dưới bãi Châu-sơn,
vách thành cao ngất, đã sang An-hòa. (1)

Sực trông ra thành nào trên núi, (2)
hay là thành tân thủ đóng đây?

Biện-sơn vũng Ngọc tốt thay!
mà trên vũng Biện lặng rày như ao!

Trình đồn ta sẽ lấy neo,
mừng nay gặp hội Đường Nghiêu lo gì?

Ngoài hòn Mê, Miêu, Bung, Niu, Núc,
trong bãi dài ngựa giục trường sa,

Núi đầu trông đã tà-tà,
ây là hòn Bạng cũng là hải môn.

Qua đây Câu-chử là hòn,
anh-linh hiển-hách kinh còn thường về.

Ngồi mà nghe sóng đầu đã sủi,
tới hòn Chay phải hỏi rạn đầu?

Bãi Iliu cát trắng một màu,
tréo vòng chắt-ngắt biết cao mây trùng?

Thỏa tâm lòng xoang tay Chì-vọc,
lụng (3) Anh-hàn ghép đúc cho nguyên.

Ho đâu găm hết bên trên,
tha hương ngộ-cô anh-em hỏi chào.

Ngoài cồn Châu xôn-xao sóng bờ,
tới chôn nẩy chớ có đi vô.

Mà đây là xứ Thanh-hoa,
vào Tràng (4) mà đồ mua bò ăn chơi.

Vất chơn lên sập ta ngồi,
mà ngoài hòn Nẹ là nơi dựa thuyền.

Lướn câu thì ở bãi Riêm,

(1) Cửa An-hoà.

(2) Biện-sơn.

(3) Vụng.

(4) Cửa Tràng.

lạch Sung đã tới thẳng lên Thần-phù.

Lên Thần phù lô-xô chớn-chở,
người Ninh-bình ăn ở cũng xinh.

Tây nam thì chạy bãi Sành,
là miền Nam-định rập ranh lạch Đài.

Ai vào lạch ây phải coi,
nom xuống Trảng, Nẹ, một vài đường đây.

Ây là chính lạch xưa nay,
buồm giông ba cánh chạy rày như tên.

Cồn Đen thì ở bên ngoài,
trải qua lạch Lác, Mau-đời chớ âu.

Nào cồn Ba-lạt ở đâu ?
lạch đôn tâm thủ thẳng vào đầu Rô.

Tới lui cửa ây vẫn là,
tân quan thương biện hỏi đà căn-do.

Trình đôn nạp lễ chớ lo,
qua đôn Thông-chê phải dò trước sau.

Cồn Châu một lũ gie ra,
Mình hương bãi Nổi, ây là Khách trưng.

Cửa Lân rồi đến cửa Trà,
thú vui phô khách, tàu đồ bán-buôn.

Chạy qua một bãi dặm trường,
cửa Hộ đã tới Quan-lang bãi dài.

Tới đây là cửa Thái-bình,
Thái-bình cửa ây là miền Hải-dương.

Chạy lên ngoài núi Dấu-sơn,
tám con theo mẹ chẳng hơn chút nào.

Dấu non chơn núi thấp cao,
dấu ai lui tới cũng vào dựa đây.

Qua rồi cửa Triệu, cửa Úc liền đây.
thằng trông cửa Cầm cột cao là chừng.

Lạch cửa Cầm ra vào buôn-bán,

chôn thích tình tứ thú về thay !

Nghiêu phong trai gái xinh thay !

Phượng-hoàng hỡi khẩu ây thành Quảng-yên.

Thành xây đỉnh núi cao cao,

bể sông ba mặt ra vào nghỉ-ngơi

Thằng buồn mà chạy cho khơi,

Cát-bà tới đây là nơi đỡ-nhờ.

Ngoài thì bày-vách dựng lên,

mà trong Na-trời bướm tiên qua rồi.

Trông ra ngoài hòn Nang hòn Chuột.

thuyền-bè thương-mãi lúm người minh nhân.

Bài-thơ (1) của Lục tròi qua,

lần lên mà chạy là-đà cho xa.

Hòn Ngọc đầu đã tỏ chừng,

Thác Hàn đã khỏi tới chừng thác Bà.

Vạn-ninh phô-xá nguy-nga,

anh em sấm-sửa đề mà gieo neo.

Mình nay gặp hội nhà Nghiêu,

thuận tình thương-mãi ít nhiều mà chi.

Bán-buôn ai có vụng gì ?

mới hay vật thịnh át thì dân khang

Dầu ai đi bác về nam,

nhứt-trình phải biết đề làm chân sau

Hãy xem tự vì chí dầu,

ba mươi bảy tần tới h'iu bảo cho.

Dầu đi sông nước chớ lo,

trở vào tới lại kể cho đặng tường.

Kể đây từ chôn kinh đô,

kể vào Gia-định, kể đàng lên Mên.

Kể ra khắp hết mọi miền,

ngày no tháng đủ thường-thường âu-ca.

(1) Núi Bài-thơ.

Khi xưa nhứt-trình kẻ ra,
bây-giờ ta lại dân-dà kẻ vô.

Trong địa-đồ nhứt-trình mới dẫn,
phủ Thừa-thiên lạch Thuận ở đây.

Đồn-ong cột tháp thành xây,
trình đồn mức nước rặng ngày mà ra.

Gió đông ba cánh êm hòa,
chạy xuôi một dải đó là lạch Ông.

Ngó vào trong vũng Chùa mới đặt,
thuận êm vừa chạy bắc mũi Giung.

Ài-vân chât-ngắt ngàn trùng,
hòn Hân thấy đó là trong vũng Hân.

Trong vũng Hân gia còn phơi cánh,
ngoài Nghê nằm đùng-đỉnh thừa nhang.

Sơn-trà, vũng Dãng dậm tràng,
kìa hòn Non-nước thiên chương địa đồ.

Ngó mù-mù cù-lao nằm án,
lạch Dải-đam lai-láng minh-mông.

Thuận bướm ba cánh thàng giông,
Bàn-than cửa Xuê là trong Hiệp-hòa.

Trong Hiệp-hòa chùa Liêu, chùa Ô,
mũi Sung-binh lộ-lộ non cao.

Nam-Châu sóng bỏ ý-ào,
Sa-kỳ vũng vịnh ra vào nghỉ-ngoi.

Chôn nghỉ-ngoi nhiều nơi phong cảnh,
ngoài cù-lao thùng-thỉnh mọc lên.

Xưa nay qua đó đã truyền,
chạy ngoài hòn Rượu gác miên cho khơi.

Thành-thời ba cánh thành-thời,
buông xuôi Quảng-ngãi một thời dậm trường.

Chạy qua bãi ấy dậm đường,
kìa hòn Mĩ-á, Sa-hoàng đã trông.

Lạch Kim-bồng, Tân-quan là đó,
chôn thanh-nhàn vui-vẻ thừa dư,
Nào ai đi sớm về trưa,
liếc trông trên núi thầy dừ Tân-quan.

Qua Tân-quan tò ngàn Tài-phú,
chạy một hồi lô-xô Hà-da.

Nam-châm, bãi Mới đã qua,
hòn Lang, Nước-ngọt đó là Cát-bay.

Hòn Khô, Nước-ngọt là đây,
kia hòn Nhọn-bún đã bày vũng Tô.

Khen ai khéo tạc địa-đồ,
con thuyền phàm lệ giang hồ thành-thời !

Anh em trò-chuyện vui-cười,
lác trông lên núi thầy người bồng con.

Trông chống ngồi giữa đình non,
trắng thu vặc-vặc dạ còn như in.

Đã gần miền hòn Càn hòn Cò,
chạy gác ngoài chớ có đi vô.

San-hồ chợ Gĩa địa-đồ,
cù-lao xanh-ngát bốn mùa tốt-tươi.

Đà gần vời Cù-mông là cửa,
hai mũi đều chớn-chờ gie ra.

Trên mũi Móm dưới mũi Rà,
qua hai mũi ấy vũng La đã gần.

Ngoài vũng La, trong thì vũng Lâm,
lạch Xuân-đài thăm-thăm coi vô.

Nước non khéo tạc địa-đồ !
cù-lao bãi cát bốn mùa như ao !

Lác trông vào Mái-nhà là vũng,
mà Cao-biến một đồng trên khô.

Lênh-lang mặt nước như tờ,
non cao chót-vót là chùa Ma-liên.

Qua Ma-liên cho liến Ma-lập,
núi Cà-dán cột tháp thờ xưa,
Linh-lang mặt nước như tờ,
anh em chèo quê giang hồ thành-thời.

Trà-nòng thì đã tới nơi,
bãi Tiên thăm-thăm là vôi vũng-Môn.

Nào ai chèo ngát bát khôn,
lá buồm Ngư-tú nước non dân-dà

Dâu gành mũi Nẹ gie ra,
qua hai mũi ấy đó là Ô-rò.

Vũng Ô-rò bốn mùa cũng khuât,
dựa mặt nôm mặt bắc cũng hay.

Sơn-xuyên phong-cảnh là đây,
non cao bìa tạc đá xây nghìn từng.

Đá chập-chồng Non-bồng, Nước-ngọt,
tạc bìa truyền thờ trước Hùng-vu-ơng.

Chạy qua đôi ấy dặm trường,
hùm nằm giữa bãi rỏ-ràng sóng kêu.

Chạy qua đôi ấy lặn theo,
non cao chót-vót là đèo Ngư-nhân.

Thành-thời mỗi ngọc gieo câu,
Đôi-mỗi chớn-chờ lẩn-lẩn gie ra.

Liệu chừng chôn ấy đã qua,
một đoàn trâu mẹp phì-phà sóng kêu.

Chạy qua đôi ấy lặn theo,
cửa Lớn cửa Bé rẽ eo ra ngoài.

Chôn Khe-đào, nhà Rò, mũi Mác,
gành Khe-gà tục-tác bỏ ra.

Xóm dò ngọn khói đã qua,
lẩn buồm dựa Chụt đó là Nha-trang.

Chôn Nha-trang vè-vang tứ thú,
sân quán-hàng vui thú bán-mua.

Tháng đông thì dựa bãi Chùa,
nồm nam dựa Chặt bốn mùa như ao.

Ngoài cù-lao đá dưng như vách,
mặc chịu lòng quý khách nghỉ-ngơi.

Túi thơ bầu rượu dong chơi,
bướm giung ba cánh bát vời chạy vô.

Ngó mù-mù hòn Nôm là nó,
qua bãi Tàu mới tở Cam-binh.

Vũng Găng đá vách như thành,
vũng Găng rồi lại núi quanh như phòng.

Trông vào Giã-vọng bán-mua,
nào ai đình chỉ thẳng luôn mặc lòng.

Ngó vào trong hòn Giung bãi Giửa,
qua Ma-vàng mới tở Phan-rang.

Vũng Tròn lai-láng minh-mang,
trông xa thăm-thăm là ngàn mũi Gìn.

Qua mũi Gìn cho liên Ba-giải,
đề mặt trời gác lái chạy ra.

Liệu chừng chôn ây đã qua,
tây phượng chỉ mũi lái đà gác đồng.

Thuận bướm ba cánh thẳng giông,
mũi Gìn đã hết Phú-ông đã gần.

Nước non băng-lãng muôn phần,
bãi tiên hớn-hở, bãi Tân hê-ha.

Lang-song, Cà-ná là đây,
cù-lao Cau đó, thẳng ngay La-gàn.

Trông vào thuyền đậu minh-mang,
thuyền câu trái lưới xênh-xang làm nghề.

Cửa Duồng thì đá gần kê,
hòn Râm ở đó bốn bề xinh-xang.

Hòn Hồng, mũi Né xanh cao,
ở trong có vũng như ao lặng-bằng.

Đứng xa ngó dặm trông chừng,
phô Giày, Phan-thít đã gần trạm Lung.

Sóng giồ bãi cát ỳ-âm,
sơn lâm một gánh chập-chồng đôi vai.

Khe Gà thì đã tới nơi,
hòn Lang núi Cát thành-thời một gò.

Gió ù-ù bướm giống ba cánh,
qua hòn Bà thùng-thỉnh đã an.

Dã gần miền Mali cửa Cạn,
chạy một hồi giáp án Thù-y-vân.

Ngoài Thù-y-vân trong thì Giêng-bộ,
ngàn Vững-tàu lộng-lộng cao phong.

Thuận bướm ba cách thẳng giống,
Ba non xấp-xì là đông Vững-tàu.

Nước nón thú vật mọi màu,
Bãi-tiên, Giêng-ngự nước trong cam tuyến.

Lăn buồn mà dựa cho yên,
Ba non thẳng lái chỉ ngay Cẩn-giờ.

.



NIỆT-TRÌNH
từ Chặt sắp ra Đà-nẵng.

Kẻ tử dựa Chặt mà ra,
Múi-mác, Chà-là là cửa Nha-ru.
Buông lên một đôi mù mù,
Nha-ru đã rồi, cửa Bé lại qua.
Đôi-mối chớn-chờ gie ra,
bên trong có bãi Bà-gia vịnh vào.
Hòn Gấm sóng bờ lao-xao,
bát mặt xem vào đê dặm xông ngang.
Thương con nhớ vợ ghe dang,
nước mắt hai hàng châu lụy thâm biên.
Đá chồng rưng-rưng mọc lên,
tạc đề bia truyền nối đời Hùng-vương.
Buông lên một đôi dặm trường,
Ô-rô núi tần bốn phương như nhà.
Đầu gành mũi Nậy gie ra,
bên trong có vũng hiệu là Vũng-môn.
Các lái buôn-bán chín khôn,
buồm giương ba cạnh thẳng luôn đêm ngày.
Bãi-tiên than-thán xinh thay,
buông lên một đôi đả bày Trà-nông.
Biển hồ lai-láng xinh thay,
ngó lên thầy tháp kla dinh Thần-rần.
Ma-liên, Ma-nút làm ngàn,
Sơn-đài Vững-lâm đã gấn Vững-la.
Gành-bà Gành-móm gie ra,
Chàng bên cột cứng thẳng xông,
phối-phối cánh hồng gác ngoài San-hồ.

Nước-mặn thì ta chớ vô,
hòn Càn, hòn Cỏ tạc đồ trong tranh.

Ngó lên hòn núi cao xanh,
bồng con mà đợi tạc hình Vọng-phu.

Trông chống giữa đành ngao-du,
tư bề sóng bể chín thu danh đồn.

Bát gà mà lễ một con,
lạy bà bà thôi nôm luôn đêm ngày.

Vũng-tô, Suôi-bún xinh thay,
hòn Lang nước Ngọt cát bay lập chường.

Ban mai bạch-táng tung-tung,
đứng dậy trông chường Gành-gạo làng Xăm.

Buồng lên một đôi tằm-tam,
kia là Tài-phú hỏi thăm Kim-bồng.

Sa-huỳnh ta chẳng còn trông,
khò nướng rượu nồng ba chén hê-ha.

Đời ông chí những đời cha,
đền cửa Mĩ-á thì ta chớ vào.

Gác ngoài Lò-rượu cho cao,
ta sẽ buồng vào tới mũi Nam-châm.

Bàn-than sóng bể âm-âm,
Hiệp-hòa cửa Xẻ đá gần Đại-chăm.

Hội-an là Hội-an hò,
traí đi có vợ, gái về có con.

Hội-an ba mươi sáu phường,
chẳng ai có giống người thương đầu là.

TÓM LẠI

VỀ SỰ TÍCH CÁC ĐỜI VUA NƯỚC ANNAM (1).

Nước Annam nguyên thuở đầu là đất Giao-chỉ, (là nơi Hà-nội, Nam-dịnh với Hưng-yên, bày-giờ) có ra từ thuở Ngũ-đê, Tam-đại bên Trung-quốc, tính ra trước chúa Cửu-thê ra đời 2874 năm.

Ta chia (như ta đã làm ra tiếng Tây) truyện Annam ra làm ba phần :

1^o Từ 2874 cho tới chúa Cửu-thê ra đời (đời vua Ai-đê gần rớt đời Tây-hán);

2^o Từ chúa Cửu-thê ra đời cho tới năm 968 đầu nhà Đinh.

3^o Từ 968 đầu nhà Đinh, qua Lê, Lý, Trần, Lê cho tới nhà Nguyễn đang trị bày-giờ.

PHẦN THỨ NHỨT.

TỪ 2874 CHO TỚI CHÚA CỬU THÊ RA ĐỜI.

Từ có nước Annam ra cho đến khi chúa Cửu-thê ra đời, thì có ba nhà vua cai trị đất Giao-chỉ :

(1) Nguyên trước hêt ông Tôn-thọ-tường, là quan Đốc-phủ-sứ bày đầu ra lấy sứ-ký mà làm ra tiếng nôm trong Gia-dịnh-báo, ta nhờ đó mà nương theo ; lại ta cũng đã coi trong Nam-việt-sử-kí cũ và trong Khâm-dịnh-việt-sử thông-giám-cang-mục là của ông Đốc-phủ cho mượn mà coi mà học cho rõ-ràng hơn, rồi ta mới nhón lấy mà làm ra đây.

1. DÒNG NHÀ HỒNG-BÀNG.

(20 đời vua trị động 2622 năm).

1^o Kinh-dương-vương, năm thứ 10 đời vua Đê-nghi bên tàu, là 2879 trước Chúa-cứu-thê ra đời, Lộc-tục là con vua Đê-minh là cháu vua Thần-nông, đi tuần qua phía nam đến núi Ngũ-lãnh lấy con tiên mà đẻ ra, lớn lên thì phong cho làm vua phương-nam, là nước đặt tên là Xích-quì, hiệu vua là Kinh-dương-vương.

Vua cưới Động-dinh-quân là con dòng rồng, sinh ra Sùng-lạm.

2^o LẠC-LONG-QUÂN.

Ông Sùng-lạm lên nối quyền cha đặt hiệu là Lạc-long-quân, vì là dòng-dôi rồng nên hay ở nước, khi ấy bốn Tàu vua Đê-lai, đi tuần phía nam, dân Giao-chỉ mắc phải cung đồn nặng cực khổ; nên ra mé nước mà kêu-van với vua. Vua liền lên, đi tới chỗ hành-diện; vua Đê-lai đi chơi khỏi, thì trai gái với bà Mụ-cơ là cung-nữ yêu của vua Đê-lai, dỗ đem về ở với mình; sau đẻ bọc được một trăm trứng, nở ra một trăm con trai. (chuyện tuy là hoang-đàng đó chước mà có gốc trong sử truyền lại làm-vậy).

Đến sau vua nói với Mụ-cơ: tao là dòng rồng, mày là dòng tiên, lừa nước khác nhau, nên ở với nhau không được. Liền phân-rẽ nhau ra, một đảng là tiên lánh 50 con về núi, một đảng là rồng thì đem 50 con về dưới biển Nam-hải.

Lạc-long-quân, truyền ngôi lại cho con đầu lòng.

3° HÙNG-VƯƠNG THIÊN I.

Vua đóng đô tại bộ Văn-lang, nên tên nước khi ấy cũng kêu là Văn-lang.

Phía đông giáp Nam-hải.

Phía tây giáp Văn-nam, Lão-quà, Ba-thục.

Phía nam giáp nước Hồ-tôn hay là Chiêm-thành.

Phía bắc giáp đất Quảng-đông, nơi hồ Động-dinh.

Nước Văn-lang chia ra làm 15 bộ :

1° Văn-lang, (chỗ kinh-đô vua ở.)

2° Giao-chi, (— Sơn-nam. — Hà-nội, Nam-định, và Hưng-yên.)

3° Châu-nhai, (— Sơn-tây.)

4° Võ-ninh, (— Thuận-hóa. — Thừa-thiên, Quảng-bình, Quảng-trị.)

5° Phước-lộc, (— Kinh-bắc. — Bắc-ninh.)

6° Việt-thường, (— An-bang. — Quảng-yên.)

7° Ninh-hải, (— Hải-dương.)

8° Dương-tuyên, (— Lạng-sơn.)

9° Lục-hải, (— Thái-nguyên, và Cao-bằng.)

10° Võ-định, (— Nghệ-an.)

11° Hoài-hoan (Thanh-hóa).

12° Cửu-chơn (Hưng-hóa, Tuyên-quang).

13° Bình-văn { Truy chưa ra nó thuộc về đâu.

14° Tân-hưng }

15° Cửu-đức (Hà-tĩnh).

Đời vua này thấy dân-sự hay lặn-lội đi đánh cá mà ăn, hay bị rắn rít, loài thủy tộc cắn-mò, thì dạy dân vẽ mình cho có răng-rực ra cho nó tưởng là đồng loại với nó mà bớt làm hại đi. Cái tục vẽ mình thế ấy (như người Miên-

điện, cùng nhiều dân thổ khác) có luôn cho đến đời vua Anh-tông nhà Trần, vua mới bỏ thói về mình; mà ngoài dân cũng còn, cho nên đời Minh qua choán Annam 10 năm, bắt đẽ tóc, cấm vẽ mình etc...

- | | |
|------------------------------------|---|
| 4 ^o Hùng-vương thứ II. | } Trong sử làm thình không có biên sự gì về mấy đời vua này. |
| 5 ^o Hùng-vương thứ III. | |
| 6 ^o Hùng-vương thứ IV. | |
| 7 ^o Hùng-vương thứ V. | |

8^o Hùng-vương thứ VI. Đời vua này có giặc; mà giặc mạnh hơn mình, nên vua cho sứ đi cầu tài, rao trong dân ai có tài đánh được giặc, thì vua sẽ trọng thưởng.

Thờ ầy trong bộ Võ-ninh, nơi làng Phò-dồng có một đứa con-nít đã nên ba tuổi, mà bấy lâu không nói, cũng không cười; đến khi sứ đi ngang qua, nó liền mở miệng kêu mẹ biểu mời sứ vô. Nó nhảy mũi ba cái, vùng hóa ra người lớn mạnh-mẽ; nó liền chịu ra đánh dẹp giặc cho vua. Sứ đem nó về dâng vua, vua hỏi muôn dùng đồ khí-giải gì thì nói. Nó xin một con ngựa, một cây gươm mà-thôi. Ngựa gươm nào chịu cũng không lại sức nó. Nó mới biểu đúc ngựa sắt; nó cầm gươm, nhảy lên ngựa chạy a vô giặc, chém tứ-tung tinh-tàng, giặc khiếp vía tháo lui vớ-chạy, chém thôi đã gãy gươm đi; rút tre lẳng-ngà cả bụi mà đánh; rượt theo giặc, đuổi miết dài. Rồi cỡi ngựa lên núi Võ-ninh, tàn hình biên đi mất.

Vua bèn lập miếu tại làng tỏ quán nó mà thờ. Qua đời nhà Lý phong là Xung-thiên-thần-vương. Ngoài dân-gia kêu là ông thánh Gióng.

| | |
|-------------------------------------|--|
| 9 ^o Hùng-vương thứ VII | } Sử bỏ qua, không có nói tới việc các vua này. |
| 10 ^o Hùng-vương thứ VIII | |
| 11 ^o Hùng-vương thứ IX | |
| 12 ^o Hùng-vương thứ X | |
| 13 ^o Hùng-vương thứ XI | |
| 14 ^o Hùng-vương thứ XII | |
| 15 ^o Hùng-vương thứ XIII | |
| 16 ^o Hùng-vương thứ XIV | |
| 17 ^o Hùng-vương thứ XV | |
| 18 ^o Hùng-vương thứ XVI | |
| 19 ^o Hùng-vương thứ XVII | |

Thờ ầy (không chắc là ông Hùng-vương thứ mấy). Đời nhà Châu, vua Thành-vương năm thứ 6. đất Việt-thường ở phía nam Giao-chỉ, có sai sứ đi qua Trung-quốc mà dâng con Trĩ trắng cho vua nhà Châu.

Đến khi lo trở về, không biết đường nào, thì ông Châu-công dạy làm năm cái xe, có địa-bàn chỉ hướng nam cho sứ đi về. Đi ngang qua nước Phù-nam, nước Lâm-ấp trót năm về mới tới nước mình.

Gần rớt đời Hùng-vương, vua có con gái tên là Mị-nương nhan-sắc xinh-tốt, lại có tài có đức nữa. Vua nước Thục nghe, thì sai sứ đến xin làm sui. Mà các quan lạc hầu đều bàn rằng: vua nước Thục muốn dòm-hành nước ta, nên dùng mưu cầu hôn thế ầy mà-thôi, nên vua không chịu gả. Lại rao trong nước có ai tài đức can xướng thì gả cho. Sơn-tinh vuôi Thủy-tinh hai người tới một lượt mà xin làm rể, thì vua nói không lẽ có một con mà gả cho hai người được. Vậy vua dạy sáng ngày mai ai trong hai người đem đủ lễ cưới tới trước, thì người ầy được. Sơn-tinh đem lễ tới trước, được vợ đem về trên núi Tân-viên mà ở. Thủy-tinh hụt đi, nên oán Sơn-tinh

đem thủy-tộc, dâng nước lên mà phá núi Sơn-tinh ở mà cướp công-chúa ; mà làm hết sức không lại.

Sơn-tinh nói đó, là con bà thần kia, động lòng phàm mà trai-gái vuôi người thế-gian, sanh ra được ba tuổi, đem cho lão tiều kia. Lớn lên, mạnh-mẽ, dạn-dĩ đi đôn củi trên rừng ; đôn dưới thập hết, lần lên núi cao, mới gặp được cây Trác cao lớn, liền mắng kẻ riu vào lụi-củi đôn một ngày thẳng-thét, mà chưa đứt. Bỏ đó trở lộn xuống, mai sáng sẽ lên mà hạ. Chẳng ngờ bữa sau thầy liền da lại như cũ, cũng không ngã lòng cứ nai-lưng đôn nữa. Tồi lại bỏ gla-đò ra về, mà núp trong bụi rậm gần lồi đó. Tồi lại thấy một bà già tốt-lành, cầm gậy, lấy đầu gậy và đi và chỉ xung-quanh cái đường đôn, chỉ tới đầu, liền da lại tới đó. Anh ta chạy a ra, xô lại giành cây gậy vuôi bà già. Bà ấy kêu nói mình là mẹ, biểu đừng có đôn cây trác thần ấy cũng là loại thần vuôi mình, thì bả cho cái cây gậy phép ấy. Nói rồi biến đi mất. Chú nghĩ được gậy rồi, bỏ nghề làm củi, xách gậy đi chơi ngoài mé biển, thấy một con-nít đập chệt con rần, đang xúm lại coi với nhau. Dòm thấy con rần ngộ, nói với con-nít mà xin, đem xuống bãi biển lấy đầu cây gậy chỉ nó, nó ngo-ngue sông lại chạy ngay xuống nước.

Qua bữa sau, Sơn-tinh lại đi ngang qua chỗ đó nữa, thấy có nhiều người bùng đồ lễ-vật, lại có một người còn trai, lịch-sự nói mình là thái-tử Long-vương, bị nạn hôm-quá mà nhờ Sơn-tinh cứu từ hườn sinh, nên vua cha dạy đem châu-báu mà đền ơn. Sơn-tinh cười mà nói rằng : « làm ơn, ai có trông trả ơn, lại ta là người ở « thế-gian, chẳng biết, dùng của châu-báu ấy mà làm gì. « Nên ta xin kiêng lại cho Long-vương ; như thái-tử kể « ta là người ân, thì xin đem ta về theo dưới thủy-phù « mà chơi một chuyến thì hay hơn. » Đi dọc đường Sơn-

tỉnh hời dưới ấy có cái gì quý, lạ hơn trên đời hay không? Thái-tử nói có một bộ kì-thơ, sách ước, coi đó mà làm phép gì cũng được.

Tối nơi vua Long-vương nước đái từ-tổ quá. Sau Sơn-tinh xin coi sách kì-thơ, lại mượn vở coi ít lâu. Vua Long-vương dùng-dằng không muốn cho, mà vì người có ơn, nên cũng ép bụng mà cho mượn.

Anh ta coi thấy hay, thì lấy đi không thềm trả lại. Coi rồi để lên trên cái hòn đá ở giữa sông Cửu-đầu-giang, là hòn đá cao đã khỏi mặt nước chừng vai ba thước, mà hễ nước lụt lên bao cao, thì hòn đá cứ mực nổi lên theo bấy cao. Nên Long-vương giận, hiệp với Thủy-tinh dâng nước lên làm lụt mà hại Sơn-tinh ở núi Tán-viên, mà Sơn-tinh nhờ phép sách ước ấy mà chống lại, đàng kia làm gì chẳng nổi.

Lại thêm vua nước Thục giận vì cưới không được công-chúa Hùng-vương, dặn con cháu lo mà đánh lấy choặng nước Văn-lang mới nghe.

20° Hùng-vương thứ XVIII.

Đã nhiều khi vua nước Thục đem binh qua đánh Văn-lang, mà đánh không lại, thua hoài. Đến đời Hùng-vương thứ XVIII, bởi kiêu-ngạo nên bỏ việc võ-bị, quên cang-thường luân-lý, mê tửu sắc, yên-âm luôn-luôn. Vì vậy nên khi binh Phán là vua nước Thục qua áp vây thành, thì vua còn say chưa tỉnh. Khi hãm được thành, giặc đã ào vô, vua tỉnh dậy mà đã cùng nước, hết phương, bèn gieo mình xuống giếng mà chết.

Quan quân thấy vua đã mất, liền đầu vua Thục.

II. NHÀ THỤC.

Vua An-dương-vương trị 50 năm.

Năm giáp thìn, trước Chúa Cứu-thê 256, bên Tàu, nhà Châu vua Nân-vương năm thứ 58; Phán là vua nước Thục gồm được nước Văn-lang, cải tên lại là Âu-lạc, đóng đô tại *Phong-khê* (bây giờ là Bắc-ninh, huyện Đông-ngạn), làm vua lấy hiệu là An-dương-vương.

Bước qua năm thứ 3, tháng 3, vua xây thành Loa-thành tại Đông-ngạn huyện, đất Phong-khê (Bắc-ninh), hình nó có khúc đi cong quẹo như con ốc, nên kêu là Loa-thành sau cải là Tư-long-thành; Tàu lại kêu là Côn-lôn thành nghĩa là cái thành cao như núi Côn-lôn. Mà thành hề xây lên gần đúng mực thì nó lại lở xuống hoài. Vua cầu khẩn trời đất núi sông xin cho xây được. Thì có một ông tiên đứng chỉ cửa thành cười mà nói rằng: « Thành này xây biết đời nào xong? » Các quan nghe liền mời vô, vua hỏi vì cớ sao biết thành xây không đời nào xong, thì ông thần-tiên nói đến nửa có Thanh-giang-sứ tới thì sẽ nói cho mà biết, rồi biến đi mất. Bữa sau vua gặp con rùa vàng ở dưới nước bò lên, biết nói tiếng người, lại xưng là Thanh-giang-sứ, thì vua mừng đem về rộng trong chậu vàng. Vua hỏi, thì rùa Kim-qui nói là con cháu vua nước Văn-lang oán mà khuây đó, lại thần sơn xuyên trên núi Thất-diệu là hôn những kẻ đờn thổi đời trước hiệp nhau mà báo thù cho nước Văn-lang; nên trên ấy có ông quán tên là Ngô-không có đứa con gái, nuôi con gà trống, qui-ma hay nhập vô đó mà hại người-ta.

Vậy vua đem rùa Kim-qui theo, giả dạng lên tại nhà quán tới xin ngủ đậu một đêm. Ông quán nhám-nhĩa

tướng-mạo vua, rồi biểu đi đi, vì ở đó thì sẽ bị quỉ-ma nó làm hại. Vua nói không hề gì, vua ngủ đó ; quỉ-ma tới phá mà nhờ có rùa Kim-qui nó sợ ; gần sáng vua theo dấu nó lên núi Thất-diệu, nó tản ra nhập vào đó hết.

Ông quán sáng ra xách cuốc tới dựng có chôn, vì quyết làm sao vua cũng đã bị quỉ giết không khỏi được. Ai dè tới thây còn sống. Vua xin con gà trắng mà tế ; làm thịt con gà thì con gái ông quán cũng chết nữa. Vua dạy sai lên núi đào xương đốt đồ xuống sông. Rồi về xây thành nội trong nửa tháng hoàn-thành hết.

Khi ấy rùa Kim-qui từ-giã vua mà đi, thì vua xin cho vua phép gì mà giữ thành cho vững. Rùa Kim-qui rút cái móng rùa, đưa cho để làm cái lẫy ná mà cự giặc, thì giặc phải thua. Thần Kim-qui xuống nước lặn đi mất.

Vua An-dương-vương, mới dạy ông Cao-lỗ làm cái ná tra móng rùa làm cái lẫy, kêu là Linh-quang-kim-trảo-thần-nỏ.

Năm nhâm-tí là năm thứ 9 vua An-dương-vương, bên tây trước Chúa giáng sanh 249 năm, bên tàu nhà Châu mất nước đi. Các nước chư hầu nhà Châu phong ra, là Trần, Sở, Yên, Triệu, Ngụy, Tề, đánh nhau hoài mà giành làm vua Trung-quốc, nên kêu đời ấy là đời *Chiến-quốc*

Đến năm 37 vua An-dương-vương, thì bên tàu nhà Tần đã gồm được các nước hầu rồi lên tước-vị hoàng-đế (là năm 26 vua Tần-thị-hoàng), bên nước Giao-chỉ, tại huyện Từ-liêm, có một người Annam tên là Lý-ông-trọng, (sách đời Đại-thanh lại biên là Nguyễn-ông-trọng), cao 2 trượng 3 thước, thuở trai làm lại trong huyện, bị quan đốc đánh đòn ; giận bèn bỏ qua bên Tàu học-hành thêm, làm quan nhà Tần. Vua Tần-thị-hoàng, sai làm quan *Hiệu-úy* đem binh giữ đất Lâm-đào, oai rúng nước Hung-nô. Đến sau già yếu về làng, chết rồi vua Tần-thị-hoàng thương tiếc,

đặt đúc tượng đồng lớn, có máy trong bụng mười người vô được, dựng ngoài cửa Hàm-dương, Tư-mã. Khi có Hung-nô vô châu thì dựng máy cho tay chơn máy động, con mắt gườm-ngó, quân Hung-nô tưởng quan Hiệu-úy còn sống, mà sợ không dám phạm bờ-cõi Tần. Đến đời nhà Đường, ông Triệu-xương, là quan cai Giao-châu đô hộ, thường đêm thấy Lý-ông-trọng, ứng mộng giảng sách Xuân-thu, nên lập miếu ra mà thờ. Qua đời Cao-biến đánh phá Nam-chiêu, cũng hay hiển-ứng mà, giúp nên tu-bổ miếu lại, lại tạc hình bằng gỗ mà thờ, đặt là miếu Lý-hiệu-úy. (tại Hà-nội, huyện Từ-liêm, làng Toại-hương bây-giờ hầy còn.)

Năm 44 vua An-dương-vương, (bên Tàu vua Tân-thì-hoàng 33.) Vua nhà Tần ham của châu-báu bên nước Nam, nên sai Đồ-thơ làm quan hiệu-úy qua Lĩnh-nam, lo lập Quê-lâm (1) Nam-hải (2) Tượng-quận (3); đặt Nhâm-ngao làm Nam-hải-úy, còn Triệu-đà làm Long-xuyên-lệnh, đem mười vạn dân tới choán có ý muốn xâm lấy qua Annam. Mà người nước Việt không chịu theo, lại đặt Kiệt-tuân làm tướng, giết Đồ-thơ đi.

Qua năm 48 vua An-dương-vương, (37, Tân-thì-hoàng), vua Tần cho Nhâm-ngao, Triệu-đà qua xâm. Triệu-đà đem binh nơi Bắc-giang, núi Tiên-du, đánh với vua An-dương-vương mà bị cái ná linh vua bắn phải thua chạy về, còn Nhâm-ngao, đi đạo thủy tới Tiền-giang mắc bệnh cũng trở lại. Nhâm-ngao, nói với Triệu-đà rằng: nhà Tần sẽ mất nước, dịp tốt quá sức cho được lập nước riêng; nên trước hết thì giao quờn lại cho Triệu-đà. Mà Triệu-đà kinh oai sức cái thần nỏ vua An-dương-vương,

(1) Quê-lâm (là Quảng-lâm.)

(2) Nam-hải (là Quảng-đông.)

(3) Tượng-quận (là Giao-chí, và chỗ giáp Vạn-tượng.)

không dám đánh nữa. Tháo lui về giữ núi Vô-ninh (Vô-ninh huyện), cùng sai sứ qua xin hòa : vua cho hoà phân giải từ sông Bình-giang (1) sập về bên bắc, là địa-phận Triệu-đà; còn từ đó sập về phía nam là địa-phận của vua. Triệu-đà dùng kê cầu hôn, sai con là Trọng-thủy qua làm con tin, và làm rể. Vua không dè là mưu, gả con là Mị-châu cho Trọng-thủy. Trọng-thủy lân-mò tăn-măn hỏi vợ về cái phép nhiệm cái ná thần nỏ của vua cha. Lại gì đồn-bà hay nghe lời, nhút là vợ chồng còn đang mới với nhau, liền nói thật là tại cái móng rùa làm cái lẫy ná, linh là tại đó.

Trọng-thị lân-hỏi vô-ra gỡ lẫy phứt cái ấy móng rùa giàu đi, để sau đem về cho cha. Bữa kia vô tâu vua xin về viếng cha, kéo đã lâu ngày cách mặt, tình cha con thương nhớ. Vua cho về. Khi từ-gia ra đi, thì hỏi nhỏ Mị-châu rằng : như chẳng may nguy biên có giặc-gia, mà em có tàn-lạc đi, thì anh biết lấy dầu gì mà tìm cho được em ? Mị-châu thiết tình nói : tôi có cái áo câu lông ngỗng, có như vậy, tôi chạy đi đằng nào, thì tôi sẽ rơi lông ngỗng đằng ấy, thì cứ đó mà theo dầu.

Trọng-thị vô tò hết sự tình vuôi cha. Triệu-đà mắng, cứ theo lời Nhâm-ngao trôi, tụ binh lại giết các quan Tân đi, ngăn giữ các ngã ải bên Tân. Rồi kéo binh qua đánh với vua An-dương. Vua giận : chà ! Triệu-đà chưa tòn sức cái thần nỏ ta à ! Liền cầm cung ra, ai dè phép-tắc đi đâu mất hết, móng rùa cũng không còn, cung lại liệt lại gãy đi nữa. Binh Triệu-đà áp tới, vua với nàng Mị-châu hai cha con lên ngựa chạy ; chạy ra tới mé biển, kêu thần Kim-qui. Kim-qui hiện lên nói giặc ở sau lưng sao không chém đi. Ngó lại thấy có một mình nàng Mị-

(1) Bình-giang là sông Thiên-đức, tên là Lư-giang, Đông-ngạn, dưới là Bình-nân giang.

châu, rút gươm chém đi ; cầm cái sừng tây nhảy a xuống biển mất đi. (1) Trọng-thủy nom theo dấu lông ngỗng tới đó gặp xác vợ, ôm khóc, để trên lưng ngựa đem chôn một bên thành Loa ; mà bởi thương tiếc vợ quá, nên thơ-thẩn ra vô tới cái giếng chỗ Mị-châu khi trước hay tắm, buồn-bã quá đâm đầu xuống giếng chết đi.

III. NHÀ TRIỆU.

5 đời vua trị được 97 năm. (Từ 207 tới 111 T. G. S.)

1° TRIỆU-VÔ-VƯƠNG HAY-LÀ NAM-VIỆT-VƯƠNG-VÔ-ĐẾ.

Năm giáp ngọ, bên Tàu nhà Tần vua Nhị-thê năm thứ 3, trước Giáng sanh 207 năm, Triệu-đà lấy được nước Annam khi ấy kêu là Âu-lạc nhập với Quýê-lâm, Nam-hải, Tượng-quận làm một nước, lên làm vua xưng hiệu Triệu-vô hay-là Nam-việt-vương.

Vua đóng đô tại Phiên-ngu trong quận Nam-hải (hay-là tỉnh thành Quảng-đông); Vua mở lần bờ-cõi ra, lấy nước Đông-âu (bây giờ Phước-kiên) Tây-việt (tỉnh Quảng-đông) và các xứ nhỏ-nhỏ xung-quanh nhập vào nữa.

Vua Triệu-vô lên làm vua được một năm, kê lấy bên Tàu mất nước ; nhà Tây-hán lên trị vì thiên-hạ.

Qua năm thứ 12 vua Triệu-vô, bên Tàu vua Hán-cao-hoàng-đê (năm thứ 11) sai Lục-gia làm sứ qua đem ân phong cho vua, giao ước với nhau thông sứ qua lại.

Vua Triệu-vô-vương kiêu-ngạo, chẳng có tiếp đãi sứ theo phép thường, năm tréo-mảy đòi sứ vô. Lục-gia thấy vậy thì lấy lẽ mà trách vua, nói phép, nói phải chẳng cho

(1) Miêu Thục-vương bây-giờ còn tại Nghệ-an, núi Mộ-dạ, xã Hương-đông-thành.

vua nghe ; vua mới lồm-cồm ngồi dậy, mà nói cùng sứ rằng : « gia ở xứ mọi-rợ đã lâu, quên hết lễ-phép, xin « sứ chớ chấp » rồi dẫn-lân hỏi sứ, chớ mình mà sánh với Tiêu-hà, Hàn-tấn ai hơn ? Thì sứ nói có khi có lẽ vua hơn được. Vua lại hỏi rằng : « còn ta với hoàng-đế bên « Hán ai hơn ? » Lục-gia nói : « hoàng-đế bên Hán là « đang nổi dậy đời *Ngũ đế, Tam-vương*, trị dân kẻ bá « vạn, đất rộng lớn kẻ muôn dặm, giàu có trong bốn « biển, thuở nay chưa có ai được vậy. Nay vua bắt quá « quân chưa được mười vạn, ở lộn-lạo theo dọc núi mé « biển, sao có dám sánh với vua nhà Hán chăng ? » Vua cười mà nói rằng : « ta tiếc không có làm giặc bên ấy, « ai dám chắc ta không bằng vua Hán ? »

Vua cầm sứ ở lại và tháng, vì nói ở bên này không có ai mà nói chuyện ; trọng đãi cho của-cải, châu-báu giá đáng ngàn lượng vàng ; lại khi sứ ra về, cũng đưa của như vậy nữa.

Qua năm thứ 25, bên nhà Hán bà Cao-hậu (Lữ-hậu) 5 năm, vua giận sao bà Lữ-hậu nghe lời nịnh thần mà cầm không cho thông-thương buôn-bán, nghĩ là bởi chú vua đất Trường-sa gièm mà ra, nên vua xưng là *hoàng-đế*, cất binh qua đánh đất Trường-sa.

Năm thứ 27, bà Hán-cao-hậu có sai binh qua đánh trả báo cho đất Trường-sa mà quan quân bị bệnh phải trở về. Thì vua Triệu-vô lại lấy thêm cho mình đất Mân-việt, Tây-âu.

Năm thứ 29, bên Tàu vua Hán-minh-đế mới lên ngôi, nhơn-đức hay võ-vê người-ta ; nên trước hết vua Văn-đê cho quan coi-giữ thờ-phượng mô-mả của Triệu-vô, trong đất Chơn-định ; những anh-em bà-con vua Triệu-vô còn lại, thì đòi ra cho làm quan tể-tô. Rồi sai Lục-gia làm sứ đem thơ qua cho vua Triệu-vô. Trong thơ vua Tàu nói nhiều điều tể-tô, lại trách khéo sao có xưng hiệu

hoàng-đế, sao có đánh đất Trường-sa làm cho dân đói-khò ; lại xin giao ước lại thông sứ với nhau như cũ. Lại gởi đồ hàng áo cho vua.

Vua Triệu-vô gởi thư lại xin lỗi, kể cố vì sao đánh đất Trường-sa, cùng nói mình xưng hoàng-đế trong nước, cùng các nước lân-cận, chớ không dám địch thề với hoàng-đế bên Tàu đâu..... Lại gởi dâng Hán-văn-đê những đồ nấy nữa :

Ngọc Bạch-bích.

Dôi-môi.

Sừng-tây.

Lông-sà.

Chim Sà.

Chim Công.

Cà-cuông.

Và đồ khác nữa vân vân.

Vua trị được 71 năm, đến năm giáp-thìn bên Tàu Hán-vô-đê năm thứ 4, vua Triệu-vô-vương băng, khi ấy đã 121 tuổi ; chôn trên núi Ngu-sơn.

2° TRIỆU-VĂN-VƯƠNG.

(Trị 12 năm, sống 52 tuổi, từ 136 tới 124 T. G. S.).

Trọng-thì là con Triệu-vô-đê, nhờ vợ chỉ mà làm cho cha mình lấy được nước, thì mình cũng chẳng nhờ chẳng hưởng được, vì mắc phiền-não vì mình làm cố cho vợ mình chết, nên nhảy xuống giếng mà chết đi, may còn để một đứa con trai lại tên là Hồ.

Hồ là con Trọng-thì, thì là cháu nội vua, lên làm vua hiệu là Triệu-văn-vương. Cách một năm, qua năm sau, vua nước Mân-việt tên là Sính qua xâm bờ-cõi nước Nam. Triệu-văn-vương giữ ước với vua nhà Hán, sai sứ đem thư qua mà báo với vua Tàu mà-thôi. Hán-vô-đê liền sai quan quân đi đánh giết vua Sính đi ; rồi sai Trang-trợ qua thông tin lại với vua hay. Vua mừng và cảm đức vua nhà Hán, nên sai con mình là Anh-tê qua ở châu làm con

tin ; lại nói với sứ rằng : « bây-giờ nước mới bị giặc-gia, « xin sứ về trước, sau ta sửa yên trong nước ta sẽ qua « châu hoàng-đê. »

Khi sứ về rồi, thì đình-thần gián vua, biểu đừng có đi ; có thờ Hán thì cứ dùng lễ mà thờ, đừng cho thất lễ thì thôi ; chớ như đi qua bên như vua nói, thì sẽ về không được đâu. Vua nghe liền kiêu bệnh mà không có đi.

Năm thứ 11, Anh-tê từ triều nhà Hán mà về ; kê lây qua năm sau vua cha là Triệu-văn-vương thăng hà.

1^o TRIỆU-MINH-VƯƠNG.

(Trị được 12 năm.)

Triệu-minh-vương là Anh-tê đi ở con tin với triều nhà Hán về, lên nối ngôi. Trước hết đặt ông Lữ-gia làm chức *thái-phó*. Qua năm sau, muốn cầu mị với nhà Hán, thì gởi thơ mà xin lập mụ Cù-thị (là người Hán cưới làm thiếp, khi qua làm con tin bên ấy, ở với nhau sinh được một đứa con trai tên là Hưng), lên làm hoàng-hậu, và con thứ tên là Hưng lên làm *thê-tử*.

Vua nhà Hán sai sứ qua dụ vua tới châu như các chư hầu ; mà vua có đi qua châu, theo phép nhà Hán, mình sánh ra cũng như hầu, nên cáo bệnh không đi, mà sai con là Thứ-công qua làm con tin.

Vua trị được 12 năm rồi băng ; thì con thứ tên là Hưng đã lập làm *thái-tử* lên ngôi *thê vị*.

4^o TRIỆU AI-VƯƠNG.

(Trị 1 năm.)

Thái-tử Hưng lên làm vua hiệu là Ai-vương, phong bà Cù-thị lên làm *Thái-hầu*.

Thờ ầy bên vua nhà Hán sai An-quốc Thiệu-quí làm sứ qua dụ vua vuôi Thái-hậu về châu ; lại sai Chung-quân qua bồi thêm mà giúp lời vuôi Thiệu-quí cho được việc ; còn binh thì đóng đồn Quê-dương mà chờ sứ.

Vua thì còn nhỏ tuổi, bà thái-hậu nguyên thờ trước chưa đựng lây Anh-tê là con vua Minh-vương, thì có trai gái vuôi anh sứ Thiệu-quí ầy, nên nay ngựa quen đường cũ, gặp nhau cũng thông dâm như cũ ; người trong nước đều hay, bà Cù-thị sợ loạn, nên muốn nhờ oai nhà Hán, khuyên vua cùng quân thân đầu Hán đi cho xong. Rồi chạy tồ chịu sánh như chư hầu, ba năm về châu một lần, vì xa-xuôi cách-trở. Vua nhà Hán chịu, ban ân bạc cho vua và cho quan thừa-tướng là ông Lữ-gia, vân vân

Vua cùng bà thái-hậu đang lo sám-sửa về châu ; khi ầy ông Lữ-gia đã già, làm tướng đã ba đời vua, mà có quyền thế lớn, trong nước dân hết thấy đều phục, can vua biểu đừng chịu đi châu ; vua không nghe. Lữ-gia nhiều phen kêu bệnh không chịu ra mắt sứ nhà Hán, sứ giận lo mưu muốn hại Lữ-gia, bà thái-hậu mới làm tiệc rượu đãi yến sứ-gia, các quan đại thần đến dự yến, bà thái-hậu gay hỏi sao Lữ-gia lại không chịu nội phụ nhà Hán, Lữ-gia bỏ ra, bà thái-hậu giận muốn rút giáo đâm đi, mà vua can đi. Lữ-gia ra, cáo bệnh không đi châu, để lo lập binh làm loạn. Bà thái-hậu muốn giết mà làm không nổi, vua nhà Hán nghe Lữ-gia làm vậy, thì sai Hàn-thiên-thu với em Cù-hậu là Cù-lạc đem 2,000 binh qua.

Khi ầy Lữ-gia mới rao trong nước rằng : vua thì còn nhỏ tuổi, mà bà Cù-hậu thì là người Hán, nên thông sứ muốn đem của báu trong nước tóm-thâu mà dâng cho nhà Hán.

Bèn hiệp vuôi tướng em đánh giết vua và bà thái-hậu, lại các sứ nhà Hán đi hết ; rồi rước con đầu lòng vua Minh-vương là Kiên-đức tôn lên làm vua, hiệu là Thuât-dương-vương.

5° THUẬT-DƯƠNG-VƯƠNG.

(Trị 1 năm. — Năm 111 T. G. S.)

Lữ-gia tôn vua Thuật-dương-vương rồi, lo đi đánh giết bọn sứ Hàn-thiên-thu vuôi Cù-lạc ráo đi hết. Bên Tàu vua nhà Hán nghe liền sai năm đạo binh qua vây hãm thành Phiên-ngu đánh lấy nước Annam. Vua và tướng Lữ-gia chạy đi ra biển, chạy không khỏi, vua bị Tô-hoàng, Lữ-gia bị tay Dô-kê.

Thước ấy nhà Tây-hán lấy được nước Nam-việt, thì chia ra làm 9 quận :

| | | |
|---------------|----------|-----|
| 1° Nam-hải | 6 huyện | (1) |
| 2° Thương-ngô | 10 huyện | (2) |
| 3° Uất-lâm | 12 huyện | (3) |
| 4° Hiệp-phô | 5 » | (4) |
| 5° Giao-chi | 10 » | (5) |
| 6° Cửu-chơn | 7 » | (6) |
| 7° Nhựt-nam | 5 » | (7) |

(1) Nam-hải. (— Quảng-dòng).

(2) Đời nhà Tần là quận Quê-lâm. — Bây-giờ là Ngô-châu.

(3) Đời nhà Tần là quận Quê-lâm. — Bây-giờ là Quảng-tây.

(4) Đời nhà Tần là Tượng-quận. — Nay là Liêm-châu-phủ.

(5) Giao-châu. đời Ngô đặt là Quảng-châu. — Đời Đường đặt là Annam đô-hộ.

(6) Cửu-chơn (bộ Cửu-chơn. — Hưng-hóa và Tuyên-quang).

(7) Nhựt-nam thước đầu là bộ Việt-thường. — Đời Tần làm ra Tượng-quận. — Đời Triệu thuộc về Cửu-chơn. — Đời Hán chia ra sau Ngô, Tần, Tống cũng theo đó. — Sau bị Lâm-áp lấy. — Nhà Tây-dạp Lâm-áp lấy lại đặt là Than-châu. — Đời hậu Hán lại về Chiêm-thành. — Bây-giờ là Quảng-bình, Quảng-trị.

8° Châu-nhai (đời Đường = Nhai-châu ; đời Thanh nay là Quỳnh-châu phủ. (1)

9° Thiêm-nhĩ (Đường cải Thiêm-châu ; đời Thanh bây giờ phủ Quỳnh-châu). (2)

Năm Tân-vì (111 T. G. S.) nhà Hán lấy nước Annam ; sai Thạch-dải qua làm quan thái-thứ 9 quận Annam, lúc còn Tây-hán thì lấy Long-biên (3) còn Đông-hán thì lấy Mê-linh (4) làm chỗ chánh phân trị. (5)

Năm âc sừu (105) bên Tàu gần hết đời *Vương-mãng* soạn, thì đầu mục đất Giao-chỉ là Đặng-nhượng, cùng các quận đóng ngăn bờ-cõi lại mà giữ lấy nhau, năm ấy sai sứ qua đi công bên nhà Hán, nhà Hán khen lại phong tước hầu cho các quan thái-thứ, bên Giao-chỉ.

Nhà Hán sai Nhâm-diên qua làm thái-thứ đất cừu-chơn. Bên Cừu-chơn dân chuyên nghề săn-bắn, chài lưới, không hay cày bừa, nên Nhâm-diên rèn đồ cày dạy dân mở đất làm ruộng ; lại trong dân Lạc-việt nghèo khổ, không tiền cưới vợ , thì góp bổng lộc mình cùng các quan, mà giúp dân nghèo hơn 2,000 người cưới vợ được ; sau sanh con ra hay lấy tên Nhâm mà đặt cho nó. Nhâm-diên ở được 4 năm, bên tàu đòi về thì dân Cừu-chơn lập miếu mà thờ.

(1) Châu-nhai ở ngoài biển. — Đời Đường đặt là Nhai-châu. — Nay thuộc Quỳnh-châu-phủ.

(2) Thiêm-nhĩ. — Đời Đường là Thiêm-châu. — Đời nay nhà Thanh, về Quỳnh-châu-phủ.

(3) — Long-biên tên huyện kia quận Giao-chỉ. — Sau đời nhà Lý đóng đô ở cái là Thăng-long, đời Lê cũng cứ tên ấy. — Bây giờ là Hà-nội.

(4) Mê-linh. — Sơn-tây, An-lang. — Phước-thọ. — Phong-châu. (tại huyện Phước-lộc và Đường-lâm.)

(5) Chỗ phân trị đôi hoài : *Dĩnh-lâu*, (về Giao-chỉ. — Bắc-ninh, huyện Triệu-loại, Lũng-khê xã) huyện Quảng-tín đất Thương-ngô, — Huyện Phiên-ngu, Quảng-châu, Long-biên vân vân.

Còn như Giao-chỉ thì nhờ có Tích-quang là quan thái-thú dạy dân lễ-nghĩa có công lắm.

PHẦN-THỨ 2.

(Từ Chúa giáng sinh cho đến năm 968 sau G. S.)

Năm Tân-dậu bên tàu gần rớt đời Tây-hán, vua Ai-đê thăng hà, vua Bình-đê lên ngôi, ấy là năm đầu Chúa-cứu-thê ra đời bên nước Juđêa tại thành Bethlehem.

Bà Trưng-trắc đánh với Mã-viện.

Năm Canh-tí, sau Chúa-giáng-sanh 40 năm, là 7 năm sau Đức-chúa-Gi-giu (Jésu) thăng thiên, tháng hai bà nữ vương Trưng-trắc là con gái ông quan lạc tướng ở huyện Mê-linh xứ Giao-chỉ, nguyên là vợ người Thi-sách ở huyện Châu-diên, (1) bị người Tô-định là quan Thái-thú lấy phép riêng mà giết đi, nên giận lo trả thù cho chồng, bèn hiệp với em gái là Trưng-nhị cùng kẻ tâm-phúc lập binh dậy giặc kéo tới hãm thành. Người Tô-định chạy riết về Nam-hải về tàu đi. Khi ấy Cửu-chơn, Nhứt-nam, Hiệp-phô đều ứng theo, phía Lĩnh-nam 65 thành cũng đều phục hêt, thì bà Trưng-trắc xưng vương đóng đô tại Mê-linh.

Qua tháng chạp năm sau bên Đông-hán (kiên-vô-17,) sai ông tướng Mã-viện kéo binh bộ thủy qua đánh. Qua đến tháng 3 năm sau nữa (nhâm dần, 42 S. G. S.) quân ông Mã-viện tới Lang-bạc, (2) bà Trưng-trắc thấy binh

(1) — Đời Lê là phủ Tam-đái. — Đời nay là phủ Vĩnh-tường, tỉnh Sơn-tây.

(2) — Đầm tại thành Đại-la, phía tây cái đường Tây-nha. — Đời Lê cái tên là Tây-hồ, bây giờ là Tây-hồ tại thành Hà-nội.

ngịch mạnh lắm, liên lui về giữ Cầm-khê (1). Sau ra cự chiến thua đi chết cả hai chị em. Dân có lập miếu tại tỉnh để thờ hai chị em, là nữ anh-hùng.

Ông Mã-viên lấy lại được nước Annam, thì lập một cái đồng trụ tại đất Khâm-châu nơi Cồ-lâu-động ; mà có khắc lời thệ rằng : « Đồng trụ chiết, Giao-chỉ diệt » nên kẻ qua người lại sợ nó ngã, lấy đá, lấy gạch, miếng sành, mà ném vào dưới chân nó cho vững, hóa ra lâu đời biệt tích mất đi, bây-giờ không biết chác chỗ nào mà nhìn.

Bị bên tàu nhà Đông-hán lấy lại mà trị 144 năm.

Khi đã về tay nhà Hán lại rồi, thì vua nhà Hán sai quan qua mà hay lấy các châu. Cũng đã ghe phen người Annam nổi dậy đánh giết quan Tàu, mà lấy đất lại và tách riêng ra cũng không được. Dậy mà đánh giết quan làm-vậy là cũng tại các quan tham-lam vật lạ của báu nước Annam, mà bắt dân lặn hột trai, hột châu, kiếm sừng tê, lông sá, ngà voi, đồi-mồi, cây danh mộc, trầm, kì-nam và các thứ hương lạ mà nộp. Vì vậy nên dân ở châu Hiệp-phô, là nơi có hột châu, hột trai nhiều, bị mác xâu đi lặn cực-khò, bỏ làm ăn, bèn cắt gánh đời qua Giao-châu mà ở, thì châu cũng đi mất đi. Đến sau nhờ có quan Mạnh-thường là người thanh-liêm, chánh-trực, hay thương dân nên dân phục lần-lần qui về chôn cũ Hiệp-phô, thì châu lại lộn về, có nhiều lại, cũng như trước vậy.

Thờ ầy người trong châu đều có thi đậu, thì bất quá cũng cho làm quan nhỏ tại xứ ; chứ không được sai đi nơi khác ; vì triều nhà Hán kẻ là mọi, nên không cho bày vai vuôi người Trung-quốc. Sau nhờ có tờ Lý-tân tâu, lại có Lý-cầm ở tại triều, nhờ ngày chánh-đán, bửa các

(1) — Kim-khê ở tại địa hạt Vĩnh-trường, tỉnh Sơn-tây. — Sử cũ chỉ về Nghệ-an, thì không nhầm.

nước chư-hầu hội, ra lạy trước mặt vua nhà Hán mà tâu rằng : *Ơn vua ban chẳng được đều. Hỏi vì có làm sao ? Thì Lý-cầm tâu : là vì đất Nam-việt ở xa-xôi chẳng được trời che đất chở, nên mưa ngọt chẳng xuống, gió mát không bay.*

Từ ấy về sau vua cùng triều-đình mới cho người An-nam làm quan lớn, cũng như người Trung-quốc vậy.

VUA SĨ-VUÔNG.

Trị 40 năm (từ 186 tới 226).

Thuở ấy là đời nhà Hán mà đã suy, nên Trung-quốc chia ra làm ba nước (gọi là Tam-quốc) là nhà Ngụy, nhà Thục, nhà Ngô. Lúc ấy ông Sĩ-nhíp, (Ngạn-oai) vốn người nước Lỗ, đến khi Vương-mãng oán, bèn qua đất Giao-chỉ đã 6 đời làm quan Thái-thú, nhà Hán cho lên làm Giao-chỉ thái-thú, sau phong lên Trung-lang tướng đồng đốc 7 quận.

Người ta kêu là Sĩ-vuông vì thuở Hán và Ngô đang loạn ông ấy làm chúa một cõi ; nên cũng như là vua vậy. Lại vì ông ấy hay chữ lắm, dạy dân học chữ nhu, học sách nhu, bắt dùng chữ nhu. Người-ta thường kể nước Nam học theo chữ Trung-quốc cả nước là từ khi ấy.

Ông Sĩ-nhíp làm vua thế ấy được 40 năm, mà qua đời đi rồi thì con là Sĩ-huy cũng tự xưng là Giao-chỉ thái-thú. Mà bị Lữ-đại là tướng nhà Ngô gạt ra đầu mà giết đi cả sáu anh em.

Annam lại bị nhà Ngô, Ngụy, Tần, Tống, Tề, Lương lấy mà cai trị 314 năm (từ năm 226 tới 540 sau G. S.)

Sĩ-huy, và năm người em bị mưu Lữ-đại, mà mất đi rồi, nhà Ngô đặt quan thú-sứ mà quản lấy quận Giao-chỉ.

Đời ấy trên núi quận Cửu-chơn có bà Triệu-mụ vú dài ba thước, từ bé tới lớn không thêm lấy chồng, cứ tự dâng mang dép sắt, cỡi voi đi đánh phá các quận huyện mà-thôi.

Năm 263. Lữ-hưng là người giúp việc quận Giao-chỉ, thầy quan thái-thủ là Tôn-tư làm khổ dân, bắt thợ khéo cả ngàn người mà đem về Kiên-nghiệp là kinh đô nhà Ngô, lại gặp người Đặng-tuân, là quan khâm sai đi soát đồ binh khí đời 3000 con công bắt dân phải điếu về Mạc-làng nữa, thì xui dân dậy giặc giết cả hai quan dữ ấy đi. Rồi bỏ nhà Ngô mà xin phụ về với Ngụy, nhà Ngụy mới cho Lữ-hưng, làm quan thái-thủ quận Giao-chỉ.

Năm 365. bên Tàu nhà Tần soạn nhà Ngụy, sai người Dương-tác, làm thái-thủ quận Giao-châu. Qua năm 271 nhà Ngô sai Đào-hoàng, đem binh qua đánh Dương-tác, mà giành đất Giao-châu lại được rồi, nhà Ngô đặt ông ấy lên làm quan thú-sứ Giao-châu. Đến sau nhà Ngô thua mà phải đầu nhà Tần, thì nhà Tần cũng để cho Đào-hoàng coi lấy Giao-châu nữa, được 30 năm mới chết.

Năm 380. Lý-tôn, là quan thái-thủ quận Cửu-chơn làm phản, thì Đỗ-viện, là người Châu-diên nước Nam khi ấy đang làm quan thái-thủ Giao-châu đánh giết Lý-tôn, mà dẹp yên đi nên nhà Tần thăng chức cho Đỗ-viện, lên làm quan thú-sứ.

Năm 399. Nước Lâm-ập nguyên đời nhà Hán thì nó là một huyện Tượng-lâm thuộc quận Nhứt-nam, nhưn lúc nhà Hán suy, thiên hạ cả loạn, có quan công-tào tên là Khu-đạt, giết quan huyện mà xưng mình là vua, nổi truyền nhau. Khi cháu ngoại là Phạm-hùng, lên làm vua thì bị Phạm-văn soạn, binh gia được bốn năm vạn xâm lấn các xứ xung-quanh. Đến năm nay cháu Phạm-văn, là Phạm-hổ-đạt làm vua, đánh lấy được hai quận là Nhứt-nam, với

Cửu-chơn. Quan thú-sử Giao-châu là Đỗ-viện, đem binh đánh đuổi vua Lâm-ấp mà lấy lại được cả hai huyện. Đỗ-viện mất đi rồi, thì nhà Tần biết ơn bèn đặt Đỗ-tuệ-độ, là con người lên nối quờn thú-sử cho cha mà coi lấy quận Giao-châu.

Năm 420. Đỗ-tuệ-độ noi gương cha, đánh phá nước Lâm-ấp chém giết hơn nửa phần. Vua Lâm-ấp chịu đầu, đem tần-công đồ quý-báu, vàng, bạc, đồi-mối, cùng voi lớn, thì Đỗ-tuệ-độ, mới tha mà trả quân bắt được về.

Ông Đỗ-tuệ-độ, là người thanh-cao từ-tê, ăn-ở tiết-kiệm, hay thương dân, hay lập trường dạy dân, cấm chùa miếu, nhín bổng-lộc mà phát cho dân, năm mất mùa đói khát; nên dân phục lắm, trong quận đầu đó an-nhàn thái-bình.

Nhà Tống (thắng được nhà Tần) vì công-nghiệp cha, bèn phong cho Hoàng-văn là con lên làm quan thú-sử thế cho cha, khi Đỗ-tuệ-độ chết; sau lại đòi về làm quan Đình-úy.

Năm 436. Nhà Tống sai Đàn-hòa-chi, làm quan thú-sử Giao-châu, qua đánh Lâm-ấp. Phạm-dương-mại, là vua Lâm-ấp từ Đỗ-tuệ-độ chết đi rồi, nó cứ nó xâm-phá luôn, nó lại kiêu-ngạo xin với nhà Tống cho nó cai-quản lấy cả xứ Giao-châu mà nhà Tống không cho.

Đàn-hòa-chi dọn sang, thì có ông Tống-xác tình-nguyện đi đánh, nhà Tống cho làm tướng-quân, cất binh đi tiên phong đạo Đàn-hòa-chi. Bị voi Lâm-ấp binh đồ hoai, Tống-xác, đàn hình sư-tử mà tần cự với voi, voi thất-kinh rống mà chạy tan-tác. Tống-xác, đuổi dài theo đánh lấy được nước Lâm-ấp. Vua nó là Phạm-dương-mại, trốn đi được khỏi. Đàn-hòa-chi, lấy đồ báu lạ không biết là bao nhiêu, lại phá hình bực bằng vàng của nó thờ mà lấy hơn mây muôn cân. Có một mình Tống-xác không thêm lấy một



A

B

vật gì hết : đi làm sao về làm vậy, không thêm một món nào sót.

Quân Lâm-áp giữ đạo Mê-càn, nên hay thờ tượng bụt lớn đúc bằng vàng thiết. Mà Dân-hòa-chi, về bị cách chức lại bị bệnh, mà hằng thấy hình mây tượng ấy hiện ra trước con-mắt hoài cho tới chết.

Năm 479. Quan thú-sứ Lý-tường-nhân mất đi rồi, thì con tên là Lý-thúc-hiến, lên thế lầy. Sai đi qua nhà Tông chưa kịp tới nơi, thì nhà Tông đã có sai Thầm-hoán, qua ngôi thú-sứ, còn cho Thúc-hiến, làm quan tư-mã mà thôi. Thúc-hiến cự đem binh ngăn giữ các nẻo không cho Thầm-hoán vào Giao-châu. Nhà Tông cũng phải để cho Thúc-hiến làm lầy quan thú-sứ. — Bến tàu nhà Tông bị nhà Tề lầy nước.

Năm 485. Nhà Tề giận sao người Thúc-hiến, không có công, thì sai Lưu-khai đem binh qua đánh. Thúc-hiến sợ liền dâng cho nhà Tề 20 đội quân đội mũ bạc thiết mà xin bãi binh Tề không nghe, nên phải qua đầu.

Năm 487. Nhà Tề sai Phòng-pháp-thặng qua ngôi Giao-châu thú-sứ. Anh quan này mê coi sách quá chùng đên đổi bỏ việc quan, gia-đồ đau mà coi sách. Cho-nên quan trưởng-sứ là Phục-đặng-chi chuyên quyền một mình. Phòng-pháp-thặng hay được bắt bỏ tù; tôn tiền-bạc nhiều lo với em rề ông ấy mới khỏi đặng. Rồi ra đem binh của mình bắt Phòng-pháp-thặng giam tù lại nói nghĩ va có bệnh làm việc quan không được. Ngôi giam buồn Phòng-pháp-thặng năn-nỉ xin sách mà coi, thì Phục-đặng-chi, không cho. Lại tâu dôi với nhà Tề rằng Phòng-pháp-thặng điên. Vua nhà Tề tuy không lấy làm thật mà cũng phải để cho Phục-đặng-chi làm quan thú-sứ.

Năm 502. Nhà Tề mất nước, nhà Lương lên.

NHÀ TIỀN LÝ.

Lý-nam-đế trước trị 7 năm (từ 541 tới 603.)

Ông Lý-Bí hay là Bôn, người quốc-quán tại xứ Thái-bình nhưn lúc quan thú-sử Tiều-tư ăn-ở khổ-khắc, độc-dữ bị dân oán, lại nhờ có Lý-bôn, là con nhà gia-thể hào-hữu, mà ra làm quan không đặng, nên không bằng lòng; lại có người Tinh-thiếu, người văn-vật chữ-nghĩa, thi đỗ; mà triều nhà Lương nói họ Tinh bấy lâu không có danh-tiếng, nên cho làm quan giữ cửa thành mà-thôi, lấy làm xâu-hổ, nhờ hai người ấy giúp Lý-bôn mới dậy binh làm giặc mà giết quan thú-sử.

Tiêu-tư hay được bèn đem của hồi-lộ, cuốn gói chạy trốn về Tàu mất.

Đánh đuổi quan quân Tàu đi rồi, Lý-bôn, mới xưng là Nam-việt-đế, hiệu thiên-đức, đóng đô tại Long-biên thành đặt tên nước là nước Vạn-xuân.

Qua năm binh-dân (547) nhà Lương sai quan tướng giỏi là Trần-bá-tiên, kéo binh qua đánh, vua Nam-việt-đế, cự không lại, lại tính ngăn không nổi, bèn giao việc nước cho tướng là Triệu-quang-phục coi, mà vô Lào lo lập binh đem về mà đánh, chẳng ngờ bị nước độc mà chết đi.

VUA TRIỆU-VIỆT-VƯƠNG.

Trị được 23 năm.

Ông Triệu-quang-phục, liệu bề đánh không lại với Trần-bá-tiên, liền đem hai vạn binh vô đóng giữa lôm cái bưng

Nhứt-dạ-trạch (1) tại xứ Châu-diên (2) mà ở đó. Lâu ngày sợ hết lương mà chết đói, đặt bàn vọng thiên mà khấn vái trời, đất, quì, thân. Bỗng đâu lúc nửa đêm có thân xưng là Sứ-đồng-tử cỡi rồng vàng xuống, mà rút một cái móng rồng đưa cho vua, dặn giắt trên mũ mà ra trận thì quyết thắng.

Bên Tàu khi ấy nhà Lương bị giặc Hâu-cảnh, liền đòi tướng Trần-bá-tiên về, đề Dương-sàn làm tướng ở lại đánh vuôi Triệu-việt-vương bị thua mà chết, binh nhà Lương vỡ chạy về tàu hết.

Ông Lý-thiên-bửu là anh vua Nam-việt-đế, thòu trước đem Lý-phật-tử là quan tướng [chạy vô Ai-lao, nhóm những quân tản-lạc lại hơn muôn người nơi đồng Dã-năng, lập ra một nước ở đó, xưng hiệu là Đào-lang-vương, người mất đi rồi, thì Lý-phật-tử lên ngôi.

Lý-phật-tử đánh vuôi Triệu-việt-vương đã 5 trận, mà không lại, bèn xin phân giải-hạn tại Quân-thần-châu mà giao hòa. Đến sau kết sui-gia vuôi nhau. Nhấ-lang là rể tần-mần hỏi Kiều-nương là vợ : chớ vua cha có phép gì, mà đánh đâu thắng đó hoài? Vợ tình thiết lấy mũ móng rồng đưa cho chồng coi. Lân-hổ ăn-cấp được lộn lưng đem về cho cha. Cha ruột va kéo binh qua đánh cha vợ

(1) Đời Hùng-vương, có một con gái tên là Tiên-dong, đi chơi ngoài cửa biển về tới cái cù-lao đi bộ chơi ngang qua chỗ rậm nơi bưng ấy, gặp người con trai là Sứ-đồng-tử, ở trường mà tắm, phải lòng bèn nhận làm chồng, nên tròn ở lại đó không về. Vua giận sai binh đi bắt, hai vợ chồng tính lần lần sẽ ra chịu tội, ai ngờ nửa đêm bỗng dông mưa vụt đến, trốc nhà, bay cột, vắn người đi hết. Còn lại một cái nền đất không ở giữa, xung-quanh hóa bưng lớn. Nền người-ta đặt cái nền là Tự-nhiên-châu, còn cái bưng thì kêu là Nhứt-dạ-trạch.

(2) Bây-giờ tỉnh Hưng-yên, phủ văn-giang, huyện Đông-an xã Vĩnh-hưng.

va lấy nước nhập lại làm vua. Vua Triệu-việt-vương thua chạy cùng đường nhảy xuống biển mà chết tại cửa Đại-nha. (trước là cửa Đại-ác ; bây-giờ là cửa Liêu-hải).

LY-NAM-ĐẾ SAU (LY-PHẬT-TỬ).

Trị định 32 năm.

Lý-phật-tử lấy nước lại được đem về dòng-họ mình, lên làm vua hiệu là Lý-nam-đế sau ở tại Ô-diên thành, dời kinh đô qua Phong-châu. Tuy nhờ móng rồng của Triệu-việt-vương trị nước yên khá lâu, mà sau cũng chẳng được toàn danh trọn tiếng : vì qua năm nhâm-tuất nhà Tùy sai Lưu-phương đem 27 dinh quân qua đánh : Lưu-phương sai sứ trước đến bàn lợi hại cho vua nghe. Vua sợ liền xin đầu, lại về theo bên Tàu mà chết bên ấy. Dân nó ghét nó lập miếu tại Tiểu-nha đôi vuôi miếu vua Triệu-việt-vương bên cửa Đại-nha.

NƯỚC ANNAM LẠI BỊ NHẬP VỀ TRUNG-QUỐC,

lần thứ 4, 336 năm. (Từ 603 tới 939.)

Năm 605. Các quan nhà Tùy nói nước Lâm-áp có nhiều đồ báu lạ, nên vua nhà Tùy dạy Lưu-phương lấy binh đi đánh lấy được nước Nam đó mà đi đánh Lâm-áp. Phạm-chí là vua Lâm-áp đem binh và voi ra mà cự, mà bị Lưu-phương đào hầm thả chông, trá bại ; quân Lâm-áp đuổi theo bị sụp ngã. Bấy nà thì voi, chạy trở lại đạp binh Lâm-áp vỡ tan thua. Lưu-phương đuổi dài theo, qua khỏi đồng-trụ ông Mã-viện, hơn 8 ngày đường, mới tới kinh

đồ nước Lạm-ấp ; chém giết nó kẻ muôn, vô thành lấy thần-chủ bằng vàng của vua nó 18 cái.

Rồi chạm đá ghi công rút binh về. Binh bị sưng chơn lên mà chết hơn trót nửa, mà Lưu-phương cũng bị bệnh chết đi nữa.

Cách 13 năm là năm 618, vua Cao-tô nhà Đường đánh được Tùy lên làm vua, đặt người Khâu-hòa lên làm Giao-châu-đại-tổng-quân, lại cho tước Đàm-quốc-công.

Năm 650 vua nhà Đường đặt xứ Giao-châu lên làm Annam-đô-hộ-phủ, thống quản 12 châu :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 ^o Giao-châu lãnh 8 huyện | { | 1 Tổng-bình. |
| | | 2 Nam-định. |
| | | 3 Thái-bình. |
| | | 4 Giao-chì. |
| | | 5 Châu-diên. |
| | | 6 Long-biên. |
| | | 7 Bình-đạo. |
| | | 8 Võ-bình. |
| 2 ^o Lục-châu lãnh 3 huyện (Quảng-đông tỉnh Khâm-châu.) | { | 1 Diêu-lôi. |
| | | 2 Hoa-thanh. |
| | | 3 Ninh-hải. |
| 3 ^o Phong-châu lãnh 5 huyện (Sơn-tây tỉnh.) | { | 1 Gia-ninh. |
| | | 2 Thừa-hóa. |
| | | 3 Tân-xương. |
| | | 4 Cao-sơn. |
| | | 5 Châu-lục. |
| 4 ^o Ái-châu lãnh 6 huyện (Thanh-hóa tỉnh.) | { | 1 Cửu-chơn. |
| | | 2 An-thuận. |
| | | 3 Sanh-bình. |
| | | 4 Quân-ninh. |
| | | 5 Nhật-nam. |
| | | 6 Trường-lâm. |

- | | | |
|--|---|--|
| 6° Hoan-châu lãnh 4 huyện (Nghệ-an tỉnh.) | { | 1 Cửu-đức. 2 Phô-thang. 3 Việt-thường. 4 Hoài-hoan. |
| 6° Trường-châu lãnh 4 huyện. | { | 1 Văn-dương. 2 Đông-thái. 3 Trường-sơn. 4 Kì (từ) thường. |
| 7° Phước-lộc châu lãnh 3 huyện (thuộc Thanh-hóa.) | { | 1 Nhu-viên. 2 Đường-lâm. 3 Phước-lộc. |
| 8° Thang-châu lãnh 3 huyện. | { | 1 Thang-tuyên. 2 Lục-thùy. 3 La-thiếu. |
| 9° Chi-châu lãnh 7 huyện (Quảng-tây tại Khánh-viên phủ.) | { | 1 Hàn-thành. 2 Phú-châu. 3 Bình-tây. 4 Lạc-quang. 5 Lạc-diêm. 6 Đa-vân. 7 Tư-long. |
| 10° Võ-nga-châu lãnh 7 huyện. | { | 1 Võ-nga. 2 Như-mã. 3 Võ-nghĩa. 4 Võ-di. 5 Võ-lục. 6 Võ-lao. 7 Lương-sơn. |

| | | |
|--|---|---------------|
| 11° Diên-châu lãnh 7 huyện (Nghệ-an tỉnh Diên-châu phủ.) | { | 1 Trung-ngãi. |
| | | 2 Hoài-hoan. |
| | | 3 Long-trì. |
| | | 4 Tư-nông. |
| | | 5 Võ-lang. |
| | | 6 Võ-dong. |
| | | 7 Võ-kim. |
| 12° Võ-an-châu lãnh 2 huyện. | { | 1 Võ-an. |
| | | 2 Lâm-giang. |

Lại còn những châu ngoài hơn 40' châu nữa, cũng do tại Annam (1) đồ-hộ-phủ đặt người thổ mà coi quản lấy.

Đồ thổ sản 12 châu phải cống cho nhà Đường là :

| | |
|-----------------|----------------|
| Vàng. | Vàng-nhựa. |
| Bạc. | Bạch-đầu-khâu. |
| Chuôi-cau. | Sừng-tây. |
| Da-cá-nhám. | Đuôi-công. |
| Mật-trăn. | Bạch-lạp. |
| Lông-sá. | Ngà-voi. |
| Vảy-trắng-bông. | The-là. |
| Đôi-mồi. | Lướt-bùng. |
| Trâm-hương. | Vải-triều-hà. |
| Dầu-tô-hạp. | Từ-khoán. |
| Mây-sợi. | Kim-lạc. |
| Tre-bông. | Huỳnh-tiết. |

(1) Có ít châu không rõ nó là chỗ nào : Vì sách này nói khác sách khác không biết đầu mà cứ nhựt :

Trường-châu sách nhà Tống chép nói cũng là đồng đất Cửu-chơn, thì là gần đất Thanh-hoá bây-giờ. Mà trong sách nhà Thanh thì tại Khâm-châu có 3 huyện là Diêu-lôi, Hoa-thanh và Ninh-hải, còn trong Phan-húy-chú thì rằng : Hưng-hoá nhà Đường đặt là Chi-châu ; Tuyên-quang đặt là Thang-châu ; Thái-nguyên đặt là Võ-ngà-châu ; An-bang bây-giờ là Quảng-yên thì Đường đặt là Võ-an. Không biết lấy đầu mà chứng cứ.

Thuở ấy nhà Đường ham thì ham của báu lạ đất An-nam, mà lấy xứ Giao-châu làm chỗ xa-xôi, dẫu ma độc nước lăm, nên ít kẻ từ-tể chịu đi làm quan xứ ấy, những kẻ lánh ra đi thường là người có bụng tham của liêu mạng mới đi. Bởi vậy nên năm 628 vua Thái-tông nhà Đường, nghe Lý-thọ, là đô-độc xứ Giao-châu tham-lam quá, đòi về làm tội, chọn người khác từ-tể văn võ song toàn tên là Lư-tổ-tượng, mà đặt làm thú-sử. Ông ấy trước chịu đi sau nghĩ xứ xa-xuôi độc-dữ thì làm bệnh cáo mà không đi. Vua giận bèn chém đi, sau nghĩ lại thương mà âm cho con ông ấy.

Năm 687. Các lái bộ nước Nam bị Lưu-diên-hựu, làm nghiệt bất dóng trọn thuế, nên toan dậy giặc, mà lậu ra quan đô-hộ bắt kẻ chủ mưu là Lý-tự-tiên, mà chém đi. Mà Đinh-kiển, làm đầu bọn ấy nhóm chúng lại vây đô-hộ bắt Lưu-diên-hựu, giết đi mà báo thù. Ông Tào-huyền-tĩnh, là quan tư-mã châu Quê-châu đem binh dẹp lũ ấy mới yên.

Năm 722. Mai-thúc-loan, là người xứ Hoan-châu, nổi dậy xưng là hắc-đô, cử 32 châu, cột quân nước Lâm-áp, nước Chơn-lạp, nước Kim-lân, được bốn mươi vạn binh. Vua nhà Đường sai Dương-tư-húc, hiệp với Nguyên-sở-khách, là quan đô-hộ đánh tan đi.

Năm 767. Quân Côn-nôn, Chà-và nó xâm-nhập cướp-phá. Ông Trương-bá-nghi, là kinh-lược viện binh ông Cao-chính-bình, là quan đô-úy Võ-định, đánh đuổi nó tại Châu-diên, luôn dịp ấy mới xây La-thành.

Năm 757. Vua Đường Túc-tông cải tên Annam đô-hộ-phủ ra Trần-nam đô-hộ-phủ, cách 11 năm là năm 768 lại bỏ chữ Trần mà đặt lại Annam như trước.

Năm 784. Có hai anh em người ở quận Cửu-chơn, là Khương-công-phụ, với Khương-công-phục thi đỗ tân-sĩ, có danh, bên Tàu cũng sợ. Cả hai đều làm quan lớn.

Năm 791. Lúc ấy ông Cao-chính-bình, coi đô-hộ, xâu góp nặng lắm, dân oán nổi loạn lên. Phùng-hương, là người huyện Đường-lâm, con nhà hào-phú, lại mạnh-mẽ lắm, nhưn dịp loạn xưng mình là đô-quân, em là Phùng-hải xưng là đô-bảo, kéo binh vây đô-hộ-phủ, quan Tầu là người Cao-chính-bình, tức giận phát binh mà chết.

Phùng-hương, choán lấy ở chẳng đặng bao lâu cũng chết. An là con lên nối làm đô-phủ-quân, tôn cha là Bô-cái-đại-vương.

Nhà Đường sai Triệu-xương, qua làm đô-hộ, cho sứ dụ Phùng-an, thì Phùng-an, đem chúng ra đầu. Triệu-xương, lo xây thêm thành Đại-la, ở trị dân bình-yên hơn 10 năm; rồi nhưn bệnh đau chơn, chạy sớ xin về, thì vua nhà Đường sai Bùi-thái, qua thế.

Cách 3 năm sau lại sai Triệu-xương, qua làm đô-hộ-phủ lại nữa. (801.)

Năm 808. Trương-châu, ngôi đô-hộ-phủ xây thêm thành Đại-la, đóng thuyền móng-đồng 300 chiếc, (mỗi chiếc 23 người chèo, 25 người đánh giặc, nhẹ lắm).

Vua Hườn-vương nước Chiêm-thành loạn cướp châu Hoan, châu Ái, đặt quan đô-thống mà chuyên trị lấy. Trương-châu, sai binh đi đánh bắt được quan nó, giết nó hơn 30,000 lấy thành lại bồi-bổ xây-đắp lại.

Năm 819. Người Lý-tượng-cổ, bị Dương-thanh là bộ tướng phản, khi sai nó đem 3,000 binh đi dẹp an mọi Huinh-động, nó trở nó hãm thành mà giết đi. Mã-tông, qua làm đô-hộ-phủ, người thanh-liêm tử-tê có xây 2 cái đồng-trụ tại Khâm-châu, động Cỏ-sum.

Năm 824. Lý-nguyên, là quan đô-hộ coi địa-lý thấy dòng nước nghịch thủy, nên dời thành qua bên sông Tô-lich.

Năm 843. Quan kinh-lược-sứ là Võ-hồn, bắt binh-lính xây

thành đắp lũy nặng-nề, nên nó đốt cửa thành, cướp phá kho-tàng. Võ-hồn chạy qua Quảng-châu nhờ quan Đoàn-sĩ-tắc dẹp mới yên.

Năm 858. Nhà Đường sai Vương-thức, qua sửa-sang lại từ-tổ.

Thuở Lý-trắc, coi Annam đô-hộ, thì quân Nam-chiều nó đã găm-ghé ướm thử nhiều phen cướp-phá bờ-cõi. Trước cho quân đi thú địa-đầu mà giữ sau cho Lý-do-độc, là người thờ có công lo việc phòng-ngự đó. Quan tướng Nam-chiều viết tờ dụ va, làm sui với va mà lần lần dỗ về đầu Nam-chiều. Mà tới khi Vương-thức, qua mà cai-trị, thì nó không còn dám rục-rịch nữa. Có một lần quân hoang đồn huyền rằng : nhà Đường sai quân Huỳnh-đầu qua đánh giết dân Annam hết. Dân đem lại bèn kéo nhau tới giống trông reo, kêu xin đưa Vương-thức về Tàu, vô đóng trong thành cự với quân Huỳnh-đầu.

Vương-thức đang ăn, tin báo cũng cứ ăn, ăn rồi mặc đồ phẩm-phục kéo binh, dựng cờ, lên mặt thành quở-trách dân, thì nó mới yên hết chộn-nhộn đi,

Năm 860. Bên xứ Tích-đông, có giặc Cửu-phù, nên đòi Vương-thức về, cho Lý-vu qua thảo, làm mới có 1 năm 6 tháng, rồi vua nhà Đường sai Vương-khoan qua thảo. Dẫu Lý-vu đã đánh lấy các thành quân mọi lấy lại rồi, mà cũng mắc tội khích-biên, và thất-thù nữa.

Năm 862. Quân Nam-chiều (1) lại vào cướp-phá. Vương-khoan, chạy tờ cáo cấp thì nhà Đường sai Thái-tập đem 30,000 binh qua tiếp. Nam-chiều thấy binh đông rút về.

(1) Mọi nước Ai-lao ở Đào-châu, nam giáp Giao-chí, tây giáp Thổ-phồn. — Nó có Sáu nước, là Mông-tuần, Việt-tích, Lăng-khung, Trùng-đàm, Thi-lãng và Mông-xá, Bì-la-kháp, dụ mà nhập làm một nước. Kêu là Nam-chiều, vì chiều nghĩa là vua là nước mà bởi vua nó ở phía nam nên kêu như vậy.

Mà bởi Thái-kinh, là quan coi xứ Lãnh-nam ganh Thái-tập nên chạy tở về triều nói mọi đã rút hết đi rồi, để binh tôn, xin triệt về. Triều đình nghe mà đòi về hết, nên qua tháng 10 quân Nam-chiều hiệp với các mọi hơn 50,000 kéo đến hãm thành đô-hộ. Báo thì có cho binh qua mà không kịp, nó vây thành, đóng cửa cố-thù mà chịu. Thái-tập giải vây ra không gặp ghe-thuyền thì nhảy xuống nước mà chết. Còn bốn năm trăm binh ra không gặp thuyền-bè, liền trở lại đánh liêu mạng với mọi, cho đến chết hết thì thôi, không để bắt sống được một ai.

Lần này là lần thứ 2, quân Nam-chiều, hãm được thành xứ Giao-châu, nên các mán mọi đều tùng-phục theo nó hết.

Vua Nam-chiều để lại 20,000 binh cho Dương-tù-tân, Đoàn-tù-thiên mà cai-trị nước Annam.

Vua nhà Đường đặt quân-thứ nơi Trần-hải-môn, sai binh và Trương-nhơn qua lo đánh lấy lại; mà Trương-nhơn nhát-sợ không dám tấn binh.

Năm 864. Vua nhà Đường sai Cao-biến, qua đánh lấy Giao-châu lại. Cao-biến, đem 5,000 binh đóng Phong-châu, đánh bắt binh Nam-chiều đoạt lúa-gạo nó, rồi thắng luôn nhiều trận nữa.

Sau hãm thành được, giết Đoàn-tù-thiên, Phạm-nặc-tà, Triệu-nặc-mi và quân nó hơn 30,000.

Cao-biến dẹp yên quân Nam-chiều rồi, xây thành Đại-la :

Châu-vi 1982 trượng, 6 thước.

Bê dày dưới chơn . . . 2 » 5 »

Nữ-tường trên mặt . . 0 » 5 » 5 tấc.

Lầu vọng-địch 55 cái.

Cửa ừng-môn 6 »

Thùy cù 3 chỗ.

Đắp bờ đê, và cất nhà cửa hơn 40 vạn căn.

Cao-biến cai-trị được 13 năm, rồi thuyền qua trần xứ Thục. Năm 880 quân Nam-chiêu lại tới đánh hãm thành Annam đô-hộ nữa.

Vua nhà Đường dùng chước hòa-thân đem công-chúa (tông thất) mà đưa cho Tù-pháp, là vua Nam-chiêu, vua Nam-chiêu sai ba anh tể-tướng đi rước; mà bởi Cao-biến tâu xin thuộc ba anh mưu-thần của Nam-chiêu đi, thì mới yên, nên bị thuộc mà chết đi. Từ ấy về sau hết giặc-giặc nữa.

Qua năm 906 nhà Đường đã suy đi, bên Annam loạn lên, quan Tàu qua thì bỏ thành chạy về ráo. Có người Khúc-thừa-hựu, nổi dậy làm tiết-đạt-sứ, rồi sai người xin vua nhà Đường phong cho, thì nhà Đường cũng phong cho.

ĐỜI NAM BẮC PHÂN TRANH, 32 NĂM.

Năm 907. Nhà Đường suy, nhà Lương dậy.

Nhà Lương:

Nhà Lương cho quan tiết-đạt-sứ xứ Quảng-châu, là Lưu-ẩn, kiêm lấy chức tể-tướng và Annam đô-hộ tiết-đạt-sứ, mà phong là Nam-bình-vương, ở tại huyện Phan-ngu. Còn bên Annam thì có Khúc-hạo, là người Annam ở thành xứ Giao-châu, mà xưng là tiết-đạt-sứ.

Lưu-ẩn qua đời đi, thì em là Lưu-nghiêm, lên mà thế lấy (917) lại tiếm xưng mình là hoàng-đế nước Nam-hán.

Bên Annam Khúc-hạo sai con là Thừa-mĩ đi qua tàu thám coi tình hình sự thế, giả-đồ đi giao hảo.

Thừa-mĩ, về kê lạy cha mất đi, thì lên nối ngôi, rồi sai đi cầu nhà Lương phong cho quân hạt 12 châu.

Nhà hậu Đường.

Lưu-nghiêm, vua Nam-hán giận mà sai Lý-khắc-chánh, kéo binh qua đánh, bắt Thừa-mĩ đem về Tàu.

Lý-khắc-chánh, ở lại giữ Giao-châu lại bị Dương-đình-nghệ, là tướng của Khúc-hạo đánh đuổi đi. Vua Nam-hán phong cho Dương-đình-nghệ vì sợ, mà lại cho Lý-khắc-chánh với Lý-tân-hiệp ở bảo-hộ giữ thành Giao-châu cho.

Dương-đình-nghệ, có nuôi hơn 3000 con nuôi làm kẻ tâm-phúc, toan lo khôi-phục. Thật nội năm Dương-đình-nghệ hãm thành lấy đi. Lý-tân chạy tuốt về Tàu. Trần-bừu kéo binh tiếp tới vây lại, mà bị thua trận chết đi.

Nhà hậu Tán.

Vậy Dương-đình-nghệ mới chuyên trị lấy nước Annam một mình (936) mà chẳng được bao lâu. Vì bị bộ tướng mình là Kiều-công-tiện giết đi. Rồi (938) Ngô-quyên xứ Ai-châu là bộ tướng Dương-đình-nghệ đánh Kiều-công-tiện sao có giết quan-thầy. Kiều-công-tiện sai đem của qua cầu-viên vua Nam-hán là Lưu-nghiêm giúp. Lưu-nghiêm sai con là Hoàng-tháo qua mới tới sông Bạch-đăng thì Ngô-quyên đã giết Kiều-công-tiện đi rồi.

Ngô-quyên mới hàn sông đóng cừ bịt sắt, như tới, trá bại rồi nước dụt ròng trở lại đuổi nà Hoàng-tháo, bị cừ lòng ghe chìm chết hơn nửa phân, bắt được Hoàng-tháo chém đi. Lưu-nghiêm đóng binh tại trấn Hải-môn nghe tin con chết, thì sợ rút về mất.

ĐỜI NHÀ NGÔ (939).

1 Tiên-ngô-vương (Ngô-quyên) (939 tới 945).

Ngô-quyên giết được Kiều-công-tiện rồi lên làm vua nước Annam kẻ được 6 năm, sông 47 tuổi. Phong vợ là

Dương-thị con ông Dương-đình-nghệ lên làm hoàng-hậu.
Lập phép-tắc triều-đình v. v.

2 DƯƠNG-TAM-CA HIỆU BÌNH-VƯƠNG.

(Soán ngôi 6 năm) (645 tới 951.)

Tiến-ngô-vương khi ngặt mình có di mạng biều Tam-ca là anh vợ lo giúp cho con mình là Ngô-xương-ngập còn nhỏ-dại thơ-ấu.

Vua băng rồi, Tam-ca soán ngôi lên làm vua ngay. Ngô-xương-ngập thấy cậu mình tham làm-vậy, thì sợ bỏ trốn vào sông Nam-sách, (1) ở ngụ nhà ông Phạm-lĩnh-công, tại làng Trà-hương. Ngô-xương-văn là em còn lại nhà thì Tam-ca nuôi làm con nuôi. Vua Bình-vương (Tam-ca) sai quan đi tìm-kiếm Ngô-xương-ngập rước về. Mà ông Phạm-lĩnh-công sợ đem giấu trong hang núi đi rồi.

Bên tàu, năm 943 hậu Tần bị hậu Hán lấy nước. Cách ba năm Tam-ca sai Ngô-xương-văn với Vương-các-lợi và Đỗ-cảnh-thạc đi đánh giặc trong xứ Thái-bình. Tới huyện Từ-liêm Ngô-xương-văn mới nói với hai tướng về sự cậu mình soán, mà xin hai tướng trở cho người khôi-phục cơ-nghiệp cha người lại. Hai tướng liền chịu kéo binh về đánh bắt Tam-ca, giáng xuống làm Trương-dương-công, cho ăn lấy thuê đất Trương-dương.

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 3 HẬU NGÔ VƯƠNG | } | Nam-tân-vương. |
| | | Thiên-sách-vương. |

(Trị 15 năm).

Vua tức-vị rồi liền cho đi rước anh là Ngô-xương-ngập

(1) Bây-giờ nơi tỉnh Hải-dương, phủ Nam-sách.

tị nạn trong núi, đem về lo chung việc nhà-nước, đặt hiệu là Thiên-sách-vương, mà vua này giúp em được có 4 năm mà chết.

Trong động Hoa-lư (1) có người tên là Đinh-bộ-lãnh ý thể hiêm không chịu làm tôi; vua tính cất binh đi đánh. Đinh-bộ-lãnh sợ liền sai con là Liên vào làm con tin. Mà vua bắt đem theo treo lên đòi giết đi, nộ cho cha nóng ruột mà ra đầu cho mau. chẳng ngờ Đinh-bộ-lãnh lại gan hơn, chẳng để cho vua giết con mình cho uống, liền cho mười tên đem cung tên ra biều bắn đi. Vua thấy vậy chịu thua gan rút binh về.

Qua năm thứ 4. Vua Thiên-sách là vua anh mất đi. Trước vua Nam-tân thấy anh chuyên lấy oai-quờn thì giận lấy mà không thêm dự vào việc nước, nay vua anh chết đi rồi thì vua mới coi việc nhà nước lại. Sai sứ qua cầu phong với nhà Hậu-hán.

Cách 9 năm, đời vua Tông-thái-tô bên Tàu, hiệu càn-đức 3 niên, vua Nam-tân đem binh đi đánh giặc trong đất Thái-bình bị tên giặc bắn chết đi.

4 NGÔ-SỨ-QUÂN (2 năm).

Ngô-sứ-quân là Ngô-xương-xí con vua Thiên-sách (Ngô-xương-ngập) cháu kêu vua Nam-tân là chú ruột, choán xứ Bình-kiều. Thủơ ấy trong 12 châu đâu đó mạnh ai đâu choán lấy ấy đó. Nên kêu là đời 12 sứ quân.

(1) Tại huyện Lô-bình bây giờ Gla-viễn trong tỉnh Ninh-bình.

PHẦN THỨ BA.
TỪ NĂM 968 CHO ĐẾN BÂY-GIỜ.

I. NHÀ ĐINH.

1° ĐINH TIÊN-HOÀNG (ĐINH-BỘ-LÃNH).

Làm vua 12 năm, sống 56 tuổi, niên-hiệu : Thái-bình.

Đinh-bộ-lãnh con ông Đinh-công-trứ, mẹ là Đàm-thị, đánh dẹp 12 sứ quân trong 12 châu lên tức-vị làm vua, đặt hiệu là Vạn-thắng-vương, (Đại-thắng-minh-hoàng-đế), đặt tên nước là Đại-cù-việt ; đóng đô ở tại động Hoa-lư. Sai sứ đi bên Tàu giao hảo với vua nhà Tống.

Lập thành Kinh-đô, định chức quan văn võ, triều-đình ; đặt những kẻ công-thần phò mình từ thuở nhỏ, như Nguyễn-bặc, làm Đinh-quốc-công, Lưu-ơ, Đô-hộ-phủ-sĩ-phủ, Lê-hoàn, Thập-đạo-tướng-quân, Triệu-tú, Đinh-diễn.

Người chia trong nước ra làm 12 đạo. :

Mỗi đạo binh 10 quân.

1 quân 10 lữ.

1 lữ 10 tốt.

1 tốt 10 ngũ.

1 ngũ 10 người.

Vua có ba con trai, con lớn là Đinh-liên, thuở chưa làm vua cho làm con tin nơi vua Hậu-ngô-vương, còn hai con sau còn nhỏ. Mà khi đã làm vua rồi thì yêu con út là Hạng-lang hơn nên phong làm thái-tử. Đinh-liên con đầu lòng, phải hoạn-nạn thuở còn hàn-vi, sau nhà Tống phong là Giao-chỉ-quận-vương, thầy cha nệch ái con sau mà không nghĩ tới mình, thì thuê người lén mà giết Hạng-lang đi. Đền sau và cha và con đều bị Đỗ-thích thí đi.

Đỗ-thích bữa kia nằm mát trên cầu ban đêm thấy cái sao sa xuống trong miệng, thì lấy làm điềm tốt, bèn lên vô trong nội, thì vua Đinh-tiên-hoàng đi, rồi cũng giết luôn Đinh-liên đi nữa. Mà người-ta tâm bất nhứt lăm, nên anh ta nằm núp trên máng-xôi mà chịu đả ba bữa, khát nước gần chết. Vừa may có mưa xuống, gĩa tay ra hứng nước mà uống, trong cung các mụ thầy hô lên, bắt chém, xương tán ra tro, thịt xắt cho thiên-hạ ăn.

2^o DINH-PIỄ-ĐỂ (TRIỆU).

(Ở ngôi 8 tháng).

Khi vua cha bị thí, thì ông hoàng Vệ-vương này là con thứ mới có 6 tuổi. Nguyễn-bặc, Lê-hoàn, Đinh-diễn, tôn Vệ-vương lên tức-vị. Mà Lê-hoàn, làm Thập-đạo-tướng-quân-điện-tiền-chỉ-huy-sứ, quyền nhíp ngôi và làm vua phó. Bà hoàng-hậu Đàm-thị có tư tình với ông ấy, nên đề làm-vậy.

Ông Nguyễn-bặc, lo cự kẻo Lê-hoàn oán, mà đánh không lại phải chết với Đinh-diễn.

Nhật-khanh nguyên là con cháu Ngô-quyền tranh vương bá lúc 12 sứ quân bị vua Đinh-tiên-hoàng dẹp yên, yêu thê phải đầu ; dầu vua đã phong mẹ nó làm hoàng-hậu, cưới em nó cho Đinh-liên, lại gả công-chúa cho va, mà va cũng còn oán, nên đem công-chúa đi tới giáp giải rạch mặt, nhiec máng đuôi vể, mà vô ở với Hời (Chiêm-thành). Khi va nghe vua Đinh-tiên-hoàng mất rồi, thì đem đảng cho vua Chiêm-thành đi hơn 1000 chiếc thuyền đi ngã biển ra đánh thành Hoa-lư. Mà khởi Đại-nha tới cửa Tiểu-khương (Cần-hải-khẩu, huyện An-mô, tỉnh Ninh-bình)

bị bão chìm chết hết, có một mình vua Hời sót lại thâu quân sót kéo trở về.

Thước ấy nhà tông sai Hầu-nhơn-bửu đem binh qua đánh Annam. Bà Hoàng-thái-hậu dạy ông Lê-hoàn chọn quan binh ra cự-địch, mới đặt Phạm-cự-lượng làm Đại-tướng-quân, mặc đai mông vô rồi nói vua còn nhỏ lắm, không ai xét công cho quan quân, nên xin tôn Lê-hoàn lên làm vua, bà Hoàng-thái-hậu với các quan văn võ trong triều đều ưng theo mà tôn Lê-hoàn, giáng vua Phê-đê xuống trước Vệ-vương lại như xưa. Từ ấy nhà Đinh mới sang cho nhà tiền Lê.

II. NHÀ LÊ (Tiền).

1^o LÊ ĐẠI-HÀNH HOÀNG ĐẾ (LÊ-HOÀN).

(Trị 24 năm sống 65 tuổi).

| | | |
|-------------|---|--------------|
| Niên-hiệu : | { | Thiên-phước. |
| | | Hưng-thông. |
| | | Ứng-thiên. |

Lê-hoàn là con ông Minh và bà Đặng-thị người trí-dũng, trước theo phò hoàng-tử Đinh-liên, sau lần-lần làm lên tới chức Thập-đạo-tướng-quân cai binh cả nước, nhờ có Phạm-cự-lượng xin tôn làm vua, bà Hoàng-thái-hậu nhà Đinh cùng cả triều các quan lớn nhỏ, cả quần đều ưng mà hô vạn-tuê.

Vua này trí-huệ, quí-quyết, mạnh-mẽ đánh giặc giỏi, nhà Tông cũng kiêng sai sứ qua lại giao hảo. Tính khí nghiêm-khắc tàng nhân; lại xa-xỉ lập cung điện bấu tốt.

Người tức-vị cách một năm, rồi nhà Tông sai Hầu-nhơn-bửu, kéo binh qua Lạng-sơn, còn Trần-khâm-tộ đem

binh tới xứ Tây-kiết, có ý đánh lấy Annam. Vua dạy hàn sông, ngữ các ải quan rồi vua làm tướng kéo binh ra đánh. Binh Tông thua ; bắt được Hầu-nhân-bửu giết đi. Trần-khâm-tộ nghe tin nao rút binh chạy về. Vua cho đuổi theo, giết hơn nửa phân, lại bắt sông được 2 tướng là Quách-quân-biện với Triều-phụng-huân điệu về kinh (Hoa-lư). Sau có sứ nhà Tông qua mới trả lại cho vua Tàu. Vua lập lên 4 bà Hoàng-hậu, lại lập thêm bà mẹ vua Phê-đô là vợ vua Đinh-tiên-hoàng lên làm Hoàng-hậu nữa là năm bà.

Vua nước Chiêm-thành tên Xá-lợi-đà-bàn, có Ngô-nhữt-hoàng theo phò, khi trước có làm sai phép, bắt sứ vua Annam sai mà giam lại. Nên vua giận, xuất binh đem đi đánh nó. Di thắng tới thành vua nó, vua nó bỏ thành chạy mất. Vua vào lấy của châu-báu, rồi đốt phá thành-trị nó đi, bắt sông con hát gái nó cả trăm và 1 anh thấy chùa Thiên-trước đem về kinh.

Vua có 11 người con :

| | | |
|----------------------------|-------|-----------------------|
| 1 ^o Long-du, | phong | Kính-thiên đại-vương. |
| 2 ^o Long-tích, | » | Đồng-thành-vương. |
| 3 ^o Long-việt, | » | Nam-phong-vương. |
| 4 ^o Long-đĩnh, | » | Ngự-mang-vương. |
| 5 ^o Long-đĩnh, | » | Khai-minh-vương. |
| 6 ^o Long-ngân, | » | Ngự-bác-vương. |
| 7 ^o Long-tung, | » | Định-phiền-vương. |
| 8 ^o Long-tương, | » | Phó-vương. |
| 9 ^o Long-cánh, | » | Trung-quốc-vương. |
| 10 ^o Long-mang, | » | Nam-quốc-vương. |
| 11 ^o Long-đê, | » | Hành-quốc-vương. |

Con đầu lòng đã mất sớm đi. Khi vua băng thì thái-tử Long-tích, Long-việt, Long-cánh, Long-đĩnh giành nhau mà lên nổi quờn đã 8 tháng không xong. Long-tích và

Long-cảnh bị thua chết đi ; còn Long-đỉnh là em một mẹ nên đồ sông.

Long-việt mới tức-vị hiệu Trung-tông-hành-đê được có 3 ngày bị Long-đỉnh mượn quân hoang giết đi. Các quan thấy anh em giành-xé nhau dữ-tợn làm-vậy thì tròn đi hết. Có một mình Lý-công-huân ở lại ôm lấy thầy vua bị giết mà khóc.

2° LÊ-NGỌA-TRIỀU (Long-đỉnh) ou (Chí-trung).

Trị 4 năm sống 24 tuổi.

Niên-hiệu : Kiêng-thoại.

Vua này giết anh soán ngôi làm vua. Mà bởi mê-đám từ sắc quá chừng, nên mắc bệnh trĩ ngôi khôngặng. Khi ra triều cũng nằm, nên thành tên là Ngoạ-triều. Vua độc-dữ quá chừng, hay vui coi máu-mủ, việc đâm-chém gớm-ghiếc. Nên hay giành mà thọc huyết, đâm, đập trâu bò lục súc, khi ai có làm thọt ; quân giặc thì đánh khảo cho cực-lực. Từ từ thì khi thì bắt vắn rơm, đốt cho nó kêu la van-siêu, nghe coi chơi cho vui ; khi thì trói bỏ vô rọ làm dưới đáy sông, cho nước ngập chết ngọt méo miệng nhũn răng, coi chơi cho khoái. Khi lại bắt tội nhưn tù từ leo cây, rồi dứt gộc cho nó té giập đầu, gãy chơn mà chết cho mà coi cho vui. Khi lại bắt thấy-sãi quì gối cho đầu tọc cho vua kẻ mĩa trên đầu mà róc ; giả đồ trật tay lác đầu chảy máu, rồi cười ngất-nga ngất-ngheo.

Ông Lý-công-huân nguyên làm tôi vua Trung-tông-hành-đê, khi các quan khác bỏ chạy đi hết, thì ở lại ôm xác vua mà khóc. Long-đỉnh là vua Ngoạ-triều thấy thì lấy làm người trung nghĩa, nên cho làm quan Điện-tiền-chỉ-

huy-sứ. Lại khi vua băng thì vô ra phò con thừa-tự còn nhỏ tuổi quá.

III. NHÀ LÝ (Hậu lý).

1^o LÝ-THÁI-TỔ (LÝ-CÔNG-UẦN).

(Trị 18 năm sống 56 tuổi, niên-hiệu : Thiên-thuận).

Lý-công-uần người xứ Bắc-giang (bây giờ Bắc-ninh) châu Cồ-pháp (Dòng-ngạn huyện), không biết rõ cha người là ai, mẹ người là Phạm-thị, sanh ra rồi cho ông Lý-khánh-văn nuôi làm con nuôi, nên đặt là họ Lý. Nhân bởi có ông thầy chùa Lục-tổ tên là Vạn-thạnh lấy lời phù sấm cát nghĩa cho Lý-công-uần biết là mình có số mạng làm vua ; lại nhờ có ông Đào-cam-mộc thêm đồ vô mà giục mà khuyên vua, nhân khi ngôi tự-quân còn thơ-âu, mà tính lên ngôi đi cho rồi. Đào-cam-mộc liền ướm với các quan, rồi tâu với bà Hoàng-thái-hậu cách khôn-khéo trung-hậu. Bà ấy cũng ưng liền với Lý-công-uần vô bàn việc rồi tôn lên làm vua ngay. (1010). Vua bỏ thành Hoa-lư, đặt là phủ Trường an, mà dời qua đóng đô tại thành Đại-la, đặt lại là Thăng-long vì khi nghe vua ngự qua Đại-la, người ta có thấy con rồng vàng dưới nước doanh theo ghe vua. Lập cung-điện sửa-sang lại từ-tê; còn trong nước 12 đạo thì chia lại làm 24 lộ, định thuế lộ các hạng trong nước. Người cai-trị bình-yên, có đi đánh giặc có một lần là tại đất Diên-châu, thắng trận khởi huân vô mà-thời. Đến tháng 3 năm 1028 người băng, di chỉ lại cho thái-tử Phật-mã lên ngôi.

2° LÝ-THÁI-TÔNG (Phật-mã).
(Trị 27 năm, từ 1028 tới 1054).

Niên-hiệu :

- 1 Thiên-thành.
- 2 Thông-thoại.
- 3 Cần-phù-hữu-đạo.
- 4 Minh-đạo.
- 5 Đại-cảm-thánh-vô.
- 6 Sùng-hưng-đại-bửu.

Khi các quan đem thái-tử Phật-mã vô mà tôn lên tức vị ; thì ba em vua là ông Đông-chinh, Dực-thánh, và Võ-đức đem quân thuộc phủ vô mà toan chặn mà làm loạn. Tự-quân vô điện Cần-nguyên hay sự làm vậy thì dạy đóng cửa phân binh phòng giữ ; mà hầy còn lưỡng-lự chưa quyết cho đánh ; vì trong thì vua cha chưa liệm, ngoài thì anh em làm hỗn, túng thế sau mới cho các quan cứ phép mà ra binh trừ giặc. Khi ấy ông Lê-phụng-hiếu, người làng Bãng-sơn xứ Ai-châu (là Nghê-an) rút gươm trần xô tới và chạy và la lên rằng : « ba vị-vương trên quên ơn Tiên-đê, dưới lỗi đạo nhưn thân mà lờn-dễ ngôi Tự-quân, nên tội phải dùng gươm mà dâng cho ba vị-vương. » liền chạy tới chém được ông Võ-đức vấp ngựa mà té xuống. Quân ba ông hoàng thất kinh vỡ chạy, đuổi theo chém ráo. Còn hai ông hoàng kia chạy khỏi, qua bữa sau về chịu tội, thì vua tha cho phục tước lại như cũ. Vua trị nước được lâu, mà trong ngoài cũng bình-yên, lập Nhựt-tôn làm thái-tử sớm ; sửa-sang trong nước, lập thể lệ khuôn-phép hần-hòai.

Vua thân-chinh đi đánh giặc lầy ; để thái-tử ở nhà giám quốc : (1030) bắt Ai-châu làm loạn vua đi đánh (1032) vua đi dẹp yên người xứ Hoan-châu phản (1033 tháng 2)

vua đi đánh đất Định-nguyên nó dậy nó phản. (tháng chín) châu-nguyên dậy giặc vua cũng đi đánh. (1036 tháng 2) vua ra đi đánh xứ Lâm-tây, qua tháng 3 mới về, (1037 tháng 9) Ai-châu dậy lại nữa, vua thân-chinh đi đánh. (1038 tháng chạp) ở trên châu Quảng-nguyên, có quan thờ tù tên là Nùng-tồn-phước giết em là Nùng-tồn-lộc, tiếm xưng hoàng đế, vua đem binh đi đánh, bắt được cha là Tồn-phước và con là Trí-hiền, còn vợ là A-nùng và con là Trí-cai thì chạy khỏi. Nùng-trí-cai dậy giặc, (1048) mà thua thì lại ra đấu. Qua năm 1052 Nùng-trí-cai xưng mình là Nhon-huệ-hoàng nước Đại-nam, xâm lấn bờ-cõi nhà Tống bên tàu, qua tới Quảng-đông, Quảng-tây. Đấu hết tàu thua, sau Nùng-trí-cai thua xin vua Annam giúp mà vua không chịu, một hiệu phải đấu đi mà-thôi.

Lại năm 1043 quân Chiêm-thành cướp-phá dọc biên Annam, vua Lý-thái-tông đem binh đánh nó, nó đóng binh bên kia sông Ngũ-bổ, binh vua đóng bên này, sông thì cạn, nên thành-linh vua ra hiệu-lệnh binh liền ó lên reo mà chạy ngang qua sông. Chiêm-thành thấy dữ làm-vậy liền chạy nháu, rước theo giết hơn 30,000, bắt sông 5,000 ; còn vua nó bị chém tại trận, lại bắt được 30 con voi. Vua Lý-thái-tông kéo thuyền tới thành kinh-dô nó là Phật-thệ, bắt được vợ vua là Mị-e và cung phi mỹ nữ nó đem về.

Vua lại hay khâm-sùng đạo Phật, đúc chuông, cất chùa, thỉnh kinh phật, lại hay làm ơn làm phước, tha thuế, giảm thuế cho dân. Sửa luật-lệ lại, cấm buôn người bán mọi, lập dịch-đình nghỉ mát dọc đường các nơi các xứ. Năm 1054, tháng 10 vua băng.

3^o LÝ-THÁNH-TÔNG (Nhật-tôn).

(Trị 17 năm, sống 50 tuổi).

Niên-hiệu :

{ Long-thoại-thái-bình.
Chương-thánh-gia-khánh.
Long-chương-thiên-tự.
Thiên-huông-bửu-tượng.
Thân-vô.

Thái-tử, Nhật-tôn lên nối ngôi cha, sau thành hiệu là Lý-thánh-tông. Bấy lâu kêu tên nước là Đại-cù-việt. Vua nầy đổi lại kêu là Đại-việt. Vua nầy bày ra lệ đội mũo phúc đầu, đi hia cho các quan vô châu. Người dạy lên cột ông Không-tử, ông Châu-công, và 4 ông phối hưởng là ông Nhan-hối, Tăng-tử, Tử-tư và Mạnh-tử mà thờ, còn 72 sĩ hiền thì vẽ tượng ra mà kính. Vua lại có lập cái tháp Báo-thiên 12 tầng cao 300 thước (1). Vua hay thương dân, bữa kia trong mùa đông lạnh vua nhớ lại những kẻ bị giam trong ngục rét, đói thật thường thì dạy cấp chiếu mền, gạo cơm cho chúng nó.

Chê-cử là vua Chiêm-thành làm trái phép bắt cấm sứ của vua lại, thì vua Thánh-tông đem binh đi đánh. Đi đã 9 tháng trời mà về không xong việc ; còn ở nơi hành cung, xứ Liên-châu, nghe tin dân khen bà Nguyên-phi là vợ lớn vua ở nhà giúp việc nội trị, lại đạo đức, dân bằng

(1) Người ta thuở ấy kể 4 vật lạ trong nước Annam :

1^o Tháp Báo-thiên, (còn dấu tích tại Hà-hội, huyện Thọ-xương, làng Tiển-thị)

2^o Tượng Phật ở trong chùa Quỳnh-lâm.

3^o Cái vạc lớn tại chùa Phổ-minh.

4^o Cái chuông ở làng Qui-diễn.

lòng khen-ngợi kêu là Quan-âm-nữ, thì vua nghĩ lại đàn bà mà còn làm được thơm danh tốt tiếng mà mình đàn-ông có lẽ nào thua đàn-bà, liền kéo binh trở lại đánh bắt được vua Chê-cử và hơn 50,000 dân, mà điệu về Kinh-thành. Vua Chê-cử dâng đất Địa-rí, Ma-linh và Bô-chánh (2) mà xin chuộc tội, thì vua tha cho về.

Vua khi đã quá 40 tuổi mới sinh ra con trai là ông Càn-đức, là con bà Ý-lan-phu-nhân là người con gái làng Thượng-lôi, khi vua ngự ngang qua đó ; thì người không chộp-rộp chạy theo chúng bạn mà đi coi, một đứng dựa bụi lan xách dò đi hái dâu, vua thấy phải lòng cưới về hậu cung.

4^o LÝ-NHÂN-TÔNG (Càn-đức).

(Trị 56 năm, sống 63 tuổi, từ 1072 tới 1128).

Niên-hiệu :

Thái-ninh.
Anh-võ-chiêu-thắng.
Quang-bửu.
Hội-phù.
Long-phù.
Hội-tường-đại-khánh.
Thiên-phù-duệ-võ.
Thiên-phù-khánh-thọ.

Lý-nhân-tông làm vua lâu mà lại có danh-tiếng lớn vì việc đánh giặc với nhà Tống. Nhưng mà người có thất đức một điều là nghe lời mẹ ruột hay ganh, mà giết mẹ ghê và 76 người cung nữ.

(2) Địa-rí (Quảng-bình, Quảng-ninh, trước thuộc Nhật-nam-quận) Ma-linh (Minh-linh, Địa-linh 2 huyện Quảng-trị) Bô-chánh (Bình-chánh, Minh-chánh, Bô-đạc 3 huyện Quảng-bình.)

Vương-an-thạch là quan lớn triều nhà Tống nghe quân đạo-thính đồ-thuyết rằng : nước Annam bị giặc, Chiêm-thành, mọi đã hư tàn, nên giục vua Tống đánh mà lấy đi. Vua Lý-nhơn-tông nghe được liền sai Lý-thường-kiệt với Tống-dăng đem 10 vạn binh qua đánh nhà Tống. Ilam được các thành xứ Khâm-châu, Liêm-châu, Ung-châu, giết tướng giặc, chém hơn 10 vạn người nhà Tống, đã nên là việc võ-công thứ nhất. Rồi trở về Annam.

Vương-an-thạch tức mình bèn sai Quách-quì, Triệu-tiết với 9 tướng quân, 87 vạn binh, qua hiệp với Chiêm-thành, Chơn-lạp mà đánh Annam. Lý-thường-kiệt đem binh ra mà cự tại sông Như-nguyệt (tại tỉnh Bắc-ninh, huyện An-phong) đánh một trận chém hơn trót ngàn quân giặc. Quách-quì liền lui binh về choán xứ địa-đầu là Quảng-nguyên, không dám tới nữa.

Vua Annam cho đem trả 1000 quân bắt được lại cho nhà Tống, mà có thịch-chữ trên trán, cánh tay cho si-nhục, vua Tống dạy trả 4 châu 1 huyện, 6 huyện sứ Bảo-lạc, 6 động xứ Túc-tan ; lại nhưn vua Annam trước có cho vua nhà Tống 5 con voi, nên bên tàu làm câu thơ mà biếm vua Tống rằng : Nhưn tham Giao-chỉ-tượng, thật khước Quảng-nguyên kim. Vì châu Quảng-nguyên có nhiều mỏ vàng, nên tàu tiếc lắm. Khi ấy sứ tàu qua giao trả đất lại, thì vua sai Lê-văn-thành ra giao giải. Sau về vua phong làm chức Thái-sư. Mà lần-lần càng sanh lòng tham muốn thì vua đi, nên vua dạo chơi dưới hồ-tây và dùng phép thuật hoá ra cộp tính nhảy chụp vua. Mà may có Mục-thận đang chài cá, vãi chài chụp trên đầu và liền hoá người-ta lại. Vua không nỡ giết, bèn đày ra xứ Giao-giang. Còn Mục-thận thì vua phong quan và cho ăn lấy thuế đất Hồ-tây. Vua không có con, nên chọn ông Dương-hoán là con em ruột vua, kêu mình là chú, mới có 2 tuổi mà phong làm Hoàng-thái-tử.

Cách 10 năm là năm 1127 vua băng, di chỉ trao quởn lại cho cháu là Dương-hoán nối ngôi.

Cũng năm ấy, bên tàu nhà Kim đánh bắt vua Huy-tông vua Khâm-tông mà đem về bên bắc. Triệu-câu là con vua Huy-tông trốn qua Giang-nam mà tức-vị hiệu là Cao-tông.

5° LY-THẦN-TÔNG (Dương-hoán).

Trị 10 năm, sống 23 tuổi, (từ 1128 tới 1138).

Niên-hiệu : { Thiên-thuận.
 { Thiên-chương-bửu-tự.

Dương-hoán lên tức-vị thuở 12 tuổi ; đại xá thiên-hạ, xuống chiếu trù những cửa tịch kí nhập quan lại cho chủ, tha những người có tội bị biên vô sớ điên-nhi, sớ lộ-ông ; dạy lính phân phiên, lớp thú lớp về làm ruộng. Cách 4 năm vua mang bệnh cứ lừ nhầy muôn hoá ra cộp, nhờ ông thầy chùa Nguyễn-minh-không cứu khỏi.

Đời nhà Lý hay khâm-sùng đạo Phật, nên có nhiều thầy chùa hiển danh như : Dương-không-lô (người Quốc-dương huyện, thuộc tỉnh Bắc-ninh), Nguyễn-giác-hải (người Gia-viễn tỉnh Ninh-bình).

1128 tháng 2. Chơn-lạp (Cao-mên) kéo hơn 2 vạn ra đánh Nghệ-an, vua sai Lý-công-bình đánh bắt được tướng nó.

Tháng 8, Chơn-lạp ra đánh Nghệ-an nữa, đi hơn 700 chiếc thuyền, sai Nguyễn-hà-viêm ở Thanh-hoá với Dương-ô ở Nghệ-an ra đánh đuổi nó đi.

1132. Tháng 8, quân Chơn-lạp với Chiêm-thành, tới đánh xứ Nghệ-an, sai Dương-anh-nhĩ đánh đuổi nó vỡ-tan cả.

1136 tháng giêng, Chơn-lạp ra khuây Nghệ-an nữa, Lý-công-bình dẹp yên.

Khi trước vợ lớn vua chưa có con trai, thì vua phong Thiên-lộc là con vợ nhỏ làm hoàng thái-tử; đến khi vua sơ nặng, ngặt mình, thì vợ lớn khóc xin cho con mình mới có 3 tuổi, là Thiên-tộ được nối ngôi, thì vua truyền ngôi lại cho Thiên-tộ.

6° LÝ-ANH-TONG (Thiên-tộ).

Trị 37 năm sống 40 tuổi, (từ 1138 tới 1175).

Niên-hiệu :

{ Thiệu-minh.
Đại-định.
Chánh-long-bửu-ứng.
Thiên-cảm-chí-bửu.

Thiên-tộ mới 3 tuổi tức-vị, đặt niên-hiệu là Thiệu-minh, (sau miếu hiệu là Lý-anh-tông); bà Hoàng-thái-hậu giúp coi việc chánh.

Dời vua này, (1148) có tàu-bè ngoại quốc tới buôn-bán, như Xiêm, Qua-sa (Chà-và) Lộ-lạc (Miền-diện) tới cửa Hải-đông, xin lập hàng buôn. Vua cho lập ngoài cù-lao gọi là phố Vân-đồn (ngang Vạn-ninh tỉnh Quảng-yên).

Năm 1142 có tên Thân-lợi thấy chùa xưng mình là con vua Nhơn-tông, tiếm hiệu Bình-vương, nó có phép thuật, có phù-pháp nên thiên-hạ tin theo nó nhiều. Trước vua sai Lưu-võ-nê ra đánh thua nó, nó được lừng tởm và đánh kinh-đô, mà bị Đỗ-anh-vô chặn đánh, thua chạy qua xứ Lục-linh; bị quan Lượng-châu bắt nộp, Đỗ-anh-vô điệu về kinh chém đi.

Năm 1153, có anh hoàng đật Chiêm-thành tới xin vua lập nó lên. Vua sai quan binh đưa nó về, mà bị thua quân vua Chê-ri-bút, phải kéo về. Chê-ri-bút sợ vua Anh-tông

có cho vô đánh chãng, thì sai sứ tới đem con gái, và vàng bạc của châu-báu dâng vua. Vua chịu mà bãi binh đi.

Năm 1164, trong binh nớ' dậy làm loạn, nhờ có Phí-công-tiên đem 10 vạn binh ra mà dẹp mới yên.

Thờ ầy các quan trong triều ganh-tương tranh trường cứ lo hại nhau. Như Đỗ-anh-vô ý thể có thân với trong nội cung vua, kiêu-hành bị quan Chì-huy-sứ tên là Võ-đái làm tội bỏ tù và đày đi ; sau nhờ bà Lê-thái-hậu lo cho về khôi-phục lại được. Lập phụng-quốc-vệ-đô hại lại Võ-đái và các quan khác.

Năm 1169, có hai sứ bộ bên tàu qua, sứ nhà Kim và sứ nhà Tống. Vua thông sứ với Tống hơn ; vua nhà Tống có cậy mua 5 thớt voi mà làm lễ tề-nam-giao, vua Annam gọi qua cho không lấy tiền ; nên Tống cho sứ tới châu tại triều. (Bây lâu nay có đi công thì đem qua Quảng-tây giao đó mà về mà-thời) ; lại ban thưởng cũng trọng.

Nguyên đầu hêt vua phong con đầu lòng trưởng nam là Long-xướng lên làm thái-tử đồng cung ; mà bởi vô loạn dâm trong hậu cung vua cha ; nên phải tội mà bỏ đi. Vậy vua hội các quan lại lập Long-cán là con thứ 6 còn nhỏ tuổi lên làm thái-tử ; cho ông Tô-hiền-thành phong tước vương để dạy thái-tử và giúp-đỡ trong việc chánh.

Năm 1175 vua băng.

7^o LÝ-CAO-TONG (Long-cán).

Trị 35 năm sống 38 tuổi, (từ 1176 tới 1211).

Niên-hiệu :

{ Trinh-phù.
Thiên-tư-gia.
Thiên-gia-bửu-tợ.
Trị-bình-long-ứng.

Vua này lên ngôi thờ mới có 3 tuổi, ông Tô-hiền-

thành phụ chánh. Bà thái-hậu thì muốn làm việc phê lập mà sợ Tô-hiến-thành, nên cho đem vàng bạc mà cậy Lữ-thị là vợ Tô-hiến-thành nói giùm ; mà Tô-hiến-thành trung giữ theo lời di-chiều mà làm. Cách 2 năm, mần tang vua Lý-anh-tông rồi ; thì bà thái-hậu đái yên các quan, mà lo lập Long-xường thái-tử cũ, không mời ông Tô-hiến-thành, các quan đều tuân việc tại Tô-hiến-thành, các quan không dám. Qua năm sau Tô-hiến-thành mất. Thái-tử cũ là Long-xường (anh vua) cho quân tâm-phúc đi chiêu binh toan làm loạn mà hạ em, lên làm vua. Mà vua dùng ông Lý-kính-tu làm thầy, ông Ngô-lý-tín làm thượng-tướng-quân nên vững, không ai dám rục-rịch. Trong nước yên cũng được mười năm. Sau vua lo lập cung điện, bắt trâu nặng, dân-sự cực-khổ ; giặc-giả nổi lên loạn-lạc hoài cho tới khi vua chết.

Bồ-trì cháu Bồ-diễn vua Chiêm-thành, chạy qua đất An-nam tới ngụ cửa Kỳ-la, xin Annam giúp mà báo thù chú mình là Bồ-diễn tiếm vị của mình — Quan tỉnh Nghệ-an có ông nghĩ nó, thì nó đánh thành-lĩnh bỏ mà chạy, hư-hại trong tỉnh lắm ; nó cướp của bắt người rồi rút về mất. — Nơi sông Đại-hoàng dân làm phèn, sai quan quân ra đánh cũng thua. — Binh nhà Tống cũng qua cướp-phá bờ-cõi ngoài địa-đầu. Người Phạm-du sai vô hay châu Nghệ-an trở lòng làm phản ; vua sai Phạm-bình-di vô đánh. Va trốn đi, nên Phạm-bình-di tịch nhà-cửa của-cái đốt-phá. Phạm-du về kinh vô chữa mình cách nọ thế kia, cáo Phạm-bình-di. — Vua nghe, đến khi Phạm-bình-di về vô chầu, vua bắt cha con Phạm-bình-di mà cầm tù lại. Quách-bộc và tướng-tá Phạm-bình-di hay tin làm-vậy, thì giống trông kéo binh thẳng vô thành. Vua thấy việc đã rập tới, thì đòi cha con Phạm-bình-di mà đàm chết đi rồi vua chạy. Quân Quách-bộc vô lấy xe vua chờ xác ra, rồi vào tôn con thứ tư vua tên là Thân lên làm vua. Vua chạy ra sông

Qui-hóa, còn thái-tử chạy đến xứ Hải-là. Ở đó gặp con gái họ Trần-lý xinh-tốt, cưới làm vợ. Sau nhờ họ Trần-lý lập quân mà cứu đánh đuổi giặc, lại đem vua về kinh-đó. Còn thái-tử còn ở nhà Tò-trung-từ, là cậu vợ. Đến năm 1210 vua cho đi rước thái-tử về. Nội năm ấy vua băng, thái-tử cho đi rước vợ, mà Trần-khánh-tự là anh vợ, nói còn giặc-già chưa cho đi. (Cha vợ là Trần-lý chết bị quân hoang giết. — Con là Trần-khánh-tự lên thế.)

8^o LY-HUỆ-TÔNG (Sam).

(Trị 14 năm, sống 33 tuổi từ 1211 tới 1225).

Niên-hiệu : { Kiển-gia,
 { Thiên-chương-hữu-đạo.

Vua tức-vị rồi, cho đi rước vợ đem về đặt là *Nguyễn-phí*; phong cho Tò-trung-từ là cậu vợ làm thái-úy, còn anh vợ là Trần-khánh-tự, thì phong tước chương-thành-hầu.

Năm thứ 3, (1213) có người con bà vú nuôi vua, tên là Đàm-thượng bị tội triều hạch khi đi mộ binh, nên ra xứ Hồng-châu xưng mình là vua, cướp-phá dân sự. Mà triều-đình suy-nhược không làm gì được.

Trong nước loạn-lạc, qua năm 1215 Trần-khánh-tự thấy loạn, thì đem quân tới rước vua. Mà bởi trước có một lần cũng có tới rước vua đi tị-loạn, mà bị vua nghi dấy bát, nên lần này vua càng nghi, bèn vua cùng bà thái-hậu và ngự-nữ là vợ (họ Trần) chạy ra xứ Lượng-châu. Qua năm 1217 bà thái-hậu giận họ Trần, biểu Trần-thị là vợ vua phải lo mà tách mình ra, vua không cho cứ đi đâu đem theo đó. Bà thái-hậu có khi dạy đem thuốc

độc'biểu Trần-thị uống mà chết đi, vua lại ngăn đi. Rồi nội đêm vua đem Trần-thị mà trốn đi. Tìm tới chỗ Trần-khánh-tự, thì Trần-khánh-tự rước về. Khi ấy vua mới tin mà phong vợ lên tới chức hoàng-hậu, Trần-khánh-tự là thái-úy. Nhờ có Trần-khánh-tự và Phan-lân, sửa-sang tập-rèn việc võ mới khá-khá lại.

Năm 1218, vua phát chúng điền, cứ lấy mình làm tướng trời, giắt cò trên đầu nhảy múa tới ngày; uống rượu say li-bì. Việc chánh-sự để cho Trần-khánh-tự lo lấy hết. Nguyễn-nộn hùng cứ xưng vương đất Phò-dồng; vua mác điền không chê-trị được.

Đến năm 2223, Trần-khánh-tự mất đi, thì anh tên là Trần-thừa lên thế lấy mà lo việc nước. Qua năm sau (1224) bệnh vua càng ngày càng nặng, mà không có con trai, nên nhường ngôi cho con gái là Chiêu-thánh-công-chúa; rồi vua lên chùa Thuyền-giáo mà tu.

9° LÝ CHIÊU-HOÀNG.

(Tên tục là Phật-kim sau cải là Thiên-hình.)

Bà vua này làm vua chưa được hai năm rồi nhường ngôi cho Trần-cảnh lấy làm chồng; sang qua dòng nhà Trần.

Bà Chiêu-hoàng kén con các quan vào hầu-hạ trong nội cung, giao cho Trần-thủ-độ coi việc binh-lính trong ngoài hết thảy.

Trần-cảnh là con Trần-thừa, là cháu Trần-thủ-độ (kêu bằng chú) vợ hầu-hạ bà vua; bà vua phải lòng, sau lần lần chắc việc rồi, thì Trần-thủ-độ đóng cửa, bảo các quan vô cháu rằng: nay vua đã ưng có nơi rồi; thì các quan xin chọn ngày mà triều-kiến.

Bữa ấy bà Chiêu-hoàng đãi yến các quan, rồi luôn dịp nhường ngôi cho chồng là Trần-cảnh.

Trần-thủ-độ là chú mới bày mời thánh-phụ (là Trần-thừa) ở ngôi-nhíp, vì Trần-cảnh mới chưa quen thuộc.

IV. NHÀ TRẦN.

1. TRẦN-THÁI-TÔNG (Trần-cảnh).

Trị 32 năm sống 60 tuổi, từ 1225 tới 1258.

Niên-hiệu.

{ Kiên-trung.
Thiên-ứng-chánh-bình.
Nguyên-phong.

Vua này 13 năm đầu thì tính những mắc lộn-xộn trong triều và trong bà-con. Năm 1226 Trần-thủ-độ đem vua Huệ-tông nhà Lý về chùa Bửu-quang trong thành, cấp quân hầu-hạ mà giữ, lại kiêm chức làm cực cho người, thì người tám-rửa chực dữ cho họ Trần, rồi thất cớ mà chết ; thì cũng như là Trần-thủ-độ giết. Khi ấy Trần-thủ-độ lấy bà vợ vua Huệ-tông làm vợ mình.

Còn vua Trần-thái-tông cũng bị Trần-thủ-độ và bà Thiên-cực-công-chúa giục, thì choán lấy vợ anh ruột mình (Hòai-vương-liếu) là bà Thuận-thiên-công-chúa là chị ruột bà Chiêu-hoàng : Vì khi ấy bà Chiêu-hoàng không có con, mà bà chị đã có thai 3 tháng. Làm-vậy mà mạo lấy con. Anh vua giận ra tụ quân hoang làm loạn. Vua mất-cổ thẹn-mặt bèn trốn lên trên chùa núi An-tử. Trần-thủ-độ lên rước không về ; sau nhờ có lời thầy chùa Phù-vân nặn-nỉ, thì vua mới chịu về. — Khi về thì anh vua là Liễu già người đi câu chông xuống lại ghe vua ngự mà

đầu; mắng nhau chưa dứt, bỗng đầu Trần-thủ-độ nghe được, rút gươm tới hàm-hàm đòi chém. Vua can, giấu anh dưới khoang ghe, Trần-thủ-độ giận ném gươm la-hét. Vua vỗ-về êm đi.

Trần-thái-tông nhưn người bên nhà Tông có hay xâm bờ-cõi, cướp-phá chỗ địa-đầu, nên cất binh xuống thủy qua đất Khâm-châu, Liêm-châu của tàu mà đánh. Tàu thất-kinh vỡ chạy, sau hồi-tâm lại, biết là vua Annam, đem lời-tối sắt giăng sông đón bắt. Chẳng ngờ vua ra phá hàn lấy lời-tối neo-nọc hết mà về.

Quân Chiêm-thành lúc nhà Lý suy, nó hay cướp phá ngoài biển quen, nên nó tuy-là sợ mà tới công, mà nó cũng cứ chững cũ, nên vua kéo binh vô đánh, bắt được vợ vua nó tên là Bô-da-la, và quan quân nhiều mà đem về.

Năm 1258, Nhà Tông bị nhà Nguyên đuổi ép lần gần tới phía nam. Binh Nguyên muôn đoạ Annam, liền kéo thẳng qua chun vào đất Annam. Tướng nó là Ngột-lương-hiệp-ngại sai ba đội sứ tới vua Annam biểu phải đầu; vua bắt cầm lại, nên nó tấn binh riết tới. Vua chịu không nổi tháo lui lại, lại nhờ Lê-phụ-trần mà thoát khỏi. Rồi lui binh đóng nơi sông Thiên-mộ. Vua sợ hỏi các quan, hỏi Trần-thủ-độ thì nói: « còn đầu tôi thì vua chớ sợ ». Thái-tử đem binh viện tới, mới đánh riết, quân Nguyên thua liền rút về hết, (nên kêu là giặc phạt).

Vua biết ơn Lê-phụ-trần liền đem bà Chiêu-hoàng là hoàng-hậu cũ là vợ mình mà gả cho ông ấy.

Năm 1259 vua sai Lê-phụ-trần làm sứ qua nhà Nguyên, giao 3 năm đi công 1 lần.

Vua nảy ra thuê lệ, lại lấy thuê mà ban lộc cho các quan văn võ. Người lại dạy đắp đê quai vạc theo sông mà ngăn lụt.

Đời ấy có ông Nguyễn-hiến đậu trạng-nguyên (1247)

Trần-quốc-lạc đổ kinh-trạng-nguyên ; Trương-xán đổ trại-trạng-nguyên (1257).

Qua năm sau (1258) Trần-thái-tông nhường ngôi cho con đầu lòng tên là Khoán là con thứ bà Thuận-thiên-thái-hậu (trước là vợ ông hoàng anh là Hoài-vương-liếu). Vua cha lên làm chức Thái-thượng-hoàng.

2. TRẦN-THÁNH-TÔNG (Khoán).

Trị 21 năm sống 51 tuổi, từ 1258 tới 1279.

| | | |
|------------|---|-------------|
| Niên-hiệu. | { | Thiệu-long. |
| | } | Bửu-phù. |

Vua này lên trị-vì 21 năm bình-yên, nhờ có cha là Thái-thượng-hoàng và ông chú là Trần-thủ-độ bày-biểu vẽ-vời cho ; ở với cha mẹ anh em thuận-hoà.

Dời vua này dạy Lê-văn-hưu tu sử-kí từ đời Triệu-võ-đê cho tới rốt đời nhà Lý, làm ra 30 cuốn. — Triều bên bắc hay sai sứ qua hỏi chỗ Mã-viện đông trụ. — Nhà Nguyên lần ép nhà Tống gấn mật, nên quan quân đem vợ-con gia-dịch xuống đi hơn 30 chiếc tàu qua đầu xin ở nước Annam.

Trần-thủ-độ chết. — Vua bất-chước nhường ngôi lại cho con là Khâm (1279) mà lên làm Thái-thượng-hoàng 13 năm mới chết.

3 TRẦN-THIÊN-TÔNG (Khâm).

Trị 14 năm sống 51 tuổi, từ 1279 tới 1293.

| | | |
|------------|---|-------------|
| Niên-hiệu. | { | Thiệu-bửu. |
| | } | Trùng-hưng. |

Đời vua cha vua này bằng-an là bao nhiêu, thì đời vua

nảy lại mắc giặc-giã dữ-tợn là bấy nhiêu. Nhưng-mà trong ba bốn mũi giặc ấy vua thắng trận luôn hết cả. Bị chú ruột là Trần-ích-tắc có bụng trái mà ra. Mà có trong tông-thất và ngoài nhiều tướng giỏi như : Trần-quốc-tuần, Trần-nhữt-duật, con ông Trần-liệu, Đỗ-khắc-chung, Quan-khai, Hla-đạt, Hla-chương, Khánh-dư.

Thuở ấy nhà Tống bị nhà Nguyên đuổi nhảy xuống biển chết hết cả nhà. Nguyên-thái-tổ cho sứ qua mời vua An-nam qua châu. Vua đáp sứ mà không đi, vua nhà Nguyên giận bèn hạ Trần-nhơn-tông đi mà đặt Trần-duy-ái là sứ lên làm vua, cho quan tướng và một ngàn binh đưa về mà lập, vua Trần-nhơn-tông không chịu. — Qua năm 1282, vua nhà Nguyên cho một đạo binh 50 vạn kéo qua địa đầu đất Annam, nói mượn đường qua đánh Chiêm-thành. — vua Annam không cho, lo sẵn cự. Vua đặt Trần-quốc-tuần coi hết cả binh trong nước mà đánh. Cách một năm rưỡi (1284) Trần-phu đi sứ về nói Nguyên-thái-tổ sai Thoác-hoang đem binh đông lắm qua quyết đánh hạ nhà Trần. Vua dãi yên, mời kẻ già-cà tuổi-tác trong nước hỏi nên đánh lại hay-là phải đầu đi ? Thì ai nấy đều xin đánh giặc mà-thôi.

Ngày 26 tháng chạp năm 1285, binh nhà Nguyên qua đánh-phá các cửa ải. Binh Annam đóng lui bên bờ sông Vạn-kiệp ; còn vua xuống xứ Hải-dông. Đạo binh Ômanhi đánh Annam phải lui khỏi Vạn-kiệp và lên choán đóng trên núi Pl -lại. — Trong cánh tay lính Annam bị bắt đều có chạm chữ sát-thác, nên quân Nguyên giận lắm. Vua sai Đỗ-khắc-chung làm sứ tới với tướng Ômanhi phân giải trong đục, mà nó không nghe ; nó cứ tấn binh tới. Nó lại cho một đạo tướng Toa-đô. vô phía nam ; nên phải chia binh. Trần-quốc-tuần sai Quang-khai vô Nghê-an mà đánh với tướng Toa-đô. Ông hoàng Thoác-hoang

cai quản các đạo binh Nguyên, phân binh ra đánh tứ phía vua cùng Thái-thượng-hoàng phải dời đi tị-loạn nơi Tam kì. Binh Nguyên tràn vô khắp mọi nơi, thiên-hạ đều nhiễu. Chú vua là Trần-ích-tắc đều giặc có ý được làm vua. Mà ông Trần-nhật-đuyệt cho binh Annam mình mặc đồ binh nhà Tống đánh cũng được trận. — Vua đánh thắng Nguyên nơi phủ Trường-an. — Quan-khai đánh thắng Thoác-hoang nơi Chương-dương. Hai tướng Nguyên kia là Toa-đô và Ômanhi, không hay ông hoàng Thoác-hoang thất trận, kéo vô kinh-đô, bị hai anh em Hà-đạt, Hà-chương đánh nơi huyện Phò-ninh. Quân Nguyên thua luôn; Trương-hiến tướng Nguyên phải hàng đầu. Vua lại xáp trận với Toa-đô và Ômanhi. Toa-đô bị chém tại trận, Ômanhi lội qua sông Thanh-hoá, xuống ghe nhỏ chạy ra biển, bắt sông quân Nguyên hơn 5 vạn người. Khi vua thấy đầu tướng Toa-đô thì động lòng mà phán rằng : Kẻ làm tôi vua hết ngay đường này, thật nhà Nguyên đáng thương tiếc !

Còn ông Quốc-tuần lại đánh đặng đạo Thoác-hoang hiệp với Lý-hằng nơi sông Vạn-kiệp nữa. Lý-hằng bị tay Quốc-tuần, Thoác-hoang may bằng bộ trôn được khỏi. Nguyên bị giết nhiều quá, sông Vạn-kiệp dấp đỏ những máu binh nhà Nguyên. Nguyên thua mọi nơi, giặc tan, vua và đức thái-thượng-hoàng lại trở về kinh-thành.

Vua Nguyên-thái-tò nổi xung, tức-mình bị thua vua Annam, muốn lập Trần-ích-tắc thủ cho Trần-nhơn-tông cho bỏ ghét, mà không được ; (phải ban 500 mẫu ruộng cho Trần-ích-tắc ăn ở bên Tàu); bèn cho đòi binh đi đánh bên Nhật-bồn về hiệp làm một đạo đông quá chừng đặng qua đánh Annam. Vậy (1286) ông hoàng Thoác-hoang kéo binh qua đàng bộ một đạo, còn Trương-văn-hồ đem binh thủy và chở lương-thực khí-giải đi đàng biển một đạo. Nguyên trên bộ thua trận Linh-kình, thủy thua nơi Đa-mô. Nhưng

mà nó hội nhau lại kéo riết tới gần kinh-thành. Hai cha con vua ra ngả biển vào phía nam với Trần-quốc-tuần, để Khanh-dur ở lại mà ngăn giặc. Trước làm cũng không lại, sau chia làm hai đạo, một đạo giữ giặc, một đạo đi đón binh thủy Nguyên mà đánh ; lấy được khí-giải lương-phạn, và bắt được người nhiều ; mà vua dạy tha cho nó về nó nói lại nó đồn mình là mạnh. Trần-quốc-tuần nghe Khanh-dur thắng trận lại biết thủy bộ nó toan hiệp nhau lại, thì người như nó khi nước lớn, đánh chầm-chơn, đợi nước dụt ròng trở lại rước nà, nó chạy xuôi dòng mắc hàn, chìm chết, bị đâm chém không biết là bao nhiêu ; trôi bèo sông, máu đỏ nước cả. Tướng Ômanhi, Phan-tiếp, Tích-lộ, Kì-ngạc đều bị bắt ; có một mình Thoác-hoang băng đông chạy, mà dọc đường quân chết hơn nửa phần.

Khi ấy vua cha con dắc nhau về kinh-thành. Đại xá thiên-hạ, có Trần-ích-tắc thì bỏ ra ngoài sở tông-thất. Còn bao nhiêu tờ giấy bắt được kẻ can án về việc đầu giặc thì vua đốt đi không tra mà làm tội làm chi. Vua ban thưởng xong rồi, mới tính cho khỏi oán, dạy trả các tướng bắt được lại cho nhà Nguyên. Ai này xin giết, vua không nghe. Người ta ghét nhất là Ômanhi, nên khi đưa về Annam đục cho tàu chìm cho nó chết đi.

Bị hai chuyện giặc ấy, dân-sự mất mùa đói khát lắm. Vua mở kho phát cho dân. Qua năm 1292, vua nhà Nguyên sai sứ mà biểu vua phải qua châu, vua sai Nguyễn-đại-pháp qua lấy đều mắc tang vua cha mà cáo đi. Vua tàu sai sứ mà ép ngấm như vua không chịu đi, thì sẽ đánh ; vua cáo bệnh không chịu đi, vua nhà Nguyên giận căm sứ lại, đòi binh toan đem qua đánh, chẳng ngờ kẻ lấy vua đã 80 tuổi chết đi.

Vua Nguyên-thành-tông lên tức-vị lại cho sứ về. Vua Trần-nhơn-tông, nhường ngôi lại cho Thuyên là con đã 18 tuổi.

4. TRẦN-ANH-TÔNG (Thuyền).

Trị 21 năm sống 45 tuổi, từ 1293 tới 1314.

Niên-hiệu. Hưng-long.

Thuyền tức-vị thuở 18 tuổi, mà hay ham tửu sắc, nên khi đi chơi đêm bị chúng ném gạch là đầu ra có vết có sẹo. Có một lần vua uống rượu say mê-mê, qua bữa sau cũng chưa dậy được. Bữa ấy vua cha ở Thiên-trường về vào đền kiểm không thấy vua. Nội cung lay-giấc hết sức cũng không dậy được. Thái-thượng-hoàng bỏ về, dạy đình-thần sáng tới châu tại đền người. Vua Trần-anh-tông tỉnh say rồi nghe nói lại, mắt-cổ thẹn-thuống, lo sợ quá sức, ra đi kham may gặp anh học-trò là Đoàn-nhũ-hải, vua cậy làm sứ chịu tội xin lỗi cùng vua cha. Đoàn-nhũ-hải làm rồi đi với vua, vua không dám vô, để cho người học-trò vô sân châu quì. Vua cha cho vời vua vô quở-trách răn-dạy rồi tha lỗi, dạy đình-thần về châu như cũ.

Từ đời vua này mới hết thói vẽ mình. Vì vua cha có dạy phải đem đồ mà chạm hình rồng nơi trái-vê cho Trần-anh-tông; mà vua không muốn, lừa khi vua cha ngó lảng mà lên đi mặt thì thôi, không ép nữa.

Ai-lao làm loạn (1293) thì vua cha đi phạt Ai-lao. Sầm-từ-sách làm phản, (1296) và Ai-lao cướp-phá choán lấy đất Long-giang, vua sai Phạm-ngũ-lão đánh lấy lại. Vua Chiêm-thành tên là Chế-mân, sai sứ cầu hôn, cưới bà Huyền-trần-công-chúa, dâng đất Ô-rí sau cải là Thuận-châu, Hoá-châu. Vua gả; về nội năm vua Chiêm-thành mất, theo phép nó, thì vợ phải lên giàn thiêu, mà chết theo chồng. Mà Trần-khắc-chung quan sứ Annam dụng mưu gỡ được nước Huyền-trần-công-chúa về. Chế-chí lên nối quờn cho

Chê-mân muôn bội ước, thì vua Trần-anh-tông phân binh làm ba đạo, vua một đạo đi đường bằng, Trần-quốc-chân một đạo, kéo đi đường núi ; còn Trần-khánh-dư một đạo đi ngả biển. Ba đạo kéo thẳng tới kinh-đô Chiêm-thành đi đến đầu thắng đó. Chê-chí bị bắt, vua Annam đặt em Chê-chí lên thê (1311). Cách một năm Chê-chí mất; lúc ấy Xiêm đánh phá Chiêm-thành, vua Annam phải sai binh đi giúp. Trong nước khi ấy bình-yên, vua Trần-anh-tông cũng noi thói nhà truyền ngôi cho con là Mạnh (1314). Mà lên làm thái-thượng-hoàng được 6 năm nữa mới băng.

5. TRẦN-MINH-TÔNG (Mạnh).

Trị 15 năm sống 58 tuổi, từ 1314 tới 1330.

Mạnh 15 tuổi lên ngôi, sau cưới con ông Trần-quốc-chơn làm hoàng-hậu. Vua nhờ có vua cha giúp đỡ được 7 năm, sửa-sang trong nước, cầm binh vỗ mình. Khi vua cha mất đi rồi (1321) thì vua bị nghe lời Trần-khắc-chung quá đi, nên đã giết ông Trần-quốc-chơn là cha vợ mình đi : Thuở ấy hoàng-hậu không có con (mà trông sẽ có). mà vợ bé vua đã sanh được một con trai đặt tên là Vượng, Có hai phe, một phe bà hoàng-hậu, một phe ông quan Văn-hiến-hầu, ông này với Trần-khắc-chung, thì giục vua phong cho Vượng làm thái-tử.

Mà bà hoàng-hậu trông cậy sẽ có con, nên không chịu. Vì-vậy nên Trần-khắc-chung, muôn hại hoàng-hậu thì lo hại cha hoàng-hậu là Trần-quốc-chơn, mới mượn thàng đầy-tớ ông ấy tên là Trần-phẫu, 100 lượng vàng, mà cáo ông ấy rằng : lo làm phản cùng vua. Vua nghe lời Trần-khắc-chung, bắt cha vợ cầm tù, bỏ nhịn đói nhịn khát,

Vua có một đôi khi lương tâm chẳng yên, thì Trần-khắc-chung lấy lời này mà dọa vua : « Bất được cộp thì dễ, mà tha đi thì hiểm-nghèo. » Bà hoàng-hậu thấy cha làm vậy vô thãm thâm nước vô áo vát ra cho uống ; đói khát đã quá, uống vào rồi chết đi.

Cách 2 năm, việc ấy mới ra chắc là oan, vì là việc phao-vu, nên vua lột chức Trần-khắc-chung, đuổi về dân. — Thành Trần-phẫu thì xử lăng-trì. — Trần-khắc-chung chết khiêng đi chôn, bị quân đầy-tớ ông Trần-quốc-chơn kéo-lôi vầy-đạp phân thây ra, vì nó thương chủ nó chết oan mà trả thù cho hổ-giết. Nhưng vậy mà bà hoàng-hậu cũng không có con, nên Vượng được phong làm thái-tử, đến năm nay 1330, vua trao quyền cho lên làm vua, còn vua ở ngôi Thái-thượng-hoàng còn được 28 năm nữa mới mất.

6. TRẦN-HIẾN-TÔNG (Vượng).

Trị 12 năm sống 22 tuổi, từ 1330 tới 1342.

Niên-hiệu : — Khai-hựu.

Thái-tử Vượng mới lên 10 tuổi, thì Trần-minh-tông là vua cha đã trao quyền làm vua cho ; làm thì làm có vị đó, mọi việc vua cha lo giúp cả.

Trần-nhật-duật và Trần-khắc-chung chết. Nước Ai-lao (1331) xâm phá đánh lấy Nam-nhung trong xứ Nghệ-an, vua Thái-thượng-hoàng đau con-mất mà cũng muốn cầm binh đi đánh. Ông Đoàn-nhũ-hải bị sương mù ơ-hờ kéo binh tới, bị binh Ai-lao dàn ngựa voi giăng vây-phục tứ phía, tới nơi chạm nó tá-hoà, binh Annam hoảng vỡ chạy thối lại nhảy lội sông chết hết nhiều. Ông Đoàn-nhũ-hải cũng chết trận ấy nữa.

Năm 1337, sai Hưng-hiến-vương đánh mọi Ngưu-hầu nội có ít tháng dựng trận Định-kì, chém vua nó là Xá-phần

Em vua tên là Cảo đi ghe chơi trong Tây-hồ té xuống nước, đã gần chết, vớt lên xóc nước hết sức mà không lại, nhờ có Trâu-canh là người thầy-thuộc Tàu, khi Nguyên thua tình-nguyện ở lại, làm thuốc khá khỏi chết, mà nói hư ngọc-hành liệt đi.

Vua Trần-hiến-tông (1342) chết mà không con mà truyền ngôi. Nên Thái-thượng-hoàng phong ông hoàng Cảo bị té hồ lên làm vua, bỏ ông hoàng anh đi, vì ông ấy khỏe ít 14.

7. TRẦN-DŨ-TÔNG (Cảo).

(Trị 28 năm sống 34 tuổi, từ 1342 tới 1370).

Niên-hiệu : — Thiệu-phong.

Cảo mới 6 tuổi lên làm vua 28 năm, mà 15 năm trước, có thái-thượng-hoàng là vua Trần-minh-tông lo việc chánh-sự, sửa-sang việc nước giúp cho, cho đến khi người bị con ông đánh nơi má đau mà chết.

Đời vua này nhiều năm đại hạn mất mùa đói khát. Vua hay làm phước, tha thuế, giảm thuế, chẩn-bần, ban phát bạc-tiền, gạo-lúa, thuốc uông, lúc dân khôn-khó bệnh-hoạn đói-khát.

Quân hoang tự làm loạn trên núi An-phu-luôn 2 năm (1344, 1345) và quân Ai-lao, đánh dẹp yên được cả.

Khi vua tức-vị, thì Chê-a-nan là vua Chiêm-thành chết, mà con vua ấy là Chê-mỗ bị anh rể là Trà-hoa-bô-đề tiếm vị đi. Nên Chê-mỗ xin vua Annam giúp mà lấy quờn lại. Triều-đình Annam hứa đó mà mùa kia qua mùa nọ không

thầy gì hết, thì Chê-mở nói chuyện này với Hưng-hiến-vương rằng : có ông vua kia có con khỉ vua yêu lắm, mà vua muốn cho nó biết nói tiếng người. Có anh kia chịu dạy cho khỉ biết nói, mà đòi mỗi tháng là 100 lượng vàng, mà mua các vị mà làm thuốc ; nội trong 3 năm thì biết nói. Nó chịu bõe làm-vậy là vì nó tính trong 3 năm hoặc là vua băng, hoặc là con khỉ, hay là mình sẽ chết. Vua nghe vậy, thì mới cho binh vô đánh Chiêm-thành mà lập nó lại, chẳng ngờ đạo binh bộ đi tới Cồ-lũy, mà đạo thủy chờ lương-phạn khí-giải ra bị đông-bão phải trở lại.

Còn bên Tàu phía nam Trần-tích-tắc mất đi rồi, thì con là Trần-hữu-lượng đánh lấy các tỉnh nam có ý tách ra làm vua một nước, có cho sứ qua xin vua nhà Trần bên Annam giúp mà triều-đình không chịu giúp. Bên bắc thì nhà Minh nổi đánh triệt nhà Nguyên đi rồi, sai sứ qua Annam mà báo. Vua Minh-thái-tổ dẹp yên trên bắc, đem binh xuống phía nam đánh Trần-hữu-lượng thua tại Giang-xuyên, lấy lại hết cả nước bên Tàu.

Bên nam nước Nam, quân Chiêm-thành ra cướp-phá, bờ biển, lại xâm vô đất Annam cướp người lấy của phá rồi nhiều phen ; vua sai Trần-thê-hưng và Đỗ-từ-bình đem binh vô đánh mà thua, Trần-thê-hưng bị nó bắt được. Đỗ-từ-bình rút binh về.

Đời ấy tàu ngoại-quốc qua lại xứ Vân-đồn buôn-bán đông.

Thuở ấy người bên Tàu qua ở Annam giàu-có nhiều của đem về Tàu không hết, không tiện, nên hay chôn của, mà lại hay mua con-gái mà chôn sống theo để làm thần giữ của. Việc ấy xem ra là Trâu-canh thấy làm thuốc cho vua Dũ-tông, đã bày đầu ra, rồi người-ta bắt-cướp theo.

Ngày 25 tháng 5 năm 1368, vua băng, mà không có con nối dòng.

8. TRẦN-NGHỆ-TÔNG (Phù).

Trị 3 năm từ 1370 tới 1373. sống 74 tuổi.

Niên-hiệu : — Thiệu-khánh.

Từ tháng 5 năm 1368 cho tới 1370, thì có Dương-nhật-lễ là con trưởng-tử anh ông vua Trần-dũ-tông đã mất đi rồi ; mà nguyên bà mẹ và khi trước theo hát-bội đã có chữa và rồi mới lấy ông Hoàng-cung-túc-đại-vương, tại bà hoàng-thái-hậu là mẹ vua Dũ-tông tưởng phải tôn và lên, nên và ở ngôi được trót năm.

Chánh là em vua Trần-dũ-tông tên là Phù là con thứ 3 vua Trần-minh-tông lên làm vua mới phải. Ông nầy dụ-dự, mà bà Thiệu-minh là chị nói khuyên-giảng lẽ hơn thiệt cho mà nghe ; sau mới ra tay mà lấy quyền mình lại. Vậy người bỏ phù cũ người ở mà lên núi lập binh, để Hoàng-canh và nhiều quan tâm-phúc ở lại theo Nhật-lễ, như Trần-ngô-lan tuy là sai binh đi đánh, mà dẫn biểu binh theo về bên kia hết. Có một lần hai cha con Nguyên-trác, và Nguyên-tiết với hai người con bà Thiệu-minh công-chúa vô tính giết Nhật-lễ ban đêm ; mà Nhật-lễ lên thoát ra leo lên vách thành mà tuột xuống nằm núp đó tới sáng. Vì việc ấy Nhật-lễ bắt giết hết 8 người. Qua ngày 13 tháng 10 chính vua (Phù) là Trần-ngệ-tông, kéo ngay binh vào thành, Nhật-lễ, đã trốn ra khỏi thành, sau về đầu, bị giáng và cầm cầm-cô. Mà va tức mình bị Trần-ngô-lan phán thì muôn trả thù ; bèn nhấn biểu Trần-ngô-lan vào cho và nói chuyện riêng về của giầu chi đó. Trần-ngô-lan tin xọt-xọt vô, Nhật-lễ nhảy đùa lại đánh và bóp họng chết đi. Vua dạy đánh trả lại Nhật-lễ cho chết và cha và con.

Vua Trần-ngệ-tông lên tức-vị, qua năm sau, mẹ Nhựt-lễ trốn vô Chiêm-thành, xúi nó ra đánh, thì Chiêm-thành đem binh ra cửa Đại-an, rồi lên kinh-đô vây. Vua trốn qua bên kia sông thầy nó đốt phá lầu-đài, kho-tàng rồi nó bắt người cướp của mà về, (ngày 27 tháng 3). Tới tháng 4. Trần-ngệ-tông nhường ngôi cho ông hoàng em tên là Cảnh (1373) rồi ở ngôi thái-thượng-hoàng 27 năm tới 74 tuổi mới chết.

9. TRẦN-DUỆ-TÔNG (Cảnh).

Trị 4 năm từ 1373 tới 1378.

Niên-hiệu : — Long-khánh

Cảnh con thứ 11 vua Trần-minh-tông tức-vị rồi sửa sang binh-lính, đóng thuyền-bè để chở lương đi đánh giặc — tu võ tu văn cả hai đường. Mà khi ấy vận nhà Trần đã suy đi rồi ; nên khiến quân Chiêm-thành phá-phách làm hại : Tháng 5 năm 1375, vua Chiêm-thành tên là Chế-bồng-nga vào phá đất Hoá-châu (Huê). Vua sắm thân chinh mình làm tướng đi đánh nó. Triều-đình can không được, xin một hai vua ở lại, để sai quan cầm binh đi đánh mà-thôi, mà vua không nghe. Vậy vua đem 120,000 binh kéo vô phạt Chiêm-thành. Chế-bồng-nga nghe sợ đã gởi dâng 10 mâm vàng, mà ông tướng Đỗ-tử-bình tham lây lây cho mình, và dâng số tâu nghịch vua Chiêm-thành ; nên vua cứ hăm-hăm thẳng tới. Còn đạo thủy, binh lương thì giao cho Lê-quí-ly đem đi ngả biển vô cửa Di-luân ; đạo bộ vua đi thì đi tới cửa Nhựt-lệ. Rồi hiệp nhau vô cửa Thị-nại, đóng binh nơi cầu đá Ý-mông gần thành Chà-bàn là kinh-đô vua Chế-bồng-nga. Chế-bồng-nga làm kẻ sai quan

lớn nó tên là Thâu-ba-ma ra giả đi xin đầu mà nói vua nó đã bỏ thành không mà trốn đi rồi. Vua mới tính vô thành, vậy vua mặc áo đen cỡi ngựa ô, còn em vua mặc áo trắng cỡi ngựa kim, các quan và binh đi theo sau, ơ-hờ như đi chơi, chẳng ngờ là đi vô chỗ tử-địa ; khi vô đã chun vào cửa thành, tức-thì quân Chiêm-thành nó phục nó ó lên xô vào phải chém giết hết nhiều quá ; vua chết, em vua là Úc, bị bắt sống. Lê-quí-ly coi thủy trở về. Khi Đỗ-tử-bình về thiên-hạ mắng-chưởi vác đá gạch liệng ghe ; lột chức cho đi tiền-quân hiệu-lực. Vua anh là Trần-nghệ-tông mới chọn cháu tên là Kiên là con lớn vua Trần-duệ-tông lên làm vua.

10. TRẦN-PHIẾ-ĐẾ (Kiên).

Trị 12 năm từ 1378 tới 1390.

Niên-hiệu : — Xương-phù.

Kiên mới 16 tuổi tức-vị, sau kêu là Trần-phê-đê, làm vua thì làm có vị đó, mọi sự thì có bác là Trần-nghệ-tông lo làm.

Nhà Trần càng ngày càng suy, nên quân Chiêm-thành thừa thắng kéo vô cửa Đại-an, thầy có đồn-bào giữ đó, thì bỏ ra cửa Thần-phù, mà sau léo-hánh nữa bị thua vô chạy ra biển bị đông bị bão chìm chết nhiều lăm. (1377). Vậy nó tính mưu khác : Ông hoàng Úc bị bắt tại kinh-đô Chiêm-thành ; Chê-bông-nga đưa con gái cho, nên phò mã va ; vậy va đặt rể làm vua tại xứ Nghệ-an. Thiên-hạ theo nhiều. Trần-nghệ-tông sai Đỗ-tử-bình ra đánh đuổi tọt tới kinh đô nó, lây của mà về. Vua Annam sợ chôn của trên núi Thiên-kiện (sau kiếm không ra) lập đồn và hành-cung trên Lạng-sơn. Mà sợ cũng phải (1382) quân Chiêm-thành bắt

người Tân-bình Thuận-hoá đem ra phá Nghệ-an, rồi ra Thanh-hoá. Vua Nghệ-tông sai Lê-quí-ly coi đạo thủy, Đỗ-từ-bình coi đạo bộ, hẹn nhau tới Ngõ-giang. Tới đó có binh thủy Chê-bông-nga đó đông lắm. Nguyễn-kim-ngao sợ muôn quày chạy đi, Lê-quí-ly chém quách đi làm oai. Binh liền ó lên riết vào. Chê-bông-nga dẫu giỏi chịu cũng không lại, binh nó đồ, chạy tan-tác, lội lên bờ trốn trên núi trên non mất hết. Annam kéo binh về. Chiêm-thành rán gan cứ leo-đèo tới cướp-phá đánh hoài. Vua sợ dờn lảng đi chỗ khác. Lê-quí-ly với Nguyễn-đa-phương ra đánh với giặc đang xâm đất Thanh-hóa. Đánh đuổi nó rồi đốt tàu-bè ghe-cộ nó, đuổi miết-dài nó vô cho khỏi thành Nghệ-an, mới trở về. Vua nó là Chê-bông-nga, ít lâu lại ra tại Quảng-oai, Không-mục, gần kinh-đô ; Trần-ngệ-tông sai Lê-mật-ôn ra bị nó bắt được, nên phải sai Nguyễn-đa-phương ra thề. Vua sợ xuống ghe qua bên kia sông kiếm chỗ tị-nạn, bị tên học-trò là Nguyễn-mộng-hoa, lội theo náu ghe, xin vua ở lại cầm binh mà đánh giặc, vua mác sợ quá không nghe, đi lướt đi. Chê-bông-nga đóng đó hơn 6 tháng trời hăm kinh thành không nổi, hết lương phải rút binh về. — Phía-nam yên yên được một chút, kê phía bắc vua nhà Minh sai sứ qua, khi thì xin lương cho binh đi đánh Vân-nam, khi thì xin thầy chùa, thầy sãi, khi thì xin giống cau, dừa, mít, nhãn, trái- vải đem về trồng vân vân.

Vua bác là Nghệ-tông trở về, phong cho Lê-quí-ly chức lớn, cai quản trong triều ngoài quận, lại đi hơi trên vua Trần-phê-đê nữa. Vua nấy toan mưu hạ và đi mà lậu ra, va hay, va tới vua bác là Nghệ-tông mà nói gièm và nói thà để con vua Nghệ-tông lên làm vua thì phải lễ hơn, vì là chính dòng vân vân... Trần-ngệ-tông nghe Lê-quí-ly mà giáng vua Phê-đê đi. Mời tới tính việc nước nơi An-

sanh-lãng, vua bác chào rồi, dạy đem vua cháu vô chùa Tứ-phước cầm lồng đỏ. Trần-nguyệt-tông nói vua cháu còn nhỏ dại hay chơi-bời, nghe đua nịnh nên cất chức đi mà đặt con lớn mình là ông hoàng Chiêu-định lên thê. Sau họ đem vua Phê-đê tới phủ Trái-duyên thất cò đi. Lê-quí-ly có bụng xấu găm-ghe muốn tiếm ngôi, đang oai quờn lăm, nên khiến cho vua Trần-nguyệt-tông hay nghe lời va. Vậy va ua ông hoàng nhì là Ngung hơn thì va nói với vua Nguyệt-tông xin đặt lên làm vua thê cho ông hoàng nhứt Chiêu-định, vua Nguyệt-tông cũng nghe mà làm theo như vậy.

11. TRẦN-THUẬN-TÔNG (Ngung).

Trị 9 năm, từ 1390 tới 1399,

Niên hiệu. — Quang-thái.

Trần-thuận-tông (Ngung) con thứ 2 vua Trần-nguyệt-tông, nhờ Lê-quí-ly đặt lên, mới có 13 tuổi. Lê-quí-ly lại đưa con gái mình cho vua làm vợ. Khi ấy cả vua cha cả vua con cũng đều phải nghe lời Lê-quí-ly. Các việc lớn nhỏ đều ở tại một tay Lê-quí-ly lấy tên vua Nguyệt-tông mà làm cả.

Nguyễn-thanh người đất Thanh-hóa, nổi lên xưng mình là vua Phê-đê, nhiều người phò. Nguyễn-cây làm đầu đảng tại Nông-cô cướp phá các châu huyện. (Tháng 8 năm 1399). Tháng 10 Chê-bông-nga vua Chiêm-thành đánh đất Cổ-vô trong Thanh-hóa. Lê-quí-ly đem binh vô đánh chia binh làm 2 đạo, Chiêm-thành trá bại, rước theo mỏng binh đi thì quân Chiêm-thành, núp phục nơi bờ đê dẫy chém binh Annam chết hết nhiều lăm, quan chết trót 70 ông. Lê-quí-ly vô xin binh tiếp, để Nguyễn-đa-phương lại chịu đó với giặc. Cự chừng chừng đó, rồi tháo rút về được. Sau sai

Trần-khắc-chơn vô đóng nơi sông Hải-triều. Có ông hoàng Nguyên-diệu là anh ông Phê-đê, đem quân gia thuộc qua ở với giặc.

Khi ấy Lê-quí-ly xin chém ông Nguyễn-da-phương đi, mà vua không cho, phạt nhẹ-nhẹ mà-thôi, Lê-quí-ly tâu nếu không giết ông đi, thì ông sẽ làm như Nguyên-diệu, qua đầu Chiêm-thành hay-là qua đầu Minh, nên vua Nghê-tổng phải tứ tử cho Nguyễn-da-phương. Trong nước cả loạn, ngoài thì giặc Chiêm-thành, trong thì loạn : Phạm-sur-ôn là thầy chùa làm loạn, kéo binh vô phá cửa thành, hai vua chạy, nó chiếm-cứ đó 3 ngày, nhờ có Hoàng-phụng-thê đem binh đánh đuổi được nó mới yên.

Trần-khắc-chơn đánh thắng được Chiêm-thành : Chê-bông-nga với Nguyễn-diệu, đi cả trăm chiếc thuyền trước đoàn thủy, nhờ có Ba-lậu-kê là quan nhỏ có tị với Chê-bông-nga, qua đầu Annam, chỉ thuyền vẽ sắc xanh là thuyền vua nó đó, nên Annam châu bắn vô đó, Chê-bông-nga bị đạn giệp vô be nghe mà chết, ông hoàng Nguyên-diệu thấy vậy nhảy chém đầu vua Chiêm-thành xách chạy qua Annam, vô chưa tới cửa quan tướng, ở ngoài đội nó đã chém phứt anh ta đi. Binh Chiêm-thành vỡ chạy. Tướng nó là La-khải cỡi voi chạy ; Annam theo riết nhiều khi phải bỏ chẵn hun, bạc nén ném lại cho nó ham lượm cho mình chạy cho khỏi. La-khải về soán ngôi lên làm vua phứt đi. Chê-ma-nô-chi-nan và Chê-san-nô là chính còn dòng Chê-bông-nga bị soán chạy qua ngụ bên Annam. Annam thêt-đãi từ-tê, ban trước-quồn.

Lê-quí-ly càng ngày càng lộng, muốn quân hoang giết ông hoàng Thích, xin vua Nghê-tổng giết Trần-nhứt-chương cũng là ông hoàng nhà Trần, vì dòm-xem gièm-chê việc va làm chẳng phải vắn vắn...

Khi vua Trần-nghê-tổng gần chết, thì hội đình-thân lại

bắt thổ phò vua vực nước cho hết ngay hết thảo, rồi vua phán cùng Lê-quí-ly rằng : ta đã có bụng tin cậy nhà người lắm. nay ta đã gần đất xa trời, ta một mai có khuất đi, thì hãy giúp con ta với ; bằng như con ta có làm chẳng nổi, thì hãy coi lấy việc nước. Thì Lê-quí-ly làm bộ, lột máo, sắp mình xuống khố mà tâu rằng : tôi mà chẳng có làm tôi hết ngay cùng bề-hạ cho được vững-bền thì trời đất quỉ thần hại tôi đi.

Vua Thái-thượng-hoàng Nghệ-tông băng ngày 15 tháng chạp (1394.) — Lê-quí-ly lên làm phụ-chánh, thái-sur, quân quốc trọng sự trung vệ quốc đại vương, ân kì-lân vàng, ở thì ở tại tỉnh-đài. Lập giấy dùng thay vì tiền (1397.) chia nước ra lộ, phủ, châu, huyện. — Lê-quí-ly tính lập kinh-đô mới (Tây-đô Tây-giai) tại tỉnh Thanh-hóa trên núi An-tôn (núi Đinh). — Sai Đỗ-tĩnh vô lập ba tháng thì rồi. Tháng 11. Lê-quí-ly ép vua dời vô kinh mới mà ở, còn nơi kẻ-chợ (Đông kinh) thì va đặt Lê-hán-thương là con va làm chức Thái-bảo lãnh Đông-đô-lộ-phủ. — Vua vô Thanh-hóa, thì có tướng Chiêm-thành là Chê-da-biệt, và con là Chê-già-diệp và anh là Chê-mộ-hoa ra đầu, vua phong tước cho vô Hóa-châu. Rồi Lê-quí-ly ép vua nhường ngôi cho con (là cháu ngoại va) tên là An, là Trần-thiếu-đê (ngày rằm tháng 3 năm 1398.)

12 TRẦN-PIỄ-ĐẾ (AN.)

(Trị 2 năm từ 1399 — 1401.)

Niên hiệu. — Kiến-tân.

Lê-quí-ly bây-giờ cò đã về tay đã lăm-le muôn phật, mà trong lòng còn ngật cái lời thề trọng vuôỉ Nghệ-tông,

nên còn lưỡng-lự một hồi. Đến khi lòng tham đã khỏa-lập đi rồi, thì mới lo thể thuốc vua Trần-thuận-tông mà không dặng, nên phải dùng người Phạm-khả-vĩnh mà thí vua đi.

Vua Trần-thiền-đê còn nhỏ mới có 3 tuổi. — Cái bữa hội lại mà thế, thì các quan lớn như Trần-khắc-chơn toan giết Lê-quí-ly đi, nên mời lên lầu uống rượu; hiệu-lệnh gân ra mà rồi giết-mình nhấp-nhứ, nên va biết ý tuốt xuống về đi. — Sau bắt chém 370 người, tịch-kí gia-sản, vợ con phát vì nô, con trai chôn sông, quăng dưới sông vùn vùn... Thiên-hạ kinh-tâm sợ-hãi quá. Còn Trần-khắc-chơn thì đem chém trên núi Đún, sau hiển-linh trong việc đảo-vỗ.

1399. Lê-quí-ly một mình múa gậy rừng hoang, dọn vô ở đền Nhơn-thọ, con va ở cái các bên hữu. Bầy-giờ đã hết giầu nữa, đặt mình là quốc-tổ-thượng-hoàng, mặc áo sắc vàng di 12 tấc. — Qua 28 tháng 2 năm 1402, quốc-tổ-thượng-hoàng mới truất vua Thiệu-đê xuống mà đặt mình lên làm vua ngay.

HỒ-QÚI-LY. (1402)

Lê-quí-ly tiếm vị rồi đổi họ Lê ra họ Hồ là chính họ va, lại đặt tên nước lại kêu là Đại-ngu. — Vua Thiệu-đê may nhờ còn nghĩ chút tình ông cháu, nên va không giết, giáng xuống tước Bào-minh-đại-vương. — Xem ra Hồ-quí-ly muôn lên ngự ngai vàng chơi cho biết mùi đời: không mấy ngày lại muôn thôi đi, nên qua tháng 3 thì phong Hồ-hán-thượng là con thứ lên làm thái-tử, sửa-

sang việc trong nước theo ý mình, rồi nhường ngôi cho con là thái-tử Hồ-hán-thương, mà ở ngôi Thái-thượng-hoàng.

HỒ-HÁN-THƯƠNG.

Hai cha con họ Hồ phân tay nhau mà lo việc nước : nhất diện thì sai sứ qua nhà Minh bên Tàu về đồng-họ Trần đã tiết tự đi rồi ; nhất diện thì dùng dịp La-khai tiếm vị vua Chiêm-thành chết đi mà để quyền lại cho con là Ba-dịch-lai, mà đem binh đi đánh. (tháng 7 1403). Hồ-hán-thương chinh thân kéo 150,000 binh vào Chiêm-thành. Ba-dịch-lai thất kinh, đem lễ dâng đất xin đầu. (đất Cổ-lũy làm ra Thăng-hoa — Quảng-nam, Tư-nghĩa — Quảng-ngãi) — cho dân vào ở — mà cũng không yên được — Hồ lại đem 200,000 binh vào nữa, đặt châu, huyện các nơi. Tới thành Chà-bàn nó cự già — Sau hết lương phải rút về.

Chiêm-thành sai sứ qua Tàu than rằng, Annam ăn hiếp, lại nói có gởi voi dâng hoàng-đế mà Annam chặn lấy đi cho mình vân vân. Nên vua bên Tàu cho 9 chiếc tàu qua giúp Chiêm-thành ; lại sai sứ qua hoặc đòi voi, hoặc hỏi việc khác vân vân. Hồ-quí-ly sợ sứ về có tàu các việc mình bên này, nên lo sai kẻ lén giết sứ đi, chẳng ngờ sứ mau chơn đi tuốt về tàu tự-sự rằng, Hồ-tiếm. — Vua Minh sai sứ qua đòi đất, trả thì trả mà cũng biết làm sao cũng không khỏi giặc ; nên hội triều đình-thân văn võ lại mà hỏi có phải đầu hay là đánh — Rồi xây thành Đà-bàn lại, hàn sông Bạch-hạc lại nữa.

Qua năm sau, Hàn-quan với Hoàng-trung đem 100,000,

lại có đem Thiêm-bình là người qua nói mình là dòng Trần, xin nhà Minh lập lại, qua đánh với Hồ, đánh nơi Linh-kinh thì thắng ; mà sau thì thua, giao Thiêm-bình cho Hồ mà rút binh về Tàu. Hồ lại sai sứ qua mà cắt nghĩa về Trần-thiêm-bình là Trần giả vờ vờ. Vua nhà Minh không thèm nghe cầm sứ lại, rồi sai Trương-phụ với Mộc-thạnh, Lý-bân đem 400,000 binh qua đánh quyết (1406) — Binh đóng tại sông Bạch-hạc. Hồ-hán-thương sửa-sang binh khí, voi ngựa, tàu-bè, nghe-thuyền — Ngày 20 tháng chạp năm 1406, binh nhà Minh kéo đi đánh khắp nơi ; mà thua Annam tại Thiên-mộ ; mà tướng Minh làm oai chém quân chạy trốn ít nhiều, nên binh vững lại ; lại dân yết-thị, khắc vô ván thả trôi sông cho dân Annam biết, nhà Minh có ý qua đánh Hồ tiếm vị mà lập nhà Trần lại mà-thối.

Hồ-hán-thương bị thua tại Mộc-hoang, thủy bị đốt ; binh Minh qua khỏi Thiên-mộ hãm thành Đà-bàn, cự không lại hai cha con Hồ-quí-ly chạy về Tây-đô — Sau đem 70,000 binh ra đánh nữa cũng không lại, thủy bị đốt, bộ bị thua thất tán. Thượng-tuần tháng 4 năm 1407, Minh làm yết-thị mà hỏi tìm con cháu nhà Trần mà đặt lên — Thì Annam bị giặc lâu ngày cực-khổ nói Hồ đã giết hết Trần đi rồi, nên xin đầu Minh. Minh đặt 12 quan coi việc trị dân — Rồi binh theo bắt họ Hồ, choán các cửa Điều-canh, Kì-la vờ vờ. — Hồ-quí-ly 70 tuổi bị bắt tại bãi Chì-chì, còn Hồ-hán-thương và Hồ-nhuê bị bắt tại trên núi Cao-vọng, cả thầy điếu về Kim-lăng bên Tàu. — Trương-phụ với Mộc-thạnh về Tàu để việc trị dân cho Lữ-ngệ với Hoàng-phước.

13. GIẢN-ĐỊNH-ĐỀ (Ngôi).

2 năm từ 1407 tới 1410.

Niên-hiệu. — Hưng-khánh.

Họ Hồ bị Minh bắt đi rồi, thì quan Minh tưởng đã hết lo, mà lầm : Vì tháng 10 1407, Ngôi là con thứ vua Trần-nghệ-tông nhờ ông Trần-triệu-cơ tôn lên làm vua, hiệu là Giản-định-đề. Vua trú tại Nghệ-an, cho các tướng lo lập binh-gia.

Thùs ấy trong xứ Hoá-châu (Huê) ông Đặng-tất lập quân đem ra phò vua, đánh-phá binh Minh rải-rác chỗ nọ chỗ kia. Tướng Minh là Trương-phụ lại qua đem binh vô đánh Diễn-châu — Nên vua cùng Đặng-tất phải chạy vô Hoá-châu — Trương-phụ rước theo tới cửa Bồ-chính — Phạm-thê-căn đầu Minh, thì Minh đặt mà coi xứ Tân-bình. Vua và Đặng-tất trở về Nghệ-an (tháng tư) — Tháng 6 Đặng-tất đánh bắt Phạm-thê-căn đem về nạp, vua chém đi.

Tháng 10 vua cùng Đặng-tất thâu binh Thuận-hoá, Tân-bình, Diễn-châu, Nghệ-an, Thanh-hoá kéo thẳng ra Thăng-long (Hà-nội, Đông-đô) — Trương-phụ với Mộc-thạnh hiệp binh Minh lại xáp một trận nơi Bò-cô-cán. Vua Giản-định-đề ra cầm binh đánh từ giờ thứ 9 sớm mai cho đến giờ thứ 5 chiều — Binh Minh hơn 10 vạn, vỡ-tan đi hết, chết cũng nhiều lắm. Mộc-thạnh may thoát khỏi chạy vô thành Cồ-lộng — Khi ấy vua muốn kéo thẳng tới đánh Đông-quan chỗ kinh-đô Hà-nội, mà Đặng-tất can đi, xin để nghỉ binh và bắt quân Minh đang chạy trốn đã.

Tháng giêng năm 1409, có đơn người học-trò kia cáo Đặng-tất và Nguyễn-cảnh-chơn rằng cậy quờn hiệp dân, vua vội nghe không xét, dạy chém hai ông tướng giỏi ấy

đi — Nền con cái 2 ông ấy oán, bỏ vua mà theo Trần-
quí-khoán là cháu nội vua Trần-nghệ-tông mà tôn lên làm
vua, lấy hiệu Trùng-quan-đê.

14. TRÙNG-QUANG-ĐỂ (Trần-quí-khoán).

Tri 4 năm, từ 1410 tới 1414.

Niên-hiệu. — Trùng-quang.

Các tướng là Nguyễn-Soái, Nguyễn-cảnh-dị và Đặng-chi
tôn Trần-quí-khoán lên làm vua tại xứ Chi-la, ngày 17
tháng 3 năm 1410. Bên kia Giản-định-đê chiếm-cứ thành
Ngự-thiên, và cứ đánh với Minh. Sau bị Nguyễn-Soái bắt
được đem về Nghệ-an ; vua Trùng-quang bèn đồ tướng
ra rước chào là Thái-thượng-hoàng. Cả hai hiệp nhau lại
cự với Minh, phân nhau ra ; Giản-định đóng tại Hạ-hồng,
còn Trùng-quang đóng tại Bình-nan. Bên Tàu vua nhà
Minh lại sai Trương-phụ, gọi binh qua thêm. Vua Giản-
định đi ngã bộ mà chặn binh Minh qua, trong xứ Thiên-
quan (Ninh-bình) đánh thua bị Trương-phụ bắt được giải
về Kim-lãng. Rồi Trương-phụ kéo binh tới xứ Bình-nan
là chỗ Trùng-quang-đê đóng binh mà vây giữ binh Minh
đó. Cầm chường nhau đó ít lâu, sau binh Annam hết lương
liền rút về Nghệ-an. Trương-phụ là tướng độc-dữ chém
giết người-ta mổ ruột móc lên cây, nấu lấy mỡ, bắt leo
cột đồng đốt đỏ thoa mỡ (hình bào-lạc) ; còn đồn-bà có
thai, thì mổ bụng, rút con ra vằn vằn (1411) vua có ra
đánh tại Hạ-hồng (Bên-lá) thắng trận được, giết, đuổi, đốt
thuyền-bè, ghe-cộ Minh đi hết nhiều. Trương-phụ lại kéo
binh vô Diên-châu nữa, binh vua tháo-lui về Nghệ-an.

Trùng-quan-đê trước sai sứ qua Minh, mà Minh bắt
giết đi — Lần này lại sai Hồ-ngạn-thân với Bùi-nạp-ngôn

đem 1 tượng người vàng, 1 tượng người bạc mà đến sở phí giặc, lại xin 6 năm công một lần, lại xin cầu phong. Minh cho được nuột tượng vàng tượng bạc cho trơn, thì phong cho vua làm chức Giao-chỉ-bô-chánh-sứ. Mà bên này giặc thì cứ đánh. Trương-phụ theo bắt vua trong Nghệ-an gặp tại Đồ-mo, vua thua chạy ra ngà biển. Bên tàu lại sai quan Hàn-quan qua lo việc trị dân. — Trương-phụ nhấc một gánh, cứ kéo binh đi đánh Diễn-châu, Thanh-hoá, Nghệ-an — Vua Annam tròn chui tròn nhui nay chỗ này mai chỗ khác — Vua lại sai Nguyễn-soái, Nguyễn-cánh-dì ra Vân-đôn đốt phá cho nó rút về — Vua lại về Nghệ-an. Trương-phụ kéo đến thì vua chạy vô Hoá-châu, rồi sai Nguyễn-liêu qua Minh công và xin cầu phong cho thiết. Trương-phụ chặn bắt lại, quan sứ giận chưởi-máng là quân nói láo, nói qua mà lập nhà Trần lại, mà nói ra rồi lại ăn lời nói vắn vắn. Trương-phụ giận đem giết đi.

Trương-phụ vô theo trong Hoá-châu đánh một trận với Nguyễn-soái tại cửa Thai-gia. Đặng-dung kéo binh tới tiếp Nguyễn-soái xông a vào giả giặc, nhảy qua thuyền Trương-phụ mà bởi không biết mặt Trương-phụ nên Trương-phụ lên xuống xuống chạy tròn đi mất. Trương-phụ lại bỏ binh đánh nửa, Annam đã hết sức, thôi-lui. Nguyễn-cánh-dì với Đặng-dung bị bắt. Nguyễn-cánh-dì chưởi-máng Trương-phụ làm sĩ-nhục nó cho đến cho nó giết đi cho rồi, thì nó giết, nó lấy gan nó ăn đi. Vua Trùng-quang-đế hết vây cánh tròn lên Ai-lao. Trương-phụ tìm theo trên Lão-thác ; chúa Ai-lao sợ đem vua ra mà nộp cho nó, nó đem về Hoá-châu ; rồi cho điệu vua Trùng-quang, tướng Nguyễn-soái tình nguyện ra nộp mình theo vua, và ông Đặng-dung, đem về Yên-kinh (Bắc-kinh) vua nhảy xuống biển mà chết, Đặng-dung cũng nhảy theo, ông Nguyễn-soái thì sau, đồ báo-thù nó cho được một chút rồi hãy chết theo vua.

Bữa kia đang ngồi đánh cờ tướng với quan Minh, vùng giựt bàn-cờ phang ngang trên đầu nó, rồi nhảy xuống biển mà chết.

Nhà Minh cai-trị nước Annam.

Nhà Minh khi đầu nói rằng : qua đánh họ Hồ tiếm mà lập con-cháu họ Trần lại ; chẳng ngờ là bụng tham muốn lấy nước nhập về mình. Vì vậy nên bắt để tóc dài, đồn-bà con-gái bận áo rộng tây, cầm võ mình, dạy học chữ nho, sách thuốc, tứ-thơ, ngũ-kinh, sử-tàu. . . Ra thuê lệ ruộng lúa, vườn dâu.

Các quan Minh bắt dân dân nặng quá, khai mỏ bòn vàng, dụ voi kiếm voi trắng, lấy-ngà, bắt lặn mò lấy châu trai. . . .

Mà Trướng-phụ bị cáo rằng : muốn tách nước riêng, nên vua Minh đòi về mà cho Trần-phước qua thể.

GIẶC 10 NĂM.

Lê-lợi đánh giặc nước lại.

Niên-hiệu : — Bình-định vương.

Lê-lị (Lê-lợi) cũng không làm quan cho Trần hồi mặt suy, cũng không chịu ra làm quan với Minh, cứ rút vô ở núi Lam-sơn, tập võ, lập binh ứng nghĩa mà cứu quê-hương chớ khỏi ách ngoại-quốc. Mà bởi binh còn ít, nên cứ chận đánh lẻ Minh hoài. Minh hao nhiều phen như vậy, thì giận, nên mồng 9 tháng giêng năm 1418, Mã-kì là tướng Minh kéo binh thẳng đến đánh Lam-sơn.

Lê-lợi động ỏ rút lết lên Lạc-thủy, rồi sai tướng là Lê-thạch, Đinh-bồ, Lê-liên, Lê-ly . . . xuống cự Minh. Minh thua, bắt hơn 3 ngàn binh Minh, lại lấy dâng khí-giải cũng nhiều. (13 tháng giêng 1418). Qua 16 sau Lê-lợi bị thành Ái đem đường cho Minh tới vây, hao quân nhiều, vợ con thân-thích bị giặc bắt, Lê-lợi chạy khỏi lo thầu quân lập binh lại ; rồi sai Lê-lễ, Lê-náo, Lê-xí, Lê-đạt, trở về Lam-sâm lập lại. Rồi cứ đón đánh giặc chòm giặc khóm lấy lương của Minh đem về nuôi quân. Đã hơn 6 tháng như vậy, thì Lý-bân kéo binh Minh vô Yên-mang đánh, mà bị Lê-lợi bắn tên thuốc già lắm, Minh chết nhiều thua rút về. Lúc tháng 4, 5, 7 năm ấy, Lê-lợi vô xứ Lạc-bảo chém quan Minh đặt đó đi, lấy hơn 300 thủ cấp đem về. Phan-liêu làm tri-phủ cho Minh tại Nghệ-an bỏ Minh về với Lê-lợi, đem binh-gia thù-hạ nhập về hết. Lý-bân mắc mớng chiêu an xứ Nghệ đã hết hơn 7 tháng mới yên.

Bên Tàu vua Minh nghe hơi không yên được, nên sai Trần-trí qua phụ với Lý-bân mà đánh với Lê-lợi. Lúc ấy có Lê-ngã khi trước ở mọi với bà công chúa nhà Trần, xưng mình là chất vua Trần-duệ-tông, ở xứ Lạng-sơn chúng theo hơn trót muôn, đúc tiền, xưng vua, xưng hoàng-đế. Mà rồi bị Lý-bân đánh, mất và người và tên tuổi đi, không nghe lại trong sử nữa. Mà Lê-lợi chẳng phải như vậy đâu, Minh tưởng đánh Lê-lợi cũng dễ như đánh Lê-ngã, vậy mới lắm. Kéo binh tới, Lê-lợi chực sẵn tại Bồng-tân, đánh Minh cho một trận chết quá hung, thây tán chạy mất đất, Lê-lợi đóng binh làm đồn tại Thôi-quì. — Lý-bân mất-cỡ vì mạnh đông mà thua yếu ít thì hồ-ngươi, bèn thầu 10 vạn binh vô đánh. Đại binh đông thế ấy ước lý thì nhai sông ba thằng quân rài của Lê-lợi đi còn gì. Mà không, chả khiếp đông sô, lấy gan đánh liều

binh Minh chịu không nổi vỡ chạy tan-tát, tướng ra đằng tướng, binh ra đằng binh ; bị quân Lê-lợi chém giết không biết là bao nhiêu.

Lê-lợi đóng trong đồn Ba-lâm gần bờ sông Sỏi, Minh rút vô thành Tây-đô, không dám khêu chiến nữa. Lê-lợi với Lê-sát, Lê-hào theo đánh Minh, đánh luôn một ngày một đêm lấy được hết các đồn, và khí giới nhiều. Từ ấy Minh hết nhóc-nhách, ở đâu ở đó giữ trót một năm, (từ tháng 11, 1420 cho đến tháng 11, 1421).

Trận này Trần-trí đem 40 vạn binh Minh tới đánh Lê-lợi nơi Ba-lâm ; binh Minh đông như vậy mặc lòng đánh cũng thua : Minh chết trận hơn trót ngàn. Vua Ai-lao làm mưu cho 3 muôn binh với 400 voi tới, nói đem giúp Lê-lợi. Ai hay nửa đêm nó dậy nó đánh thành-linh trở tay không kịp ; nhưng-vậy mà nó phải thua, chết tại chỗ trận hơn một muôn, bắt được 14 con voi. Lê-lợi rước theo nó xa lắm ; 4 ngày mới về. Rồi tháng sau kéo binh lên phạt chúa Ai-lao, nó xin đầu, Lê-lợi không chịu ; nên quân Ai-lao ra đầu giúp Minh. Lê-lợi đóng binh tại Quan-gia nghe tin binh Minh với Ai-lao kéo tới, thì rút qua Sộc-hồn, giặc đuổi theo 7 bữa nó bủa binh vây tứ-phía. Lê-lợi nói với tướng nói với quân rằng : « Một là tháng hai là chết mà-thôi, nên ta phải liều mạng mà trốn chết ». Nên binh-lính quan quân hăng đánh liều mạng giải vây được. Tướng Minh là Mã-kì và Trần-trí rút vô thành Quan-đông, còn quân Ai-lao vỡ chạy tan đi hết.

Lê-lợi tháng thì tháng mà nội 2 tháng mắc kẹt ở đó, (núi Linh-sơn) hết lương cho quân, đói phải ăn măng tre, và gộc rau củ chuối. Lê-lợi làm thịt con ngựa của mình cỡi và 4 con voi cho quân ăn kéo dỏi. — Các tướng biểu xin hoà đi kéo quân nó tròn lăm. Sơn-thọ, Mã-kì, Trần-trí tướng Minh mắng, bèn gọi trâu, bò, ngựa, gạo lúa

cho Lê-lợi. Lê-lợi không chịu thua hơi, sai Lê-trần đem vàng bạc mà cho tướng Minh. (1423) mà tướng Minh cầm Lê-trần lại. Nên Lê-lợi giận mà thôi hoà, lo đánh lại. Mà từ tháng giêng cho đến tháng 9 năm 1424, Lê-lợi để cho quân nghỉ. Mà kê lây vua nhà Minh mệt, thì Lê-lợi nhơn lây dịp mà đánh lây đồn Da-can-bào mà đột đi bình tiếp tới không kịp phải rút vô thành Tây-dô còn vợ con tướng Minh bị bắt thì Lê-lợi dạy tha đi mà trả lại hết. Khi ấy triều Minh sai Trần-hiệp qua thê cho Hoàng-phước. Lê-lợi vào xứ Nghệ-an, đi ngang qua núi Bô-liệp bị 2 anh quan làm cho Minh chặn đánh, lại có Trần-trí rước theo nữa. Mà Lê-lợi bủa binh hai mặt, lại đặt binh phục rồi lừa ép nó vô giữa ; đánh vỡ tan tướng Minh tên là Trần-trung với 2,000 binh Minh tử trận, bắt được hơn trót trăm con ngựa. Lê-lợi cứ kéo tới mãi, đến Trà-lân bị quân Minh chặn, mà đi đại qua khỏi, tới chặng khác gặp đạo binh Trần-trí, mà bởi mới bị đó nên sợ mà rút vô thành Nghệ-an, mà để cho Lê-lợi đi bằng-yên. Bình Minh giết mình, thầy giặc Lê-lợi không phải dễ đầu, nên thả Lê-trần là người Lê-lợi sai đem vàng bạc khi trước mà cầm lại, trở về lại sai sứ cầu hoà (14 tháng 4, 1424) và xin mở vẫy cho Chăm-bành. Lê-lợi nói mình muốn ra Thanh-hoá là xứ-sở mình mà ở yên mà-thôi. Nói thì nói vậy chứ ý là có ý đánh Nghệ-an. Mà Minh cầu hoà cũng là làm qua buổi mà đợi binh tiếp.

Lê-lợi biết binh tiếp Minh gần tới nên phân binh-ngũ sản-sàng rồi cả, lựa chỗ cao mà đóng. Cách ít bữa binh Minh kéo tới đây đông nơi xứ Khả-lun. Lê-lợi ít binh dụng mưu, ban ngày kéo cờ, diễu binh tâng-bâng, ban đêm thắp đèn đuốc tứ giăng ; lại đem binh đặt hồ phục bên mé sông. Trời mới hừng đông, binh Minh đã áp lên hãm đồn. Lê-lợi trá bại giả-dò rút binh như-như Minh

tới chỗ binh phục ó dậy đánh tứ phía chém giết chết nằm lán-khan hơn cả muôn. Giặc thua rút về đắp lũy thêm ở trong ấy. Lê-lợi tuy lương còn chừng đủ ăn 10 bữa, nói phải lấy của giặc mới được; vậy liền chắt lửa đốt đồn đi mà kéo đi, không phải là đi đi, song có ý phục binh. Minh ngờ là Lê-lợi sợ rút đi, nên sáng ra cho quân choán chỗ đồn Lê-lợi bỏ, đang lo tu bổ lại, ai hay Lê-lợi kéo binh lại đánh, Minh trong đồn cái kéo ra, như ra như ong rồi binh phục vùng dậy chém giết thôi dả mọi tay; chạy khỏi mũi gươm mũi giáo thì lại mác chét chìm chết trôi, đầy sông linh-ghinh lảng-gảng. Tướng Hoàng-thành chết tại trận, còn Châu-kiệt lại với 1,000 lính Minh bị bắt. (tháng chạp 1424). Còn Trần-trí chạy khỏi vô thành Nghệ-an đóng cửa lại mà chịu.

Qua năm sau tháng giêng 1425, Lê-lợi tới đóng Đà-lôi, dân sự, anh-hùng, hào-kiệt đầu đầu tuôn đến đầu phục cả. Cẩm-quí đem 8,000 binh với 10 con voi — Lê-lợi thấy dân có lòng tin-cậy, thì cầm quân lính không cho đá-động của dân, ai giỏi thì cướp lấy của giặc mà-thôi. Trong binh không ai dám phạm; có một lần lính đói hơn 3 ngày, mà không phá không cướp của dân; dân đi lấy của tại phủ tại kho của Minh mà đem dâng cho Lê-lợi.

Lê-lợi cụ-bị lương-thực đủ kéo thành tới vây thành Nghệ-an, hai bên bờ sông Lam-thủy đều có binh hồ binh phục cả. Minh coi vội binh tiếp ngoài bắc đã kéo vô, thì ra đánh Lê-lợi mà rước đằng, chẳng ngờ bị thua chết chém chết chìm lại hơn trận trước nữa. Rồi rút vô đồn, Lê-lợi vây lũy đó. Qua tháng 5, Lê-lợi nghe tin có đoàn tải lương ngoài Diễn-châu vô Nghệ-an thì sai Lê-lễ chặn đánh lấy được 300 chiếc, lại rước quân nó chạy tới thành Tây-đô. Rồi dạy Lê-lễ đem 2,000 quân với 2 con voi mà vây thành Tây-đô. Minh ra cự chém lấy hơn 300 thủ cấp

nó, nó mới vô bễ môn mà chịu vầy. Ở ngoài đầu đó dân tới đầu Lê hết — Tháng 7 Lê-lợi sai Trần-cán, Lê-nỗ đem 1 con voi với 1,000 mà vô ngũ xứ Thuận-hoá, Tân-bình vân... tới sông Bô-chánh đụng giặc đông sô lắm, mà cũng cứ sấn tới, nó đang qua nó đánh phải thua, binh tiếp Lê-lợi cho vô không kịp; vô tới nơi thì sự đã rồi, nhưng-mà cũng bảo thù được; vì Lê-ngân, Lê-bôi kéo binh thẳng tới thành các xứ ấy đánh Minh rút vô đóng cửa thành mà chịu. Ở ngoài thiên-hạ rừng-rùng theo Lê. Các tướng đều dâng cho Lê-lợi tước Đại-thiên-hành-tạo. Lê-lợi vây binh tướng Minh các chỗ cả trót 1 năm từ tháng 7 năm 1425, cho tới tháng 8 năm 1426.

Lê-lợi biết binh giỏi của Minh thì đã bị vây tại Nghệ-an rồi, nên sai binh ra vây các xứ xung-quanh Hà-nội, 3,000 binh và 1 con voi ngũ các ngã đường Trương-trường, Quốc-oai, Tuyên-quang vân.. Lê-khuyến với 2,000 binh, 1 con voi ngũ các nẻo qua Quảng-đông, Quảng-tây, mà hờ mà ngăn binh tiếp bên tàu qua. Lại lập một đạo binh kị để lo việc phi báo chỗ này qua chỗ kia khi có việc gấp. Binh tới đầu dân-xã đem trâu-heo, gạo lúa, rượu thịt mà đãi, vì Lê-lợi căm nhứt sự đá động đèn của dân. Khi (tháng 8 1426) Lê-triệu đem binh bủa vây thành Đông-quan thì Minh ra đánh, bị thua tại Ninh-kiều chết hơn 2,000, vô thành chịu vây; nó chạy tở vô cho Lý-an, Phước-chánh đem binh vô tiếp Nghệ-an về mà cứu. Trong kia Lê-lợi hăm được lũy ngoài Nghệ-an rồi, để cho các tướng coi lũy đó mà qua Tây-đô coi vây cho chắc.

Binh bên tàu kéo qua tiếp, ngày 20 tháng 9 sô là 10,000 ở Vân-nam kéo xuống Xa-lộc-kiều bị Lê-khả đánh chết hơn ngàn, và lại chết chìm nữa, nên phải rút vô đồn Tam-giang. Còn 1 đạo khác bị Lê-triệu cũng hao vài ngàn, tướng lại bị bắt. Ấy là mấy đạo tiền. Qua tháng 10 Vương-thông

với Mã-anh đem binh Kim-lăng qua binh bộ 5 vạn, binh mã 5 ngàn qua tiếp cứu Đông-đô. Vương-thông góp binh lại cả thấy hơn 10 vạn, chia ra 3 đạo kéo tới Cồ-sở bắc cầu độ binh, các tướng cũ Minh ở Annam mừng, sai ra đóng Sa-dôi, Sơn-thọ, Mã-kì ra ngừ Thanh-oai, cho thông đường từ ngoài ải vô tới Đông-đô cho binh tiếp vô được. Coi ra như tướng nó phá binh Lê-lợi như chơi. Mà Lê-lợi cũng được mà-thôi. Lê-triệu với Lê-bí đem binh đóng trên nòng Cồ-lâm gần Thanh-oai, mà như đánh Sơn-thọ, Mã-kì. Kéo binh tới cầu Thanh-oai chỗ binh Minh đóng, Minh vù ra như ong, Annam thôi-lui lần-lần, tới chỗ binh-phục nổi dậy tứ phía đánh Minh tan-tác, chết hơn ngàn lại bắt sông được 500 ; kê lầy tôi chụp hết đánh. — Binh Minh hội nhau lại nơi cầu Cồ-tích và Ngoại-trại. Sáng bữa sau Lê-triệu với Lê-bí kéo binh tới đánh ; mà voi nó bị chông Minh thả tràn đồng phải lui lại mà chờ binh viện Lê-lỗ, Lê-chiến, Lê-xí ở Thanh-đâm sai qua 3,000 với 2 con voi nữa núp sau đồn Cao-vã. Mà biết súng lớn Minh nhiều lắm, nên lên khò-hiệu bỏ 3 chỗ mình đóng đi mà bò bò lẩn tới gần sông An-duyet chỗ Minh đóng. Ở lên ba phía ào vô đánh nà, Minh đổ chạy tan ráo. Tướng Minh là Trần-liệp và Lý-lượng lại với 5 vạn binh chết tại trận, không kể quân chết trôi dưới sông, bắt sông hơn 4 vạn người, lầy được khí-giải súng ông, gương-giáo ; sò-sách quá nhiều. Anh tướng Phương-chanh chạy trốn trong đồn Cồ-sở, còn Vương-thông là tướng cả và Mã-kì bị thua nơi Chột-động, mất hết súng-ông, khí-giải, chạy tuốt vô thành Động-quan ; mới lầy cái chuông lớn chùa Qui-điền và cái vạc đồng chùa Phổ-minh mà đúc súng lại.

Lê-lợi đi miệt ra cho gặp các tướng mới thắng Minh đó nơi sông Rống sông Sét — Rồi tới Tây-phò-liệt sai Trần-cán với Lê-bí đi 100 chiếc thuyền đi ngả Đại-rống,

Hát-giang, Lư-giang (Bồ-đê) đóng tại Đông-bộ mà đợi lệnh cùng ngũ coi chừng thành Đông-quan, Lê-lễ kéo 4 vạn binh ngũ tại cầu Tây-dương, còn Lê-lợi kéo tại Đại-la-thành, ngoài thành Đông-đô (Hà-nội) — Rồi đốt nhà phò ở giữa Đại-la, với Đông-đô cho Minh-rút vô cho hết, mà mình ép lần vô nữa.

Lê-lợi (tháng 11), lấy hiệu Thiên-khánh mà tôn Trần-kiêu là con ông Hồ-ông (dòng nhà Trần) lên làm vua, dọn cho ở tại Võ-ninh, và cho Trần-quốc-hưng theo phò. — Mà Trần-kiêu có tên là vua vậy mà cũng như là cái cờ, cán Lê-lợi cầm ấy mà-thời.

Lê-lợi khi ấy ép riết vô vây Đông-đô. Minh ra cự gài mà không lại, đánh cả ngày đêm, Minh thua hoài; đợi trông binh viện hết sức không thấy tăm-dạng. Khi ấy tướng cả là Vương-thông với Sơn-thọ sai sứ xin hoà, xin giao lại cả thầy cho Lê-lợi, mà đem binh về tàu.

Lê-lợi chịu, vậy mới nhóm và tướng và binh Minh lại tại thành Đông-quan, rồi mà cho về tàu. — Lại các tướng đi mở vây cho quan binh Minh bị vây các tỉnh khác cho nó ra nó đầu. Khi ấy cho dân tới lui buôn-bán với người Minh, chẳng dè có người Annam bấy lâu làm quan cho Minh thấy vậy sợ cho mình đến sau, nên lên nói với Vương-thông biểu đừng có tin Lê-lợi lắm, mới nhắc tích Ô-ma-nhi bị bắt sau trả về tàu bị đục tàu mà chết, vân vân...

Vương-thông nghe giựt-mình, liền đào hào, đắp lũy ngoài thành Đông-quan và sai hơn 20 quân đem tờ báo về tàu. Mà rui Annam bắt được, Lê-lợi hayặng, đặt binh phục vây lại như cũ — Minh kéo ra đi do, bị giết hơn 3,000 và 500 binh mã — Rồi Lê-lợi cho quan quân đi các thành đã mở vây mà giữ lại như cũ. Lê-lợi cứ đặt binh vây cả Đông-đô — Làm tháp tre cao bằng tháp Báo-thiên dưới sông Bồ-đê; làm thang hãm thành, đúc súng thêm,

lại đòi tre Tĩ-can làm thủy thành cao bằng Đông-quan-thành. Còn ở ngoài các xứ các nơi, quan Minh hàn đầu hết; có một hai chỗ cự mà chẳng thâm chi. Những quan Minh đã đầu rồi thì Lê-lợi dạy phân-sáp ra cho ở rải-rác hết, lại nghe tin có binh viện bên tàu qua tiếp thì Lê-lợi cầm chờ muối lên ngã Rạch-làm.

Thật ngày 19 tháng 5 Liễu-thăng kéo 1 đạo 7 vạn binh qua, mồng 10 tháng 6 quan tổng-độc Quảng-tây là Cô-hưng-tổ lại kéo 1 đạo khác 5 vạn binh bộ và 5 ngàn binh mã qua nữa. Đạo sau đây qua tới ải Đông-quan bị các tướng sai chặn đánh chết hơn 3,000 binh bộ, và 500 binh-kị — Binh vỡ tan bầy-bạ, Cô-hưng-tổ bỏ trốn về tàu. Liễu-thăng thân binh tán-lạc ấy nhập với 7 vạn đạo mình kéo đến. Lê-lợi đóng 1 đồn cho binh ở hồ nơi Cơ-xá — Nội tháng 7, 8, tới 18 tháng 9, sứ Chiêm-thành, Ai-lao tới mừng dâng đồ công cho Lê-lợi. — Các tướng xin Lê-lợi hãm thành Đông-đô trước đi cho rồi, đừng mà có đánh với Liễu-thăng, thì Lê-lợi nói không nên làm một quân; hễ mà mình tuyệt được binh viện, thì Đông-đô chắc phải đầu, có lo gì. Nên mới lo nhứt diện vây đó cho chặt, nhứt diện ra ngử binh viện đừng cho thông được với binh bị vây.

Qua 18 tháng 9 đạo binh Liễu-thăng 10 vạn binh bộ, 3 vạn binh mã, và đạo Mộc-thạnh 5 vạn binh bộ, 1 vạn binh mã ào qua như nước. — Lê-lợi không nao-núng chút nào; bên sai Lê-sát đem 1 vạn binh với 5 con voi phục nơi Chĩ-lăng mà chờ đó — Còn Lê-lựu thì sai ra cự với đại binh Liễu-thăng mà dấn thôi lui lại hoài mà như nó tới. — Sáng ngày ra xáp trận, Liễu-thăng giục binh tới cả mà hủy ba thằng Annam rải đi cho rồi. Ai hay Lê-lựu và cự và thôi lui, tới chỗ binh phục Lê-sát ứng dậy từ phía nhíp lại, Lê-lựu xô tới, Minh ở giữa xáp đầu thương binh Minh chết hơn 1 vạn, tướng Liễu-thăng từ

trận tại núi Yên-ngựa. Binh Minh tản trên núi thâu quân lại cứ đánh hoài. Qua 28 Lê-lợi sai Lê-ly và Lê-văn-an đem 3 vạn binh tới tiếp — Minh mới thua chắc lại mất 2 quan tướng tại trận. — Còn lại 2 tướng là Thôi-tụ với Hoàng-phước thân binh còn lại mà đánh giương, bị thêm 1 trận nữa hao hết hơn 2 vạn nữa, Annam bắt được ngựa, lừa, trâu, bò, khí giới, lương phạn nhiều quá. Các ảnh chạy ra đồng trông có ý nhập với binh Minh ở đồn Xương-giang ; ai hay Lê-lợi đã cho đi đánh lấy đồn ấy đi rồi. Các ảnh bắn súng lớn cho các đồn gần, Chí-linh, Đông-quan nghe mà tiếp, mà mưa lớn cả đêm, đông gió âm âm, chẳng thấu đâu là đâu. Hoàng-phước hết nước mới sai sứ xin hoà ; mà Lê-lợi không chịu, liền thâu binh lại 5 vạn kéo tới đánh đạo Hoàng-phước, giết hơn 5 vạn người, bắt sông hơn 3 vạn, với 2 tướng là Thôi-tụ với Hoàng-phước, còn ngựa lừa, súng ống, khí giới, lương phạn, vàng, bạc, lụa, hàng vân... tóm thâu lấy ráo.

Ấy là cái đạo đại binh Liễu-thăng đó. — Còn đạo Mộc-thạnh chưa hay binh cả bại nên còn cự hoài. — Mà Lê-lợi dạy các tướng đừng đánh, để lấy sách, ăn, gươm, cờ của Liễu-thăng mà đem cho va thầy. — Mộc-thạnh thầy thì biết quả là đạo binh nhứt đã bị rồi, nên thất-kinh rút binh chạy miệt-dài, binh Annam đuổi theo chém hơn 1 vạn, còn nó té hồ té hang chết không biết là bao nhiêu. Mộc-thạnh một mình cỡi ngựa chạy tuốt đi được.

Thôi Minh hết trông binh tiếp nữa. — Lê-lợi dẫn 2 tướng Minh là Thôi-tụ, Hoàng-phước, cờ xí, binh khí hết thầy kéo đi ngoài Đông-quan-thành Vương-thông và Vương-thọ chắc không còn trông cậy làm gì nữa được, liền bỏ tay ra hàn đầu, xin một điều là cho phép mình đem binh về tàu.

Lê-lợi cho đầu và hẹn qua 12 tháng chấp thì cho quan

quân Minh về. Vậy 29 tháng 11 Lê-lợi gọi tờ xin cầu phong cho Trần-kiều (là Cáo) thì vua Minh sai 2 quan sứ đệ sác phong qua. — Lê-lợi lại chạy tờ xin vua bên tàu tha tội cho các quan tàu. Đến 12 tháng chạp cho quan quân Minh ra về. — Giao đủ 2 vạn binh bộ, và 2 vạn binh kỵ đã bắt được cho Mã-anh lãnh lấy đem về. — Nửa về bộ, nửa về tàu. Lợi chạy tờ các xứ cho quân Minh đã hàn đầu về mà về theo nhau một đoàn.

Minh về rồi, Lê-lợi ra dụ chiêu an trong cả nước.

Qua năm sau (1428) các tướng và các quan triều xin hai Trần-kiều đi mà tôn Lê-lợi lên làm vua, vì Trần-kiều dân không phục, lại công nghiệp khôi phục nước thì là của Lê-lợi mà-thời. Mà Lê-lợi không cho. Nhưng vậy mà Trần-kiều thất-kinh lên trốn đi ngả biển vô Nghệ-an ; song bị quan Lê-lợi bắt đem về thành Đông-quan, thì Trần-kiều uống thuốc độc mà chết đi (ngày mồng 10 tháng giêng (1428). Qua 18 tháng tư, khi đã ban phát thưởng công cho các tướng sĩ rồi, mới sai sứ qua Minh mà cáo Trần-kiều mất và tiết dòng nhà Trần.

PHẦN THỨ 3.

NHÀ LÊ, NHÀ NGUYỄN. TỪ NĂM 1428 CHO TỚI 1875.

1. LÊ-THAI-TÒ (Lê-lợi).

(Trị 6 năm, sống 51 tuổi, từ 1428 tới 1434).

Niên-hiệu : — Thuận-thiên.

Ngày rằm tháng 4 năm 1428 — Minh đã thua về hết, Trần-kiều đã mất rồi, sai sứ qua Minh báo dòng nhà Trần

đã tận-tiết đi rồi, các tướng và quan lớn trong triều đều rập một tiếng mà tôn Lê-lợi lên làm vua, tại thành Đông-đô đổi tên lại kêu là Đông-kinh, đặt hiệu là Thuận-thiên.

Vua bên tàu cứ sai sứ qua biếu tìn con cháu nhà Trần mà phong. Triều đông-kinh nằng-nặng quyết một rằng không còn, nên xin vua tàu nhàn mà phong cho Lê-lợi. (ngày 29 tháng 10 1429) — Triều Minh cũng khiến kiêm Trần hoài, qua mồng 5 tháng 4 năm 1431, mới sai sứ đem sắc phong cho Lê-lợi làm vua đỡ lấy đó. Đến mồng 1 tháng 11 sau, mới phong chắc cho Lê-thái-tổ. Vậy vua sai sứ đem 5 muôn lượng vàng qua tạ ơn, cứ 3 năm tần công một kì. Tuy là có công khai-sáng ra mà chính làm vua hưởng thái-bình không được bao lâu ; mà vua lo sửa-sang lại trong nước ; lập triều chánh, ra luật-lệ, mở mỏ vàng mỏ bạc ra, vì nước bị giặc-giã trót hơn 10 năm nghiêng nghèo đi — ra thuê-lệ lại cho hàn, lập đền vạn-thọ, kính-thiên, càn-chánh vãn... Tiền một tiền làm lại còn 50 đồng (khi trước là 70). Từ 1430 tới 1443, Lê-thái-tổ cũng mỗi năm mỗi có đi dẹp giặc Thái-nguyên, Phục-lễ-châu, Ai-lao ; dẹp đâu yên đó — Qua tháng 8 năm rôt hết, vua truất thái-tử Tư-tê vì ăn-ở hoang-dàng, lại cũng không có trí-hoá cho mây, mà đặt con thứ là Lê-nguyên-long lên làm thái-tử đông-cung, khi ấy mới 11 tuổi — Ngày 20 tháng 8 Lê-thái-tổ băng.

2. LÊ-THAI-TÔNG (Lê-nguyên-long).

Trị 9 năm, (từ 1434 tới 1443).

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| Niên-hiệu : | { | Thiệu-bình 6 năm. |
| | } | Đại-bửu 3 năm. |

Lê-nguyên-long lên tức-vị mới có 11 tuổi, mà đã biết

lo việc nước nhà kì-cang. Người ra luật-lệ, dạy việc chỉ nhỏ mọn trước phải thừa xã-trưởng, sau không xong, mới lên lần-lần... Cân thước đặt ra cho đúng lệ, lụa hàng cây phải cho đủ 30 thước, vải-bò phải cho đủ 22, 24 thước, giấy trăm thì cho đủ 100 tờ vắn... Tiền làm lại một tiền là 60 đồng. Người thầy dân sự đi buôn xứ nầy qua xứ kia, hay bắt người bán mọi, gạt dỡ con trai, con gái còn khờ đem đi chỗ khác xa mà bán, thì vua dạy đi phải có tờ có phái, thì đồn thù mới cho đi.

Vua lại nghiêm phép không hay dung-túng. Có một tên đầu bếp vua, ra chợ hay mua hiệp trà rẻ của con buôn, thì người dạy bắt thích-tự, xiềng lại, xử trượng 80, đóng gông đem gài hạn 3 ngày ở giữa chợ.

Ông Nguyễn-trại (là quốc-sư, quan già theo phò Lê-lợi đầu tới cuối) tâu xin lập lệ thi lại, 3 năm khai hội một lần.

Năm ấy trong nước tai hại nhiều, mất mùa, đại hạn, dân nghèo ; vua dạy thả tù, giảm thuế, xây tháp Báo-thiên lại. — Có tên thợ đang coi việc làm cung điện, thấy vậy thì nói : Làm làm chi, đào làm chi ; tại nơi ngôi vua không có đức, nên sinh ra tai biến như vậy mà-thôi. Lê-sát bắt đem chém đi.

Lê-sát là tướng đánh giặc giỏi, chữ nghĩa ít, lại thêm hay tin dị-doan. Có thầy thiên-văn kia nói sẽ có nhật-thực là vì con vợ n sẽ ăn mặt-trời, là điềm dữ quá, nên phải bắt cho được vợ n sông cho anh ta tể thì mới khỏi, Lê-sát nghe mà truyền cho Tuyên-quang, Thái-nguyên tìm bắt cho được vợ n — Ngày nhật-thực thì đem vợ buông kín mà tể. — Lê-sát già-cà mà bởi quan triều ganh nên gièm người rằng có ý nghịch vua, nên vua gởi lụa điều, thuốc độc và gươm cho dạy chết đi.

Vua Chiêm-thành là Bồ-đê, vô đánh-phá bờ-cõi Hoá-châu vì quân Đạo-luận là mọi chạy qua Annam cầu cứu.

— Vua sai Lê-liệt đem binh đánh bắt được trót ngàn người và trót chục con voi. Qua tháng 9 vua Chiêm-thành sai sứ ra cống. Thờu ấy tàu Qua-oa hay qua buôn-bán ngoài bắc, đem đồ báu-lạ dâng vua ; có một lần nó dâng gỗ bạch-đàn-hương lớn làm cột nhà được. Nước Ai-lao, La-la-kì-tuần, Qua-man, Chiêm-thành, Bôn-man, tới châu vua Annam, đem voi, vàng, bạc nén, chén-bát, vàng, sừng-tây, ngà voi vãn .. Tàu Xiêm cũng ra buôn-bán, lại có sứ Xiêm ra cống. — Vua Annam gởi tặng-hảo vua Xiêm 20 cây găm, 20 bộ đồ trà, còn hoàng-hậu Xiêm 3 cây găm, 3 bộ đồ chè (1436).

Bà chánh hoàng-hậu là Dương-thị đã đẻ được ông hoàng Nghi-dân tháng 10 (1433). Khi ra được 7 tuổi phong làm thái-tử, mà bởi bà mẹ hay rầy-rà ghen-tương làm eợc lòng vua, thì vua truất xuống và mẹ và con (1441). — Rồi năm ấy vợ thứ sinh ra Bang-kì, thì đặt làm thái-tử.

Vua ở với triều nhà Minh cũng bình-yên, sứ Minh qua điều tể vua Lê-thái-tổ (1434). Năm 1437 có sứ Minh qua đem sắc phong và ân vàng hình lạc-đà nổi 100 lượng. — Mà sứ Minh hay tham-lam lắm, mỗi khi qua thì đem hàng-hóa theo mà bán nhiều quá, cả ngàn dân khiêng đồ cho sứ mới đủ ; bán không hết, thì cậy các quan mua giùm. Lại khi đem vàng-bạc mà cho thì sứ sợ nhau nên không dám chịu, mà cho lên đưng cho ai thấy thì bao nhiêu cũng lấy.

Từ đời vua Lê-thái-tổng hễ ai đậu tân-sĩ thì có tạc bia đá (bây-giờ hầy còn tại thành Hà-nội).

Đến năm ấy tháng 7 vua đi với Nguyễn-trại phía thành Chí-linh. Tháng 8 tới huyện Gia-định vô nhà vườn Nguyễn-thị-lộ là vợ ông Nguyễn-trại. — Sứ nói vua mắc bệnh mà chết. Mà giả-sử thì nói khác rằng, bữa kia Nguyễn-trại chiêm-bao thấy một người đàn-bà xinh-tốt hiện ra

xin người cứu, vì người-ta muốn giết 13 mẹ con nó đi. Khi thức-dậy Nguyễn-trại ra đi châu. Bữa ấy ở nhà trẻ nó phát vườn chém đứt con rắn cái có chứa 12 con trong bụng. — Sau khi người nằm vồng coi sách, máu ở đầu trên trán nhỏ xuống trên sách thâm đến 3 tờ ; Nguyễn-trại bèn là điếm phải tru-di-tam-tộc. — Bữa kia người đi châu về dọc đường, gặp một người đàn-bà tốt lành khác lại lạy xin người thương-xót đem về mà nuôi làm phước, thì người đem về mà nuôi. — Vua hay tới lui đó thấy đàn-bà có sắc có tài thì hay lân-la. — Lúc đi tuần tới ở đó, Nguyễn-trại đi khỏi, vua ở nhà bà Nguyễn-thị-lộ pha trà cho vua giở nước miếng vô chén trà đưa cho vua uống ; vua bị Nguyễn-thị-lộ cắn lưỡi mất độc phù mình lên mà chết. Nguyễn-trại về thấy vua chết, chớ xác đi 6 bữa về tới kinh-thành. Nổi trông lên báo các quan.

Ngày 12 tháng 8 triều tôn Bang-kì lên nối ngôi. — Ông Nguyễn-trại là thái-sur, xin triều-đình làm tội mình, vì vua chết tại nhà mình. Thì triều nói xin người xử lầy, các quan không dám. Thì Nguyễn-trại xử mình phải tru-di-tam-tộc ; bèn uống thuốc độc mà chết. — Lại xử cả ba tộc. — Mà các quan lén giấu con trai ông Nguyễn-trại đem lên trên ải mà nuôi. Còn Nguyễn-thị-lộ khi ra quì mà chịu chém, thì mây vây-phủ, dông mưa nổi lên, thì biến đi mất.

3. LÊ-NHƠN-TÔNG (Bang-kì).

Tri 17 năm, từ 1443 tới 1406.

Niên-hiệu.

{ Thái-hoà.
Diên-ninh.

Bang-kì lên tức-vị thuở có 2 tuổi, bà thái-hậu coi lầy

việc chánh. Còn việc ngoài nhờ có các tướng. — Sứ Minh qua tể vua Lê-thái-tổng. — Sai sứ đi tạ và cầu phong. Minh sai Tông-kiệt qua phong.

Năm sau, vua Chiêm-thành đánh Hoá-châu phá-phách dân. Lê-bôi, Lê-khả đem 10,000 binh đánh. Một năm sau nữa nó cũng còn tới phá Hoá-châu 2 lần nữa. — Lê-thận, Lê-chức, Lê-khả vô đánh, nó lại rút về.

Bước qua năm bính dần (1446). Bí-cai vua Chiêm-thành cứ chứng cứ, thì Lê-thọ, Lê-khả đem 6 vạn binh vô Ly-giang, Đa-giang, Cồ-lũy đánh nó thua, rước theo vợ Thị-nại, vây hãm Chà-bàn thành vua nó ở; bắt được Bí-cai, vợ, hầu, voi ngựa, khí-giải... Mahaquí-lai cháu Chê-đê là vua cũ nó sai Chê-cựu-ma, Thúc-bà-bi tới đầu xin lập nó lại. — Lập rồi, đem Bí-cai, vợ hầu nó về kinh cầm đó. — Còn quan tướng nó đầu, thì cho về cả. — Sau nhờ có vua nhà Minh gửi thư cho vua Annam, thì vua tha Bí-cai về. — Thì Mahaquí-lai Annam lập, đã bị Ma-haquí-do là em giết đi mà tiếm quyền. — Quý-do có sai sứ tới vua Annam, mà vua không chịu đồ nó công, rằng tội thí vua, em giết anh xưa nay là xấu lắm, biểu về. — Rồi sai Nguyễn-hữu-quang vô mà dụ, mà tính việc cho nó. — Sứ về nó lại cho Bô-sa, Bô-tham-tôt ra theo nữa. Vua Annam sai Trịnh-dục, Trịnh-kiên vô đem Annam ở trong ấy hơn 70 người về, cùng gửi thư bắt tội nó rằng... Hễ có nước nhà, thì có vua tôi, là đạo cang thường. Sao bay trái đạo thế ấy? Khi trước Chê-đê vua bay chết, bay không tôn con lên, bay lập Bí-cai, bay không cấm để nó làm giặc bậy hư-mất. Bay xin lập Quý-lai chưa mấy ngày, bay bỏ mà lập Quý-do. Bay là tôi bất trung, bay coi vua bay như con ngựa thì nào đạo-nghĩa gì bay?... Lúc ấy Chiêm-thành (quan lớn) đem gia thuộc xin qui phụ, vua cho đất-đại phân cho ở các lộ. — Bốn-mạn dâng vàng, bạc, voi ba

ngà vãn... Chiêm-thành (Bí-cai) sai sứ tân-cống liền liền.

Bên nhà Minh vua Anh-tông nghe lời Vương-chân đi thân-chính giặc mọi Bắc-lỗ, bị nó bắt được. — Sau giao hoà nó mới trả lại đưa về Yên-kinh.

Đến cuối năm Quý-dậu (1453) vua được 13 tuổi mới thân chánh cải nguyên-hiệu là Diên-ninh. — Vua dạy Phan-phù-tiên tu sù-kí từ Trần-thái-tông tới Lê-thái-tổ.

Thuở ấy (1456) Bồn-man, Lang-cha, Mộc-man, Tuyên-ủy, Xala-thuận, Việt-châu, Đạo-la, Ngọc-ma, Quan-sát đều dâng đồ phương-vật.

Tuy rằng trong nước yên, mà dân cực, vì mất mùa đại-hạn, lụt, động-đất, dân đói. — Vua cùng bà thái-hậu, ra cầu đảo, tha tù, giảm thuế, làm phước lại mở kho phát lúa gạo cho kẻ khó. Cầm cờ bạc, đá gà... Vì nó hại việc canh-nông, nghề-nghiệp.

Năm 1458 Nghi-dân (Lạng-sơn-vương) là anh vua, vì mẹ mà phải bỏ ra không được làm vua, đem phân quân 3 đạo lên cửa Đông-môn lên vào thành giết bà thái-hậu và vua đi. (mồng 3 tháng 10). — Mồng 7 lên tiếm vị, sai sứ qua Minh công lệ, và cầu phong. — Tiếm như-vậy được 8 tháng Các quan nuôt giận ngậm sấu, chịu không dâng, bắt được quân quan đảng dứ Nghi-dân mà giết đi. — Hạ Nghi-dân xuống, rồi ép chết đi. — Mới tôn Bình-nguyên-vương là Tư-thành lên thế vị.

4. LÊ-THÀNH-TÔNG (Tư-thành).

Tri 38 năm, từ 1460 tới 1498.

Niên-hiệu.

{ Quang-thuận — 10 năm.
{ Hồng-đức — 28 năm.

Tư-thành là con thứ tư vua Lê-thái-tông, (trước là

Bình-nguyên (Gia-vương), giết Nghi-dân đi rồi, các quan đại-thần rước về tôn, tức-vị ngày mồng 6 tháng 6 (1460).

Vua này sáng-láng minh-mẫn, văn cũng hay mà võ cũng tài. Sáu bảy năm đầu lo sửa-sang trong nước-nhà, lập luật-lệ phép-tắc, ban phân lộc điển cho các quan, làm sách thủy-bộ-trận-pháp ra chiếu-dụ khuyên dân canh-nông cày-cây, trồng dâu đồ tằm, lập đền-đài cung-diện thêm, mở khoa thi văn võ kén anh-tài giúp nước, tập binh tập trận thủy bộ cho từng-trải. Làm bản đồ cả nước, trước chia nước ra làm 12 đạo thừa-tuyên :

| | | | | | |
|-----------------------------|------|---|-------|----------|---------|
| 1 ^o Thanh-hoa | (1) | — | 4 phủ | 16 huyện | 4 châu. |
| 2 ^o Nghệ-an | (2) | — | 8 » | 16 » | 2 » |
| 3 ^o Thuận-hóa | (3) | — | 2 » | 7 » | 4 » |
| 4 ^o Thiên-trường | (4) | — | 11 » | 42 » | 0 » |
| (Sơn-nam). | | | | | |
| 5 ^o Nam-sách | (5) | — | 4 » | 18 » | 0 » |
| (Hải-dương.) | | | | | |
| 6 ^o Quốc-oai | (6) | — | 6 » | 24 » | 0 » |
| (Sơn-tây). | | | | | |
| 7 ^o Bắc-giang | (7) | — | 4 » | 19 » | 0 » |
| (Kinh-bắc.) | | | | | |
| 8 ^o An-bang | (8) | — | 1 » | 3 » | 4 » |
| 9 ^o Hưng-hóa | (9) | — | 3 » | 4 » | 17 » |
| 10 ^o Tuyên-quang | (10) | — | 1 » | 2 » | 5 » |
| 11 ^o Thái-nguyên | (11) | — | 3 » | 8 » | 7 » |
| (Ninh-sóc). | | | | | |
| 12 ^o Lạng-sơn | (12) | — | 1 » | 0 » | 7 » |

(1) Bảy-giờ Thanh-hoá với Ninh-bình — Nguyên thủy Hùng-vương là bộ cửu chơn ;
Tân, Tương-quận.

Hán, Cửu-chơn.

Ngô, Tần, Tống, Tùy, Cửu-chơn, và Cửu-đức 2 quận ;

Lương, Đinh Lô cải là Ái-châu.

Đường cải là Ái-châu, Cửu-chơn 2 quận.

Lý-thái-tông, cải là Thanh-hoá-phủ

Hồ-quĩ-ly, cải là Thiên-xương-phủ.

Trần, cải là Tây-đô.

Minh, cải là Thanh-hoá-phủ.

Lê, cải là Hải-tây-đạo, Thanh-hoá thừa-tuyên, Thanh-hoá-trần, chia Thanh-hoá nội, Thanh-hoá-ngoại — 2 trấn.

Tây-sơn, cải là Thanh-hoá-ngoại kêu là Bắc-thành.

Gia-long, cải là Thanh-hoá-ngoại, kêu là Thanh-bình-đạo.

Minh-mạng, kêu Ninh-bình-đạo, rồi trần, rồi Minh-mạng 12 biệt ra hai tỉnh.

(2) Bấy-giờ Nghệ-an tỉnh, Hà-tĩnh-đạo, thừa đầu đời Hùng-vương thì thuộc đất Việt-thường ;

Tấn, thì thuộc Tương-quận.

Hán, Ngô, Tần, Tống, thì thuộc Cửu-chơn, Cửu-đức quận.

Lương, chia ra làm Đức-châu, Lợi-châu, Minh-châu.

Tùy, nhập Đức-châu, Hoan-châu, Lợi-châu, làm Tri-châu, rồi nhập kêu Hoan-châu, là Nam-quận.

Đường chia Nam-quận, làm Nam-đức-châu, Liêu-châu Minh-châu, Hoan-châu, rồi lại hiệp lại kêu Hoan-châu, rồi Nhựt-nam-quận, Diển-châu, Long-trì-quận.

Lê, kêu Hoan-châu.

Lý, kêu Nghệ-an, tách Diển-châu ra.

Trần, kêu Diển-châu-lộ, Nhựt-nam-lộ..... Nghệ-an-phủ, đời Trần-thuận-tông, Nghệ-an kêu là Lâm-an-trần, Diển-châu kêu Vọng-an-trần.

Minh, làm 2 phủ Diển-châu-phủ, Nghệ-an-phủ.

Lê, đầu vô Hải-tây-đạo rồi đặt là Nghệ-an-thừa-tuyên, rồi cải làm xứ làm trần.

Tây-sơn, kêu là Trung-đô, Ngãi-an-trần.

Gia-long, kêu là Nghệ-an-trần.

Minh-mạng-kêu, là Nghệ-an-tỉnh, Hà-tĩnh-tỉnh.

Tự-đức, 6, kêu là Nghệ-an-tỉnh, Hà-tĩnh-đạo.

(3) Quảng-bình, Quảng-trị, Quảng-đức, thủa đầu đời Hùng-vương là nước Việt-thường.

Tân, là Tượng-quận.

Hán, kêu là Nhựt-nam-quận

Tân, kêu là Lâm-lập.

Tùy, kêu là Bắc-kiêng-quận, rồi Lâm-ấp.

Đường, kêu là Nam-cảnh-châu.

Tống, kêu là Chiêm-thành, Địa-rí, Ma-linh, Bồ-chánh, Diên-ô, Lý-châu.

Lý-thái-tông đánh lấy :

{ Địa-rí.
Ma-linh.
Bồ-chánh.

Lý-nhơn-tông cải :

{ Lâm-bình-châu.
Minh-linh-châu.
Bồ-chánh-châu.

Trần-anh-tông, cải Ô-châu, Lý-châu kêu là Thuận-châu, Hoá-châu. — Trần-duệ-tông cải lại là Tân-bình-lộ.

Minh, kêu Tân-bình-phủ, Thuận-hoá-phủ.

Lô, kêu lộ, rồi kêu Thuận-hoá Thừa-tuyên.

Gia-long, làm 3 dinh Quảng-bình, Quảng-trị, Quảng-đức.

Minh-mạng, cải Quảng-đức, làm Thừa-tuyên-phủ, bỏ dinh kêu trần, rồi cải kêu là tỉnh.

Tự-đức, cải làm Quảng-bình-tỉnh, Quảng-trị-đạo.

(4) — Nam-định, Hà-nội, Hưng-yên. Nguyên-thủa đời Hùng-vương thuộc quận Giao-chỉ.

Tân, thuộc quận Tượng-quận

Hán, thuộc quận Giao-chỉ-quận.

Ngô, thuộc quận Giao-châu.

Tân, đặt là Nam-định-huyện.

Lương, Tùy, đặt là Ninh-hải-quận.

Đường, Tùy, đặt là Lục-châu, Tông-châu, rồi ra 2 huyện Tông-bình, Nam-định. Dinh cải đạo.

Lô, Lý, cải lộ.

Trần-thái-tông. — 1^o Thiên-trường-lộ. — 2^o Kiền-xương-lộ, An-la-lộ. — 3^o Hoàng-giang, Sơn-nam, Long-hưng, Khoái-châu, Trần-thuận-tông làm ra trần.

Minh, làm ra Trần-nam, Phụng-hoá Kiên-xương, Giao-châu 4 phủ.

Lê. — Thiên-trường-thừa-tuyên. — 2^o Sơn-nam-thừa-tuyên, rồi kêu là xứ, Tương-dực-đô kêu là trần.

Mạc, làm 4 lộ là Thái-bình, Kiên-xương, Long-hưng, Khoái-châu, mà sáp vô Hải-dương.

Lê-thò-tông, làm ra 2 lộ. — Sơn-nam-thượng, Sơn-nam-hạ, lấy Trường-an, Thiên-quan 2 phủ làm ra Thanh-hoa ngoại-trần.

Tây-sơn, cái làm 2 trần, Sơn-nam-thượng, Sơn-nam-hạ.

Gia-long, kêu 2 trần ấy là Bắc-thành.

Minh-mạng 3, cải Sơn-nam-thượng, là Sơn-nam-trần, còn Sơn-nam-hạ là Nam-định-trần.

Minh-mạng, 13 lấy 3 huyện là Hưng-nhơn, Diên-hoà, Thân-khê, Cửu-phủ, Tuyên-hưng ; 2^o 5 huyện là Đông-an, Kim-động, Thiên-thị, Tiên-lữ, Phù-dung, cửa phủ Sơn-nam, lấy Khoái-châu mà làm tỉnh Hưng-yên ;

Lấy 3 phủ là Ứng-hoà, Lý-nhơn, Thường-lức trong Sơn-nam, lấy Từ-liêm huyện trong Sơn-tây, Quốc-oai cải làm Hoài-đức-phủ, mà làm ra tỉnh Hà-nội ;

Lấy 4 phủ là Thiên-trường, Nghĩa-hưng, Kiên-xương, Thái-bình trong Nam-định ; còn phủ Tiên-hưng, huyện Thanh-quan trong Sơn-nam thì cải làm Kiên-xương phủ mà làm ra tỉnh Nam-định.

(5) Hải-dương-tỉnh (Nam-sách) Nguyên xưa đời Hùng-vương, là Dương-tuyên-bộ.

Tấn, thuộc Nam-hải-quận.

Hán, thuộc Giao-châu-quận.

Ngô, thuộc Giao-châu.

Đường đặt là Hải-môn-trần, sau kêu là Hồng-châu.

Đinh, Lê, Lý làm ra đạo.

Trần, cải làm lộ Thượng-hồng, Hạ-hồng, Nam-sách-thượng, Nam-sách-hạ.

Trần-thuận-tông, cải làm Hải-đông-trần.

Minh, làm ra 2 phủ, Lạng-sơn, Tân-an.

Lê-thái-tổ, đặt là Đông-đạo.

Lê-nhơn-tông, đặt là 2 lộ, Nam-sách-thượng, Nam-sách-hạ.

Lê-thánh-tông 7, đặt là Nam-sách-thừa-tuyên.

Lê-thánh-tông 10, Hải-dương-thừa-tuyên, rồi kêu xứ, trần.

Mạc, lấy Dương-nghi làm Dương-kinh, lại rút mà nhập vô các

phủ Kinh-bắc, Sơn-nam là Thuận-an, Khoái-châu, Tân-hưng, Kiên-xương, Thái-bình.

Lê-thê-tông, đặt trần lại như cũ.

Lê-hiến-tông 2, làm ra 4 đạo, Thượng-hống, Hạ-hống, Đông-triều, An-lão.

Nguyễn-tây, lấy Môn-phủ mà cải về An-quảng.

Gia-long, lại lấy Môn-phủ nhập về trần cũ, thuộc Bắc-thành.

Minh-mạng 3, Hạ-hống Vĩnh-giang-phủ, Thượng-hống, cải là Bình-giang-phủ ; Đông-triều, An-lão cải làm huyện.

Minh-mạng 12, cải làm Hải-dương-tỉnh.

(6) Sơn-tây-tỉnh. — Nguyên thổ xưa đời Hùng-vương thuộc Châu-diên-bộ.

Tấn, thuộc Tượng-quận.

Hán, thuộc Giao-chí-quận.

Ngô, đặt là Tân-hưng-quận, thuộc Giao-châu.

Tần, Tống, Tề, Tân-xương-quận.

Trần, đặt là Hưng-châu.

Tùy, cải là Phong-châu.

Đường, cải lại Giao-châu thuộc Lĩnh-nam-đạo.

Đinh, Lê, Lý, cải lại Đà-giang-đạo.

Trần, cải làm 4 lộ, Tam-giang, Tam-đái, Quảng-oai, Quốc-oai.

Trần-thuận-tông, cải lộ làm ra trần.

Lê, làm 3 lộ, là Thượng-quốc-oai, Trung-quốc-oai, Hạ-quốc-oai thuộc Tây-đạo.

Lê-thánh-tông 7, cải là Quảng-oai-thừa-tuyên.

Lê-thánh-tông 10, cải là Sơn-tây-thừa-tuyên, rồi cải ra xứ ra trần.

Gia-long, nhập về Bắc-thành.

Minh-mạng 12, cải làm Sơn-tây-tỉnh ; lấy Từ-tiên huyện bỏ qua Hà-nội-tỉnh, còn Tam-nùng-huyện về Hưng-hóa-tỉnh.

(7) Bắc-ninh-tỉnh. Thổ xưa đời Hùng-vương là Võ-ninh-bộ.

Tấn, thuộc Tượng-quận.

Hán, thuộc Giao-chí-quận.

Ngô, Tần, Tùy, Đường, Giao-châu.

Đinh, cải làm Bắc-giang-đạo.

Lô, Lý, Trần cải làm Bắc-giang-lộ.
Trần-thuận-tông, cải làm Trần-bắc-giang.
Minh, cải làm 2 phủ, Bắc-giang Lạng-giang.
Lê-thái-tổ, cải làm Bắc-đạo.
Lê-thánh-tông 7, cải làm Bắc-giang-thừa-tuyên.
Lê-thánh-tông 10, cải làm Kinh-bắc-thừa-tuyên, rồi kêu là xứ,
là trần.
Mạc, rút Thuận-an-phủ, nhập vào Hải-dương.
Gia-long, cải làm Kinh-bắc-trần, nhập Bắc-thành.
Minh-mạng 3, cải làm Bắc-ninh-trần.
Minh-mạng 12, cải làm Bắc-ninh-tĩnh.

(8) Quảng-yên-tĩnh. Nguyên thuộc đời Hùng-vương, là Ninh-hải-bộ.

Tấn, thuộc Nam-hải-bộ.
Hán, thuộc Giao-chỉ-quận.
Lương, làm ra Huỳnh-châu, Hải-ninh-quận.
Tùy, làm ra Ninh-việt-quận.
Đường, làm ra Lục-châu, Ngọc-sơn-quận.
Đinh, Lê, kêu là Triều-dương-trần.
Lý-thái-tổ 14, làm ra Vĩnh-an-châu.
Lý-anh-tông, lập làm Văn-đồn.
Trần-thái-tông 11, Hải-đông-lộ.
Trần-dũ-tông 5, đặt là Văn-đồn-trần.
Minh, đặt là Tân-an-phủ, Tĩnh-an-châu.
Lê-thái-tổ, kêu An-bang thuộc Đông-đạo.
Lê-thánh-tông 7, kêu An-bang-thừa-tuyên, sau kêu xứ, trần.
Mạc, lấy Thạch-tịch, Chiêm-lang 2 châu, lại 4 động là Cồ-sum,
Tê-lâm, Kim-lặc, Từ-cát dâng cho Minh.
Lê-anh-tông, cải là An-quảng.
Nguyễn-tây, lấy Kinh-môn của Hải-dương nhập vào.
Gia-long, nhập Kinh-môn vào Hải-dương, mà lấy Hải-đông 1 phủ
làm An-quảng-trần, nhập Bắc-thành.
Minh-mạng 3, cải làm Quảng-yên-trần.
Minh-mạng 12, cải làm Quảng-yên-tĩnh.

(9) Hưng-hoá-tỉnh. Nguyên đời Hùng-vương là Tân-hưng-bộ.

Tân, thuộc Tượng-quận.

Hán, thuộc Giao-chỉ-quận.

Ngô, thuộc Giao-châu.

Đường, Tùy, đặt là Chi-châu.

Đinh, đặt là đạo.

Lê, Lý, đặt 2 châu, Lâm-tây, Dăng-châu.

Trần, thuộc Đà-giang đạo.

Triển-thuận-tông 10, cải là Thiên-hưng-trần.

Minh, đặt 2 châu, Gia-hưng, Qui-hóa.

Lê-thái-tổ, đặt 2 lộ, thuộc Tây-đạo.

Lê-thánh-tông 7, cải ra Hưng-hoá-thừa-tuyên, rồi cải kêu xứ, trấn.

Lê-hiến-tông, thì 6 châu là Tung-lăng, Lộ-tuyên, Cồng-nham,

Hiệp-phì, Tuy-phụ, Khiêm-châu, thuộc về Văn-nam-tỉnh.

Gia-long, lừn ra trấn, về đất Bắc-thành.

Minh-mạng, lấy Tam-nùng xứ Sơn-tây, phụ vô cải làm Hưng-hoá-tỉnh.

(10) Tuyên-quang-tỉnh. Thước xưa đời Hùng-vương thuộc Võ-định-bộ.

Tân, thuộc Nam-hải-quận.

Hán, thuộc Giao-chỉ-quận.

Ngô, thuộc Giao-châu.

Đường, đặt là Dương-châu.

Đinh, Lê, Lý, đặt là đạo.

Trần, đặt là Quốc-oai-lộ, kêu là Tuyên-quang-châu, rồi cải làm trấn.

Minh, làm ra Tuyên-quang-phủ.

Lê-thái-tổ, là Tây-đạo.

Lê-thánh-tông 7, là Tuyên-quang-thừa-tuyên, rồi kêu là xứ.

Nhường-dực-đê, cải là Minh-quan-trần.

Gia-long, cải Tuyên-quang-trần, thuộc Bắc-thành.

Minh-mạng 12, cải Tuyên-quang-tỉnh.

(11) Ninh-sóc, Thái-nguyên-tỉnh, Cao-bằng-tỉnh, đời Hùng-vương là Võ-định-bộ.

Tân, thuộc Tượng-quận.

Hán, thuộc Giao-chỉ-quận.

Đường, đặt là Võ-nga-châu.

Đinh, phân làm đạo.

Lê, Lý, đặt là Thái-nguyên-châu.

Trần-thuận-tông, đặt là Thái-nguyên-trần.

Minh, làm ra phủ.

Lê-thái-tổ, thuộc Bắc-đạo.

Lê-thánh-tông 7, Thái-nguyên-thừa-tuyên.

Lê-thánh-tông 10, cải là Ninh-sóc-thừa-tuyên, rồi kêu là xứ, rồi trần.

Lê-thê-tông, cải Bắc-bình-phủ 4 châu, bị Mạc chiếm-cứ.

Lê-hy-tông 2, Mạc hết, mới lấy đặt làm Cao-bằng-trần, có 2 phủ là Phú-bình, Thông-hoá nhập Thái-nguyên-trần.

Gia-long, cũng là Trần thuộc Bắc-thành.

Minh-mạng 12, đặt Thái-nguyên-tỉnh, Cao-bằng-tỉnh.

(12) Lạng-sơn-tỉnh. Thước xưa đời Hùng-vương, là Lạc-hải-bộ.

Tấn, là Nam-hải-quận.

Hán, thuộc Giao-chí-quận.

Ngô, Tùy, Đường, thuộc Giao-châu.

Đinh, làm ra đạo.

Lê, Lý, làm ra lộ.

Trần, làm ra 1^o Lạng-giang-lộ, 2^o Lạng-giang-trần.

Hồ, có 59 thôn châu Lộc-bình, cho Minh làm Tư-minh-châu.

Minh, đặt là Lạng-sơn-phủ.

Lê, thuộc Bắc-đạo.

Lê-thánh-tông 7, đặt Lạng-sơn-thừa-tuyên, rồi cải là xứ là trần.

Gia-long, làm ra trần thuộc Bắc-thành.

Minh-mạng 12, đặt là Lạng-sơn-tỉnh.

Còn Trung-đô-phủ tại Thăng-long-thành, thì đổi tên lại là Phụng-thiên-phủ. (1)

Chiêm-thành hay vô đánh-phá phía Hoá-châu (tháng 3 1469). Ai-lao cũng rập-rình tới chiêm-cứ Lộng-động, sai Khuât-đa đánh ; sau nó đầu xin phụ về Annam, mà vua Annam không chịu. Xiêm-la tàu buôn đem dâng sớ bằng giấy vàng, chữ vàng thật đỉnh vô và đồ phương-vật, vua cũng không chịu. Na-bôi là sứ nước Qua-oa đến chầu, các quan đều xin vua lánh hoàng-đô vị, vua không chịu. Tháng 8, 1470 chúa Chiêm thành là Bàn-la-trà-toàn đem 10 vạn binh, voi, ngựa ra đánh Hoá-châu, binh nó đông quá nên tướng Annam là Phạm-van-biến đem dân vô thành bỏ môn cáo-cấp. Ngày 26 tháng 11, vua kéo 26 vạn binh phân thủy bộ xuất hành vô đánh Chiêm-thành ; tháng 2 năm sau 1471, mới vô bắt nó mà đánh ; cho 3 muôn binh đi 500 chiếc thuyền vô cửa La-kì mà chận quân Chiêm-thành rút về Chà-ban ; còn bao nhiêu binh với hơn 1000 thuyền vua vô cửa Tàn-áp, Cựu-bạ, dựng cờ, gióng trống, kéo binh tới. Chiêm-thành thất kinh chạy, binh vua rước theo tới núi Mạc-nò-sơn, chém được 1 tướng cả ;

(1) Hoài-đức-phủ. Thước xưa đời Hán, kêu là Long-biên.

Đường làm ra Annam đô-hộ-phủ kêu là Đại-la-thành.

Nhà-lý, đóng đô tại đó, kêu là Thăng-long-thành, lại kêu là Nam-kinh.

Trần, kêu Trung-kinh, sau cải lại là Đông-đô.

Minh, là chỗ gòe Giao-châu, cũng gọi là Đông-quan-thành.

Lê, phục kêu là Thăng-long, rồi đời Lê-thánh-tông 7, đặt là Trung-đô-phủ, lãnh 2 huyện là Quảng-đức, Vĩnh-xương.

Lê-thanh-tông 10, cải là Phụng-thiên-phủ.

Nguy-tây, gọi là Bắc-thành.

Gia-long, gọi là Bắc-thành-tông-trần.

Minh-mạng, gọi là Hoài-đức-phủ.

vua tới Mễ-cẩn chém hơn 300, bắt được 60 người. Qua 27 vua cất binh đánh Thị-nại thành chém lây hơn trăm thủ cấp, bữa sau vua đem binh vây Chà-bàn-thành, ép vô tới hào thành. Qua mồng 1 tháng 3 hãm được thành Chà-bàn, bắt sông hơn 3 vạn người, chém giết lúc hãm hơn 4 vạn, vua nó là Trà-toàn bị bắt, vua Lê-thánh-tông có dặn, phải bắt sông, đừng có giết vua, kho-đụn truyền phong lại đừng đốt, khi hãm không cho phát súng, khi lên được lũy thành mới bắn. Bô-sân-ha-ma là bác vua Chiêm-thành ra đầu, đem vua đi coi các nơi.

Vua dạy cất nhà cho chúa Chiêm-thành ở — Khi dẫn chúa Chiêm-thành quân-lính kéo-lối thì vua Lê-thánh-tông quờ mà nói rằng : Người ta cũng là vua một nước, bay làm gì bị vậy ? Mồng 2 vua sắp-đặt phong cho Chiêm-thành rồi, vua kéo binh về, đem Trà-toàn về theo. Mà vô tới Nghê-an rồi, qua sông Phi-lai, Trà-toàn đau chết ; vua dạy xác thì thiêu ra tro đổ xuống sông, còn đầu thì bêu trước mũi ghe để tên hiệu cho người-ta biết, 11 tháng tư mới tới Kinh-thành. Hiên-phủ, hạ-tiếp rồi, mới đặt đất Chiêm-thành là Quảng-nam-thừa-tuyên, dụ dân Chiêm-thành cho tánh-họ, dạy-dỗ nó.

Qua năm 1479 tháng 8, hạ chiếu đi đánh Ai-lao, Bôn-man, Lão-quà. Vô thành Lão-quà lấy đồ báu, vua nó chạy qua sông Trường-sa, rước nó tới phía nam nước Miên-điện. Tháng 10 vua thân chinh đất Ai-lao, 28 tháng chạp về — Rồi đi đánh Bôn-man, đốt phá thành-lũy, phong cho nó, rồi về đầu năm 1480.

Vua lập ra luật-lệ phép-tác nhiều lắm, (kêu là Hồng-đức luật-lệ). Vua dạy Ngô-sĩ-liên tuyền Đại-việt-sử-kí 15 cuốn nữa.

1490. — Vua đặt bàn-đồ cả nước làm 13 thừa-tuyên, kêu là xứ, 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36

phường, 6851 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 30 nguyên, 30 trường.

Qua 1497, ngày 29 tháng giêng vua đau nặng ngồi dựa ngọc-kì dạy hoàng-thái-tử tức-vị, 30 vua băng, để lại 14 ông hoàng.

5° LÊ-HIỆN-TÔNG (Tăng hay-là Huy).

Sống 44 tuổi, trị 7 năm, từ 1498 tới 1505.

Niên-hiệu. — Cảnh hay-là Kiến-thông.

Vua này là con bà Nguyễn Trường-lạc-hoàng-thái-hậu, tuy rằng có cha là ông Nguyễn-trung đi cầu-tự trên chùa Phật-tích, tuy rằng trước khi sinh ra thì bà mẹ chiêm-bao thấy rồng vàng hiện ra trong phòng vân vân... Nhưng vậy người cũng chẳng có làm việc chi lạ trong 7 năm người làm vua.

Vua cứ noi theo vua cha, lập luật-lệ thêm về việc thi-cử về binh dân thuế khoá ; dạy dân học chữ-nghĩa, phép-tác, lễ-nghi, sửa phong-hoá ; vua lại hay chiêu hiền đãi sĩ, kén người tài đức làm quan trị dân.

Vua có 6 người con trai là :

- 1° Tuân — trước Trường-an-vương.
- 2° Tuân — sau là Oai-mục-đê.
- 3° Thuần — sau là Lê-túc-tông.
- 4° Dung — trước Thông-vương.
- 5° Trị — trước Minh-vương.
- 6° Dường — trước Tư-vương.

Lê-vĩnh, Lê-năng-nhượng vân vân... xúm lại xin vua lo lập thái-tử cho trọng kì bốn, thì vua khen các ông lấy việc ấy làm trọng xã-tác thì là phải lắm. Mà vua nói Tuân

là con trường-nam tuy ăn-học khá, có tài mà hay ăn-mặc lượt-bướt như đồn-bà, lại lo thuốc mẹ đi.. Con thứ 2 là Tuấn không có đức, mà con thứ 3 là Thuần thì ăn-học giỏi, có đạo-đức, nết-na, hiền-thảo đủ đều, bây-giờ đã tròng tuổi, nên ta đoán nên lập nó lên, không phải ta hiệp lớn mà vị nhỏ, một chọn cho đáng mà gánh-vác việc nước nhà. Vậy nên lập Thuần lên làm thái-tử.

Tháng 5 năm giáp-tí (1504) vua đi Tây-kinh về đau nặng, di chỉ cho thái-tử tức-vị rồi người báng.

6° LÊ-TÚC-TÔNG (Tuân).

Sống 17 tuổi, trị 6 tháng (từ cuối tháng 6 tới nội tháng chạp) năm 1504.

Niên hiệu : — Thới-trinh.

Vua nầy tức-vị tháng 6, tôn bà nội lên làm Thái-hoàng-thái-hậu, phong mẹ là bà Nguyễn-thị-huờn làm Hoàng-thái-hậu ; sửa-soạn dọn-đẹp trong ngoài vừa rảnh tay ; tháng 9 chạp có giặc Giả-thê-nông làm loạn xứ Cao-bì ng, sai quan quân đánh bắt chém hơn 500 người đảng nó.

Tháng 11 lo tông táng vua cha, qua tháng chạp vua băng.

7° LÊ-OAI-MỤC-ĐẾ (Thuân).

Sống 22 tuổi, trị 5 năm, (từ 1505 tới 1510).

Niên hiệu : — Doan-khánh.

Ông vua nầy là anh ông vua Lê-túc-tông, nhưn bởi khi

ngặt mình vua trước có nói để đặt anh mình lên nối ngôi, nên ông Lê-quảng-độ, Lê-năng-nhượng, rước Thuận mà tôn lên tức-vị. Sai sứ cáo ai, cầu phong xong-xả rồi, vua mới lo trả thù trả oán. Vậy vua xúi quân tá hữu thí bà Thái-hoàng-thái-hậu đi, vì khi Nguyễn-nhữ-vi là quan hoạn tính tôn vua, thì bà ấy nói không xứng đáng, vì người là con người ti-thiếp mà-thôi. Vua lại giết Đàm-văn-lồ, và Nguyễn-quang-bật là 2 quan lớn trong triều, giáng xuống già-dò sai đi thừa-tuyên-sứ Quảng-nam mà bỏ, dạy làm cực-khò dọc đường cho hai ông tự-tận đi cho rồi, thì hai ông ấy làm ít câu thơ ngâm rồi gieo mình xuống sông mà chết. Nhưn vì hai ông này không chịu ăn vàng bạc hối-lộ của mẹ vua, nên khi Lê-hiến-tông ngặt-mình thì hai ông sợ chur vương tranh lập, nên vô chằm-điện lầy ân đem về nhà, rồi hội các quan mà tôn vua Túc-tông lên ; vì đêu ấy nên vua mới oán mới giết đi đây đó. Triều-đình biết là trái phép thì gián vua mà vua đổ cho Nguyễn-nhữ-vi.

Oai-mục-đê dữ-tợn quá nên người-ta đặt mà kêu là Quỷ-vương đêm ngày đốt-mỏ tùu-sắc, say-sưa hoài, giết người-ta như không, binh-vực phía bà con bên ngoại, nên tung-hoành lằng-loàn quá, thiên-hạ oán-hận lắm.

Ông Nguyễn-văn-lang, là bà con bà Trường-lạc-hoàng-thái-hậu, với Lê-văn-cần tính với nhau phải ứng nghĩa mà giết ác đảng đi, nên cử binh vô choán thành Tây-đô mà cho binh ra tràn cửa Thần-phủ. Thửơc ấy các vì vương tông thất nhà Lê 26 ông bị vua bắt cầm ngục hết, ông Giản-tu-công dùng cửa hôi với quân canh thoát ra khỏi, không kịp nói với mẹ cùng là anh em, liền vô Tây-đô, tới cửa Thần-phủ ra mắt Nguyễn-văn-lang đặt lên làm Minh-chúa, làm cáo dụ, xưng là Cẩm-giang-vương đế cờ, phát thủy bộ chur dinh ra đóng tại Thiên-kiên. Oai-mục-đê đi hai chiếc thuyền nhẹ tới đó, bắt được tướng thủy

1, và 20 thủ cấp trở về. Binh ép lần tới, vua ra khỏi thành, ban tiền bạc cho quân lính cho quân tù cho nó ra nó đánh giặc, mà nó trở lòng hết. — Oai-mục-đê giết cha, anh em Giản-tu-công, rồi trốn ra lánh thân đi. — Ngày 28 Oai-mục-đê chạy tới phường Nhứt-chiều, bị Vệ-sĩ bắt đem nộp. — Giản-tu-công chém anh Vệ-sĩ đi vì nó bắt trung. Ngày mồng 1 tháng chạp 1509 Oai-mục-đê uống thuốc độc tự-tận đi. Giản-tu-công oán vì vua giết cha mẹ anh em mình đi, thì dạy buộc xác vua nơi miệng súng lớn mà bắn cho tan-nát ra.

8° LÊ-TƯƠNG-DỰC-ĐỂ (Uinh).

Sống 24 tuổi, ở ngôi 8 năm, (từ 1510 tới 1517).

Niên-hiệu. — Hồng-thuận.

Giản-tu-công là con thứ 2 ông Kiên-vương Tàn, (thì là cháu nội vua Lê-thánh-tông) trừ được đảng dữ vua Oai-mục-đê rồi, lên tức-vị lấy hiệu là Hồng-thuận. Nhờ Nguyễn-văn-lang mọi sự, mà chẳng khỏi mấy năm (3 năm) Nguyễn-văn-lang mất đi, vua thương tiếc tặng tới tước vương, đức tượng bằng vàng thiết. — Vua này cũng hay lo việc nước, tu văn tu võ đủ, dạy Lê-tung tuyển Đại-việt-thông-giám-tổng-luận; lại thêuây có Võ-quinh (người ở Đường-an-huyện, Mộ-an xã) làm sách Đại-việt-thông-giám-thông-khảo, 2 cuốn.

Vua tính hay mê-dâm, nên Hi-tăng là sứ nhà Minh qua phong thầy vua tượng mạo tốt mà khòm lưng thì kêu là Trư-vương nói tánh hảo dâm, loạn vong bất cứu-hi. Mà thiết như vậy: Thươây loạn-lạc giặc-giả luôn luôn đầu này đầu kia, lại vua hay ham lập cung điện tôn phỉ nhiều lắm, dân oán, nghe lời Võ-như-tô làm đến một trăm nóc.

Trước hết Trần-tuân làm loạn tại xứ Sơn-tây ; giặc mạnh lắm, thiên-hạ kinh tâm, tại kinh thành phò-xá nhơn dân đê-huế vợ con về nhà quê, các quan cũng vậy ; nên vua giận mà chém hết 5 ông quan như vậy làm oai. Vua sai Trịnh-duy-sản đem binh ra đánh mà thua thối lại. Trần-tuân rước theo áp tới muôn vây thành vua. Mà may Trịnh-duy-sản thù-hạ còn có 30 người, mà thể quyết liều đánh cho được ; nên lén vào dinh Trần-tuân thấy va mặc áo hồng bào ngồi sập cao, Duy-sản lấy súng nhắm bắn một mũi nhào tót, thì binh nó mới vỡ chạy tan đi hết, phát 3 tiếng súng lớn binh tiếp rước đuổi theo giết bá vạn thiên trùng. Trận ấy Trịnh-duy-sản mới lên tước Quận-công.

Trên Sơn-tây, Hưng-hóa thì Nguyễn-nghiêm làm loạn sai Đỗ-nhạc đem binh đi đánh. Còn trong Nghệ-an thì Lê-hi, Lê-minh, Trịnh-hưng làm loạn, nên sai Trần-nghĩ Trần-dực vô đánh mà bị thua chạy ra biển bị tồ chìm chết. Sau nó tới nó vây Lôi-dương, mới sai Trịnh-duy-sản với Đỗ-nhạc vô đánh được chém Lê-minh đem đầu về, còn Lê-hi, Lê-hưng bỏ cũi đem về tại kinh chém bêu đầu.

Qua năm thứ 7 Phùng-chương làm giặc nơi ba vì Tân-viên (Tam-đào-sơn) ; sai Ngô-bỉnh, Trịnh-duy-sang đánh dẹp. Nơi huyện Ngạc-sơn, xứ Thanh-hóa có Đặng-hơn, Lê-khắc làm loạn, sai Đỗ-nhạc đem binh đánh tan đi.

Năm thứ 8 là năm sau rôt (1516) giặc nổi tứ phía, loạn-lạc khắp nơi cả trong triều ngoài quận. Trước hết vua với Đỗ-nhạc đem binh đánh Trần-công-minh dậy trong huyện An-lang. Thảng tư, hai cha con Trần-cảo xưng là chít vua Trần-thái-tông lập đảng Phiên-ât, (Đồng-lợi), Đình-ngạn, Đình-ngộ, Công-uân, Đình-bửu, Đoàn-hồ, tại chùa Quỳnh-lâm, chiêm-cứ huyện Thủy-đường, Dòng-triều, tỉnh Hải-đương. — Cảo thì mặc áo đen, xưng là Dê-thích giang sanh, tiếm hiệu Thiên-ứng, quân nó đều cạo trọc đầu cả,

kéo đóng mép sông Bồ-đề, bên kia thành Hà-nội. — Vua cho độ binh qua sông rồi, vua ngự Quỳnh-văn-điện phát 3 tiên súng lớn, binh áp đánh Trần-cảo vỡ tan, chạy về núi Vu-ngạc. Sai Phùng-trần, Trịnh-không-chiều, và Trịnh-ngạc rước theo đánh bị trận chết, còn Trinh-ngạc bị bắt, Trần-cảo dỗ cho làm quan, mà không chịu nên giết đi. Rồi vua dạy Nguyễn-hoàng-dũ đem binh ngự trú tại Bồ-đề dinh.

Vua nhiều phen Trịnh-duy-sán can-gián không nghe, nên bực đãi các quan đại-thần. Trịnh-duy-sán, Lê-quảng-độ, Trình-chí-sum đồng mưu phê lập đi; nên sấm ghe-thuy n khí-giải binh-linh nơi bên dòng Thái-cực, nói đề đi đánh giặc, mà thật là có ý thí vua. Qua mồng 6 đêm, hồi canh 2, đem 3000 lính kim-ngô-vệ vào cửa Bắc-thần. Vua nghe thì nghĩ có giặc, nên vua ra cửa Bửu-khánh; ban đêm vua cỡi ngựa đi với Nguyễn-võ đi qua cửa Thái-học tới phường Bích-càn, gặp Trịnh-duy-sán, vua hỏi giặc nó ở đâu? Trịnh-duy-sán không thua day mặt mà cười gòn. Vua cứ đi, Trịnh-duy-sán day tên lính võ-sĩ tên là Hạnh đàm vua té xuống ngựa giết đi. Nguyễn-võ cũng bị giết luôn đi nữa. Rồi đem xác về quán sứ bác, lấy áo giấy đốt thiêu đi. — Bà-hoàng-hậu nghe tin làm vậy cũng gieo mình vào lửa mà chết.

Trịnh-duy-sán, với tông thất đại-thần, muốn lập Quảng-trị là con ông Mục-ý-vương mới 8 tuổi lên làm vua; tôn lên chưa kịp 3 bữa, kê lây loạn, Trịnh-duy-đại đem về Tây-dò. Ông Nguyễn-hoàng-dũ đóng binh tại Bồ-đề dinh, nghe tin Trịnh-duy-sán-giết vua đi rồi, giận kéo binh về đốt kinh-dò và phá nhà-cửa từ-độ Trịnh-duy-sán đi nữa; chém Võ-như-tô là thợ bày làm đèn trâm nóc chưa rồi.

Khi ấy Trịnh-duy-sán với Lê-nghĩa-chiều và tông-thất đã tôn con trưởng ông Cẩm-giang-vương tên là Ý đã 14

tuổi lên, mà mắc Nguyễn-hoàng-dũ đốt thành đi, thì đem vua về Thanh-hóa, còn Lê-quảng-độ thì ra đầu Trần-cảo. — Kinh-thành-bị đốt bỏ hoang như dân vô cướp lấy vàng-bạc tơ-lụa, mỗi người cũng được ba bốn trăm lượng, còn sò-bộ sách-vở quăng đầy đường cao cả một hai tấc. Ngày 11 Trần-cảo vô lấy thành kinh-đô, lâm triều có Lê-quảng-độ nữa. Trần-nhơn là đô-lực-sĩ ở huyện Từ-liêm làng La-ninh, đem 56,000 binh tại chợ Hoàng-hoa ; Trần-cảo nghe sai tướng Phiên-ât ra cự, Trần-chơn cự không nổi rút đi. Ngày rằm vua đã cho Trịnh-duy-sản, Nguyễn-hoàng-dũ, Nguyễn-văn-huệ ra Đông-kinh ra lệnh cho dân. Vua tới Vườn-chuối Trần-chơn ra lạy vua. Khi ấy Trịnh-hi, Lê-sạn, Lê-dực, Trương-hoàng-linh kéo binh tới vây ngoài cửa Đại-hưng. Trần-cảo lên lầu cửa thành phất cờ báo sủng mà ra hiệu lệnh cho quân, (quân nó đề ba vá).

Trịnh-hi, Nguyễn-hoàng-dũ, Trịnh-duy-sản đều tân binh áp tới hoài thì Trần-cảo đóng cửa thành lại mà chịu. — Khi ấy có anh tướng Tây-sơn tên là Hà-công-chơn cũng kéo binh vây thành giết Trần-cảo mà lại tranh lập với vua, Trịnh-duy-sản đánh mà giết đi.

Trần-cảo coi vọi khó cự được liền khai thành chạy ra, chạy tới sông Thiên-đức vô trốn trong làng Lạng-nguyên. Qua ngày 25 Nguyễn-thì-ung với Đỗ-nhệ rước vua lên kinh-thành, 27 phục-vị. Còn ông Quảng-trị ở Tây-đô bị Trịnh-duy-đại giết đi ; hai em ông cũng bị giết nữa.

Tháng 8 bắt được tướng nhút Trần-cảo là Phiên-ât tại huyện Đông-triều, chém đi.

Tháng 11 đánh với Trần-cảo 3 trận, nơi núi Trâu-sơn, chùa Sùng-nam một trận ; nơi Chí-linh, Trịnh-duy-sản không nghe lời con, ra đi trước quân, bị Trần-cảo bắt được, đến sông Vạn-kiếp nó giết đi ; Trần-cảo thừa thắng kéo tới mép sông Bồ-đề, vua sai Trần-chơn qua sông đánh

chém giết nhiều quá. — Trần-cảo lại thụt về Lạng-nguyên không dám léo-hánh tới nữa, cứ lấy Nguyệt-giang làm giải. — Trần-cảo cạo đầu đi tu, truyền ngôi lại cho con tên là Cung, lấy hiệu Nghi-hòa.

9^o CHIÊU-TÔNG-THẦN hoàng-đê (Ỗ).

Sống 26 tuổi, ở ngôi 6 năm, (từ 1517 tới 1523).

Niên-hiệu : — Quang-thiệu.

Vua này là con trưởng ông Sùng-cầm-giang-vương nhờ Lê-nghĩa-chiêu với Trịnh-duy-sản tôn lên, cái hồi Nguyễn-hoàng-dũ đốt kinh-đô, và Trần-cảo vô choán, thì về Thanh-hóa, nay đuổi được Trần-cảo, trở về tức-vị. (1517). — Tĩnh được sáu bảy tháng. — Tới tháng 7 Nguyễn-hoàng-dũ với Trịnh-tuy đánh nhau. Nguyễn-hoàng-dũ đóng binh tại Đông-hà-phường, Trịnh-tuy đóng ngoài thành Đại-la. Vua giải hòa không được.

Nguyễn-văn-lự là chú Nguyễn-hoàng-dũ, tàu bắt Trịnh-duy-đại, chém bêu đầu nơi dinh Trần-chơn, Lê-ích-cự cũng chém, Trịnh-bá-quát giảo : Vì nhập lửa với nguy.

Nguyễn-hoàng-dũ đem binh đánh Trịnh-tuy nơi Vĩnh-xương, khúc-bô, Phục-cô-phường gần kinh-thành hơn 3 trận ; Trịnh-tuy với Nguyễn-thê-phổ bị tên, nên Trịnh-tuy rút chạy về Thanh-hóa.

Trần-chơn binh Trịnh-tuy thì mặt biều từ-độ Sơn-tây đánh, mà vua cũng đem binh đánh Hoàng-dũ nữa. Nguyễn-hoàng-dũ vô ra mắt vua, rồi ra xuống ghe bỏ về Thanh-hóa. Khi ấy Trần-chơn gọi thơ cho Mạc-đăng-dung ở trên thủ Sơn-nam, biều-đón mà giết Hoàng-dũ đi ; mà Mạc-đăng-dung không nỡ, nên đi tốt về Thanh-hóa được.

Trong nước đã loạn-lạc khắp đi cả thì chớ, lại thêm mất

mùa đại hạn đói khát, dân sự chết ghình ; bão-bùng, đồng-gio, sấm-sét hại vật, chết người nhiều-lắm.

Tại sai Nguyễn-công-độ truy bắt Hoàng-dũ trú nơi Thuần-dụ, đào mà cha người lên, chặt đầu đi. Nên ông Hoàng-dũ hội binh tính đánh, mà Mạc-đăng-dung can đi. (Tháng 12, 1517).

Thánh 7 năm sau, 1518, vua nghe lời biếm liên đòi Trần-chơn, Trần-trì, Nguyễn-ngu, Nguyễn-bá-đạt, Lê-nguyên-khâm vô trong cấm cung, rồi đóng cửa thành dạy quân canh cửa bắt giết đi hết. Khi ấy từ-đệ các ông ấy là Hoàng-duy-nhạc, Nguyễn-kính, Nguyễn-áng giống 3 hỡi chiêng kéo binh vô thành mà cứu, mà cửa đã đóng lại hết. Vua ở trong nội mới xách đầu Trần-chơn giơ lên cho nó coi, nó mới tháo lui ra.

Mà qua 14, Nguyễn-kính, Nguyễn-áng, Nguyễn-húc, Cao-xuân-thì tụ nhau nơi An-láng bủa binh vô đánh kinh thành. Vua thất-kinh ban đêm lên trốn ra ngã Gia-làm, Bồ-đê. Di từ sớm mai tới chiều đói không cơm mới ghé vô nhà tên Đàm-cử, người-ta đem bánh khoai cho vua ăn.

Thiên-hạ nghe vua ra rồi, bỏ chạy đi rảo ; binh Sơn-tây tới phá kinh-thành tan-nát đi. Khi ấy vua chạy tới Thuần-mĩ-đường, sai đi dụ ông Nguyễn-hoàng-dũ về đánh Nguyễn-kính, mà ông không về ; cho đi dụ từ-đệ Trần-chơn, Nguyễn-áng vân vân... nó cũng không thèm nghe. Đòi Mạc-đăng-dung về Hải-dương ; Mạc vô tàu thỉnh vua về Bửu-châu, thì Đỗ-nhạc với Nguyễn-dự không cho vua đi. Mạc giận biểu Đình-mông bắt đem ngoài đồng đảng sau Xuân-đỗ-hành-cung mà giết đi, rồi đem vua về Bửu-châu.

Các tướng binh Sơn-tây là Trịnh-tuy, Nguyễn-sư đánh phá kinh thành rồi mới lập Bàng là con Tịnh-tu-công-lộc lên làm vua, đặt hiệu là Đại-đức được nửa năm, rồi bỏ

đi lập Lê-du lên cải nguyên là Thiên-hiến. — Làm hành cung nơi huyện Từ-liêm đặt quan quân triều-đình đủ.

Vua Chiêu-tông ở tại Bửu-châu, có Trình-chí-sum và Nguyễn-thị-ung theo phò, cho người đi vò dụ Nguyễn-hoàng-dũ đem binh Thanh-hóa ra giúp vua. Nguyễn-hoàng-dũ đem binh ra hiệp với Mạc-dăng-dung đi đánh Nguyễn-kính, Nguyễn-áng, trên Sơn-tây, mà thua hao binh nhiều lắm bèn xuống ghe rút binh về, để Mạc-dăng-dung ở mà đánh đục-dặc đó với Nguyễn-áng.

Năm sau 1519, vua ở tại hành dinh Bồ-đề, bị Trịnh-tuy bác cầu nổi độ binh qua đánh vua ; vua cho ra dứt cầu, chém được tướng giặc, nên Trịnh tuy phò Lê-du chạy về An-làng, An-lạc. Vua lại cho tới đánh nữa phải chạy trốn đi mất. Mới ngót giặc Lê-du một chút, kê lây trên Thái-nguyên, Tuyên-quang làm loạn, cướp bắt người, lây của cho đến tháng 5, tháng 6 mới hết.

Bước qua tháng 7 Mạc-dăng-dung đem binh vây Lê-du nơi Từ-liêm. Mà Lê-du với Nguyễn-sư rút chạy tới Ninh-son (An-son) bị bắt đem về giết đi.

Tháng 9 vua mới trở về kinh-đô, đại xá, ban đàm ân và phong Mạc-dăng-dung làm Minh-quận-công.

Từ ấy cho tới 1522 yên-yên được một chút. Yên thì yên vậy mà cũng còn giặc chòm giặc khóm một hai nơi. Võ-nghiêm-oai trên Tuyên-quang nổi dậy, sai Võ-hộ đi đánh. Tháng 6 quan thổ-tù tên là Hồ-bá-quang trong đất Thuận-hóa, đuổi quan tổng-binh-sư là Phạm-văn-huân, bắt vợ-con, của cải, vì nó đem 4000 binh vây thành, tổng-binh-sư bỏ vợ-con mà chạy ra xứ Tân-bình.

Năm sau là tân-tị 1521 ngày 14 tháng 3 vua bèn tâu là Minh-võ-tông (Chánh-đức) thăng hà mà không có con nối ; nên bà thái-hậu tôn em người là Quảng-đức-hậu lên kế

đại-thông- là vua Thê-tông, niên hiệu là Gia-tĩnh ; nên 1522 Tàu sai sứ qua cáo tức-vị.

Mạc-đăng-dung quận-công làm quan tiết-chê 13 đạo chư dinh, sau lại gia phong lên làm Thái-phó.

Tháng 4 (1522) kinh-thành Hà-nội bị ăn-cướp đốt cháy nhà-cửa phò-xá hết. Rồi lại bị tên Lê-khắc-cang, Lê-bá-hiểu nổi dậy làm nguy tại Đông-ngạn, Gia-lâm. Nó mạnh lắm, Mạc-đăng-dung sai chư tướng ra đánh không lại, sau đem binh tứ thành công vụ ra đánh cũng không nổi, Lê-thọ chết trận. Đến sau Lê-bá-hiểu thua trận chạy về Lạng-nguyên bị bắt đem về kinh, vua chém bêu đầu 3 ngày.

Mạc-đăng-dung oai-quờn càng ngày càng lớn, chúng có lòng qui hướng. Nó đem con gái nó nuôi đưa cho vua lấy tiêng mà ý là giữ vua ; con nó là Mạc-đăng-dinh thì rỏ phong tước hầu coi lấy Kim-quang-điện. Anh ta đi bộ thì đi lọng con phụng tui kim tuyến vàng, đi ghe thì đi long-châu có dắc dấy, vô ra trong nội mặc ý không ai dám hó hé. Nó giết Nguyễn-câu, Nguyễn-thọ, Đàm-cử đi. Nó lại tập-lập với Trình-chí-sum, và Nguyễn-thì-ung mà khích vua nơi Quỳnh-văn-điện, mà lậ sự vua bắt được hai anh ấy cầm tù lại.

Vua thấy nó dữ làm vậy thì sợ, bèn mưu với Phạm-hiến, Phạm-nhữ, cho người đem mật chiếu vô Tây-kinh biểu Trịnh-tuy rước vua về. Nên hồi canh 2 ngày 27 tháng 7 Phạm-hiến, với Phạm-nhữ vô đem vua ra ngoài ; bà hoàng-thái-hậu với em vua là Xuân không hay. Vua ra rồi đi lên huyện Minh-nghĩa trên Sơn-tây. Sáng ngày ra Mạc-đăng-dung hay đứng sai binh ra bủa ra đi tìm bắt khắp xứ ; và kéo cờ bào dân-sự phò-phường ở yên đờng nghỉ-ngại, rồi sai binh mã rước theo bắt vua, gộp vua nơi Thạch-thất mà vua đánh trả lại, bắt được Huân-duy-nhạc là quan Mạc-đăng-dung sai đi bắt vua.

Mạc-đăng-dung mới vô mờ cho Trình-chí-sum, với Nguyễn-thì-ung ra khỏi tù, rồi hội các quan lớn như thái-sư Lê-bồ, Lê-châu, Lê-thúc vân vân... Mà đồng lập Xuân là em vua lên làm vua.

10° CUNG-HOÀNG-ĐẾ. (Xuân).

16 tuổi, ở ngôi 5 năm, (từ 1523 tới 1528).

PHỤ MẠC-DĂNG-DUNG VỚI MẠC-DĂNG-DINH.

Niên hiệu : — Thông-nguyên.

Xuân, được Mạc-đăng-dung tôn lên tức-vị tại ngày tháng 8 năm 1522. Rồi đi thăm các chỗ trong tỉnh Hải-dương, còn vua anh là Chiêu-tông thì ở hành cung Mộng-sơn mà trở về kinh-thành, tại xã Man-sơn ít bữa, Nguyễn-khắc-tuy, khi trước hồi vua ra thành mà trốn đi vua kêu nó không thêm lại, bây-giờ vô thăm vua, vua giận đem chém đầu đi. Vua đi ngang qua cái cầu bắc nơi sông Cung-liêm gây cầu té ướt mình, ướt áo huỳnh bào đi, mới đòi ông phủ Quốc-oai là Dương-dinh-tú mà quờ. Va sợ diên hôn ; mà may, vua quờ ít tiếng rồi tha cho về. Sau về lần tới Thoại-quang hành điện lâm-triều các quan có Lê-vĩnh-hà, Lê-quảng và Lê-dinh-tú tới chầu. Vua mới sai một ít ông đi Bắc-giang mà khải bình, lại dạy Lê-dinh-tú đem binh trần-thủ các ngả yêu hại, như Bộc-độ, Minh-giang vân vân... mà bị Mạc-đăng-dung phá, lại bị độ-từ nó bắt nó nộp đi điệu về chợ Hồng bị xử giảo.

Vua cũ là Chiêu-tông nhứt điện sai đi đòi Trịnh-tuy ở Thanh-hóa ra, nhứt điện thì sai Nguyễn-kính, Lê-vĩnh vân vân... phân binh đánh các huyện Gia-lâm, Văn-giang, Đường-hòa, Cầm-giang, Lương-tài, Gia-dịnh vân vân....

phía tây, nam, bắc thì vua đã lấy lại được rồi, còn một mặt phía đông mà-thời, kê lấy Mạc-đăng-dung tân binh tới, bị bọn Hưng-hiến cấp khiến cảm sủng xốc thẳng vô cung Thoại-quang. Vua đang ngồi triều, Trịnh-ân là quan tổng-tri tâu rằng giặc tới, quân hộ-vệ cự với bọn rấn gan ấy. Khi ấy vua lánh ra được, vô trú nơi đình làng Nhơn-mục ; các quan vô chạy tan đi hết. Vua lên Thiên-mộ chùa Trùng-quang huyện Từ-liêm.

Tháng 10 Trịnh-tuy đem binh các phủ ở Thanh-hóa ra trót muốn hộ giá vua ; vua thân quân lại, kéo về làng Thượng-an-quyết (huyện Từ-liêm). Vua hay nghe lời các quan cận-thân biếm, nên các tướng hay tướng giỏi mới dị chí, không giúp cho cùng được. Khi ấy có một ông thuộc tướng của ông Trịnh-tuy tới chầu vua ; người Phạm-diễn sợ nó có tranh quyền đâm-thọc nói vô nói ra, vua nghe nó mà bắt chém, đem đầu bêu cửa tướng Trịnh-tuy ; cho-nên Trịnh-tuy mới giận. Trịnh-tuy với Trịnh-duy-thoan giả-đồ đem binh đi khám đất xã Dịch-vọng (gần chỗ vua trú). Sáng ra, các ảnh phục-binh, phát 3 tiếng súng, ó reo dậy trời. Vua sáng-sốt lui vô trong cung, thì Trịnh-tuy vô bắt-ép vua mà đem về Thanh-hóa, Lê-hiếu-trung thấy làm hung vậy thì la lên, Trịnh-tuy chém quách đi.

Vua cũ bị Trịnh-tuy bắt về Thanh-hóa đi rồi, thì tháng 11 Giảng-văn-dụ khải-bình trong các huyện Thanh-oai, Sơn-minh, Hoài-an, Chương-đức, Mạc-đăng-dung sai tướng đi đánh mới tan đi. Qua 18 tháng chạy vua mới (Thông-nguyên-đê) Cung-hoàng mới từ chợ Hồng kéo binh về (ngày 22) ở tại hành-dinh Bồ-đê.

Năm sau 1523, Mạc-đăng-dung sai Mạc-quyết, Vô-hộ đi theo mà đánh Trịnh-tuy trong Thanh-hóa, nên Trịnh-tuy phải đem vua cũ (Chiêu-tông) lên nguồn Nguyên-đầu. Mạc-đăng-dung phê vua cũ xuống làm Đà-dương-vương.

Qua năm sau 1524, Mạc-đăng-dung lại sai Mạc-quyết đem binh lên Nguyễn-đầu đánh vua cũ với Trịnh-tuy nữa.

Năm 1525 tháng 10, Mạc-đăng-dung làm chức đô-tướng thông-suất-thiên-hạ thủy-bộ-chư-dinh đi kinh-lành các xứ, lại vô Thanh-hóa đánh Trịnh-tuy, gặp vua Quang-thiệu-đê nơi phủ Thanh-đô bắt đem về, vua liền chịu đầu. Từ ấy các quan theo phò vua cũ mới thất-tán đi.

Năm sau 1526 vua Cung-hoàng đặt mạng cho Dương-kim-lộc ở lại giữ kinh mà ngự vô Thanh-hóa, có vua Quang-thiệu-đê đi theo. Thi cử, sửa đắp bờ đê tỉnh Hải-dương rồi, kê lầy Mạc-đăng-dung nghe lời em gái mình là Huệ mà giết Nguyễn-lãnh là em rể đi. Nguyễn-lãnh cưới nàng Huệ là em Mạc-đăng-dung, mà anh ta mê hầu cưới thêm 10 con thiếp nữa ; nàng Huệ dò ghen ra muôn báo chối cho bỏ ghét, bèn cáo chống mình có thông với giặc, nên mới bị giết đi. Mạc-đăng-dung đem Huệ về mà gả cho Bùi-đỗ là lương-khuê-hầu, sau nhờ thế vợ mà được phong tước quốc-công. Còn Nguyễn-thuyên là rể Nguyễn-lãnh thấy có-sự làm-vậy thì sợ mà đem mà để vợ đi.

Ngày 18 tháng chạp năm ấy, Mạc-đăng-dung muôn cho rành mà tính việc soạn, bèn dạy Phạm-kim-bàng giết thâm vua Quang-thiệu-đê đi, tại chỗ ông về ông đầu, rồi đem xác chôn lãng Vĩnh-hưng xứ Thanh-đài.

Bước qua năm đinh-hợi 1527 vua Cung-hoàng sai các quan lớn đem sách vàng, mũ rồng đen, ngọc đá, quạt vẽ, lọng tía qua xứ Nghi-dương nơi nhà riêng của An-hưng-vương mà phong thêm lễ cửu tích cho Mạc-đăng-dung, Mạc-đăng-dong đai mào ra tại bên đò An-quan mà rước. Rồi (tháng năm) Mạc-đăng-dong tới ra mắt vua, rồi trở về Cò-traí. Tháng 6 Mạc-đăng-dung tới kinh vào bắt ép vua truyền ngôi lại cho mình, vì cả thần dân về tay và hết,

ngày rằm vô biểu quan lại-bộ-thượng-thơ tên là Trương-phù-thuyết viết lời thiện-chiêu, thì ông trợn con-mắt lên nạt mà nói rằng : nghĩa nào làm-vậy ? Không chịu làm ngay. Nên va mới dạy Nguyễn-văn-thái làm.

MẠC-ĐĂNG-DONG (1).

Tiến vị 3 năm.

Mạc-đăng-dong soạn ngôi vô thành Thăng-long dọn ở tại chánh-diện, phong tông-thất. Nhưng-mà cũng sợ lòng người còn mê cũ, nên vỗ-về lấy lòng thần dân ; kiêm kò công-thần thê-gia mà giúp việc nước ; mà những người tử-tê lánh đi hết ; có kẻ tức-mình lập phe lập đảng cướp-phá thiên-hạ. Đức tiến theo hiệu cũ mà không xong (1528), nên dạy đức tiến kềm, tiến sắt cho thiên-hạ dùng.

Dùng Nguyễn-quốc-hiền làm phò-mã. Phong cho Mạc-quốc-trình làm thái-bảo, Mạc-dinh-khoa làm tả-đô-độc, tước quận-công, Nguyễn-thị-ung làm lại-quận-công.

Mạc-đăng-dong sai sứ qua Yên-kinh mà tâu với nhà Minh rằng dòng nhà Lê không con cháu thừa-tự nên khiến dòng nhà Mạc quyền quản lấy việc nước vân vân... nhà Minh không lấy làm đủ tin, sai sứ qua hỏi thăm tìm con cháu họ Lê mà lập, họ Mạc dùng văn-từ đôi đáp và vàng

(1) Mạc-đăng-dong là người Cổ-trai, con nhà phường chài, mà mạnh lắm, ra thi võ đậu đồng-sĩ-xuất-thân ; đời Hồ g-thuận làm đô-chi-huy-sứ, tước Võ-xuyên-bá ; trải 3 triều tới niên Thống-nguyên, lên chức thái-sur, tước Nhơn-quốc-công, sau phong An-hưng-vương mới âm kiết bằng đẳng hiệp mưu rồi giả tờ truyền mà soạn lấy ngôi.

bạc mà hồi-lộ với sứ. Sứ no bụng về tàu rằng họ Lê thật đã dứt đi rồi, mà trao cho họ Mạc, mà Mạc thì dân-sự cũng tôn-phục, nên xin thứ tội cho họ Mạc. Vua nhà Minh quở máng không nghe, họ Mạc sợ ở Minh có cho qua tra xét nữa chăng, nên cất đất hai châu qui-thuận cho Minh, hai xe vàng-bạc, ngọc-ngà, châu-báu gởi dâng vua nhà Minh. Từ ấy vua nhà Minh mới nạt mà cho thông sứ.

Qua năm sau (1529) là năm thứ 3 Mạc-đăng-dong, có Trịnh-ngung với Trịnh-ngang, qua nhà Minh kiện họ Mạc tiếm, mà bị họ Mạc hồi-lộ với Minh già lắm, việc chỉ chưa xong, mà chết trước đi.

Ông Nguyễn-kim ở trong Thanh-hóa đem tử-độ lên nước Ai-lao mà lo việc khôi-phục dòng Lê. Chúa Ai-lao tên là Sạ-đầu có bụng tử-tê cấp nhơn-dân, giúp lương-phạn, cho ở nơi châu Sâm-châu mà lập binh.

Mạc-đăng-dong (tháng chạp) trị đã 3 năm rồi, lại đã già yếu, bèn truyền ngôi cho con trưởng là Mạc-đăng-dinh, mình lấy chức thái-thượng-hoàng, về ở tại Cồ-trai đi chài lưới chơi thong-dong theo nghiệp cũ.

MẠC-DĂNG-DINH.

· Trị 11 năm.

Niên hiệu : — Đại-chánh.

Năm đầu 1529 Lê-ý là cháu ngoại họ Lê giận việc Mạc tiếm ngôi nên khi-binh nơi Gia-châu trong Thanh-hóa, xưng niên-hiệu là Quang-thiệu, nội có vài ba tháng các quận huyện đem binh hơn vài muôn, thiên-hạ theo nhiều. Bộ tướng là Lê-như-bích, Lê-bá-tạo, Hà-công-liêu, Lê-tổng-xá, Nguyễn-tung... bỏ-liệt dinh-trại, đặt cơ đội, bộ ngũ, đúc súng, rèn khí-giải, đóng binh ra.

Tháng tư Mạc-đăng-dong mình ra đốc vài muôn binh vô đánh Lê-ý nơi sông Mã-giang ; mà đánh không lại, thua rút về Hà-nội, để Mạc-quốc-trinh lại giữ mà cũng thua tháo lui về Tông-giang. Lê-ý lên đóng binh tại Tây-đô lập hành-dinh nơi sông Ngãi-lộ, người-ta đem dâng áo vàng, lụa vàng, thiên-hạ ai nấy đem lòng trông.

Tháng 8 Mạc-đăng-dinh kéo binh vô hội nơi sông Hoàng-hóa, phân ra 2 đạo kéo tới. Mạc-quốc-trinh lãnh chiến thuyền 200 chiếc hẹn tới sông Đa-lộc, Lê-ý đã dự-bị sẵn bày binh tại Đa-lộc, mà đêm kéo binh tới sông An-sơn phát 3 tiếng súng, chụp đánh ; Mạc-quốc-trinh và binh Mạc hoảng hồn bỏ thuyền chạy ráo, Lê-ý cỡi ngựa xông vô rước chém vô số. Dền đứng bóng Mạc-đăng-dinh chưa hay Mạc-quốc-trinh thua, nên đốc binh tới Động-bàn, Lê-ý hay được khuyên-giục tướng-sĩ chiến-tâm đánh luôn, chém hơn trót muôn binh Mạc nữa. Binh Mạc rút về cô thủ.

Mạc-đăng-dinh thấy việc đánh không lại bèn để tướng ở lại về kinh (tháng 11).

Qua tháng chạp Lê-ý ý thắng, nghỉ binh cho đi vận lương không dự-bị, trại trống, canh-giờ lơ-thờ. Quân hoang báo với Mạc, thì Mạc-quốc-trinh mới chọn khinh binh, chiến thuyền gồm hành đi thẳng tới đánh thành-linh. Lê-ý ra cự chiến mà không lại bị binh Mạc bắt được, bỏ cũi đem về kinh Thăng-long cho ngựa xé thịt. Còn binh vỡ, lớp về Ai-lao hiệp với Nguyễn-kim (Cầm), lớp về diên-dã.

Trọn năm sau 1530, thì ngoài Bắc-yên, mà trong Thanh-hóa xáo-xao dân-sự khôn-khò đói khát, là vì mây anh tơi củ nhà Lê là Nguyễn-ngã, Nguyễn-thọ-trường, Nguyễn-nhơn-liên... giận Mạc vô quân nổi dậy lập quân ứng ngãi ăn-cướp, đốt-phá mà-thôi, chẳng làm gì ra dáng. Hùng-

sơn là tôi Mạc cũng bỏ Mạc vô đó làm bấy ít lâu rồi bệnh chết đi.

Năm sau nữa là 1531, yên hơn một ít, Mạc mở khoa thi. Lại nhờ cầm dân-sự dùng súng-ông khí-giải, mũi-nhọn, cang-qua, binh-khí... nên đầu đó thái-bình không ău-cướp, ău-trộm chi cả, được vài năm

Tháng chạp năm ấy Nguyễn-cầm (Kim) ở trên Ai-lao, lo dưỡng binh sức-nhuệ, sai người đi tìm chính dòng Lê, gặp được Ninh là con vua Chiêu-tông, đem về tôn-lập lên cái nguyên là Nguyên-hòa. Từ ấy trong thiên-hạ hào-khiet nhiều người qui-phụ lần-lần. — Vua tức-vị, sau miếu hiệu là Lê-trang-tông-dũ-hoàng-đế, việc chi việc chi đều nẩy cho Nguyễn-cầm làm thái-sur hưng-quốc-công cả.

11° LÊ-TRANG-TÔNG-DŨ-HOÀNG-ĐẾ (Ninh).

Trị 16 năm, sống 34 tuổi, (1533 tới 1549).

Niên-hiệu : — Nguyên-hòa.

PHỤ MẠC-DẪNG-DINH 8 NĂM, MẠC-PHƯỚC-HẢI 6 NĂM,
MẠC-PHƯỚC-NGUYỄN 2 NĂM.

Lê-ninh là con vua Chiêu-tông, tị nạn trong Thanh-hóa. Nguyễn-cầm đem trên gần Ai-lao tôn lên làm vua. (1533 hiệu Nguyên-hòa, Mạc-đại-chánh thứ 4, Minh Gia-tĩnh thứ 12).

Vua sai Trịnh-duy-liêu qua Minh tàu bị Mạc tiếm cách-trở nên không sứ công được. Minh (1534) nghe Mạc triệt công lộ thì sai Cừu-loan đem binh qua đánh Mạc. Năm sáu năm không nhứt định. — Mạc (1538) sai Nguyễn-văn-thới qua Minh xin đầu, xin xù việc cho nó. Mà Minh nói phải đầu cho thiết mới được. Vay (1540) khi Mạc-

đăng-dinh mất rồi, phong con là Mạc-phước-hải lên. — Tháng 11 năm ấy Mạc-đăng-dung với cháu là Văn-minh, và mười quan lớn qua ài Trần-nam lấy lụa cột cổ, đi chơn không, mọp quì dâng tờ-biểu xin đầu, 20 tháng 10 (1541) tướng nhà Minh là Mao-bá-ôn về Yên-kinh (vì có ăn của Mạc đem lo) mà tâu rằng Mạc bây-giờ cột mình xin đầu, trả đất đem cả nước xin phục làm tôi, như Mạc-đăng-dong có tội, thì cháu và đó phong chức lên cũng nên ; chớ như Lê-ninh thì chưa quả chắc là dòng Lê vì lời khai Trịnh-duy-liêu với Trịnh-viên không phù nhau. Nên xin cho Lê-ninh chiêm-cứ đất chỗ nào thì giữ lấy chỗ này mà thánh-tùng tểnh Văn-nam.

Vua nhà Minh nghe lời mà cấm Lê-duy-liêu ở tại Quảng-đông cấp của cho mà ăn ; rồi phong cho Mạc-đăng-dung làm *Annam đô thống sứ ti đô thống sứ*, ban ân bạc, cho con cháu được nối dòng, quân lấy 13 lộ.

Qua 22 tháng 3 năm 1542 Mạc-phước-hải ra Trần-nam lãnh lịch, sắc và ân, rồi sai sứ qua tạ Minh và đi công. Mạc-đăng-dung chết, ngày 22 tháng 8 năm 1541. — Ngày mồng 8 tháng 5 năm 1546 thì Mạc-phước-hải chết ; mới lập con và là Mạc-phước-nguyên lên nối quờn. Khi ấy Phạm-tử-nghi muốn lập Mạc-chính-trung mà lập không được, thì làm loạn đem Mạc-chính-trung xuống Quảng-yên, Hải-dương ; dân-sự sợ trồn tan-tác mới đem nhau qua dắt tàu cướp-phá Quảng-đồng, Quảng-tây.

Vua Lê-trang-tông lần-lần nhờ thái-sur Nguyễn-cảm lo, người-ta đầu phục, đánh lần ra lấy Tây-đô : năm 1537 có tên Lê-phi-thừa là quan họ Mạc đem binh vô đầu vua Lê. Năm 1539 Trịnh-kiêm là đại-tướng-quân lo đánh lấy Tây-đô. Khi đánh đất Lôi-dương thì binh Mạc bị thua rút về còn ông Nguyễn-cảm đốc binh đánh Nghệ-an, kẻ hào-kiệt xa gần đều đầu phục. Sau (1542) vua cũng bỏ ngự-dinh mà

ra lo đi đánh nữa. Nguyễn-cảm đi đánh đầu tháng đó, tướng Mạc đem đệ-tử ra đầu vua. — Vua sai đánh Son-nam (Nam-định Trung-hậu-hầu là tướng Mạc ra đầu (1545) cũng nội năm ấy Nguyễn-cảm bị anh tướng Mạc mới đầu bỏ thuộc độc trong dưa mời ăn, ăn nhằm mà chết đi ; nên nó nội đêm ấy trôn vớ với Mạc. Vua mới phong Trịnh-kiểm lên thế cho Nguyễn-cảm ; làm chức thái-sư lượng quốc-công, đăng toản-quyển, người trí-lực giỏi, lo việc xong cả. Từ ấy Quảng-nam, Huê, Nghệ-an và Ai-châu là Thanh-hóa lần-lần yên được.

Qua năm 1548 vua Lê-trang-tông băng tại ngày 29 tháng giêng.

12^o LÊ-TRUNG-TÔNG, VÕ-HOÀNG-ĐẾ.

(Tên Huyền con vua Trang-tông).

Trị 8 năm, sống 22 tuổi, (từ 1549 tới 1557).

PHỤ MẠC-PHƯỚC-NGUYỄN.

Niên-hiệu : — Thuận-bình.

Vua cứ ở Thanh-hóa, năm sau 1550 Phạm-quỳnh, Phạm-diêu quan lớn Mạc bị vua Mạc nghe lời gièm, bèn đem tử-đệ vô đầu vua Trung-tông, vua mắng thưởng. — Năm 1552 tướng Mạc tên Nguyễn-khai-khương vô đầu vua. — Năm 1554 vua Lê-trung-tông mở khoa thi.

Mạc-phước-nguyễn ở Thăng-long bị hai ba mũi giặc nên sợ dọn ra ở ngoài thành tại huyện Kim-thành, một là bên nhà Minh trách sao để Phạm-tử-nghi qua lò-lược bên tàu hãm đánh vì tội hay dung-túng ; hai là sợ Phạm-tử-nghi phò Mạc-chính-trung chiếm-cứ Hải-dương, Quảng-yên ; ba nữa là Trịnh-kiểm là tướng cả vua nhà Lê sai Lê-bá-

ly và Vô-văn-mật kéo binh ra gần Thăng-long đóng đó.

Vậy Mạc-phước-nguyên sai Mạc-kính-diễn đem binh ra Quảng-yên đánh Mạc-chính-trung (chạy về tàu chêt bên ấy), muốn lính vô ở hầu làm mưu mà bắt được Phạm-tử-nghi, chém đầu đem qua cho Minh, đầu đem tới đầu, dịch nổi lên đó, Minh dạy đem trả về.

Rành rành việc phía bắc, thì Mạc-phước-nguyên lại sai Mạc-kính-diễn đem binh vào đánh Lê trong Thanh-hóa. Trịnh-kiêm lập mưu phục mà giết ; vậy mới phục binh hai bên ; còn trong dân thì cầm xào-xáo, cứ làm ăn, chơi-bời như thường. Binh Mạc vô ngà cửa Thần-phù thấy dân yên riu-riu vô thẳng vào xa ; bỗng đầu trên núi Quân-an phát lên một tiếng súng lớn, tức-thì hai bên binh phục nổi dậy đánh giết binh Mạc chêt nhiều quá, máu đỏ sông, bắt được tướng, được quan cũng nhiều, mà Mạc-kính-diễn chạy khỏi.

Qua năm sau 1556 vua Lê-trung-tông băng (ngày 28 tháng giêng) mà người không có con cho nên Trịnh-kiêm và các quan đại-thần tìm Lê-duy-ban là cháu huyền-tôn họ Lê, ở làng Bồ-vệ, huyện Đông-sơn, đem về tôn lên, cải nguyên là Đại-hựu.

13° LÊ-ANII-TÔNG (Lê-duy-ban).

Trị 16 năm, sống 42 tuổi.

PHỤ MẠC-PHƯỚC-NGUYÊN 5 NĂM, MẠC-MẬU-HIỆP 11 NĂM,

TỪ 1557 TỚI 1572.

Niên-hiệu : { Đại-hựu.
 { Hồng-phước.

Ông Lê-trừ là anh ông Lê-lợi (Lê-thái-tổ) sanh ra ông

Khương ; ông Khương sinh ra ông Thọ ; ông Thọ sinh ra ông Duy-thiệu ; ông Duy-thiệu sinh ra ông Duy-săng cưới vợ nơi làng Bồ-vệ mới đẻ ra ông Lê-duy-ban lên làm vua đây là Lê-anh-tông.

Mạc-phước-nguyên sai Mạc-kính-diễn đem binh đi ngả cửa Thần-phù vô đánh Thanh-hóa, xứ vua Lê ở. Vua sai Trịnh-kiểm coi binh ra cự. — Trận này Mạc-kính-diễn bị thua vì bên binh Lê có Võ-lăng-hầu mạnh-bạo vùng nhảy đại qua thuyền Mạc-kính-diễn, chém đầu thàng che lọng đứt hai ra. Mạc-kính-diễn hoảng hồn đâm-chui xuống sông lặn trôi nhin đói đã 3 bữa, mới gặp cây chuối trôi, ôm lấy lội tới sông An-mô, nhờ có ghe thàng đánh cá vớt đưa về, (sau xin phong cho người cứu mình là thàng đánh cá ở làng Trà-tu làm phò-nghĩa-hầu).

Mạc thua trận ấy to, rồi lại bị tướng bỏ mà về đầu Lê. Tướng Mạc là Lê-bá-ly với Nguyễn-thiệu bỏ Mạc qua đầu Lê khi trước, lúc ấy mất đi, thì 2 đứa con Nguyễn-thiệu lại đem nhau về đầu Mạc, Mạc mừng đem tông-thất gả cho.

Qua tháng 9 Trịnh-kiểm kéo binh ra đánh Sơn-nam, (Nam-định Hưng-yên). Mà bị Nguyễn-quyên là con Nguyễn-thiệu trở lòng về bên Mạc, Mạc sai ra cầm binh cự lại ; vì Võ-lăng-hầu cũng cứ miêng cũ vọt qua ghe Nguyễn-quyên, mà Nguyễn-quyên tỉnh rút gươm nhảy ra chém va, va thua thê nhảy xuống sông Giao-thủy ; rồi Nguyễn-quyên lại nhảy qua ghe Võ-lăng chém đũa cầm lọng, giơ đầu lên nói mình đã chém được Võ-lăng rồi ; nên binh Trịnh-kiểm vỡ chạy rút về. Mà giặc nó theo nó chặn nó đánh thua bỏ ghe-thuyền khí-giải, chết binh-lính nhiều, quan bị trận cũng vài mươi, cứ rút chạy về Thanh-hóa.

Qua năm sau (1558) Trịnh-kiểm lại đem binh ra Sơn-nam-trung (Nam-định) đánh bắt được tướng Mạc điếu về chém đi. Tháng 9 năm ấy lại ra Sơn-nam-thượng choán đất

đóng binh, Trịnh-kiêm để Nguyễn-khai-khương ở giữ đó. Trịnh-kiêm về, Mạc cho dụ Nguyễn-khai-khương lại về đầu Mạc mà sau cũng bị Mạc dùng hình xa-liệt mà giết đi.

Năm ấy ông Nguyễn-hoàng là tổ nhà Nguyễn thầy Trịnh một ngày một oai quờn lớn, tính tách ra khỏi, nên cho người tâm-phúc đi hỏi ông Trạng-trình, coi thử phải làm làm sao. Mà ông Trạng không nói, mà biểu cứ theo hoài nghe ông nói gì thì biên lầy đem về. Bữa kia ông ấy thầy kiền đi rào miệng thừng muôn qua hòn non ; ông lấy cái lá thả cho nó đi qua, rồi nói rằng : *hoành sơn nhất đại vạn đại dung thân*. Thằng ấy về thưa lại, thì ông Nguyễn-hoàng cậy chị ruột mình là vợ Trịnh-kiêm nói giùm cho Trịnh-kiêm xin vua sai vô trấn xứ Thuận-hoá. Vậy Trịnh-kiêm tâu cho được toàn quyền vô hay đất ấy, cứ điệu lương thuê ra cho vua mà-thời.

Năm 1559. — Mạc thua hoài, nên Mạc-phước-nguyên bỏ Thăng-long ra ở ngoài cửa nam. Lúc ấy Trịnh-kiêm lo đặc-diễn, định thuê lệ, đặt Trịnh-quang quản ngự-binh ; Lê-chùng làm tổng-trấn coi Thanh-hóa, còn Võ-sư-thước và Lại-thê-khanh coi giữ các cửa biển ; rồi Trịnh-kiêm kéo 6 vạn binh đi đường trên ra Sơn-tây, đi đâu dân phục đem rượu trâu ra mừng, (vì giữ phép cấm không cho phá-phách dân-tình), quan Mạc coi các tỉnh Tuyên-quang, Hưng-hóa, Thái-nguyên, Lạng-sơn, Kinh-bắc thấy ra đâu, chịu cấp binh lương. Thảng chạp mới phân binh rã binh ra đánh các chỗ, đến đâu Mạc chạy đi đó.

1560 tháng 2, Mạc-phước-nguyên sai binh tướng làm đồn trại hai bên sông từ ngã ba Bạch-hạc xuống cho đến Nam-xang mà giữ thành Thăng-long ; trên bờ đồn-lũy, dưới sông ghe-thuyền, cờ-xí, trông-phách, om-sòm, Trịnh-kiêm sai đi đánh rào các phủ huyện, đánh đâu được đó. Tháng 3 năm sau 1561 Mạc đề binh-tướng giữ chừng đó,

lén sai Mạc-kính-diễn đem đại-binh vô phá ô trong Thanh-hóa cho Trịnh-kiểm rút về. Khi binh Mạc vô, thì Võ-sư-thước, Lại-thể-khanh giữ các cửa biển, Nguyễn-chùng tổng trấn đạo Thanh-hóa cũng chạy đi hết. — Các quan cùng vợ con đều chạy vô xứ An-trường chỗ vua ở. Tháng 9, binh Mạc tấn binh tới An-trường. Mà nhờ có Võ-sư-thước và Lại-thể-khanh chung lưng đánh giã đuổi được giặc, nó phải rút về. Trịnh-kiểm vô Thanh vô châu vua, thì giặc đã tan về rồi.

Tháng 12 năm ấy, vua Mạc-phước-nguyên chết, con là Mạc-mậu-hiệp lên thế, hiệu Thuần-phước ; mà còn nhỏ quá nên Mạc-tôn-nhượng phụ chánh phải bồng mà thị triều, (1562) còn Mạc-kính-diễn phong lên chức thái-vương.

Tháng 9 Trịnh-kiểm đem Trịnh-côi là con lớn theo ra Sơn-nam-lộ (Nam-định Hưng-yên) làm dinh trại nơi huyện Thanh-trì, Thượng-phước, qua tháng 11 về. Dề Dặng-huân ở lại, mà nó trở nó đầu Mạc. Năm 1563 tháng 9 Trịnh-kiểm lại ra đánh phủ Trường-an, đóng tại cửa Châu-tước, thì Dặng-huân đem binh tới chịu tội ; Trịnh-kiểm tha cho phục chức cũ. Rồi cuối năm lại trở về Thanh-hóa. Đến tháng 4 năm 1564, Trịnh-kiểm đem cả hai con là Trịnh-côi, Trịnh-tòng ra bắc đánh Mạc. Mạc sợ lo, nên cho Mạc-kính-diễn đem binh vô Thanh-hóa, lên cửa Việt, cửa Linh-trường, đánh-phá. Tờ cáo-cấp ra thì Trịnh-kiểm cho tướng về cứu mà bị thua Mạc, Trịnh-kiểm về thì Mạc rút về.

Năm 1565, vua Gia-tĩnh nhà Minh băng, thái-tử Kị lên, hiệu Văn-tôn, Long-khánh. Trịnh-kiểm tháng 9 cũng trở ra bắc đánh Mạc, rồi cuối năm lại về.

Năm 1566. — Trịnh-kiểm dẫu đâu cũng gắng đi kiệu mà cầm binh đi đánh, Mạc thua hoài. (1567)

1568. — Vua phong cho Trịnh-kiểm là Thượng-tướng-

đại-quốc-công, đặt lên làm thượng-phụ. Năm ấy ông Nguyễn-hoàng có ra châu vua, tới Trịnh-kiềm cũng mừng-rỡ tử-tê. Tháng 10 Trịnh-kiềm biết bệnh mình càng ngày càng nặng, thì dâng sớ xin từ việc binh-gia. Vua mới đặt Trịnh-côi hay thủy bộ chur dinh, còn em là Trịnh-tòng coi các tướng mà đánh giặc.

1569. — Trịnh-kiềm tâu xin cho em vợ là Nguyễn-hoàng coi quân cả Thuận-hóa, cả Quảng-nam. Qua 28 tháng 2 Trịnh-kiềm chết. Trịnh-côi tính lung-lãng mê tửu-sắc quá, binh-lính không phục, các quan ghét, nên tới biểu Trịnh-tòng tính hạ đi mới được. Các quan ép lám, Trịnh-tòng mới đem binh về An-trường, vô khóc với vua, tỏ mọi sự, xin vua dời vô Vạn-sách mà trú, sáng ngày thật Trịnh-côi kéo một muôn binh vô theo bát Trịnh-tòng. — Vua lo giải hòa mà khôngặng, nên phải đánh ; Trịnh-côi đánh hai ba trận không xong, kéo binh về.

Tháng 8 Mạc cho Mạc-kính-diễn làm ngươn-soái đem 10 vạn binh, ghe tàu 700 chiếc vô đánh Thanh-hóa. Vào cửa Thân-phủ phân làm 6 đạo kéo lên tại phủ Hà-trung đóng dày-đặc hai bên sông hơn 10 dặm. — Trịnh-côi đem gia-thuộc đầu Mạc — Vua cho Trịnh-tòng hay các đạo binh mà đánh giặc, thì hội 20 quan võ lớn, 12 quan văn lớn chỉ trời thể đồng lòng liệu mình đánh cho được giặc. Mạc đại cử khói lửa ngất trời. Mạc vây An-trường binh vua ít không dám ra đánh, mà có Lê-cập-đệ nội một đêm làm một thành bao ngoài đồn An-trường, binh Mạc sợ không dám hãm, nghỉ binh trong ấy đông lám. Lại ban đêm thì cho quân bạo-mạnh ra chém quân giặc lây đầu ; nên quân Mạc trốn nhiều. — Mạc-kính-diễn mới rút về phủ Hà-trung. — Lại-thê-khanh lên đem binh về với vua ; Võ-sư-thước cũng lên đem thư cho vua Anh-tông xin đái tội lập công. — Vua hội các tướng, phân binh ra 3 đạo.

mà đi đánh ; Trịnh-tòng làm tá-tướng, vua cũng ra đánh. Khi binh vua tới huyện Đông-sơn thì Võ-sur-thước trôn Mạc đem 500 binh lên tới đầu, vua võ-vê biểu qua dinh Trịnh-tòng, thấy tứ mông nhau. Từ ấy đánh mạnh mỗi trận mỗi thắng, Mạc thua võ chạy, tính không xong kéo ngay về Bắc.

Qua tháng 7 năm 1570 Mạc cho võ cướp-phá các huyện xứ Nghệ-an. Trong Huê có Mĩ-quận-công cũng khuấy rồi, muốn lấy binh đầu Mạc, mà ông Nguyễn-hoàng đánh giết nó đi. — Quảng-nam cũng nổi đánh phá giết nhau, Nguyễn-hoàng vô dẹp yên. — Đến tháng 9 vua với Trịnh-tòng phân binh vô cứu Nghệ-an, thì Mạc rút về, lại sai Lê-cập-độ ra đánh Thiên-quan (Ninh-binh) cũng được yên.

Năm 1571 Lê-cập-độ có ý muốn hại Trịnh-tòng mà giành quyền ; mà Trịnh-tòng giả-đồ không biết, ngoài ở từ-tê như thường.

Năm ấy Mạc-kình-diễn sấm vô đánh Thanh-hóa, Nghệ-an nữa, mà cũng không làm ra gì, có tên quận-công Lập ở tỉnh Hải-dương đem binh vô phá Thuận-hóa, Quảng-nam dân sự theo nhiều, Nguyễn-hoàng bày kế dụ nó vô mà giết nó đi được mới yên. Trịnh-tòng thấy Lê-cập-độ có ý muốn giết mình, thì cho người đem vàng bạc cho va nhiều ; va qua dinh mà tạ ơn, thì Trịnh-tòng dạy bắt chém đi. Lúc ấy kẻ hầu cận nói với vua rằng Trịnh-tòng không lẽ nào mà không tiếm quyền, thì vua sợ ban đêm đem 4 người con trai lớn mà trôn vô Nghệ-an. Trịnh-tòng thấy vậy thì rước con thứ 5 vua tên là Đàm còn nhỏ, ở làng Quảng-thị, trong huyện Thoại-nguyên mà tôn lên thế vị. Sau có đi rước vua cũ về, rồi làm thế che vua chết đi.

14^o LÊ-THẾ-TÔNG-NGHỊ-HOÀNG-ĐẾ (Dàm).
(Trị 27 năm, sống 33 tuổi, từ năm 1572 tới 1599).
PHỤ MẠC-MẬU-HIỆP 20 NĂM.

| | | |
|------------|---|-------------|
| Niên-hiệu. | } | Gia-thối. |
| | | Quang-hưng. |

Dàm được Trịnh-tòng tôn lên làm vua mới có 6 tuổi, nên mọi việc phú nội trong tay Trịnh-tòng, dinh cũng ở tại An-trường 9 năm đầu bị Mạc sai Mạc-kính-diễn cứ mỗi năm mỗi vô Thanh-hóa, Nghệ-an đánh phá luôn-luôn, mà cũng không hề gì.

1572 tháng 7 binh Mạc vô phá An-trường, binh Trịnh-tòng rút vô đồn, giặc đắp lũy toan hãm, Trịnh-tòng đem binh ra đánh nó thua chạy rút về. — Mạc Mậu-hiệp cũng sợ dờn ra ở ngoài cửa nam thành Thăng-long.

1573 — Tháng 6, Mạc sai Nguyễn-quyện vô đánh phá Nghệ-an ; Trịnh-tòng cho ông hoàng-quận-công vô đánh, mà bị thua hoài, vì lính nó sợ nó nhảy lăm, nên ông Hoàng giận xiềng nó lại nơi be ghe, thì khi giặc tới nó không đánh, hóa ra mình là tướng phải nhảy, bị bắt, Nguyễn-quyện đem về giết đi. Tháng 7 sai Trịnh-mô với Phạm-công-tích vô Nghệ-an đánh với Mạc, cầm nhau mấy tháng trời, rồi đảng nào rút về đảng này.

1574 Tháng 6, Mạc-kính-diễn vô đánh Thanh-hóa, Nguyễn-quyện vô đánh Nghệ-an. Trịnh-tòng ra đánh thắng được đạo tiên, rồi sai Trịnh-mô, Lại-thê-khanh và Phan-công-tích vô cứu Nghệ-an ; Nguyễn-quyện đánh bắt được Phan-công-tích rút binh kéo về.

1575 Mạc-kính-diễn kéo vô đánh Thanh-hóa, còn Nguyễn-quyện vô Nghệ-an đánh với Trịnh-mô. Trịnh-mô thua rút

về, Nguyễn-quyện rước theo tới huyện Ngạc-sơn bắt được. Từ ấy Nguyễn-quyện nổi tiếng lắm, ai ai cũng khiếp oai.

Năm sau 1576, Mạc-thâu binh lương, sắm vô đánh Thanh-hóa. Trịnh-tòng hay lo khuyên dân làm mùa cho sớm, lại dạy dân ở bờ sông chuyên giấu bớt đồ-đạc của-cải ; ai sợ thì lên miền cao mà ở đỡ ; lại đặt súng lớn các cửa biển mà bắn chuyên mà báo tin giặc.

Tháng 8 Mạc-kính-diễn kéo binh vô lên sông Đồng-cổ. Trịnh-tòng cho binh ra cự, trận đầu nhờ tướng Huỳnh-đình-ái và Nguyễn-hữu-lưu đánh thắng trận. — Qua trận thứ 2, tướng là Tông-đức-vị té voi gần bị Mạc bắt, nhờ Trịnh-bá ra tiếp mới khỏi. Trận thứ 3 Nguyễn-quyện tướng Mạc đem binh phục, núp không ra mặt ; sai Lại-thê-mĩ vô hãm lũy ; anh ta cỡi ngựa xô vô bị súng bắn chết, quân lính vỡ đồ đi.

Tháng 9 Mạc-kính-diễn lại rút binh về. Vua Mạc là Mạc-mậu-hiệp năm nay mới cưới vợ ; mà qua năm sau ngày 21 tháng 2 vua nguy ấy bị sét đánh bán thân bất toại ; mà nhờ thầy hay chữa khỏi mang tật.

Tháng 7 (1577) Mạc-kính-diễn cũng cứ lệ cũ đem binh vô Thanh-hoá phá rồi, mà bị Trịnh-tòng sai binh chặn, và trí súng các nơi cao bắn xuống, binh Mạc hao lắm, lại lui binh rút về. Còn ngoài bắc (tháng 10) thì Mạc-ngọc-liễn đem binh đánh xứ Tuyên-quang, Hưng-hoá mà cũng không xong ; bị Võ-công-kì đánh già, thua chạy về.

Năm sau kể đó 1578 tháng 7 Mạc-kính-diễn cũng lại vô đánh-phá ăn-cướp hai bên bờ sông. Trịnh-tòng sai Đặng-huân, Trịnh-văn-hải ra đánh đuổi thì nó cự không lại, lại rút về.

Tháng 7 1579 cũng vậy, Mạc-kính-diễn đầu, thì Mạc lại sai Nguyễn-quyện, Mạc-ngọc-liễn với ông Hoàng-quận-công là tướng Lê ra đầu Mạc vô Thanh-hoá cướp-phá lấy

mở cửa về. Tháng 10 Mạc-kính-diễn chết, để lại 9 đứa con trai, 9 đứa con gái, đều có chức-quyền cả. Tháng 7 năm sau 1580 Mạc-kính-diễn mất đi rồi, thì Mạc giao binh-quần cho Mạc-đôn-nhượng coi lý. Mới nhóm binh vô đánh Thanh-hóa; vô mới tới huyện Quảng-xương nơi núi Đường-nang. Trịnh-tòng sai Huỳnh-đình-ái ra cự đánh chém binh Mạc được hơn 600 đầu, bắt được vài anh tướng. Có một anh tướng là cháu Nguyễn-hữu-liêu, thì Trịnh-tòng tha; phong quan cho, giao đi theo giúp Nguyễn-hữu-liêu, còn bao nhiêu nữa thì hỏi quê-quán, rồi tha về hết. Ứng-nghĩa giúp Lê càng ngày càng nhiều. Mạc không dám vô khuấy Thanh-hóa, Nghệ-an nữa. Tướng Mạc là Nguyễn-đình-hưng về đầu Lê. (tháng 6 1581) — Năm ấy mưa đá lớn bằng trái dưa gan, ruộng lúa hư hết nhiều. Còn vua ngự là Mạc-mậu-hiệp lờ con-mắt đi. (chạy thuộc hai ba năm mới khá).

Năm 1582, Mạc cũng còn răn sai binh vô cướp-phá ngoài mé biển (tháng 7). Trịnh-tòng cho binh ra đánh đuổi chạy te về. Từ ấy không dám léo-hánh vô nữa. Tháng 10 Trịnh-tòng thấy Mạc sợ, đem binh ra Sơn-nam-hạ. (Nam-định) đánh-phá lấy lương-gạo về.

Rồi ra giềng, năm 1583 Trịnh-tòng lại lộn ra Sơn-nam-hạ (Nam-định), rồi lên Thiên-quan (Ninh-bình) Hưng-hóa, rồi lại trở về. Qua tháng 9, anh Trịnh-tòng là Trịnh-côi, giận qua phe Mạc ở bên ấy, chết; Mạc sai binh đưa quan tài về quê mà chôn; thì Trịnh-tòng cho đi rước, lại cho con là Trịnh-sum ra chịu tang. Lại xin vua tha tội, phong tặng cho anh nữa.

Ra giềng 1584, Trịnh-tòng lại đem binh ra Thiên-quan đánh các phủ huyện tới núi Sài-sơn, để một tướng ở lại Trịnh-tòng về. Sau tướng ấy đánh thua Mạc tử trận đi.

Mạc tuy là chiêm-cứ đất Bắc mà không dám ở trong

thành Thăng-long (Hà-nội). Tới nay (tháng 6) truyền hăm ngói gạch, sửa thành-quách, cung điện lại, rồi dọn vô ở (tháng 6 năm sau 1585). Năm ấy trong Thanh-hóa không mưa gió mà tự-nhiên nước dâng lên chảy mạnh như tên bắn, tràn lụt ngập thành Tây-đô ; cây-côi ngã, nhà-cửa sập, lụt đi lụt lại nội năm 7 lần.

Nội tháng 8 ấy, mẹ Trịnh-kiếm là Trương-ngọc-lãnh chết, còn vợ Trịnh-tòng là Nguyễn-ngọc-bửu cũng bị lửa cháy dinh An-trường mà chết.

Đến tháng 10 năm sau 1586, Trịnh-tòng đem binh ra Thiên-quan, Trường-an. Mạc sai Mạc-ngọc-liễn đi một đạo, và Nguyễn-quyện đi một đạo ra đón mà cự. Mà Trịnh-tòng châu đạo Nguyễn-quyện mà đánh mãi. Nguyễn-quyện có tiếng lóm, binh-giáp mạnh quá mặc lòng, mà đánh thua Trịnh-tòng hoài. Chuyên này anh-hùng mới biết sức anh-hùng ; nên Nguyễn-quyện chạy mất gặp đầu tránh đó. Còn Mạc-ngọc-liễn nghe tin làm-vậy thì kéo binh về giữ, không dám ra ghẹo chiến nữa. Qua tháng chạp Trịnh-tòng rút binh về ăn tết. Mạc thấy Lê càng ngày càng mạnh hơn nên lo giữ mình, đòi binh dân 4 trấn, đắp thêm ba lớp lũy ngoài thành Thăng-long, thả chông ; đào ba lớp hào.

Tháng 11 1587, Trịnh-tòng lại kéo binh ra đánh bắt trâu bò lầy của độ qua sông lớn ; đặt binh phục, đột dinh trại giả-đò rút về. Mạc tuốt theo rước, bị hệt và ba ông tướng, binh bị chém hơn vài ba trăm. Rồi Trịnh-tòng về trú binh nơi núi Tam-diệp cho lính đi làm gỗ liêm về làm cừ đóng hàn cửa Linh-trường.

Tháng 10 năm sau 1588, Trịnh-tòng kéo binh ra bắc. Mạc sai Mạc-đô-nhượng là tướng đem bá vạn hùng binh vô quyết đánh hung. Trịnh-tòng giả-đò sợ làm kê lui binh mà dắc giặc vô chỗ hiểm. Vậy cho quan quân vận lương-thảo về núi Tam-diệp trước cho giặc càng tin là mình sợ,

đặt binh phục sẵn, dặn cứ ở lặng đến chừng nào nghe phát ba tiếng súng lớn thì hãy ó dầy chém giặc. Rồi cứ đánh như chằm-chơn và đánh và lui. Binh Mạc thấy vậy rục rạc nà theo đến Tam-điệp, nghe phát ba mũi súng, binh phục vùng ó dầy tứ phía chém Mạc cả ngàn, bắt sống hơn 600. — Những kẻ bị bắt ấy Trịnh-tòng kêu tới dạy mở trời, phát áo-quân cơm-gạo tha cho nó về quán hết, quân Mạc tồn rút về ráo không dám hó-hé nữa. Lê Mạc ai đâu về đó, lo việc trong ngoài gần 2 năm không lai vãng chọc-nghẹo nữa.

Qua đến tháng chạp năm 1590, Trịnh-tòng kéo binh ra ; chuyên nầy quyết ở lâu mà đánh lấy thành Thăng-long mà đuổi Mạc đi cho xa. Mạc cử đại binh ra hơn 10 vạn Mạc-ngọc-liễn, Nguyễn-quyện làm tướng, lại có vua nó là Mạc-mậu-hiệp ra thân chinh cầm binh nữa. Chiêng trông giống âm-âm giáp trận đánh. Mà Mạc cả thua, bị chém hơn cả muôn người, vua Mạc-mậu-hiệp hoảng xuống thuyền chạy ; quân lính theo nứ lại, tưng phải chém rọc tay nó cho rảnh mà chạy. Còn đạo Nguyễn-quyện tránh xa thì khỏi hại. Trịnh-tòng khi ấy kéo thàng tới thành Thăng-long, đột phá phía ngoài tan-hoang. Mạc-mậu-hiệp hoảng-kinh bỏ thành chạy. Đêm ấy trong thành già trẻ đua nhau dọn đồ-đạc xuống ghe lộn-xộn chìm chết cả ngàn. Trịnh-tòng đóng binh giữ đó, dựng tới têt lập đàn tế cáo trời đất, ăn uống thể-thốt với các tướng quyết lấy thành cho được. Lại khuyên-dạy răn-he quân lính. Cầm không được vô nhà người-ta, xin củi-đuôi, rau củ... không được cướp phá lấy của, đôn cây-cối... không được hiếp dân-bà, con-gái ; ai vi lệnh thì chém. Vì vậy nên dân-sự mừng phục.

Mồng năm têt năm 1591 (nhâm-thìn) Trịnh-tòng kéo binh áp tới Hà-nội đặt binh kẻ súng sấm hãm thành, Mạc-mậu-hiệp đề thành cho các tướng giữ mà dờ ra qua Bồ-

đề, coi đốc binh thủy, còn binh bộ thì có Mạc-ngọc-liễn, Bùi-văn-khuê, và Nguyễn-quyện. Trịnh-tòng phát 3 tiếng súng, các tướng xom vô, tức 7 hồi còi từ giờ tị cho tới giờ mùi chưa làm gì được, sấn tới các tướng Mạc mới vỡ chạy mà bị binh phục ó dẫy giết hết nhiều ; Nguyễn-quyện túng đường chạy liều đánh quân chết hết còn một mình bị bắt đem tới Trịnh-tòng mở trói đãi tử-tê rồi tha về.

Trịnh-tòng nghe theo lời Nguyễn-quyện nói mưu cho dặng hườn việc cho Mạc, không lo lấy thành đi cho rồi, để đóng đó sai binh đi đánh các phủ huyện ngoài, cho đến tháng 3. Khi ấy Trịnh-tòng để binh tướng giữ đó mà lộn về Thanh-hóa ở trong ấy 6 tháng mới ra.

Mạc-mậu-hiệp là người đăm-mê từu sắc quá, thấy vợ Bùi-văn-khuê là tuồng của mình, tên là Nguyễn-thị-niên là chị vợ mình (con gái Nguyễn-quyện) thì phải lòng, nên làm mưu sai chống nó đi chỗ hung-hiêm cho chết đi mà cướp lấy vợ. Bùi-văn-khuê đem binh về huyện Gia-viễn đóng đó, Mạc-mậu-hiệp đòi mây cũng không ra. Sai binh tướng dụ không nghe, đánh thì nó cự lại. Bùi-văn-khuê mới (tháng 10) cho con mình vô Thanh-hóa đầu Lê, Trịnh-tòng mắng nói có làm-vậy thì là trời đã khiến cho mình làm nên đó, liền sai Huỳnh-đình-ái đem binh ra cứu Bùi-văn-khuê.

Ngày 18 Trịnh-tòng mới kéo binh ra, nhập với Bùi-văn-khuê đánh binh tướng Mạc bỏ thuyền mà chạy ráo. — Tháng 11 kéo binh tới huyện Thanh-oai, ở đó có Mạc-ngọc-liễn đóng binh-thuyền giữ, Trịnh-tòng đánh đuổi rước nà tới cửa nam thành Thăng-long (Hà-nội).

Nội đêm ấy Mạc-mậu-hiệp trốn xuống Hải-dương, các tướng Mạc đua nhau về đầu Trịnh-tòng kẻ gót liên-xì đi. Trịnh-tòng được nể (ngày 25) tuốt theo xuống Hải-dương tới huyện Kim-thành chỗ vua Mạc-mậu-hiệp trú, liền bỏ

thành chạy trốn đi nữa ; Trịnh-tòng lấy được vàng-bạc của-cái đồ-đạc nhiều lắm. Bà mẹ Mạc-mậu-hiệp bị lo sợ quá mà chết đi.

Mạc-mậu-hiệp coi vọi thì-thê cheo-leo, mới lập Tuyền là con lên làm vua hiệu Võ-an, ra làm tướng đốc binh mà lo đánh giặc. Mà hễ cha con nhà va chạy tới đâu thì Trịnh-tòng bâu theo đánh đó. Túng lăm Mạc-mậu-hiệp mới trốn vô chùa. Ngày 11 tháng chạp(1591) binh tới, người làng diêm chỉ, bắt được bêu sông 3 ngày, rồi đem tại Bồ-đề chém, lấy đầu đem về Thanh-hóa dâng vua Lê.

Còn Mạc-kinh-chỉ thì trốn tại huyện Đông-triều xưng là vua bên ấy, dòng họ Mạc theo về, chiêu hơn 7 muôn binh. Tuyền là con vua Mạc-mậu-hiệp đã lập lên, thì dân không phục, trốn đi lợ-quố bị Trịnh-tòng bắt được.

Các tướng Trịnh-tòng sai đi đánh Mạc-kinh-chỉ lần đầu bị thua bỏ ghe-thuyền khí-giải mà chạy. Sau sai lớp khác đánh chầm-chờn tương-trì với nhau vậy mà-thôi.

25 tháng chạp Trịnh-tòng dời dinh vô phía thành Thăng-long (Hà-nội) ; nghị binh ăn tết.

Mồng 9 tháng giêng (1592) Trịnh-tòng mới cử đại binh qua trú dinh tại Cẩm-giang, sai Huỳnh-đình-ái với Nguyễn-hữu-liêu kéo binh qua Thanh-lâm, trên dưới ép vào đánh Mạc-kinh-chỉ đóng hơn 6 vạn binh bên kia sông, bắn phá hung quá, Mạc-kinh-chỉ đem bà-con vô rừng núi mà trốn, đuổi riết tới Chí-linh, Đông-triều bắt được Mạc-kinh-thành Mạc-lý-hựu và các quan nó, chém đi.

Ngày 14 bắt được tại Quảng-yên, Mạc-kinh-chỉ, Mạc-kinh-thu, Mạc-kinh-giản, Mạc-kinh-thân và 30 ông quan nó, vàng-bạc, đồ báu đem về ; qua 27 chém, gởi đầu Mạc-kinh-chỉ về Thanh-hóa cho vua.

Vậy mà cũng chưa hết Mạc, qua tháng 3 Mạc-ngọc-liễn qua xứ bắc tìm con cháu Mạc, kiếm được Mạc-kinh-cung

là con Mạc-kính-diễn đem tôn lên làm vua đặt hiệu là Càn-thông. Dân theo nhiều, tứ phía nổi loạn hơn 30 đám; còn giặc chòm-khóm nhỏ-nhỏ huyền-thiên; nó ra sông Nhì-hà đột-phá. Trịnh-tòng phải sai binh đi dẹp các đám ấy.

Lúc ấy có Võ-đức-cung đem 3000 binh, vàng-bạc 10 mâm, ngựa ba chục con, lại một tượng người bằng bạc thê mình mà đầu Trịnh-tòng, thì Trịnh-tòng chịu và tâu vua phong cho tước Hòa-quận-công, hiệu là An-bác-đĩnh.

Trịnh-tòng khi ấy mới tu-bổ sửa-soạn thành Thăng-long lại, rồi chạy từ rước vua trong Thanh-hóa ra. Vua đi một tháng ra tới vô nhập thành, 16 tháng tư mới lâm triều tại chánh điện cho các quan mừng hạ. Ban thưởng, phong tặng quan quân.

Bước qua tháng 5, ông Nguyễn-hoàng ở Huế đem binh, voi-ngựa, tàu-bè, súng-ông và chèo thuê Thuận-hóa, Quảng-nam ra nộp. Vua mừng-rỡ; Trịnh-tòng tâu xin gia-phong chức-tước cho cậu, vua cho. Luôn dịp có đem ra tàu-bè hơn trót trăm chiếc, vua cùng Trịnh-tòng cạy đi đánh dẹp Hải-dương, Sơn-nam, (Nam-định), vì bấy lâu sai Bùi-văn-khuê đánh không xiết, Nguyễn-hoàng lãnh mạng ra đi nhờ có súng lớn nhiều đánh giặc chạy tan chém cả muôn. Hễ Mạc khi binh đâu, thì Nguyễn-hoàng bắt đó; còn sót lại Mạc-kính-cung, Mạc-kính-liễn, Mạc-kính-khoan, Mạc-kính-chương mà-thời

Tháng 10 Võ-đức-công mới xin về Đại-đồng (Hưng-hóa) là xứ mình mà coi quản giữ xứ, vua cho. Tháng 11 ông Nguyễn-quyện mất.

Mạc-kính-liễn phò Mạc-kính-cung chiếm-cứ huyện An-bác (1593), Trịnh-tòng sai Huỳnh-đĩnh-ái đem binh đánh lấy lại, thì Mạc-kính-liễn bỏ chạy qua phủ Tư-ninh bên Tàu mà xưng thần. Mạc-kính-khoan lại nổi dậy, quân hoang theo sinh giặc chòm giặc khóm khắp xứ: những

tôi Mạc ở lại kẻ choán chỗ này, người chiếm chỗ kia xưng hùng xưng bá. Quan binh kéo tới thì tan, rút về thì hiệp, dân đồ-khổ quá, Hải-dương Sơn-nam cũng giặc hoài không hay vừa hết, dân ngày đêm xôn-xao không yên được. Lại thêm Võ-đức-cung về Đại-đồng sinh hai lòng, thơ đi thơ lại với Mĩ-thọ là tôi Mạc, nên Mĩ-thọ lừa dân về Đại-đồng. Trịnh-tòng hay được sai đi đánh bắt được Mĩ-thọ.

Lúc ấy vua cảm công-nghiệp Trịnh-kiểm là cha Trịnh-tòng, là anh rể ông Nguyễn-hoàng nên sai ông Nguyễn-hoàng đem sắc tặng phong cho Trịnh-kiểm làm tướng vương ; lại sai Nguyễn-mậu-tiên đem sắc tặng phong tước công cho Nguyễn-cảm là cha Nguyễn-hoàng là ông ngoại Trịnh-tòng.

Tháng 5 Mạc-kính-cung phong chức thái-phó cho Mạc-ngọc-liễn, đem binh đánh phá dưới An-tử-sơn, dân-sự a tòng theo cũng nhiều ; mà nhờ có thủy ông Nguyễn-hoàng xuống Hải-dương đánh Mạc-ngọc-liễn chạy ra phò Vạn-ninh, còn Mạc-kính-cung chạy qua Tàu tại xứ Long-châu. Sau Mạc-ngọc-liễn chết tại Vạn-ninh, thì con và là Sơn-đồng cảm thơ cha qua nhập với Mạc-kính-cung bên xứ Long-châu. Trong thơ thì va khuyên cháu đừng có đánh nữa vô ích, đề lần-lần xin Tàu giúp mà-thôi. Vì vậy cho nên nhà Minh lúc ấy sai người đi thám-thính hoài.

Cuối năm lúc tháng 10 tháng 11, Trịnh-tòng cậy cậu là ông Nguyễn-hoàng đi lên Đại-đồng mà dẹp loạn trên ấy. Tháng chạp Võ-đức-cung biết nước lỗi sai đem vàng bạc châu-báu ngựa-voi chịu tội ; thì vua cùng Trịnh-tòng cũng xá đi cho.

Năm sau mới tịnh-tịnh được một năm. Mà dân không chạy giặc thì lại bị hạn, lụt, mất mùa, đói chết cũng hết bọn đi.

Trịnh-tòng oai-quần càng ngày càng lớn ; xin cậu là ông Nguyễn-hoàng ra thức kiêu mới bày làm kiêu làm xe mà đi lộng thể quá. Xe thì có hai bánh, khảm ngọc báu, mũi sơn, trụ ngà, mình thì sơn đen, giắc vàng người-ta kéo, (1594).

Mạc-kinh-chương choán đất Vạn-ninh, đem binh đến đánh Phan-ngạn thành-linh (1595). Phan-ngạn có 45 người bộ-hạ ra cự, mà có một người nhát thầy đồng sợ bèn thôi-lui, Phan-ngạn làm oai chém phất đi, mới cầm quân lại được, lại nhờ thì may đâu một đội lính thủy đang chèo ghe khoải ngang qua đó giúp nữa, nên Phan-ngạn đánh tầy đi được chém được 20 tướng giặc và 2298 cái thù-cấp, thuyền tàu cũng nhiều. Lại có bắt sông được một tên, đổ nó chỉ chỗ Mạc-kinh-chương ở ; giả dạng tới bắt đem về nạp. Trịnh-tòng phong chức và ban thưởng quân-lính phủ-phê.

Mạc qua Tàu kiện với nhà Minh rằng, không phải là con cháu nhà Lê, là họ Trịnh tranh mà đánh Mạc mà-thời ; nên nhà Minh sai sứ qua ái-quan mà xét về việc ấy.

Vua sai hai anh vua và các quan đem ân *Annam quốc vương* của nhà Lê ra ái mà chực đó. Đầu tháng 2 có tờ Trần-đôn-lâm là sứ gọi qua biểu vua phải đền cho có mặt đó nữa mà đôi nại mới xong ; vậy vua ra đi có Huỳnh-đỉnh-ái và Nguyễn-hoàng đem binh-gia hộ-gia đưa vua đi ; mà tới đó chờ đã trót ba tháng, không thấy sứ qua thì vua về.

Tháng chạp, sai đem tượng vàng tượng bạc lễ công lên Lạng-sơn chực sứ mà nạp, cũng không thấy sứ, rồi lại trở về. Đến mồng 10 tháng tư năm sau 1596 sứ mới qua, tiếp sứ làm lễ hội-tiệu tại ái quan. Rồi sai Phùng-khắc-khoan đi sứ cầu phong và công lộ cho luôn, qua tại Yên-kinh gặp lễ vạn-thọ vua bên tàu, thì Phùng-khắc-khoan làm

30 bài thơ hạ dâng vua, vua Minh dạy khắc bản in ra. Mà Phùng-khắc-hoan cả ba cha con ý tài nên dị-chí phản vua Lê : vì khi đi sứ về (tháng 5, tháng 6) nhập-loà với ngụy là Minh-trí xưng vua, bắt được tờ tang-tích bị chém bêu đầu cả ba cha con.

Ấy theo sử Lê thì nói như vậy ; mà thật sự nó là ông trạng Phùng đi sứ bên nhà Minh có danh. Hoàng-đê Minh thấy người sao nhỏ thâp, lùn, xấu dạng, tóc tai râu-ria quần riết, thì hỏi người ở bên Nam-bang làm chức gì, thì người nói thi đỗ trạng-nguyên, làm chức hộ-bộ-thượng-thơ. Vua Minh nói hể trạng-nguyên thì thông-kim bác-cổ nên tìm đều khó trong thiên-hạ sự mà hỏi thử. Ông trạng Phùng trả lời được hết, Vua khen. — Sau thử đèn làm chim sè-sè gia, biết nhảy biết mò, biết chớp cánh thả vô bốn cây trúc cho đậu đó ; đòi sứ vô hỏi. Sứ chạy lại bắt vật xuống đất rã ra rồi tâu rằng : tôi tuy là nước nhỏ mà cũng biết đạo cang thường luân lý, nên thấy đều trái nghịch chịu không được : *trúc* là quân-tử, *tước* là tiểu-nhơn, sao tiểu-nhơn lại có đứng trên quân-tử.. Sau vua dạy lựa hai con ngựa một mẹ một con, in sắc, đồng chạn như nhau hệt, mà hỏi trạng nói con nào mẹ con nào con. Ông trạng cười, chạy ra bứt ba cái cỏ quăng ra sân, cái con chạy lại trước giành ăn, thì chỉ là con con ; còn con đứng tề-tĩnh là con mẹ... Vua Minh phong cho là lưỡng-quốc-trạng-nguyên.

Đền sau vô bị Nguyễn-lê-tô gièm, Bình-an-vương là Trịnh-tòng hông chém đi ; đình-thần can lăm, chúa Trịnh khắc tự trên mặt đồi vô núi-non xa-xôi mà ở, không được về triều hay-là ở lộn với dân. Nên trạng Phùng lên ở trên núi Phụng-nhân.

Đền năm 1622 Trịnh-trạc là Thanh-đô-vương thầy Mạc là Mạc-kính-khoan làm giặc phá hoại, thì sai người qua

Minh'câu kê. Minh gọi về hai chữ là *thanh-túy*. Trong triều của tay không ai cắt-nghĩa được. Có ông Nguyễn-thê-danh bầm xin đòi ông trạng Phùng-khắc-khoan về, mới sai người đem một mâm vàng thỉnh về. Trạng-phùng đồ câu đèn ba phen mới về cắt-nghĩa chiết tự 2 chữ ra là *thập nhị nguyệt xuất tốt* thì trừ được Mạc. Mà thật sau có ý như vậy. Chúa Trịnh trọng thưởng trạng Phùng mà người từ hoà, không chịu gì hết.

Sứ qua cầu phong, thì vua nhà Minh phong là Annam-đô-thông-sứ mà-thôi, sứ không nghe xoi Mạc, vua Minh biểu sứ lãnh dõ này, sau sẽ phong vương. — Chẳng ngờ là bị Mạc nó hời-lộ già quá nên quan Minh tâu xin cho Mạc-kính-cung, chiếm đất Thái-nguyên, Cao-bằng. Ấn bạc ban cho vua, coi lại là ân đông mạ, thì gởi trả lại cho vua Minh.

Trần-đức-trạch, Dương-văn-cán dậy làm phản, bị cha con Trịnh-tòng phân binh bắt chém đi. Kê này bên Hải-dương người đất Hải-đường nổi dậy làm giặc dân-sự theo ráo ; Trịnh-tòng sai Bùi-văn-khuê, Nguyễn-miền, Phan-ngạn đem binh thủy 50 chiếc qua đánh được nó. Về Trịnh-tòng thưởng Bùi-văn-khuê 4,000 cân vàng, lại thăng chức thiêu-bảo.

Năm sau 1597, vua phong Trịnh-đỗ làm Bình-quận-công coi binh mã ngăn-ngừa trộm cướp. Tháng 2 Trịnh-tòng đi đánh bắt được Mạc-kính-luân và 35 con ngựa tại bờ Lược-lục; rồi qua đánh ngự Hải-dương, nó rút vô Thủy-đường. Sau sai Huỳnh-đỉnh-ái vuôi Bùi-văn-khuê tới đầu chiến, đánh một trận vuôi ngự hơn tám giờ đồng-hồ. Ngụy thua bị chém, bị bắt nhiều quá.

Tháng 8, con ông Hùng-lễ là Mạc-kính-dung, tự đảng làm ngự tại An-chuyên, xưng là Oai-vương. Túng ăn mới bày mưu dụ thổ-quan là Phút-lương-hầu, mà choán

đắt-đai nó. Ai hay nó biểu vợ nó ra đầu mưu xin án binh đó, chọn ít người đi theo nó về nhà, chồng nó sẽ ra đầu đảng dật. Oai-vương nghe lời đem 40 tên thù-hạ riu-riu đi theo vô nhà nó, nó ra nó già đầu, rồi nó nói nó có cái núi hiểm-địa, biểu đem theo vài ba người giúp ăn đó, chờ thời, còn bao nhiêu thù-hạ thì để ở đó vuôi nó, nó cấp-cúng cho. Oai-vương cũng nghe mà làm theo. Nó mới giết quách mây đứa thù-hạ đi, rồi cho tin báo kinh-sur, đem binh tới bắt được Mạc-kính-dung, đem về kinh cấm, đến 28 tháng 10 đem xử giảo tại cửa Đông-môn. Tháng 11 Huỳnh-dĩnh-ái và Trần-phước kéo binh đi đánh Mạc nơi châu Thoác-láng. Mạc cho Phước-vương đem gia tiểu lương-phạm vào Long-xuyên vô Thất-tuyền, đi dọc đường gặp đạo Trần-thiết là con Trần-phước rước đánh nó, nó nói mưu rằng: đường sau ta có đạo vua Mạc là Càn-thông, cứ theo nó thì sẽ chết..... Trần-phước tân binh tới đánh bắt được con thứ 2 Mạc-kính-cung đã 12 tuổi đem về nộp, qua 12 tháng chạp đem xử giảo đi.

1598. — Cứ đánh dẹp giặc chòm giặc khóm, bắt giết lớp này rồi tới lớp kia, mà nó cũng nổi đi nổi lại hoài. Qua 24 tháng 8 vua Lê thăng hà.

Khi ấy ông Bình-an-vương là Trữ-h-tông và các quan nói con chánh vua không được sáng-láng nên lập con thứ là Duy-tân lên nối ngôi.

15° LÊ-KÍNH-TÔNG (Duy-tân).

Trị 20 năm, sống 32 tuổi, (từ 1599 tới 1619).

Niên-hiệu : — Thận-đức.

CHÚA TRỊNH.

BÌNH-AN-VƯƠNG (Trịnh-tông),
từ 1570 tới 1620.

CHÚA NGUYỄN.

THÁI-TỔ-GIA-DỮ-HOÀNG-ĐÊ hay là
TIÊN-VƯƠNG (Nguyễn-hoàng),
từ 1600 tới 1614,
trị 46 năm. — Sống 89 tuổi.
SÁI-VƯƠNG
(Nguyễn-phước-nguyên),
từ 1614 tới 1635.

Ngày 27 tháng 8, Duy-tân 12 tuổi tức-vị. [Trịnh-tông và một bọn các quan tôn lên cho có vị đó.

Trong nước rối-rắm, loạn-lạc, lòng dân day-động. Trong triều lại có ba ông quan lớn là Nguyễn-huỳnh-âm, Phan-ngạn, Ngô-dình-nga, Bùi-văn-khuê trở lòng toan mưu phản.

Nguyễn-hoàng muốn đắc tư kê, mượn đều tình nguyện đi đánh giặc, (Nguyễn-hoàng làm mưu xúi ba anh ấy đi chỉ cho dễ việc lo trở về xứ) đem binh đột-phá dinh-trại lẫn về Thuận-hóa. Ba anh kia mưu-phản tính phụ vuổi Mạc; nên ra chiêu-an thành-thị. Nhưng-mà mác tranh-trường vuổi nhau, nghi bụng nhau mà hư sự chẳng ra việc chi. Phan-ngạn nghi Bùi-văn-khuê có dị mưu chẳng, nên lừa mà bắt Bùi-văn-khuê chêt đi dưới sông, mà xưng mình Tiết-chê-quận-công, còn Ngô-dình-nga thì xưng mình là Thái-bảo-quận-công, lấy hiệu Càn-thông nhà Mạc mà làm. Vợ Bùi-văn-khuê muốn báo-thù cho chồng, thì đặt thường giục binh-gia giết Phan-ngạn đi.

Phan-ngạn phát binh đánh nơi Huỳnh-giang, mà bị quân

vợ Bùi-văn-khuê bắn chết đi (tháng 6). Mà kì-thiệt là Phan-ngạn tới về vợ Bùi-văn-khuê, bị nó phục binh mà giết đi mà-thôi.'

Đang lúc hỗn-độn làm-vậy, thì Trịnh-tòng coi vọi việc sẽ bầy, liền phò vua Lê-kính-tông đem về Thanh-hóa rồi. Cho-nên ở ngoài Thăng-long nó mới tung-hoành thế ấy. Xứ Đông-thổ có người nói mình là con Mạc, đem binh-gia thủy bộ hơn 300 chiếc chiến thuyền, xưng mình là Hải-dương-đại-tướng. Xứ Sơn-nam có người tông-thân nhà Mạc, chiêu binh mãi mã xưng mình là Kì-huê-vương. Còn bà mẹ Mạc-mậu-hiệp xưng là Quốc-mẫu, rước Mạc-kính-cung về, phong chức-tước cho bà-con thân-tộc.

Thuở ấy trong Hoá-châu và Quảng-nam, ông Nguyễn-hoàng là con ông Nguyễn-kim, lại là em vợ ông Trịnh-kiềm. Ông Trịnh-kiềm lên thế lấy chức cha vợ, rồi sau truyền tử lưu tôn thành dòng chúa Trịnh phò Lê, đánh Mạc. Còn ông Nguyễn-hoàng thấy oai-quần Trịnh càng ngày càng to, thì lo với chị mình là vợ Trịnh-kiềm phong cho vô trần Hoá-châu là đất Huê đã lâu. Trịnh-tòng là cháu kêu bằng cậu gởi thơ nhiều phen dụ ra mà không chịu ra, sau hết riết lắm, lúc Mạc phá-tán hung lắm mới chờ lương thuê và súng-ông ra (tháng 5 1592) ở đánh giúp cho đến tháng 10 năm sau 1593, vua và Trịnh-tòng cộy đi đánh Võ-đức-cung ở xứ Đại-đồng. Ở hoài đã lâu năm, không thấy cho về lúc Phan-ngạn, Ngô-đình-nga và Bùi-văn-khuê phản tại cửa Đại-an mà Trịnh-tòng đem vua vô Thanh-hoá, thì cộy ông Nguyễn-hoàng đem binh đánh-phá đốt dinh-trại rồi ra phóng-dương mà về luôn Thuận-hóa, Quảng-nam không ra nữa. Trị xứ ấy lấy tên vua Lê mà không phục phép chúa Trịnh. Người mất năm 1614 năm thộn-đức vua Kính-tông năm thứ 18, trao quần lại cho con là Nguyễn-phước-nguyên.

Măm 1596 có ông Diego-Advarte là thầy cả dòng Dominicô sang bên Annam phía trong Huê mà giảng đạo ; mà không xong, vì khi có tàu tây lại, Annam phát nghị, nên đuổi đi, bị bán hai mũi tên nữa. Qua 1615 có thầy dòng Jésuita là ông Buzomi, qua trong Huê ; lại ông Alexandre de Rhodes qua năm 1624, giảng đạo, lập họ...

Thược̣ này là nhòm năm thứ 2 chúa Nguyễn (Sãi-vương) làm chúa Đàng-trong năm thộn-đức vua Lê-kính-tông năm thứ 19 ; ông Bình-vương là Trịnh-tông làm chúa Đàng-ngòai ; đời đức giáo-hoàng Paulô thứ V cai-trị hội-thánh.

Tháng 7 Mạc-kinh-cung về nơi Võ-ninh thì Ngô-đình-ngã đem binh ra rước ; thiên-hạ quan-viên thấy vậy ai ai cũng theo

Trịnh-tông đề cho Trịnh-lâm phò giá, mà đem binh lần ra (tháng 8) ra tới Trường-an bắt được mẹ Mạc-mậu-hiệp tại Đông-đô-thành giết đi, lại bắt được Ngô-đình-ngã đem về kinh-sư chém đi, tàn binh tới nữa, binh Mạc thua vỡ chạy, chết cũng nhiều. Trịnh-tông về tới kinh (Thăng-long) ngự ra đầu thú tha tội hết. — Đánh đuổi Mạc nữa bắt được 40 chiếc thuyền và 7 thớt tượng, qua tháng 10 mới bắt được Ngô-đình-ngã tại sông Thiên-đức chém đi, đánh một trận nữa với 200 thuyền Mạc tại huyện Thanh-trì, Mạc cũng thua. Mà trận đánh nơi Huỳnh-giang, binh vua thua, mất hết 40 chiếc thuyền ; Nguyễn-đình-luân làm tướng bị cắt chức.

Mạc-kinh-cung chạy tới huyện Kim-thành đóng dinh trại tại đó.

Đầu năm kê lầy đó 1600, Trịnh-tông tàn đại binh đánh càng đi bắt chém giết nhiều quá. Tháng 3 sai binh đi lược-định Hải-dương ; Mạc-kinh-cung nghe tin lại chạy dời đi chỗ khác, binh tới đốt-phá dinh-trại hết rồi rút về. Qua tháng 8 vua Lê-kính-tông ở Thanh-hóa về kinh-thành Hà-nội.

Từ ấy Mạc mới nói-nói ra xa-xa hơn một ft. Giặc-giả bớt chộn-nhộn đi. Hai năm sau có bắt được ngục xưng xưng là Huệ-vô-vương đóng cũi đem về kinh-sơ chém đi. Lại có một thàng cha kia là người đất Thanh-miền nó đi ngay vô đền, lên ngai vua ngự mà ngồi, bị chúng nóm cổ đem chém đi.

Năm thộn-đức thứ 15 (1611), vua phong tước quận công cho phồn họ Trịnh, là Trịnh-trượng, Trịnh-tợ, Trịnh-dur, Trịnh-bán, Trịnh-trần, Trịnh-liêm, Trịnh-thức, Trịnh-độ.....

Qua năm thộn-đức 19, (1615) Mạc nổi dậy lập-ló, có sai binh đi đánh nó vỡ-tan đi.

Trịnh-tòng oai-quần càng ngày càng lớn, vua thì đặt cho có vị đó vậy, chớ việc chuyên-chính, chánh-sự thì là một tay Trịnh-tòng làm lấy cả. Nên vua và con cái họ Trịnh cũng có hơi e sợ. Vậy năm sau 1616 ông Bình-an-vương là Trịnh-tòng đi qua Đông-tân về tới ngã ba cỗi trên voi bị bán súng nhảm voi ; tâm bắt tra ra thì biết là vua và con mình là Trịnh-thung có ý muốn thí mình đi cho rồi ; Trịnh-tòng vào nội tra ra có trạng thì ép vua thắt cổ mà chết đi (ngày 12 tháng 5). Còn Trịnh-thung thì bắt đem giam trong nội-phủ.

16. LÊ-THÂN-TÔNG (Duy-kì).

Trị 27 năm. — Nhường ngôi 6 năm. — Phục vị 13 năm, sống 56 tuổi, từ 1618 tới 1643.

| | | |
|-------------|---|------------------|
| Niên-hiệu : | { | Vĩnh-tộ 11 năm. |
| | | Đức-long 7 năm. |
| | | Dương-hòa 9 năm. |

2^o TRỊNH.

BÌNH-AN-VƯƠNG (Trịnh-tòng).
tới 1620.
 SƯ PHỦ THANH VƯƠNG Trịnh trang
từ 1620 tới 1654,

3^o NGUYỄN.

HI-TÔNG-HIỆU-VĂN-HOÀNG-ĐỀ *h-là*
 SĨI-VƯƠNG (Ng-phước-nguyên)
tới 1635, 23 năm, 73 tuổi.
 THU-ÔNG-VƯƠNG (Ng-phước-lan)
từ 1635 tới 1649.

Duy-kì là cháu ngoại là cháu Trịnh-tòng (vì vợ vua Kinh-tòng là con gái thứ Trịnh-tòng tên là Trịnh-ngọc-trinh) nhờ ông ngoại và các quan triều lập lên ngôi thế cho vua cha, (ngày 12 tháng 5 1616).

Nội ba bốn năm đầu, chẳng có chuyện chi; có một cái sai sứ qua Minh công lệ và điều tang cho vua Thân-tông nhà Minh thăng-hà. Vua Hi-tông tức-vị cải nguyên là Thiên-khai, (1617, 1618, 1619).

Năm 1620 Trịnh-tòng mắc cảm-mạo se da, nên vua cùng các quan đặt thế-tử là Trịnh-đỗ chánh chường binh quờn, còn Trịnh-thung thì làm phó chường binh. Mà Trịnh-thung chưa bằng lòng, nên bữa 18 Trịnh-thung mới suất bốn binh tượng, súng-ông, ngựa-voi đàn ra nơi xứ Hoành-đỉnh, khiến các tướng xâm-phá vào nội-phủ, bắt ngựa-voi, lấy vàng bạc, ép cha là Trịnh-tòng và vua ra khỏi thành, rồi châm lửa đốt các xứ kinh-kì đi.

Trịnh-tòng phải ra, có Bùi-sĩ-lâm theo phò. Thế-tử là

Trịnh-trang biểu em là Trịnh-giai theo nghinh thánh-gia; còn quân hộ-tùng thì theo hộ cha mình là Trịnh-tòng, rồi hội các quan văn võ tại huyện Thanh-trị, nơi chợ Nhơn-lục mà bàn-luận việc hành quân. Trịnh-tòng lại vô ở ngụ nơi xã Huỳnh-mai cũng trong huyện Thanh-trị, sai Bùi-sĩ-lâm đi dụ Trịnh-thung ra đầu, ngầm cò cúi đầu trước sân cha là Trịnh-tòng. Chúa Trịnh-tòng mới kể tội loạn-thần tặc-tử ra, dạy Bùi-sĩ-lâm sai quân ra chém ngang sông cang chết đi.

Ngày 20 Trịnh-tòng về tới Thanh-xuân huyện Thanh-oai mà chết tại đó. Trịnh-trang là thê-tử ngày 25, nhật diện sấm 13 chiếc thuyền đi rước xác cha, chò quan-tài về Ninh-giang phát tang, lo tông-táng, nhứt diện sai quan binh-mã rước vua lên thiên-lý lộ về Thanh-hóa mà lo việc lập yên lại.

Tháng 7 Trịnh-trang đốc chỉ lên thê quờn chúa Trịnh-tòng, trước Sư-phụ-thanh-vương. Bây nay Mạc-kính-khoan tiếm hiệu Long-thối chiêm-cứ đất Cao-bàng; nghe có biến trong nước kéo quân xuống xứ Gia-lâm đóng đồn tại Đông-trị; quân bầy-bầy theo trót muôn người.

Ngày 26 tháng 8, Trịnh-trang đem binh tân-phát tại sông Nhị-hà thủy bộ tiếp nhau; đánh phá Mạc-kính-khoan nơi xứ Gia-lâm, chém giết nhiều quá. Mạc-kính-khoan chạy khỏi vô rừng bụi trốn biệt đi về Cao-bàng mất.

Yên đi rồi, Trịnh-trang sai Lê-bật-tứ vuôi Bùi-sĩ-lâm vô Thanh-hóa rước vua về kinh-thành. Trịnh-trang lên chức Nguyên-soái tổng quốc chánh Thanh-đô-vương (ngày 11 tháng 11.)

Năm giáp-tí (1621) cho đến tháng 5 năm ât-sửu (1622) đầu đó yên. Mà phía Cao-bàng, có Mạc-kính-cung tiếm xưng hiệu là Càn-thông vuôi cháu là Mạc-kính-khoan ở đó qua lại Thái-nguyên, An-quảng, Lạng-sơn đã hơn 30

năm. Quan quân tới đánh thì tan, mà rút về thì hiệp lại như cũ. Năm ấy sai Trịnh-kiều là em Trịnh-trang kéo binh lên đánh phá, bắt được Mạc-kính-cung, Sùng-lễ vắn vắn. Dem về kinh giết đi. Mạc-kính-khoan chạy khỏi, viết tờ biếu người xuống xin ra đầu thú. Vua cho. Thú rồi phong cho làm Thái-úy-thông-quốc-công, cho về thể-thủ trên nhất phương.

Năm 1624. — Trong Quảng-nam Hóa-châu, ông Hì-tông-hiểu-văn-hoàng-đế là Nguyễn-phước-nguyên lên nối nghiệp ông Nguyễn-hoàng. Trịnh-trang sai Nguyễn-hữu-bồn vô Thuận-hóa (Huê) mà trưng đòi thuê lương trước năm giáp-tí sắp lên (là 1621), lại biếu Nguyễn-phước-nguyên lại kinh (Đông-kinh) dẫn kiến. — Thì chúa Nguyễn cười mà nói rằng : « đếu ây là ý riêng chúa Trịnh, chớ vua « nhơn-tử, có đếu mà hiệp tôi công thần như vậy đếu. » Rồi khiến sứ về. Trịnh-trang lần ây muôn cử binh vô đánh, mà sợ không có cớ, nên mới làm mưu sai Lê-đại-dụng đem sắc vô dụ, biếu con chúa Nguyễn ra châu ; lại đem 30 thớt tượng đực, tàu hải-đạo 30 chiếc, để có đi công lệ bên nhà Minh. Chúa Nguyễn lại cười mà phán rằng : « đi công cho Minh thì bất quá, vàng vuôi kì-nam « mà-thời, cái đếu ây là họ Trịnh lấy ý riêng mà trưng « cầu đó, ta lấy đếu đủ lẽ mà dám vàng ? Vả ta mắc lo binh « khí tu biên phong, mới rảnh tay chưa mấy năm..... » Lê-đại-dụng về cáo-báo vuôi Trịnh-trang. Trịnh-trang nổi nóng lên, bèn sai Nguyễn-khai Nguyễn-danh-thê đi tiên-phuông, đem 5,000 binh đóng đồn tại làng Hà-trung huyện Kì-anh trong Nghệ-an. Vua và Trịnh-trang kéo binh đi theo sau tiếp nhau tại cửa Nhứt-lộ. Đàng chúa Nguyễn-phước-nguyên sai tông-thất Vệ làm tiết chế, Nguyễn-hữu-ích làm giám-chiến đem binh ra cự ; lại dạy ông thê-tử lãnh tiết-chê-thủy-sur. Hai bên đôi lúy, bên bắc cửa Nhứt-

lệ, binh Nguyễn xô súng lớn, binh Trịnh kinh loạn. — Trịnh-trang xô tới, bị binh cỡi voi giục tới, binh bị chết chìm nhiều quá. — Rồi bị mưu Nguyễn-hữu-ích và Trương-phước-da bày cho đồn rằng : Trịnh-gia, Trịnh-nhạc toan dậy loạn. — Trịnh-trang nghi, đánh ít trận rồi rút binh về.

Năm sau 1625, bên Tàu vua Hi-tông nhà Minh băng, Bạch-kiếm lên ngôi cải hiệu Sùng-trinh. Năm 1626 Lê-thần-tông cải hiệu Đức-long năm đầu. Còn Trịnh-trang lại đặt mình lên làm Sur-phụ-thanh-vương.

Năm Vĩnh-tộ thứ 9 1626, có thầy Baldinoti qua vào đất Bắc giảng đạo.

Lại ngày 19 tháng martiô năm sau 1627, thầy Alexandre de Rhodes và thầy Pedro-Marques ở Mã-cao tới cửa Bạng, nhằm ngày lễ ông thánh Jude (Joseph). Người làng An-vực vô đạo trước hết, chúa Trịnh-trang (Thanh-đô-vương) cho phép các thầy lập nhà ở Kê-no, rồi mời lên Kê-chợ (Hà-nội) lập nhà cho và cho phép giảng đạo. — Bà chị chúa Trịnh theo đạo, và có 17 người trong họ chúa Trịnh cũng đi đạo nữa.

Tháng 5 năm sau 1627, vua cưới và đặt Tĩnh-ngọc-trước, là con gái Trịnh-trang đã gả cho Lê-trụ đã bỏn mặt con, mà Lê-trụ bị giam ngục vì tội nghịch-mưu ; nên Trịnh-trang đem cho vô nhập cung, vua hoặc bởi vị chúa Trịnh, hoặc mê mặt nàng ấy mà phong lên chức hoàng-hậu ; các quan Nguyễn-thiết, Nguyễn-danh-thê can, vua cũng không nghe.

Năm ấy và hai năm sau trong nước có tai-nạn lắm : đói, lụt lớn, vỡ bờ-đê, bão ngã cây, tróc nhà, tại Hải-dương có mưa đá lớn bằng đầu ngựa, người, vật bị hại lắm. Kê lây cháy kinh thành cháy tới cung điện, vua phải ra ở đậu nhà Huê-dương-hầu bốn năm bữa mới về.

Năm 1629, năm Long-đức thứ 4, vua Lê-thần-tông, chúa Trịnh-trang (Thanh-đô-vương) là người khi trước binh đạo, yêu các thầy, bây-giờ vì trong triều-thần có bè có phe ghét đạo, lại em ruột mình cũng ghét nữa, thì chúa Trịnh ra chỉ cấm đạo lần đầu hết. Bôn ông thầy cả đang giảng đạo Đàng-ngoài phải trốn-lánh ẩn-yên, mà cũng không khỏi, sau phải bắt bỏ xuống tàu Buttughê mà giải về Mã-ca-o. Thưa ây bôn đạo Đàng-ngoài có gởi thơ tâu đức giáo-hoàng Urbanô thứ VIII. Có một người tên là Phan-xi-cô làm phòng-bộ em chúa Trịnh-trang, mà có đạo sôt-sáng hay làm phước, chôn xác kẻ có đạo, trước hết bị la bị qhor, sau bị bắt bỏ đạo; không bỏ, thì bị đuổi đi, rồi đòi về bắt xuất giáo, không chịu, bị đánh đòn, sau lại bị xử trảm quyết; đổ máu ra vì đạo chúa trước hết. — Bắt đạo thì bắt mà cũng hiền, qua năm 1631 lại có 4 thầy dòng theo tàu Buttughê qua nữa, giảng nội trong 2 tháng rửa tội hơn trót ngàn người; chúa Trịnh thấy vậy lại muôn đuổi đi hết. Mà càng cấm càng ghét, thì người ta càng theo vô đạo nhiều. Giảng hết 10 năm Đàng-ngoài đã được 10 vạn người có đạo, kể trót trăm cái nhà thờ lớn. — Tỉnh Nghệ-an một mình kẻ 60 họ có đạo toàn.

Qua năm 1640, đang lúc chúa Thanh-đô-vương đã người lòng ghét đạo, bồng-chue thầy chỉ cấm đạo, lần thứ hai lại dân cửa nhà thờ Hà-nội, cấm dân không được tới lui vô ra các thầy Tây, vì là người gian-giảo giảng sự dôi-trá, quây-quá. Cách chẳng mấy tuần, chúa lại kêu một thầy cả vô mà an-ủi vỗ-vê, và cho phép giảng đạo khắp trong nước. Từ ây giảng đạo thông-thả, rộng đạoặng 18 năm trời.

Tháng 11 năm 1630, Trịnh-trang đem binh vô cửa Nhứt-lệ đánh vuôi chúa Nguyễn nữa, vì ông hoàng con thứ ba họ Nguyễn tên là Anh trần-thủ Quảng-nam, dị-chí nên mặt

thơ cho Trịnh vô xâm, hẹn nghe bắn súng lớn thì sẽ nội ứng. Trịnh-trang nghe lời đem binh vô cửa Nhứt-lộ. Chúa Nguyễn-phước-nguyên sai Nguyễn-hữu-thắng, Nguyễn-hữu-tích để binh ra cự. Trịnh phát súng làm hiệu, mà không thấy ông hoàng Anh tới, thì lui về đồn, chờ mười bữa. Sau binh Nguyễn ra đánh ào, binh Trịnh thua chạy chìm chết hết hơn nửa phần; cho nên Trịnh-trang đặt Nguyễn-khắc-tương ở lại giữ phía Bắc Bô-chánh, (nay là huyện Minh-chánh, Bình-chánh, tỉnh Quảng-bình), rồi rút về.

Năm â-t-hợi 1632, Lê-thần-tông lại cải hiệu là Dương-hòa; cũng năm ấy tháng 10, Nguyễn, Hi-tông-hiền-văn thăng-hà, truyền ngôi lại cho Thượng-vương là Nguyễn-phước-lan, Thân-tông-hiền-chiều.

Qua năm 1635 tháng 3 trên Cao-bằng, Mạc-kính-khoan khi trước ra đầu xin làm phiên-phụ chết đi. Con và là Mạc-kính-hườn không phụng chức công nữa, lại đem binh phản-trò, tiếm hiệu Thuận-đức. Nên Trịnh-trang tân binh tới đánh. Mà tướng sai đi tiên phong bị Mạc bắt, lại có một tướng khác giữa trận tiên quày thôi lui lại, Trịnh-trang chém phứt đi, rồi đốc chư quân bốn mặt đều vây, mà bị quan quân chôi nước lăm nên phải rút về.

Năm 1640 trong Dàng-trong chúa Thượng-vương, ông Buzami đã qua giảng đạo đó, mà chết đi thì ông Alexandre de Rhodes, sang dằng-trong lại mà giảng đạo. Mà cách 4 năm trong ấy bắt đạo; thấy giảng An-rê từ vì đạo đầu hết, thấy Alexandre de Rhodes cũng bị bắt giải trả về Mã-ca-o; còn 2 thầy giảng giúp người thì bị án trầm quyết.
— Còn những người khác phải chặt vanh tay đi.

Đến năm 1641 Trịnh-trang sai Trịnh-thạc, Trịnh-lộ, Nguyễn-quang-minh, Nguyễn-công-trứ, Nguyễn-danh-thọ đem binh đi trước vô đánh phía nam đất Bô-chánh. Trước hết chúa Nguyễn sai Bùi-văn-thắng ra đánh chết trận đi,

Binh Trịnh phạm cửa Nhứt-lệ, có Trịnh-trang và vua Lê đem đại binh qua phía bắc Bồ-chánh, rồi trú tại làng An-bài (nay tại huyện Bình-chánh tỉnh Quảng-bình), sai Trịnh-thọ đi đánh đồn Nguyễn đóng làng Trung-hoà, (bây giờ là Mi-hoà tỉnh Quảng-bình). Mà binh Nguyễn phòng-bị đã chắc, nên binh Trịnh đánh không đặng ; trời nắng quá binh Trịnh hao nhiều, nên kéo về bắc, tháng tư về tới Đông-kinh.

Tháng 10 vua Lê-thần-tông truyền ngôi cho thái-tử Duy-hựu, cải nguyên, vua lên chức Thái-thượng-hoàng, còn Trịnh-ngọc-trước lên chức Hoàng-thái-hậu.

17° LÊ-CHƠN-TÔNG-THUẬN-HOÀNG-ĐẾ (Duy-hựu).

(ở ngôi 6 năm, từ 1642 tới 1648).

Niên-hiệu : — Phước-thái.

TRỊNH.

TRỊNH-TRANG Thanh-dô-vương
35 năm.

NGUYỄN.

THẦN-TÔNG-HIỆU-CHIÊU-HOÀNG-ĐẾ
THƯỢNG-VƯƠNG Ng-phước-lan.
ở ngôi 14 năm, sống 48 tuổi.

Năm ấy bên tàu bị nhà Thanh, lấy nước làm vua là Tô-chương-hoàng-đế hiệu Thuận-trị năm đầu. Còn Minh hiệu Sùng-trinh năm thứ 17 tại Phước-châu tỉnh Phước-kiên.

Tháng chạp năm ấy, Trịnh-thạc, làm thông-lãnh, Dương-trí-trạch làm đốc-thị, còn Phạm-công-trứ làm toán-lý-nhung-vụ đem binh lên Cao-bằng đánh Mạc-kinh-huyền, chém được một tướng, bắt một mớ, còn bao nhiêu chạy hết rồi rút binh về.

Trịnh-trang phong cho con là Trịnh-thạc lên làm Thái-húy-tả-tướng, *tiết-chế-các-xứ-thủy-bộ-chư-dinh-chương*-

quốc-bình-tây-quốc-công, cho-nên tháng 5, *Trịnh-thước*, *Trịnh-sâm* trấn *Sơn-tây*, *Hải-dương*, phong làm quận-công, nay thầy *Trịnh-thạc* làm thái-húy-chư-ơng-quốc-chánh, thì mất trông nên xưng binh làm loạn, chúa *Trịnh-trang* mới dạy con là *Trịnh-thạc* kéo binh đi đánh, bắt đặng *Trịnh-thước*, còn *Trịnh-sâm* chạy vào *Ninh-giang*, thì sai *Trịnh-trượng* rước theo bắt được tại *Chúc-sơn* đem về kinh xử tử cả hai.

Thuở ấy 1644, vua *Minh-đường-vương* tức-vị tại *Phước-châu*, hiệu *Long-vô* năm đầu, vua *Annam* sai sứ qua hạ tức-vị với cầu phong luôn trót thẻ — Qua tới đó thì vua *Minh* đã bị triều nhà *Thanh* bắt đi rồi, đặt vua khác là *Quốc-vương* tên *Do-lang*, sứ vô triều-yết tại hành-tại *Triệu-khánh*, nên *Minh* sai sứ theo phong.

Khi ấy bên *Minh* xứ *Long-châu*, có *Triệu-hữu-trù*, giết em một tộc tên là *Triệu-hữu-kình* làm quan thủ-lân xứ ấy, rồi chạy qua *Cao-bằng* nên con nó là *Triệu-hữu-khai* cầu cứu với *Annam*. Bèn sai *Trịnh-đệ* đem binh lên *Thái-nguyên*, *Cao-bằng* đánh núp cớ anh ta đem về kinh đồ biểu nó hoà-lục với nhau, rồi tha về bốn châu nó.

1647, *Minh* *Vĩnh-lich* thứ 3, *Thanh* *Thuận-trị* thứ 5, *Trịnh-trang* vô đánh chúa *Nguyễn* tại *Quảng-bình* nữa. Tháng 5, chúa *Trịnh* sai *Lê-văn-hiểu* phân binh giữ đồn đất *Hà-trung*, đem binh thủy bộ vô phía nam *Bô-chánh*, binh thủy thì vào cửa *Nhứt-lệ*, rồi tới xâm dinh *Quảng-bình*, quan trấn-thủ xứ ấy là ông *Trương-phước-tân*, với người con tên là *Hùng* cô thủ lũy *Trường-dục*, binh *Trịnh* đánh lũy không được. *Thần-tông-hiểu-chiêu* hoàng-đê là *Nguyễn-phước-lan* sai *thê-tử* là *Nguyễn-phước-tân* đốc chư tướng phát binh ra đánh, đạo tiền ra tới *An-đại*, gặp binh *Trịnh* liền đánh phá ngay. *Thê-tử* tới *Quảng-bình* hội các tướng lại mà nói rằng : « binh *Trịnh* là đồng

lắm mặc lòng, mà kẻ giỏi trận thì ít, như ta ban đêm đem voi mà xông vào nó sẽ kinh tâm vỡ chạy, rồi sau ta hãy tấn đại binh, thì sẽ bắt được chẳng sai ».

Sai Triều-phương đem binh thủy phục tại sông Cầm-la, lại dạy ông chưởng-kì là Nguyễn-hữu-tân, đem hùng tượng hơn trót trăm, đầu canh năm xông ngay vào dinh Trịnh, binh kéo theo sau. Áo đánh phá hung lâm, binh Trịnh vỡ chạy, gặp binh thủy Nguyễn phục vây, nên nó chết chìm kẻ khôn xiết ; bát tướng Trịnh 3 người, là Gia, Lý, Mi, và lính hơn 3000. Binh Nguyễn rước nà theo tới Linh-giang mới trở lại. Trịnh-trang mới đặt Lê-văn-hiệu là tả-tướng-quân với đốc-đổng là Trần-ngọc-hậu đem một vạn binh đóng đồn tại Hà-trung ; sai Lê-hữu-đức làm hữu-tướng-quân, với đốc-đổng là Võ-lương đem một ngàn binh đóng đồn tại núi Hoàn-h sơn (Kì-anh huyện tỉnh Nghệ-an) ; còn Phạm-tốt-toàn đóng phía bắc Bô-chánh, mà phòng-thủ.

Đời vua Lê-chân-tông các thầy dòng Jésuita qua sau thấy de Rhodes, giảng đạo thiên-chúa (thuở ấy Annam kêu là đạo Hoa-lang) người-ta vô đạo hơn 3 vạn người ; nhà thờ cất đã được vài trăm cái — Sau thấy de Rhodes lại qua nữa, đem đồ dâng cho chúa Trịnh và các quan lớn ; thì các ông lại từ-tở lại như trước, rồi người lại trở vô Đàng-trong mà giảng nữa.

Qua năm Phước-thới thứ 6 1647 — Vua Lê-chân-tông thăng-hà không có con nối quyền ; nên chúa Trịnh-trang cùng đình-thần mời Thái-thượng-hoàng lên ngôi lại.

Mà trước năm ấy thì trong Đàng-trong chúa Nguyễn-phước-lan mất đi, con là Thái-tông-hiệu-chiết-hoàng-đê là Nguyễn-phước-tân ; kêu là Hiến-vương lên kế-vị hồi 29 tuổi.

Trong Đàng-trong quan chúa Nguyễn bắt đạo, chúa Nguyễn-thượng-vương nghi bụng người Buttughê lây

tiếng qua lại giảng đạo mà toan mưu cướp nước đi chăng ; mà lại thấy tàu tới lui buôn-bán lợi trong nước ; nên chúa lương-lự dự-dự không ra chỉ cầm đạo, mà các quan có bất thì cũng làm-thình để mặc các quan :

Tại Quảng-bình bắt 6 người có đạo, chém 2 người, còn bao nhiêu đánh đòn tha về.

18° LÊ-THẦN-TÔNG.

phục vị 13 năm, từ 1649 tới 1663.

Niên-hiệu : { Khánh-đức.
Thanh-đức.
Vĩnh-thọ.

TRỊNH.

TRỊNH-TRANG (Thanh-đô-vương)
TRỊNH-THẠC (Tây-định-vương).
25 năm.

NGUYỄN.

THÁI-TÔNG-HIỆU-CHIẾT-POLOG-ĐỀ,
hay-là HIẾN-VƯƠNG (Nguyễn-
phước-tấn).
ở ngôi 40 năm, 1649-1686.

Ngày xưa bên Minh vua Quê-vương bị binh nhà Thanh đuổi chạy qua xứ Nam-ninh (thuộc Quảng-tây tỉnh) có gởi thư xin Trịnh giúp binh lương Trịnh có giúp, nên qua năm nay 1649 tháng 10 Minh sai sứ qua phong cho Trịnh-trang làm phó-quốc-vương.

Năm sau 1650, tháng 3 chém quan hoạn tên là Huân-văn-dống vì nó âm mưu với Trần-văn-liên muốn dây loạn, bắt được cả hai đem xử đi. Tháng 8 Trịnh-trang gia phong cho con là Trịnh-thạc làm *Nguyễn-sơ-đi-chương-quốc-chánh-tây-định-vương*.

Qua năm sau vua cải nguyên là Thanh-đức. Từ đây vô

sau chín mươi năm, tính những đêm binh vô cỏi Hoá-châu đánh với chúa Nguyễn hoài mà cũng thua hoài đánh không lại ; giặc không đi, sau lâu binh Nguyễn lần lần suy, bỏ Nghệ và các chỗ lần được rút về Nhứt-lệ mới thôi.

Tháng tư năm 1653, tướng Trịnh là Lê-văn-hiểu, và thuộc tướng là Phạm-tất-tuyên hay đem binh qua Linh-giang mà xâm phá Nam-bô-chánh, cho nên Nguyễn-hữu-ích là quan chúa Nguyễn coi việc hành-biên, chạy sớ tâu chúa Nguyễn là Thái-tông-hiểu-chiết-hoàng-đế, thì người sai Nguyễn-hữu-tân, Nguyễn-hữu-ích độ binh qua Linh-giang đánh. Phạm-tất-tuyên thua đem nộp châu hàn đầu, rồi Nguyễn kéo binh riết tới Hoành-sơn gặp tướng Trịnh là Lê-hữu-đức, xáp trận đánh và thua chạy đi, mới luôn dầm kéo thẳng tới dinh Hà-trung. Ở đó tướng Trịnh là Lê-văn-hiểu hiệp với Lê-hữu-đức ra cự, mà không lại, binh Nguyễn đánh chạy te, rút về An-trường (bây giờ chính tỉnh thành xứ Nghệ-an). Nguyễn-hữu-tân kéo riết thẳng tới huyện Thạch-hà (thuộc Nghệ-an). Quan tham-độc Trịnh là Đặng-minh-tác, kéo cờ bạch chịu đầu ; cho nên Lê-văn-hiểu, Lê-văn-đức đóng đồn mà giữ tại làng Đại-nại mà-thôi.

Tháng 6, chúa Trịnh-trang nghe tờ báo thua trận Hà-trung, thì đòi Lê-văn-hiểu và Lê-hữu-đức về, (anh trước về dọc đường bị đạn chết, anh sau về bị biếm chức). Mới sai quận-công Trịnh-trượng làm thông-lãnh, với 18 tướng đốc binh vô Nghệ-an. Ban đầu tới Kì-hoa đóng quân, Võ-công-thiểm đem 50 chiếc thuyền chiến đóng tại cửa Kì-la.

Nguyễn-hữu-tân nghe tin rút về Linh-giang. — Trịnh-trượng kéo tới Hà-trung nghi không dám tới nữa ; mới mời các tướng bàn-bạc, tính hơn thiệt lợi hại, rồi lui binh lại đóng tại Lạc-xuyên (thuộc Cẩm-xuyên huyện). Sai 500 binh tới đóng hờ nơi Hà-trung. Chẳng ngờ gặp binh

Nguyễn-hữu-tân đánh tan đi, rồi kéo thẳng tới Lạc-xuyên, đánh binh tướng Trịnh thua tan-tác ; còn nơi cửa Kì-la thì bị Nguyễn-hữu-ích đánh, nên binh Trịnh thôi lui về cửa Đơn-nhai ; rồi binh Nguyễn lại vào cửa Nam-giải đánh luôn Nguyễn-hữu-sắc và Lê-sĩ-hậu chạy mất đất. Trên bờ thì Nguyễn-hữu-tân thừa thắng đánh miết ra tới Bân-xá, bảy huyện đều đầu cả, Trịnh-trượng rút hết binh về An-trường mà phòng thủ, còn Nguyễn-hữu-tân trở lại Lạc-xuyên đóng binh đó.

Chúa Trịnh-trang biếm chức Trịnh-trượng, và làm tội các quan thua, rồi sai con mình là Trịnh-thạc, với Đào-quang-nhiều đem binh vô Nghệ-an, tụ binh tại An-trường, còn Võ-văn-thiểm với Dương-hồ thì đốc-suất binh thủy, tấn binh tới Kì-hoa còn tướng Nguyễn là Nguyễn-hữu-ân rút về đóng tại Hà-trung, hai bên giữ nhau.

Mà Trịnh-trang thấy trong nước có nhiều việc, nên chạy tờ đòi Trịnh-thạc về. Để Đào-quang-nhiều ở Nghệ-an trấn-thủ đó, và phân binh đóng đồn giữ các ngã yếu lộ ngoài cõi.

Năm kê đó 1653, (bính-thân) tướng Nguyễn là Nguyễn-hữu-tân đem binh đánh Trịnh nơi Tiệp-vô thắng trận tấn tới Tam-chê ; còn Nguyễn-hữu-ích thì kéo tới Hồng-lân gặp binh Trịnh đánh phá vỡ-tan, kéo luôn tới Mãn-trường. Võ-văn-thiểm tướng thủy Trịnh đem binh lên bờ cự không lại, thôi lui về đóng Đằng-đê, thì Nguyễn-hữu-ích đốc binh vây đánh, bắn chết hết một tướng là Trường-trung ; Võ-văn-thiểm thua chạy

Nguyễn-hữu-tân kéo chánh đạo tới An-lương còn Tổng-hữu-đại thì kéo đường trên tới Bình-lãng-sơn xáp đánh Trịnh một trận thua bái-xoái ; Đào-quang-nhiều vô dinh chạy về An-trường. Đàng Nguyễn thâu binh đóng tại Vân-cát trong huyện Thạch-là.

Đào-quang-nhiều chạy số về bắc tạ tội và viện binh. Thì chúa Trịnh-trang hội các tướng lại bàn luận, rồi sai con út chúa là Trịnh-triễn vô thông-lãnh trong Nghệ-an.

Trịnh-triễn trước là Ninh-quốc-công nên ngoài người-ta kêu là ông Ninh ; có thơ bác đặt về sự ông ấy đi đánh giặc với Nguyễn : gọi là Ông-ninh cò truyên.

Trịnh-triễn đốc quân tới Thạch-hà, mới phân sắp binh mà đánh ba mặt ; nơi làng Đại-nại, Hương-bộc thì sai Đào-quang-nhiều, Dương-hổ lãnh binh bộ đóng đó, sai Lê-sĩ-hậu và Bùi-sĩ-lương đem binh thủy đóng tại cửa Nam-giải, lại sai Võ-văn-thiêm đốc-suất đóng tại cửa Đon-nhai.

Còn Nguyễn-hữu-tân thì hội các tướng làng Nã-khồ, mới phân binh sai Dương-trí với Nguyễn-hữu-kiểu đem binh thủy tới cửa Nam-giải, có Nguyễn-hữu-tích kéo binh bộ tiếp chiến đánh bắt được Xuân-quận-công, và 30 chiếc thuyền ; tướng Trịnh là Lê-sĩ-hậu và Bùi-sĩ-lương thua chạy, rồi kéo lên Lam-giang, còn phó tướng là Nguyễn-văn-kiểu rần thẳng tới cửa Đon-nhai, đánh binh thủy Trịnh và Võ-văn-thiêm chạy tan. Trịnh-triễn nghe tờ báo thể ấy, thì sợ rút quân đóng lui về bên đò Hượt-độ.

Còn binh bộ thì Tổng-phước-khương với Phù-dương kéo tới đánh Trịnh nơi xã Hương-bộc, vây Đào-quang-nhiều đó. Trịnh-triễn nghe kéo binh tới tiếp. Đào-quang-nhiều coi vội có binh tiếp tới liền mở ra nghinh chiến tại Đại-nại. Binh đảng Nguyễn thua rút về Hà-trung. Trịnh-triễn với Đào-quang-nhiều, kéo tuốt tới Tam-lộng.

Nguyễn-hữu-tân nghe tin làm vậy bèn sắp binh thủy bộ hồ đề chặn binh Trịnh về đánh. Trịnh kéo về, Nguyễn-chụp đánh, binh Trịnh hao nhiều lắm, nên Trịnh-triễn kéo tuốt chạy ngay về An-trường.

1654. — Chúa Trịnh-trang thăng-hà. — Con (thê-tử) là Trịnh-thạc lên nối quờn.

Chúa Trịnh-thạc lúc tháng 6 năm trước muôn bót oai-quần em mình là Trịnh-triển sai vô trần-thủ Nghệ-an mà cự với chúa Nguyễn, thì sai con mình là Trịnh-căn là quận-công tá-quốc-tướng-quân, thông lãnh chư quân vô Nghệ-an hiệp đồng với Trịnh-triển là chú mà đánh giặc trong ấy. Trịnh-triển thấy vậy thôi-chí trở lòng nghịch mưu, đang khi đào hào đắp lũy mà ngử giặc, bỏ rút về An-trường. Cho-nên Trịnh-thạc hay sự bất bình làm-vậy, liền lấy cớ bắt tội bất hiếu không về chịu tang cha mà đòi về. Tướng va là Trịnh-bàn, Trương-đắc-danh thì đã sợ vạ lây mà qua đầu Nguyễn đi rồi, nên va giao sĩ-tốt về dinh Trịnh-căn. Trịnh-căn biểu về chờ mạng. Về kinh giao cho dinh thần nghị, mà không nhản giết bèn đem mà nạ ngục cầm-cô đi,

Tháng 6 Trịnh-căn phân binh làm 3 đạo. Lê-hiến coi đạo trung, Huỳnh-ngái-giao coi đạo tả; còn Trịnh-thê-công coi đạo hữu, độ qua Lam-giang kéo thành tới Nam-hoa (bây-giờ Nam-kim).

Nguyễn-hữu-tân hay dựng liền dàn trận cho Phù-dương kéo một đạo phục phía tây thò sơn làng Nam-hoa; còn cho Tông-hữu-đại dàn ngay ra mà rước trận.

Binh Trịnh qua khỏi sông lên bờ kéo đi được vài dặm đàng, đụng lây binh Tông-hữu-đại xáp đánh nhau; Tông-hữu-đại như lần về phía bắc, đạo trung binh Trịnh rước theo, tới thò-sơn binh phục Phù-dương nổi dậy, còn binh Tông-hữu-đại lui như bây-giờ vùng quày trở lại đầu chiến, hiệp với binh phục rước nà binh Trịnh chạy hoét. Trịnh-căn thấy vậy suất đại binh tới tiếp, dạy Đặng-thê-công đem đạo tả ra đánh, lại dạy Lê-sĩ-hậu đem binh thùy ra tiếp ứng nữa; nên Tông-hữu-đại không dám rước nữa. Rồi binh Trịnh rút về An-trường.

Chúa Trịnh-thạc gia phong cho con là Trịnh-căn lên

chức thái-phó. Năm sau vua thay niên-hiệu, đặt lại là Vĩnh-thọ. Năm ấy lúc tháng 6 sắp vô sau cũng có giặc : Binh đảng Nguyễn, Nguyễn-hữu-tân đem binh đóng nơi phía nam bờ sông Lam-giang mà cự Trịnh, cho quân qua sông đánh trận Mĩ-dũ tướng Trịnh là Nguyễn-hữu-tá thua chạy, mà có Lê-hiến ở An-trường đem binh tiếp cứu, nên binh Nguyễn thôi lại đồn cũ. Song lại qua sông tới Bạch-đàng đánh với Đào-quang-nhiều, mà thua nên kéo về chia binh phòng-thủ. Đồn đây Trịnh-căn mới sai Đào-quang-nhiều và Đặng-thê-công đem binh qua sông đánh với Nguyễn-hữu-tân tại làng Tuấn-lễ (Hương-sơn huyện, tỉnh Nghệ-an). Đánh binh Nguyễn phải thua chạy. Trận ấy Đào-quang-nhiều đứng thắng chức, mà Đặng-thê-công phải biếm chức vì va núc-ních sau không tới mà tiếp-ứng được.

Tháng 9 năm sau 1656, chúa Trịnh-thạc là Tây-định-vương lấy chức Thượng-sư-tây-vương. Cách một năm, tháng 8, 1657, Trịnh đánh với Nguyễn cả ba bên tháng khi thua khi thắng. Trận đầu nơi Mĩ-dũ Trịnh thua ; Trịnh-kiêm thua nhờ có Trịnh-lương cứu, mà Trịnh-đường là em bị trận chết đi. — Trận đánh xứ Hoá-chiên, binh Nguyễn thất thôi lui. — Tháng 9, Trịnh-căn sai Lê-thời-hiến đi cửa Hội-thông, còn Huỳnh-ngãi-giao thì từ xã Âm-công độ qua sông mà tới, sáng ra Trịnh-căn lên núi Đông-quyết mà bày trận ; âu vô phá lũy rần tới Lạc-sơn hao binh nhiều sau bị binh Nguyễn vây tứ phía, nhờ Trịnh-căn cho binh tiếp, giáp trận bắn hơn 6 giờ ; lại nhờ có binh cửa Hội-thông lên nữa, nên binh Nguyễn thua, chạy đóng tại huyện Nghi-xuân.

Trịnh-căn rầu vì mình lãnh đi chinh-chuyên đã năm sáu năm trời mà cứ tương-trì hoài không hết giặc, bèn hỏi kế với các tướng. Có anh Trần-công-bá bày kế phải đánh lấy Lân-sơn, nên lãnh đi tiên phướng mà đánh giành lấy

cái núi ấy, bị binh Nguyễn vây đánh riết ; anh ta quyết chiến đánh liều bị giặc giết đi.

Tháng 11 Nguyễn-hữu-tân thấy đã lâu năm binh-gia đi ra bắc đánh giặc, càng ngày càng mòn lòng nên nhiều khi nó thôi chí ; muốn rút về giữ bờ cõi mà-thời, không muốn xâm lấn làm chi. Đánh thua nơi An-diêm, Phù-lưu kéo binh rút lần-lần về tới Hoàn-h-sơn bị Trịnh-căn rước theo đánh chết hao nhiều lắm. — Trịnh-căn thôi lại 20 dặm đóng đồn nơi Kì-hoa, Nguyễn-hữu-tân về đóng tại cửa Nhứt-lệ còn Nguyễn-hữu-ích đóng tại Đông-cao giữ các chỗ yếu-hại mà cự binh Trịnh.

Té ra từ ấy bảy huyện phủ Hà-nam xứ Nghệ-an mà Nguyễn chiếm được bấy-lâu lại thuộc về Trịnh-lại, Trịnh-đóng bắc Bồ-chánh ; còn Nguyễn thì đồn tại nam Bồ-chánh như cũ.

Khi ấy chúa Trịnh-thạc sai Phạm-công-trứ là lễ-bộ-thượng-thư, đem sắc chữ vàng phong Trịnh-căn làm Khâm-sai-tiết-chê-thủy-bộ-chư-dinh-kiêm-tổng-chánh-binh, thái-uy-nghi-quốc-công, ban ân bạc ; lại luận công thăng chức các tướng 26 người.

Đến tháng 2, Trịnh-căn kéo binh về Đông-kinh ; để Đào-quang-nhiều lại làm Nghệ-an-trân-thủ. — Quân thứ lập tại Hà-trung giữ biên-cảnh, kéo binh Nguyễn xâm-lấn.

Nhưng-vậy qua tháng 10 năm ấy, Trịnh-thạc thấy giặc cũng chưa dứt, muốn làm cho hết đi thì phò vua vô quyết đánh Nguyễn ; còn con là Trịnh-cần thì làm thông-lãnh, đem binh đóng nơi chùa Phước-tự, binh Nguyễn đóng tại Phước-lộ, đắp lũy giăng, đặt Trương-vân-vân với Vân-trạch giữ đó. Tướng Trịnh là Hoan-trung chực tàn lọng ra, kêu Vân-trạch mà nói có sắc mạng vua Lê, hãy mở cửa ra rước, Thì Vân-trạch nói rằng : vậy chớ khi binh ta về Hoàn-h-sơn bay theo bay rước, có phải có sắc-

mạng sao ? muôn đánh thì đánh, lại có đi dòm chi vậy ? liền bán Hoan-trung chết đi, tướng Trịnh là Đào-quang-nhiều, Lê-hiến đem binh đánh mà thua chạy rút về chùa Phước-tự. Cầm-cự nhau đó qua đến tháng 3 1659 ; đánh nhiều trận mà làm gì không núng binh Nguyễn, cứ đêm đêm bán quân Trịnh chết cả trăm, nên Trịnh-căn bỏ dinh mà chạy.

Khi ấy chúa Trịnh-thạc mới đem vua về kinh, kê lầy trên Cao-bàng Mạc-kinh-huờn tụ binh noi Thất-tuyên, nên phải sai Trịnh-kim, Phùng-việt-tu đem binh lên đánh. Binh tới nó tan đi hết.

Vua mắc bệnh ung-thor (phát-bôi) ; nên cải hiệu là Vạn-khánh, mà bệnh cũng không thuyên càng ngày càng nặng ; nên vua vời chúa Trịnh-thạc vô mà trông. Đặt con thứ là Lê-duy-cử mới 9 tuổi làm thái-tử để nối ngôi ; còn thái-tử trước là Lê-duy-tào bỏ vì là người biệt tánh nên phê xuống thứ-nhon. Qua 22 tháng 9 vua băng, 56 tuổi, làm vua lần trước 25 năm, rồi nhường ngôi, sau vua con mất, lên làm vua lại 13 năm mới thăng-hà.

Năm 1658 chúa Trịnh có bát đạo mà bắt vì ghét mà thôi ; chớ không có ra chỉ cầm cho hẳn. Chúa Thanh-đô-vương còn sống bao lâu, thì ông Tây-định-vương là chúa Trịnh-thạc vì lòng nể cha mà để bỏn-đạo được yên. Song khi chúa cha qua đời rồi, thì đuổi 6 thầy cả tây đi ; chỉ để lại có 2 thầy mà-thời, mà cầm không cho giảng đạo. Nhưng mà khi ấy có 30 thầy giảng bốn quốc, cứ đi giảng dạy, mỗi năm rứa tội cũng được bảy tám ngàn người.

Năm mậu-tuất : 1658. — 11^o vua Nguyễn-hiến-vương, Vĩnh-thọ 1^o vua Lê-thần-tông, bên tàu Minh-vĩnh-lich 12 ; nhà Thanh Thuận-trị 14^o Annam mới vô choán lần đất Cao-mên. Thuở ấy chúa Hiến-vương đã đánh lầy hết đất nước Chiêm-thành (hay là Thuận-thiêng), rồi ban đầu lập

ra làm Thái-khương-phủ, Diên-ninh-phủ, sau lần-lần làm ra trận. Lúc ấy vua Cao-mên chết mà con vua còn thơ-ấu, nên đặt em là Som-đách-pra-utây làm giám-quốc mà phò con vua, chẳng ngờ giám-quốc có bụng tham, tìm quờn lên làm vua đi. Đến khi con vua chính lớn lên, mới lo lập binh đánh chú mà lấy quờn lại được. — Mà chú chết còn lại bốn người con, nên bốn anh em ra sức báo-thù sự anh con bác giết cha mình đi ; vậy mới lập quân mà đánh trả, mà sợ làm không lại, nên xin vuôl chúa Hiên-vương cho binh vào giúp (trong Gia định-thông-chí nói vua Cao-mên là Nặc-ông-chăn phạm-biên thì không nhầm).

Chúa Hiên-vương nhơn dịp ấy mà sai quan khâm-mạng biên-trần (là Phú-yên) tên là Yên, vuôl Tham-muru Minh, và cai-đội Xuân đem 2,000 binh, đi lớt vài mươi ngày vô tới Mô-xoài, cũng có chiến-thuyết vô đánh vuôl binh thù Cao-mên có *Nặc-yên* là vua nhì cai quản ; đánh lấy Mô-xoài (là Bà-ri-a) và bắt được Nặc-ông-chăn, bỏ cũi đem về Huế (Quảng-bình-dinh).

Sau chúa Nguyễn tha cho Nặc-ông-chăn về làm vua Cao-mên lại, xưng phiên-thần cứ công theo phép ; lại dặn đừng có cho ăn-hiếp con nhà Annam ở phía trong ấy, (khi ấy có dân Annam vô ở xen lộn-lạc vuôl Cao-mên phía Mô-xoài, Đồng-nai (= Bà-ri-a, Biên-hòa) cũng khá-khả đông. Chúa Nguyễn sai quan quân hộ-tông vua Cao-mên về cho tới xứ-sở.

19° LÊ-HUYỀN-TÔNG MỤC-HOÀNG-ĐẾ (Lê-duy-cử.)

Trị 9 năm, sống 18 tuổi, từ năm 1660 tới 1669.

Niên-hiệu. — Cảnh-trị.

TRỊNH.
TÂY-ĐỊNH-VƯƠNG (TRỊNH-THẠC)
25 năm.

NGUYỄN
HIẾN-VƯƠNG (NGUYỄN-PHƯỚC-TẤN)
Thái-tổng Hiếu-chiết-hoàng-đế.
Từ năm 1649 tới 1686.

Nhà Thanh, Khang-hi 2°.

Nhà Minh, Vĩnh-lịch 17°.

Lê-duy-cử là con thứ vua Thần-tông, em vua Chơn-tông mới 9 tuổi, Trịnh-thạc tôn lên làm vua 9 năm, sông 18 tuổi, lên ngôi cải hiệu là Cảnh-trị.

Vua còn nhỏ, mọi việc trong nước đều về một tay chúa Trịnh (Tây-định-vương). Chúa Trịnh cấp quan tâm-phúc và nội hộ mình vô đêm ngày, châu-chực vua luôn, có ý ràng-rịt giữ vua.

Qua tháng 6 mới sai sứ lần đầu hết, qua triều nhà Thanh; từ khi nhà Minh tiệt đi, nhà Thanh lên nối tại Bắc-kinh đến đó, thì Annam chưa có sai sứ bao-giờ. Nợ vì năm trước nhà Thanh có gởi sắc-dụ và ban đồ tặng-hào nên năm nay sai sứ qua đi công và tạ, lại cáo-ai vua Thần-tông cho luôn-trót-thể.

Sửa-sang luật-lệ, giáo-hóa dân-sự, không cho thực tội nữa, ra 47 điều dạy dân, sửa phong-tục, in ra từ bản, phát cho làng tổng treo trong dịch-đình. Thờ ấy bên nhà Thanh có Khách qua ở ngụ giữa dân Annam, nên dạy bắt làm khai và cho ở cho biệt ra, kéo pha-trộn phong-tục dân đi.

Tháng 10 chúa Trịnh ra chỉ cấm đạo Gia-tô (Hoa-lang). Thờ trước có người Tây hoa-lang, Bút-tu-ghê, Lang-sa,

I-ta-li-a, I-pha-nho làm thấy cả giảng đạo, qua theo tàu đi dạy đạo thiên-Chúa, mà đã đuổi đi rồi, mà cũng hấy còn cứ giảng dạy dân-sự theo nhiều, cho-nên chúa Trịnh ra chỉ cấm đi. Dân ngoại-đạo phá các nhà thờ xứ Nam. Song chàng khỏi bao-lâu, trong nước có nhiều tai-biên, sao tua (sao chổi) hiện ; thì chúa Tây-định-vương sợ mà bãi chỉ cấm đạo đi. Song bãi thì bãi mà cũng cấm không cho các thầy Tây giảng đạo qua ở đất Annam.

Trong Đàng-trong khi ấy 1661 tuy chúa Hiên-vương chưa ra chỉ bắt đạo cho hẳn, mà có 9 người bỏn đạo chịu chết vì đạo Chúa. Đến khi chúa Hiên-vương ra chỉ cấm cách vài năm sau tại Thừa-thiên nơi phủ Hoài, có Vê-rô Kì lại vuôi 3 người nữa chịu tử vì đạo. Tại tỉnh Quảng-nam có người nước Nhứt-bồn có đạo qua lập phủ-phường nhà-cửa ở đó, chúa Hiên-vương bắt nó khóa-qúa, thì nó đều vâng ngay ; Annam có đạo thầy gương ấy thì có nhiều người nao long, mà bỏ đạo. Nhưng-vậy cũng có kẻ vững-vàng thà chịu chết mà xưng đạo chàng thà bỏ đạo. — Năm ấy 43 người tử vì đạo. Như người nữ Joanna, Lucianna là con Vê-rô Kì, Maria bà góa, hai anh em Raphael và Xitêphanô (Tê-vọng), Thô-ma Tín.... Người thì bị voi xé, người thì bị trầm quyết (1665).

Tháng 3 năm giáp-thìn, Trịnh-thạc biểu vua phong cái lễ lạ cho mình, là gởi sớ không dâng tên, vô châu không lạy vua, lại được ngồi một cái ngai phía bên tả ngai vua ngự. Lúc tháng 5 năm ấy trời độc sinh ôn-dịch, lại có giặc bọn Mã-phước-trường, Lang, Đinh nổi trên Tuyên-quang, bắc được thành cha Lang chém đi mới tan. Kê lầy có sao tua, sao chổi hiện ra, nên vua và chúa sợ mà đảo, ăn chay nằm đất, khăn-vái....

Năm ấy Trịnh-thạc đưa con mình là nàng Trịnh-ngọc-áng vô làm chánh-cung-hoàng-hậu. Tháng chạp sứ nhà

Thanh là Ngô-quang vuôi Châu-chí-viên qua điều-tê vua Thần-tông. — Sau Thanh cũng có xin Annam bát Dương-nhi, Dương-tam là đầu đảng ăn-cướp biển, chạy qua trú-ngụ bên địa-hạt, thì đã bắt nó đem giải-nạp (tháng 5 năm 1663).

Năm đinh-vì 1664 vua nhà Thanh sai sứ qua phong cho vua Annam. — 1666 Thanh lại sai sứ qua biểu cất 4 châu cho họ Mạc. — Năm 1668 nhà Thanh bắt được bọn Mã-phước-trường hay tụ-tập cướp-phá trên Tuyên-quang, đem tới ải-quan giải-nạp về cho Annam. Annam chém đi.

Đời vua này chúa Trịnh hay truyền chỉ dạy-dỗ, ngăn-cấm sự nọ sự kia. — Cấm đạo Gia-tô cấm cờ-bạc, đá-gà, cờ-vây, bóng chàng, thầy sãi, mụ vãi. — Cấm thông vuôi ngoại-quốc. — Cấm mua súng-ông khí-giải (1665, tới 1667).

Nhưng-vậy mà trong nước cũng không yên. Vì trên Cao-bàng Mạc-kinh-võ, đánh giết Hà-sĩ là quan phan-tướng người trung-nghĩa vuôi triều-đình ; nên sai Trịnh-đồng đem binh lên đánh đốt-phá chỗ va ở rồi về ; vì khi nó giết được Hà-sĩ rồi, nó sợ nó trốn vô rừng-rú đi rồi (1665). Chúa Trịnh mình kéo binh đi đánh Mạc bát đảng dòng-họ vợ con nó. — Sau nó ra đầu thì tha hết (1664).

Còn một đầu giặc trong Thuận-hóa, Quảng-nam là chúa Nguyễn, thì yên-yên đó vậy, mà Nguyễn không chịu đầu phục Trịnh, nên Trịnh lấy tên vua Lê sai Lê-đắc-toàn, và Trần-xuân-bàng đem chỉ-dụ vô mà trách họ Nguyễn sao đã 4 lần không phụng mạng. Họ Nguyễn cũng cự mạng, bắt nạp, nên sứ về (1667).

Qua 15 tháng 10 năm sau 1671, vua Lê-huyền-tông thăng-hà, không con nối quờn. Khi ấy còn có em nhỏ là Lê-duy-hội, thừ mới có 2 tuổi vua cha là Thần-tông mất, thì

nhờ các bà nuôi-dưỡng, đến đây được 11 tuổi, chúa Trịnh lập lên nối ngôi.

Trước thấy Alexandre de Rhodes qui đơn bên Tòa-thánh, thì đức Giáo-hoàng Alexandre VII chia nước An-nam ra làm 2 địa phận. Truyền chức cho ông La Mothe Lambert làm giám-mục Béryste coi-sóc địa-phận Đàng-trong (sang qua thành Juthia, nước Xiêm năm 1662), và ông Pallu làm giám-mục Héliopoli, coi-sóc địa-phận Đàng-ngòai (sang qua Xiêm năm 1664), hai giám-mục ấy tới Xiêm lập nhà tuồng ở đó, và sai ông thầy Dedie ra xứ Đàng-ngòai, mặc đồ bạn-tàu mà lén vào, vì khi ấy có bất đạo. Ấy là thấy cả thứ nhứt, thuộc về dòng các thầy giảng đạo các nước ngoại quốc (missions étrangères). Ông Đức-cha Pallu là giám-mục coi sóc Đàng-ngòai ở Xiêm ra sức đã nhiều phen vào xứ Đàng-ngòai mà vào không được, người qua đời tại bên nước Ngó; cho nên ông giám-mục Béryste Đàng trong phải quyền lầy mà coi-sóc luôn cả hai địa-phận. Ông Dedie ở Đàng-ngòai sai thầy Hiễn và thầy Huệ vô Xiêm, mà chịu chức thầy cả (làm thầy cả đầu hết trong nước Annam), rồi trở về. Qua năm sau đức thầy Béryste mới đi quá-giang tàu Ô-lơn ra Đàng-ngòai, vời ông Jacobê de Bourges; người truyền chức cho 7 thầy cả bốn quốc nữa, 20 thầy 4 chức, và 20 thầy chịu phép cắt tóc. Lập luật-lệ trong địa-phận, lập phép nhà Chi-ema môn-thánh-gia và nhà Phước thứ nhứt tại Kiên-lao trong tỉnh Nam-định..... rồi người trở về Xiêm.

Đàng-ngòai số kẻ có đạo càng ngày càng đông, nên đức Giáo-tông Innocente XI dạy chia địa phận Đàng-ngòai ra làm 2 địa phận. Đặt ông Dedie làm giám-mục coi địa phận *Đông*, còn ông Jacobê de Bourges làm giám-mục coi địa phận *Tây*. Ông này được sắc vô Xiêm chịu chức giám-mục, rồi trở về truyền chức cho ông Dedie.

Từ đầu trước hết cho tới đây, thì các thầy giảng đạo là người dòng kia dòng nọ khác nhau : (như dòng Jesuita, Dominicô, Francieô, Barnabite và dòng Mission étrangère). Đến đây quờn làm giám-mục coi sóc các địa-phận đã lập ra, thì là dòng Mission étrangère cả. Nên các thầy dòng khác cũng phải tùy quờn cai các đứng giám-mục ấy cả. Nhưng-mà khi ông Dedie là giám-mục địa-phận Đông Đàng-ngòai qua đời đi rồi (1693), thì Tòa-thánh giao địa phận Đông cho các thầy dòng Dôminicô coi sóc, từ sông cái Hồng-giang sập ra làm hạn.

20. LÊ-GIA-TÔNG-MỈ-HOÀNG-ĐẾ (Lê-duy-hội).

Trị 4 năm, sống 15 tuổi, từ 1672 tới 1675.

Niên-hiệu : { Dương-đức 3 năm.
 { Đức-nguyên 1 năm.

TRỊNH.

TÂY-DỊNH-VƯƠNG- (TRỊNH-THẠC).

NGUYỄN.

HIỂN-VƯƠNG NGUYỄN-PHƯỚC-TÂN.
Thái-tông-hiệu-chiết-hoàng-dê.

Lê-duy-hội em vua trước (con vua Thần-tông) 11 tuổi được họ Trịnh lập lên làm vua hiệu Dương-đức 3 năm, Đức-nguyên 1 năm.

Năm đầu (nhâm-tí tháng 4), Trịnh-thạc nhớ cái cừu cũ nuôi Nguyễn-phước-tân, nên làm lễ cáo thiên địa thần-kì, rồi chạy tồ cho Trịnh-đồng nuôi Đào-quang-nhiều lo sắm giữ biên-phương.

Tháng 6 đặt Trịnh-căn là con, Thủy-quân-nguyên-soái và Lê-hiến làm Bộ-quân-thông-suất vài vạn binh vô xâm lụy Trần-ninh. Còn chúa T' thạc thì phò loan-gía vô châu Bô-chánh.

Nguyễn-phước-tân là Hiến-vương sai Hiệp là ông hoàng, thứ tư làm Nguyên-soái đem binh ra Quảng-bình có Nguyễn-hữu-tân, Nguyễn-mĩ-đức đóng đồn giữ đó. Bên Trịnh qua Linh-giang lại đem chiến-thuyền vào cửa nhật-lệ. Trong kia chúa Hiến-vương kéo binh ra. Đánh xot-xet ít trận riêng quây-quây.

Tháng 11 Lê-hiến rút vô lũy Trần-ninh. — Nguyễn-hữu-ích đánh thắng nhiều trận, binh Trịnh tính không xong, rút về bắc Bô-chánh. — Qua tháng chạp Trịnh-thạc và vua thầy trời mưa đông lạnh-lẻo, khó-nhọc quan quân bèn dẫn binh về bắc, để Lê-hiến ở lại trấn-thủ Nghệ-an. Lây Linh-giang làm giải-hạn.

Hồi tháng 6, chúa Trịnh và vua Lê, mắc đi vô đánh chúa Nguyễn, ở nhà có Võ-công-tuân ở kinh, trốn lên Tuyên-quang cướp phá dân-sự. Sau Trịnh-ôc rước chạy bên Tàu. Sau bị Thanh bắt đem giải về, mới đem mà xử trảm đi.

Tháng 3 năm sau, mới sai sứ qua nhà Thanh, 2 bộ sứ mà tuê-công và cáo ai vua Huyền-tông.

Chúa Trịnh bày ra dạy các quan văn vào chực nghị-sự tại phủ-nội gọi là nhập-các. Qua tháng 7 chúa Trịnh-thạc phong con là Trịnh-cần làm Nguyên-soái làm Định-nam-vương xưng là phó vương.

Tháng 11, nhưn có sao chổi sao tua hiện, sợ nên vua đổi nguyên-hiệu lại là Đức-nguyên, mà cũng chẳng tránh khỏi mạng trời ; vì qua năm sau tháng tư vua mất (1675).

Năm ây 1675 tháng 2, nhằm 27 chúa Hiến-vương, năm sau hết vua Lê-gia-tông (Khang-hi nhà Thanh thứ 13). — Nặc-thai trong Cao-mên đánh đuổi vua Nặc-ông-nôn đi, thì quan Khâm-mạng dinh Thái-khương (Bình-hòa, Khánh-hòa, Nha-trang) đề binh vô đánh Cao-mên, nội tháng tư đánh lấy Sài-gòn (khi ây là Phan-yên bây-giờ là Gia-định),

Gò-bích và Nam-vang. Nác-thai bị thua chạy chết đi. Rồi thì Nác-thu ra hàng-dầu Annam (Nác-thu đó là Nác-sô tên Cao-mên là Chauphnia-sô đặt hiệu là Prachi-ches-tho, nên kêu là Nác-thu). Khi ấy có 2 vua, vua nhứt là Nác-sô là anh, em là Nác-tân làm vua nhì. Con Nác-sô là Saphô-tâm, muôn đăng ngôi thì giết cha mình là Nác-sô mà cướp lấy quờn ; mà rồi nó lại bị vợ nó giết nó đi, mà đặt con là Nác-chi lên làm vua. Khi cháu làm loạn làm vậy, thì hai chú là Nác-tâm vuôi Nác-non chạy qua Annam. Con thứ Nác-sô (cũng là tên Sô hay là Thu) cũng đầu Annam. Kê lấy Nác-tân bệnh mà chết đi. Nên tháng 6, vua Hiên-vương mới cho đưa 2 Nác ấy về, đặt cháu (con Nác-sô là Nác-thu) làm vua nhứt (chánh) cho ở tại Vĩng-luong (Compung-luong) bên-vua, bên lên thành Ô-đông), còn Nác-nôn là chú thì làm vua nhì (phó) cho ở tại Sài-gòn.

21° LÊ-III-TÔNG-CHUÔNG-HOÀNG-ĐẾ, (Lê-duy-hiệp).

Trị 27 năm, từ 1675 tới 1705.

| | | |
|-------------|---|------------|
| Niên-hiệu : | } | Vĩnh-trị. |
| | | Chánh-hoà. |

TRỊNH.

—
LẬY-ĐỊNH-VƯƠNG (TRỊNH-THẠC),
Định-nam-vương (Trịnh-cần).
từ 1683 tới 1707.

NGUYỄN.

—
HIỆP-VƯƠNG (NG-PHƯỚC-TÂN),
Thái-tông-hiệu-chiết-hoàng-đế.
NGŨ-VƯƠNG Ng-phước-thới
anh-tông-hiệu-nghĩa-hoàng-đế.
từ 1688 tới 1692.

Lê-duy-hiệp nguyên là con bà Trịnh-ngọc-trước, vua Thân-tông lấy thê chị là Trịnh-ngọc-tùng chết sớm đi, vua chết rồi mới sinh ra, vua Lê-gia-tông thăng-hà không con

nên chúa Trịnh lập lên ngôi, đặt là vua Lê-hi-tông, niên-hiệu là 1^o Vĩnh-trị, 2^o Chánh-hòa.

Việc trong triều ngoài-quận chánh-sự thì một tay chúa Trịnh chuyên lầy cả. Mà chẳng khỏi bao lâu Trịnh-thạc là chúa Tây-dịnh-vương qua đời để quyền làm chúa lại cho con là Trịnh-căn kêu là chúa Định-nam-vương (1683).

Vua ở ngôi 27 năm. — Đời vua này có sai Đinh-văn-tả đánh Mạc-kinh-võ ở Cao-bình chạy qua Long-châu bên nhà Thanh mật, (1688). Hơn khi mắc tai-biên trong nước bị lụt, sâu keo, mất mùa đói ; năng có sao tua sao chổi, động đất lở bờ đê, vùn... mỗi năm mất mùa thì có lấy tiền kho một hai vạn mà chẩn-bần.

Quân Mạc bị đánh đuổi nhiều phen chạy qua Thanh, thì nhà Thanh bắt đem qua giải-nạp cho Annam, 1684 Thanh giải Mạc-kinh-liệu với 350 người bọn nó về Annam. Vua cho 3 người làm quan, còn bao-nhiều thì cho đất ở an-bài. dịp ấy quan Thanh là Vương-quốc-trình, trì-trò với quan Annam Đức-tài về chỗ ở lại sách-thận bạc hơn 5500 lượng. — Triều Annam gọi tờ trách bên triều nhà Thanh, nên Vương-quốc-trình bị án trăm giam-hậu. Năm 1689, nhờ bên Thanh giúp bắt Võ-công-tuân giải về, đem chém đi.

Năm 1691. — Người bên Thanh Tân-ân-lùng lập đảng ăn-cướp ngoài biên, quan Thanh đánh bắt không được ; nó cứ vùng Vạn-ninh tụ chúng ăn-cướp. Lê-tuyên ra đánh bắt được đầu đảng nó và 200 bọn nó đem giải cho Thanh.

Năm 1692. Ngô-sách-tuân bắt được Mạc-kinh-chư điệu về nạp chém đi. Năm 1694 ở làng Đa-giá trên biên-cảnh đất Thanh-hóa bày-lâu nó tụ nhau làm tuần bắt người lầy của xô xuống hầm, nay hay được, mới sai Lê-hải lên bắt được 290 người, chém bêu đầu hết 52 người, còn bao-nhiều thì chặt ngón tay mà dày đi xứ xa.

Thuờc ấy Triều-phước là con vua Ai-lao trốn đi tị-nạn

tại Động-sơn-vị — Nghe người nước Ai-lao đi tìm về mà tôn, thì vua Lê chúa Trịnh muốn tận ơn, sai quan trấn-thủ Nghệ-an là Đặng-tân-thư đem binh-gia đi hộ-tống về Man-chấn-thành, mà lập lên làm vua, dạy phải triều-công nước Annam (1696).

Đời vua Lê-hi-tông nầy năm 1680, có quan tổng-binh Dương-ngạn-địch trấn-thủ tỉnh Quảng-đồng, với phó tướng là Huỳnh-tân ; tổng-binh Trần-thắng-tài và phó tướng là Trần-an-bình như làm tôi nhà Minh, nay bị nhà Thanh lấy được nước bên tàu, lòng không chịu phục triều Thanh, nên hai bọn dắc nhau đem 3000 binh xuống 50 chiếc thuyền chạy qua cửa Hàn (Đà-nẵng) xin làm tôi chúa Nguyễn. Chúa Hiên-vương mới nghĩ rằng trong xứ Đông-phô (Biên-hoà) nước Cao-mên đất rộng, để cho hấn ở trong nước thì nghi, chỉ bằng cho nó vô đó nó choán đất làm ruộng, sau lần-lần mình sẽ lấy. Nên đãi yên, phong chức cho các tướng ấy rồi dạy vô Đông-nai mà ở ; lại viết tờ cho vua Cao-mên biểu đừng ngại gì. — Vậy các tướng chệch ấy chạy vô một bọn (Trần) vào cửa Cấn-giờ lên Đông-nai lập phố-phường buôn-bán tại Bàn-lăn (thành Biên-hoà), ra chỗ thị-tứ, có người Khách, Tây, Nhứt-bồn, Chà-và, tàu-bè tới lui buôn-bán đó. Còn bọn kia (Dương) thì vào cửa Xôi-rạp (Lôi-rạp) thẳng vô tại Mĩ-tho ở đó.

Cách 7 năm chúa Hiên-vương qua đời (1688), thì Nguyễn-phước-thới là con lên nối quờn hiệu là chúa Ngái-vương (Anh-tông-hiệu-ngái-hoàng-đê). Tháng 6 năm 1689, phó-tướng Huỳnh-tân trở nghịch với tổng-binh Dương-ngạn-địch đánh giết chết đi, rồi lập đồn tại Rạch-nan (huyện Kiên-hoà tỉnh Định-tướng), sắm tàu chiến-thuyền nhiều và đúc súng lớn, ngăn đàng buôn-bán Cao-mên. Nên vua Cao-mên là Nác-ông-thu sợ mà làm ba đồn để dự-phòng ; một cái tại Ba-cầu-nam, một cái tại Nam-vang,

còn một cái nữa tại Gò-bích, lại đâm bè giăng dây thảo-long ngang sông Cầu-nam.

Ông vua nhì là Nặc-ông-non ở tại Saigon chạy tở cho chúa Ngái-vương. Tức-thì sai phó-tướng Thới-khương-dinh là tước Vạn-long-hầu, Thắng-long-hầu, Tàn-lễ-hầu, lầy binh đem vô mà dẹp cho yên. Nhưng-vậy lập mưu hể tấn-binh tới ngang Rạch-gầm thì cứ nói đi lên đánh vua Nặc-ông-thu ; biểu tướng chệch là Huỳnh-tân đi tiên-phong, rồi ra giữa dòng bắt chém quách đi, quày vô phá đồn-lũy nó, (có quan chệch ở Đồng-nai cũng đi theo đó nữa.) Xong rồi đâm lên phá dây thảo-long Cầu-nam, đốt phá đồn, Gò-bích, Nam-vang đi hết.

Vua Cao-mên là Nặc-ông-thu chạy vô Vũng-luông đóng đó. Sai mục Chiêm-luật làm sứ xin quan tướng Annam bãi binh thì sẽ công nghi-vật... Thì quan Annam nghe theo mà rút binh về Bên-nghe 1689. Mà cuối năm cũng không thầy đem đồ công. Lại lúc ấy trời độc có dịch thiên-hạ, quân-lính hao nhiều lắm. Các quan đều cạ số đồ cho ông Vạn-long-hầu làm lều cho ra có-sự làm-vậy. Nền cuối năm 1690 chúa Ngái-vương sai ông Nguyễn-hữu-hào (con ông Nguyễn-hữu-tích đánh Trịnh có danh) tuyển binh Phú-yên, Thới-khương, Bình-thuận vô bắt quan tướng Vạn-long-hầu giải về kinh làm tội, rồi đi đánh Cao-mên. Qua tháng tư (1691) Nguyễn-hữu-hào đánh bắt được vua Nặc-ông-thu điệu về Saigon. Vua nhứt Nặc-ông-thu đau bệnh chết đi, rồi vua nhì Nặc-ông-nôn ở Saigon rầu giết mình đi nữa. Tở về kinh chúa Ngái-vương dạy đặt Nặc-yêm là con Nặc-ông-non lên làm vua.

Bắt đạo thiên-chúa lần thứ 4. Khi chúa Tây-dịnh-vương là Trịnh-thạc còn sông vẫn người có lòng ghét đạo ; nhưng không bắt cho nhứt lắm, giảng đạo, lễ phép, đọc kinh, xem lễ, phải lén-lúc, giấu-đút. — Lại thuờ ấy hai ông

giám-mục đằng ngoài ở tại Phô-hiền (tỉnh Hưng-yên) là nơi người Hoa-lang, Ô-lơn, Hồng-mao, Phalangsa đã mở ra ở buôn-bán, chúa Trịnh-thạc cũng biết, mà cũng làm thỉnh bỏ qua. Đến đây năm 1696 chúa Định-nam-vương là con lên nối nghiệp mới ra chỉ bắt đạo nhất, phá triệt-hạ nhà thờ, đốt sách-vở... Có 2 thầy dòng Jésuita phải bắt giải về Mã-cai ; sau cũng có bắt các thầy cả khác, mà già lo đứt bạc thì khỏi. Nhưng-vậy trong Nghệ-an được bằng-an vì nhờ ông quan trấn đó là người liêm-chính, không có lục-tông chỉ bắt đạo ra dân-dân người đi.

Khi ấy trong Đàng-trong (năm 1700) cũng cấm đạo Hoa-lang, đốt sách-vở. Còn các thầy Tây giảng đạo thì đuổi đi về quê-quán nước-nhà mình không cho ở.

Chúa Trịnh-căn khi ra chỉ bắt đạo cũng luôn dịp cấm dân bắt chước người bên Thanh qua ở ngụ buôn-bán, gióc tóc, mặc áo cụt, mà dạy phải tùy tục trong nước, lại cấm dân không cho bắt chước tiếng nói, hay-là áo mặc nữa.

Trịnh-căn phong cho con cháu bà con rồi, sau mới tính tới vua. Vậy (1705) tháng 4 vua ra chiếu truyền ngôi cho thái-tử là Lê-duy-đường lên làm vua. Còn vua Lê-hi-tông thì lên chức Thái-thượng-hoàng.

22° LÊ-DŨ-TÔNG (Lê-duy-đường).

Tri 26 năm, sống 52 tuổi, nhường ngôi 2 năm,
từ 1705 tới 1729.

Niên-hiệu :

}

Vĩnh-thành 15.

Bảo-thối. 10.

TRỊNH.

KHƯƠNG-VƯƠNG (Trịnh-cần)
(tới 1708)

AN-ĐỘ-VƯƠNG (Trịnh-cang)
(31 năm từ 1708 tới 1739)

NGUYỄN.

MINH-VUƠNG HIẾN-TÔNG-HIỆU-
MINH-HOÀNG-ĐỊ. — Ng-phước-
diều.

từ 1692 tới 1724.

THANH.

Khang-hi,
Ứng-chánh,

61.

Khương-vương là chúa Trịnh-cần ép vua Lê-hi-tông, nhường ngôi lại cho hoàng-thái-tử Lê-duy-đường là Lê-dũ-tông rồi mình cũng ôm lấy chuyện cả quyền-hành việc nước. Năm sau Triều-phước là chúa Ai-lao mắc bị Lạc-huờn quây-rôi Man-chấn-thành nên không tu-công. Trịnh cho dụ trách ; chúa Ai-lao xin giảm công-lệ mỗi năm, xin 3 năm công lễ diên-thọ Trịnh một lần mà-thời. Rồi sai sứ đem lễ vật dâng, xin khất-giải và cầu-hôn ; thì Trịnh-cần đem quận chúa gả cho (1706).

Nhơn vì các phiên-tù khi tới kinh châu, hay lân-la làm quen với những người quyền-yêu nơi triều, nên Trịnh ra chỉ cấm đi, hễ có tới thì được tới 4 ông quan mà-thời ; còn muôn ở lại thì cho bất-quá 20 ngày.

Chẳng khỏi bao lâu (tháng 5 1708) chúa Khương-vương là Trịnh-cần chết đi ; mà bởi cả con, và cả cháu nội đã mất

sớm đi ; nên chắc là Trịnh-cang lên nối quyền, tiếm hiệu là An-đô-vương.

Trong nước cũng khá bình-yên không giặc-giã chi, dân-sự rảnh-rang ; nên lo sửa-sang sắp-đặt trong nước. Nhưng vậy cũng nhiều khi có mất-mùa đói-khát. Lúc vỡ bờ đê, lụt, hạn, đói thì nhà-nước xuất tiền kho ra mà chần cho dân bần-cùng, khi thì một vạn quan (1712), 4 vạn (1726), khi thì 6 vạn (1727) ; lại giảm thuế, tha thuế. Ruộng đất dặc lại, phân-chia đất màu-mỡ dọc bờ sông cho dân trồng-trắc. Tu bộ, định thuế-lệ, lập thuế thổ-sản. Ra giáo-lệnh 7 điều, ban giáo-điều, định quan chế theo luật Hồng-đức, lập đồn-thủ tuần-tư, sửa định lệ kia lệ nọ lại bỏ cái hình chặt tay đi mà làm ra lưu đồ, còn phép thuế tô, dung, điệu thì noi theo lệ nhà Đường. Khai cảng Nghê-an Thanh-hóa cho sâu cho tàu-bè thuyền-giá vô ra buôn-bán.

Cũng nhon lúc ra lệnh cấm đều kia đều nọ, như năm 1717 cấm quân-tụ ăn-uông say-sưa. — (1710) Cấm quan-viên lập trang-trại riêng vì dân hay chạy các cửa thẻ ây mà lây thẻ cho được tròn xâu lậu thuế. 1716 Người Thanh hay qua mà đi mở mỏ vàng bạc đồng chì thau thiết nhiều quá, sợ nhiều quá sinh biên, nên cấm ở tụ nhiều mà định lệ cho phép mỗi mỏ cho từ 100 sắp lên 300 người mà-thời.

Lại năm 1712 chúa Trịnh-cương (Cang) ra chỉ cấm đạo Gia-tô (Thiên-chúa) càng ngặt hơn ông cố mình là Trịnh-căn đi nữa. Bát bôn đạo nội trong một tháng phải nộp tờ xuất-giao (bỏ-đạo) bằng không thì bắt thịch 4 chữ, *học Hoa-lang đạo* trên trán, phạt bạc bôn chục đỉnh mà lấy mà thương kẻ nào diêm-chỉ. Mà trong sử thì rằng : chỉ ra cấm đạo Gia-tô, cấm đã nhiều phen mà các quan sở-tại hay ăn hời-lộ nên không hay bắt nhặt. Ai tỏ cáo thì thường 100 quan, bắt được hốt tóc đi, thịch 4 chữ, *học Hoa-lang*

đạo, phạt tiền 100 thường kẻ điếm-chỉ mà đi lại cũng không hết được. Lần cầm đạo này là lần thứ 5.

Lúc ấy có 4 thầy giảng bị bắt đánh giập đầu gối, rồi bỏ tù hai năm. Thuở ấy đức thầy chính là ông Jacôbê de Bourges, ông phó giám-mục là Edmo Belot, và cô Fancicô Guisain, phải bắt bỏ xuống tàu đưa vô nước Xiêm. Mà khi tàu vô tới lồi Nghệ-an, có ghe bốn đạo ra đón lên rước đức thầy phó, và ông cô vô bờ ần-dật xứ Nghệ-an.

Đức thầy chánh đã 81 tuổi, vô Xiêm được 2 năm mất trong ấy (1714). Thì ngoại này đức thầy phó lên làm chánh, coi-sóc địa-phận Tây 3 năm người qua đời (1717). Khỏi năm sáu năm cô Fancicô Guisain, mới lên chức giám-mục nối quờn đó, được 2 năm rồi chết đi (1723).

Còn cầm đạo ấy nhà thờ phải triệt-hạ gần hết các quan choán lấy đất nhà trường, nhà chung ở Phô-hiên và các chỗ khác nữa.

Cách vài ba năm mất mùa, đói khát, cơ-cần dân ngoại dân đạo đều kêu-rêu trách-móc rằng bởi chúa cầm đạo, bắt-bớ mà ra tai-biên khôn-cực thế ấy.

Chúa Trịnh liền truyền chỉ tha đạo Gia-tô, và cho phép dân theo 11 thứ đạo khác nữa ; nên Dàng-ngoài việc đạo yên lại được 7 năm.

Khỏi 7 năm, 1721 lần thứ 5 này bắt mới rất cho chớ. Chúa An-đô-vương Trịnh-cang ra chỉ cầm đạo cả và nước, ở Kê-sốt có mục kia có đạo mà xâu-nết, bị vạ dứt phép thông công nên oán đi thừa điếm-chỉ cho quan bắt đem vô Kê-chợ tra-khảo, bắt khoá-quá cũng có kẻ nhát gan sợ mà bỏ đạo, mà những người vững-vàng không chịu, lần ấy 150 người bị án phát lưu thảo-tượng. Lại có 10 người tù-vì-đạo. Dưới La-phủ tỉnh Quảng-yên có bắt được hai thầy dòng là ông Messari và ông Buccharelli, ông trước chết trong tù, còn ông sau phải án trầm-quyết, làm một

(nội một ngày 11 tháng octobre 1723) với bốn thầy giảng, ông từ nhà thờ Kê-bang, và bốn người bôn-đạo nữa.

Đến sau ngày xử các ông ấy có sao chổi hiện ra, dân ngoại sợ-hãi kêu-trách chúa Trịnh-cang lâm, chúa tể trời, đão mà làm cho vứng lòng dân. Từ ấy mới giảm bớt cơn bát đạo.

Năm ấy đức thầy Belot qua đời. Cô chính Louis quyền lấy mà coi-sóc địa-phận tây 16 năm mới chịu chức giám-mục.

Năm 1714. Sai sứ qua Thanh ; công chuyên ấy nhà Thanh chuẩn cho khỏi công nga voi và sừng tây. Còn những đồ từ-khí vàng bạc quen công mọi khi, thì cho làm ra đánh một lượng mà nạp mà-thối. Kê năm sau Thái-thượng-hoàng mất.

Cách 2 năm là năm 1717 mới sai sứ qua nhà Thanh cầu phong và cáo ai, cuối năm sau 1718 sứ Thanh mới qua phong và tể vua Hi-tông.

Sai Võ-đình-ân hội với quan nhà Thanh lập giải tại núi Chiên-xường. Vì cò-kẻ vuôi Thanh, nên Thanh trả đất lại được 40 dặm, nên đây hội mà lập giải. (1725).

1729 Nhà Thanh lại trả mỏ đồng Tự-long lại cho Annam.

Năm 1724 chúa Nguyễn-minh-vương mất, trao quyền cho con là Ninh-vương (Nguyễn-phước-chú) Túc-tông-hiền ninh-hoàng-đề.

kể với lại trước chúa Minh-vương này lên nối chúa Ngải-vương thà 19 tuổi. Người đánh lấy róc nước Chiêm-thành, đặt phủ Bình-thuận ; người lại đánh Cao-mên lấy lập làm Gia-định phủ. Người cai-trị Đàng-trong 52 năm, Năm 1699 người sai ông lễ-thành-hầu Nguyễn.... Vô kinh-lược Gia-định kêu là Phan-trân ; đặt có cai bộ (bô-chánh), kí-lục (án sát), đề trị dân ; đặt có binh cơ thủy bộ đề hộ-vệ. Dân cư ở kẻ đã hơn 4 muôn nóc nhà. Lại cho dân ngoài Quảng-bình, Huê, Bình-thuận vào ở làm ruộng lập vườn. Từ đó mới có thuê-lệ, lập bộ đình, bộ điển, làng-xóm tông-lý xã-thôn.

Thuở ấy (1706) ông Yêm là vua chúa Nguyễn đặt trên Cao-mên, bị em tranh quyền, chạy vô Xiêm viện vua Xiêm giúp. Annam đem binh giúp ông Yêm đánh Xiêm thua, vua về ở La-bích. Hồi Xiêm ra đánh với Annam ngang Rạch-gầm, Annam ngăn được. Có Xá-hương chờ lương-phận bị binh Xiêm vây mà mình ít quân, sợ nó lấy được lương, liền đục ghe chìm đi mà chết theo. Nên sau chúa Nguyễn phong thần lập miếu thờ ở đó.

Đời ấy 1715 có tên Khách tên là Mạc-cửu lên Nam-vang mua hoa-chi cò-bạc, gặp mò bạc phát phước làm giàu, mới về Hà-tiên qui dân lập ấp được 7 làng, tại Phú-quốc, Long-cơ, Cẩn-vọt, Vũng-thơm, Rạch-gia Cà-mau, rồi sai ra Huê xin quản-suất mấy xứ ấy, chúa Minh-vương phong tước hầu, lại đặt làm tổng-binh mà coi lấy đó.

Minh-vương năm 1700 hạ chỉ cấm đạo Thiên-chúa, (Hoa-lang, Gia-tô). Lúc ấy có bắt được 6 ông thầy Tây (dòng Missions étrangères) cầm tù chết hết 3 ông. Bà Ynê và 6 người nữa bị cầm-cột chết đói, lại có 5 người khác tù-vì-đạo nữa. Cầm làm-vây đã 4 năm, rồi tha đi vì là nhờ chúa có yêu dùng một ông thầy dòng kia thông-thái trí-cách lắm; nên tha các thầy bị cầm ra mà cho đi giảng-dạy thông-thà.

Năm 1720 có chiếc tàu Langsa tên là Galathéc đâm tam-bản vô Phan-rí lấy nước bị người xứ ấy bắt lại. Nhờ có ông thầy đạo Charles Gouge, đem vô vua Hời (là vua Annam còn đề cho có, có quan Annam coi). Phải chuộc 3 ông quan ấy hết 420 đồng bạc đầu người mới khỏi.

Còn về phần chúa Trịnh, thì khi nào muốn tự-tân tước gì chức gì mặc ý; vì quyền ở trong tay mình, muốn làm sao thì làm. Đặt Nguyễn-công-cang làm thầy dạy con mình là Trịnh-giang (1724) rồi phong làm cho con. Bày ra lập phủ mới cho mình tại xứ Cô-bia. — Phê con lớn vua Dũ-

tổng, là Duy-tường mà lập em người là Duy-phường 19 tuổi lên làm thái-tử, 1727. Rồi lại ép vua Dũ-tông nhường ngôi lại cho Lê-duy-phường là cháu ngoại va, mà lãnh chức Thái-thượng-hoàng ; cách 2 năm là năm 1730 vua tức-mình chết đi.

Chàng khôi bao lâu chúa Trịnh-cang (An-đô-vương) cũng chết. Người đi chùa Phật-tích ở Bắc-ninh về Kê-chợ, bị thổ huyết phát ách mà chết tươi đi ; thì con là Trịnh-giang lên thế vị.

23. VINH-KHÁNH-ĐẾ (Lê-duy-phường).

Trị 4 năm, từ 1729 tới 1732.

Niên-hiệu : — Vinh-khánh.

TRỊNH.

OAI-VƯƠNG

(Trịnh-giang hay là xang).

1728.

NGUYỄN.

NINH-VƯƠNG Ng-phước-chú-tức-tông-hiệu-minh-hoàng-dê.

từ 1724 tới 1737.

Hiệu thì hiệu vua Lê, mà oai-quyên phép-tác ở một tay chúa Trịnh-giang, càng ngày càng lỏng, như ta sẽ thấy. Nhưng-vậy chúa dũ ây cũng đã sửa-sang sắp-đặt việc trong nước. Vậy đầu hết 1729 chúa giảm bớt thuế cho dân, mà thăng thuế Khách-hộ. Thấy việc lập phủ Cò-bia nặng cho dân tôn nhân công vật liệu vô ích thì bãi đi, mà dời lấy đem về tu-tạo chùa Quỳnh-lâm và Sùng-nghiêm. Còn triệt mây trường-xưởng (đốn đánh thuê mỏ), cấm không cho khai đào các mỏ đất Thanh-hóa, vì sợ động địa-mạch. 1730 — Dời vua trước có lập thuế thổ-sản, thì bây-giờ bỏ đi. — Khi trước có đặt quan diêm-đương thầu thuế

muôi ; nó bắt ai có mười 1 đầu, nó thâu một tiền, nên giá mười cao lên mạt lăm, thì bãi thuế ấy đi 1731.

Về oai-quờn phép-tác chúa Trịnh-giang thì nói chi ? Đặt quan, phân chức, bím, giáng, thăng truất chẳng những là các quan, mà lại vua nữa, một tay va chuyên hành cả. Như Bùi-sĩ-xiêm làm điều trần về dịp tai-biên, nhật-thực, sao tua có gạnh việc tiêm họ Trịnh, nên chúa Trịnh cất chức đi. Như Nguyễn-công-cang, là thầy con va, là quan lớn trong triều, bị gièm vì làm phe-đảng, va ép tự-tận đi.

Còn vua Vĩnh-khánh-đê thì va phê xuống làm hôn-đức-công, mà lập anh vua là Lê-duy-tường, là ông hoàng anh cha mình đã phê đi, lên làm vua ; đại xá, cải hiệu là Long-đức. (Tháng 8 năm nhâm-tí 1731). — Sau cách ba bốn năm (1735) chúa Trịnh thất cớ giết vua Vĩnh-khánh-đê đi.

24° LÊ-THUẦN-TÔNG-GIẢN-HOÀNG-ĐẾ (Lê-duy-tường).

Ở ngôi 3 năm, từ 1732 tới 1735.

Niên-hiệu : — Long-đức.

• TRỊNH.

OAI (UY) VƯƠNG (TRỊNH-GIANG
hay là Xang).

NGUYEN.

NINH-VƯƠNG-NG-PHƯ-ỐC-CHẾ,
túc-tông-hiêu-minh-hoàng-đê.
tới 1737.

VỠ-VƯƠNG-NG-PHƯ-ỐC-THUẬN,
thê-tông-hiêu-võ-hoàng-đê.
từ 1737 tới 1765.

Trịnh-giang đặt Lê-thuần-tông lên rồi, cứ việc chuyên lo lấy các việc trong nước. Bãi binh mộ đi kẻo tôn-phí. — Cầm làm đồ khí-dụng hoa-mĩ. — Ban sách *ngũ-kinh-dại-toàn*,

in bên này cho các xứ. Yn *tứ-thơ*, *sứ*, *thi-lâm*, *tự-vị*, rồi cầm không cho mua sách Tàu nữa.

Lật-bật được 3 năm vua Lê-thuần-tông mất đi, thì chúa Oai-vương lại lập hoàng-đế là Lê-duy-thần lên làm vua.

25. LÊ-Ý-TÔNG-HUY-HOÀNG-ĐẾ (Duy-thần h là Duy-chân).

Trị 5 năm, từ 1735 tới 1740.

Niên-hiệu :

Vĩnh-hựu.

TRỊNH.

NGUYỄN.

OAI-VƯƠNG (Trịnh-giang).

MINH-VƯƠNG (Trịnh-dinh).

NINH-VƯƠNG NGUYỄN-PHƯỚC-CHÚ.

Túc-tông-hiệu-minh-hoàng-đế.

VÕ-VƯƠNG NGUYỄN-PHƯỚC-THUẦN

Thê-tông-hiệu-vũ-hoàng-đế.

THIANH.

Càn-long — năm đầu.

Vua Lê đặt lên bỏ xó đó. Trịnh-giang quản-suất mọi việc lấy cá. Chúa Trịnh nầy hay mê-đắm sự ăn-chơi quá bội ; cho-nên lập chùa Hộ-thiên, Hương-hải làm chỗ cảnh đề đi chơi. Lại bày góp đồng của các quan mà đức từ-ưng Phật để chùa Quỳnh-lâm (1736) — Bời hay ăn-chơi tốn-phí lắm, lại bày cho nộp tiền mua chức ; quan nào muốn lên cấp thì nộp 600 quan, dân nộp 2,800 thì được hàm tri-phủ, 1,800 thì được chức tri-huyện....

Quyển chế-biên sai quan, đặt quan, cất quan, cũng là tay Trịnh hết. Lâu đền nay Trịnh cũng không cho vua ngự đề đình-thí nữa ; Trịnh tự thí lấy tân-sĩ tại phủ-pường mình mà-thôi. Nên năm ấy (1735) chúa Trịnh lấy Trịnh-huệ đền chức trạng-nguyên.

Thuở ấy (1736) chúa Oai-vương (Trịnh-giang) ra chỉ cầm đạo. Nên năm ấy quan tỉnh Đông bắt 4 thầy dòng Jésuita mới qua giải về Kê-chợ, lại có 2 thầy kẻ giảng đi đưa các thầy ấy bị bắt đó nữa, có một thầy bị tấn lung lăm chết đi trong tù, còn 4 thầy Tày thì làm án trầm quyết mà xử một ngày với 2 người bôn-đạo (12 tháng giêng tây, 1737).

Năm Long-đức năm đầu vua Lê-thần-tông, là năm 8 chúa Nguyễn Ninh-vương cũng cứ làm theo việc cha mình là Minh-vương mà lập phủ Định-viên (Vĩnh-long) tại Long-hồ ; (khi trước đặt tại Cái-bè) 1733.

Lại năm 1737 Mạc-cửu ở Hà-tiên mất đi, thì chúa Ninh-vương phong cho con là Mạc-tôn lên thế cho cha.

Chúa Ninh-vương không cầm không bắt đạo Thiên-chúa, nên trong Đàng-trong việc đạo bình-yên.

Đến năm 1737 chúa Ninh-vương qua đời, thì con người là Nguyễn-phước-thuần lên nối quờn hiệu là Võ-vương (1737).

Ngoài Đàng-ngòai đói-khát, bão-lụt, mất-mùa, dịch-tễ, giặc-giã nổi lên, cũng vì chúa Trịnh-giang làm quá tay, hiệp vua, hiệp quan, hiệp dân, hiệp hết mọi người. Còn mình đã làm chủ mọi sự, mà cũng còn ham-hô danh-vọng, nên tháng 9 năm 1738 Trịnh-giang nhảm mây tước cao-trọng cũ của mình, mà giả sứ hoàng-đế nhà Thanh đệ sắc qua phong cho va là *Annam thượng vương*, cho được ở trên vua Lê đi nữa.

Vì lòng hung-dữ, độc-địa chúa Trịnh giết quan quân tự ý mình, muôn ngang chừng nào được chừng này. Nào vua nào quan, nào dân ai mà dám hó-hé ; cứ va làm làm sao thì phải chịu làm-vậy mà-thôi. Cho-nên năm 1736 trên Thái-nguyên, Sơn-tây có thấy chùa tên là Nguyễn-đương-hưng dậy giặc. Còn 1737 các hoàng-tử Lê-duy-

chúc là con vua Hi-tông, Lê-duy-mật, Lê-duy-qui con vua Dũ-tông, thầy Trịnh hay thí-nghịch, thầy Lê càng ngày càng bị ẹp, quờn-phép chẳng còn chút gì, thì tức mình nên đã cùng Phạm-vô-thước, Lại-thê-tê mưu đốt thành-đi ; mà tính không xong, sợ sau lậu ra mà khôn, liền bỏ mà đi. Lê-duy-qui chạy tới xứ Cầm-thĩ ; còn Lê-duy-mật với Lê-duy-chúc, vô Nghi-dương tìm lân vô Thanh-hoá, nhờ có người thổ-hào tên là Ngô-hưng-tạo đưa vô Thanh.

Trịnh-giang hay tức-tộc cho theo bắt mà huyệt đi, bắt được một mình Phạm-vô-thước cầm ngục lại sau xử đi.

Lê-duy-chúc với Lê-duy-qui sau đau bệnh chết đi. Còn lại Lê-duy-mật cứ trên phía tây-nam ở đó. Trịnh theo đánh bắt không được, có một trận bắt được Phạm-công-thê đem về kinh. Triều-thân rằng : *Người là người khoa giáp mà sao có theo nghịch đảng ?* Thì Phạm-công-thê nói rằng : *danh phận bất minh cứu hĩ, thuận nghịch an sở biện hồ ?* rồi giờ cõ ra chịu chém.

Cuối năm 1738, phía dưới Hải-dương giặc nổi dậy, chúa Oai-vương (Trịnh-giang) đã hung-hăng dũ-tợn mà lại dâm-dật vô độ. Va dâm loạn với Đặng-thị... là hầu kì-viên-phi của cha va ; bà mẹ hay được bắt Đặng-thị thì tự-tận đi. Ngày kia lão bị sét đánh té chết giắc đó, một hồi lâu mới tỉnh lại. Từ ấy vô sau sinh chứng ngợp hay sợ hẽ nghe sấm thì run-rẩy cả và mình, sợ khiếp vĩa đi. Quan hoạn là Huân-công-phụ mới nói là dâm báo, nên bày biểu đào dưới đất lập thờ-ơng-trì-cung (tiên-cung) xuống đó mà ở đừng có ra nữa. Vậy chúa Trịnh mới nghe theo lập tại xã Huân-mai, huyện Thanh-trì (nên cũ nhà Lý) mà ở.

Trên nầy Huân-công-phụ được thò lộng quyền ; làm dên sức ; giết-bỏ quan dân, làm nhiều điều tình-tộ, nên

sinh sự ra ; người-ta đầu đó thán-oán kêu-van. Có kẻ tức-mình dậy giặc.

Tại Ninh-xá tỉnh Hải-dương, Nguyễn-tuyền, Nguyễn-cừ xưng là Minh-vương, nơi Mộ-trạch thì Võ-trác-uinh xưng là Minh-công, tại Sơn-nam thì có Huỳnh-công-chí, tụ hội tại Ninh-xá, mượn tiếng phò Lê diệt Trịnh mà làm giặc, binh-gia đông-đến muôn kia ngàn nọ nao động đi cả.

Chúa Oai-vương là Trịnh-giang đã xuống hăm mà ở đi rồi, thì Trịnh-dinh là em lên thế làm. Minh-đô-vương nhắc Trịnh-giang lên chức thái-thượng-vương ; ở vậy hơn 20 năm sông 51 tuổi, chết năm 1760.

Ban đầu mới lên nhíp-chánh còn nhúc-nhát vì người Huỳnh-công-phụ bớt quyền-thế đi, thì ganh rầy tranh-giành cho-nên họ Võ-thị là bà thái-phi Trịnh biểu Nguyễn-quí-kính khuyên Trịnh-dinh hạ Huỳnh-công-phụ đi. Mới hiệp với Nguyễn-công-thế, Trịnh-trạch và Võ-tất-chơn là cậu ruột Trịnh-dinh, mà giục Huỳnh-công-phụ ra đi đánh bọn Nguyễn-tuyền, Huỳnh-công-phụ đi khỏi, ở nhà mới lập Trịnh-dinh lên làm chúa coi việc nước — Trịnh-dinh dự-dự không chịu, mới tâu vua, vua dụ hai ba phen mới chịu. Khi đệ sắc ân mà tôn thì đã có bọn Huỳnh-công-phụ không bằng lòng đứng thờ ra, Trương-khuôn bắt quách bỏ tù, nài trông lên cho bá quan tới bái-hạ — Các quan đi theo hầu Trịnh-giang dưới cung Thường-trì, nghe việc biên làm-vậy thì kéo binh tới, nhờ binh Nguyễn-quí-kính đánh lại, nên sau các quan phải chịu về bái hạ, phục Trịnh-dinh.

Trịnh-dinh lên quyền được rồi, mới cho đi bắt bọn Huỳnh-công-phụ mà giết, mà Huỳnh-công-phụ nghe biết liền đem thủ-hạ mười người trốn đi mất.

Lúc ấy có giặc nổi tứ phía, không kể bọn Nguyễn-tuyền giặc Huỳnh-công-chất tại Sơn-nam ; giặc Lê-duy-mật trên Sơn-tây ; giặc tại Ngân-già, bọn Võ-đình-dung, Huỳnh-kim-

trảo, giặc Toàn-cơ là quan phan-tù xứ Lạng-sơn đánh hãm Đoàn-thành, quan tổng-phủ là Ngô-đình-thạc không chạy ở đó chịu chết ; trên Sơn-tây giặc lão Bồng, lão Tê, sai Võ-tá-lý đánh bắt được ; tại huyện Phú-châu, Thượng-phước thì có giặc Nguyễn-tuyển.

Qua tháng 5 Trịnh-dinh ép vua Ý-tông nhường ngôi lại cho cháu là Lê-duy-đào là con lớn vua Lê-thần-tông, khi trước hồng lập mà bởi chú là Lê-duy-mật khi-binh nên mắc cầm-cô thì Trịnh-giang phê đi. Vua Lê-ý-tông lánh chức thái-thượng-hoàng sống 18 năm, năm 1758 mới chết.

26. LÊ-HIÊN-TÔNG (Lê-duy-đào).

Trị 48 năm, từ 1740 tới 1786.

Niên-hiệu : — Cảnh-hưng.

TRỊNH.

MINH-ĐÔ-VƯƠNG (Trịnh-dinh).
từ 1738 tới 1765.

TRỊNH-ĐÔ-VƯƠNG (Trịnh-sum).
từ 1765 tới

NGUYỄN.

VÕ-VƯƠNG Nguyễn-phước-chú.
từ 1737 tới 1765.

ĐỊNH-VƯƠNG (Nguyễn-p-thuần).
HUỆ-VƯƠNG (Duệ-tông-hiệu-
định-hoàng-đê).
từ 1765 tới 1778.

THANH :

Càn-long 6^o.

Nội trong trào Lê có một ông vua Lê-hiến-tông (Cảnh-hưng) ở ngôi lâu hơn hết. Trong 48 năm đời người làm vua thì cũng bị dòng nhà Trịnh chuyên lay mọi việc, vua thì ở đẹp lại đó cho có vị có tên mà-thôi. Bây-lâu nay thường Trịnh choán lay hết, lâu đến lẽ tể nam-giao cũng

là giành mà làm ; mà chúa Minh-đô-vương còn có chỗ nhượng một hai chút ; nên thầy và có mời vua ra ngự duyệt binh thủy bộ một lần (1753).

Đời ấy trong nước cũng nhiều mắc phải tai-biên, loạn, giặc-giã, đói-khát, mất mùa, đại hạn, bão lụt, dịch-tễ dân-sự chết nhiều ; bất-bớ làm khổ-sở kẻ giữ đạo Thiên-chúa ; Tày-sơn dậy giặc, Trịnh vô đánh lấy Huê, chúa Nguyễn chạy vô Gia-định.

Nguyễn-tuyền, Nguyễn-cừ, như đã nói trước này cứ làm giặc luôn — (1740) Nguyễn-tuyền giả xin đầu-thứ, làm mưu bắt-được Đặng-đình-luân cầm lại, sau Nguyễn-tuyền bị thua bỏ và về được. Tháng 7 bắt được Nguyễn-cừ (Phạm-đình-trọng) bắt giải-nạp Kinh-sur chém đi.

Vô-trác-uinh dậy loạn, Huỳnh-ngãi-bá thông-lãnh Hải-dương đem binh đánh — Lại có giặc lão Kinh, phải sai Trương-khuôn đi đánh (1740). Ưu-binh Thanh, Nghệ dậy phá nhà Nguyễn-quí-cảnh, vì ông này không chịu thưởng công khó lính-trắng. Nguyễn-diên là cháu Nguyễn-tuyền dậy đánh phá Sơn-tây, Trịnh-dinh sai Lê-lệ đánh, chạy xứ An-lạc.

Đông-hoán phản, Văn-đình dẫn lưu-thú Tuyên-quang đánh và thua và chạy đi, (tháng 6 1740).

Đẹp bọn này bọn khác nổi lên — Tháng 6 1742 Nguyễn-hữu-cầu (Hải-dương) đánh Thanh-hà, bị Huỳnh-ngũ-phước đánh chạy đi, qua Đô-sơn bị Huỳnh-ngũ-phước theo vây nửa, giải vây chạy qua Kinh-bắc hãm trần-thành được, rồi Trương-khuôn với Huỳnh-ngũ-phước đánh lấy lại. Sau Trương-khuôn bị nó đánh thua tại Ngạc-lâm, Đinh-văn-giai đánh tại Xương-giang cũng thua nó, (1743) — Qua tháng 8 năm sau 1744, bị Huỳnh-ngũ-phước với Phạm-đình-trọng đánh, trước chém tướng nhứt nó là Thông tại Xương-giang thành, sau lần-lần phá được anh

ta chạy đi. Đánh bắt anh ta không được, mà bị Phạm-đình-trọng cứ đuổi già, Nguyễn-hữu-cầu túng thể xin về đầu, chúa Trịnh-dinh cho, lại phong tước Hường-ngãi-hầu, mà Phạm-đình-trọng không chịu cứ đánh mãi. (1745) — Nguyễn-hữu-cầu hiệp bọn với thảo-khâu đến đánh Sơn-nam, trấn tướng là Võ-tá-sắc đánh không lại, nên chúa Trịnh phải cậy Phạm-đình-trọng với Huân-ngũ-phước đánh và mới được, và thua tại Cẩm-giang, (1747 tháng 9) — Rồi va lại đề khuya đầu canh năm độ bình qua Bồ-đề mà đánh vô Kinh-thành. Trịnh-dinh ra cự và tại bên đò Nam-tàn, kê lầy Phạm-đình-trọng nghe báo tin, kéo binh tiếp tới nữa đánh và thua chạy đi. Qua năm tân-vi 1750, Trịnh-dinh bồi-rôi vì giặc này không trừ được, nó cứ phá phía đông phía nam mãi, làm gì không được nó, thì tức mình hội binh tướng lại tại Bồ-đề, muốn mình ra làm tướng đi đánh. (1748) Mà đình-thần can đi ; này quyền cho Huân-ngũ-phước, Phạm-đình-trọng chánh phó lãnh binh quyết đánh cho được. — Vậy kéo binh xuống Hoàng-giang, Nam-xang, Bình-lục đánh Nguyễn-hữu-cầu tại làng Mã-náo, Hương-nhi ; Nguyễn-hữu-cầu thua chạy vô Thanh-hoá, rồi vô Nghệ-an nhập bọn Nguyễn-đình, mà Phạm-đình-trọng không nói cứ theo mãi rước hoà, và túng chạy ra biển bị bão vô bờ với mười người thủ-hạ vào núp núi Huân-mai, bị Phạm-đình-sĩ bắt được điệu về ; sau va lo thể vượt ngục, hay được đem xử đi (1750).

Ấy là một môi giặc lớn đã phải cực-khổ hao-binh tôn-tướng với nó lâu năm mới xong. Mà đang khi lo đánh giặc lớn ấy thì cũng còn phải lo mũi giặc to khác nữa, và giặc chòm giặc khóm nổi tứ phía, từ thuở Nguyễn-tuyền, Nguyễn-cừ, thường năm có hoài-hoài. Như Võ-trác-uinh tại Hải-dương, lão Kinh, sau Nhữ-đình-toàn nói hơn thiệt đồ-dành và mới ra đầu (1740) — Giặc Toàn-

cơ hãm Đoàn-thành trấn Lạng-sơn. (1741) — Giặc Cấn-dinh quân thổ-phí đánh lấy thành trấn Lạng-sơn, sau Nguyễn-dinh-sinh lấy lại được — Giặc thảo-khâu đảng to đảng nhỏ, nổi nay đây mai đó cướp-phá dân-sự lẫn-quần hai trấn Hải-dương, Kinh-bắc thì chúa Trịnh-dinh sai Đinh-văn-giai, Nguyễn-dinh-huờn ra đánh nó, rước đầu này nó chạy đầu kia (1742) — Giặc Tương cứ Mi-lương, Vĩnh-đông hay-là ra đánh An-sơn, Thạch-thất (tỉnh Sơn-tây). Sai Đặng-dinh-quỳnh với Phạm-gia-ninh đi đánh ; mà Đặng-dinh-quỳnh nguyên là chống bà quận-chúa, đi đánh giặc có đem vợ hầu theo cả, ở thì ở chợ, còn Phạm-gia-ninh cứ nhà người-ta mà ở không đồn-lũy chi cả. Khi giặc tới Tiên-lữ, nghe tin báo Phạm-gia-ninh chạy tới Đặng-dinh-quỳnh là chánh tướng mà liệu việc trận-mạc, ai hay chánh tướng đã cuốn gói đề-huê thê-tử đi mất. Anh ta bơ-vơ bị giặc bắt giết đi. Anh kia về bị bãi chức. — Sau sai Trịnh-trạch đi đánh, Tương mới vỡ chạy đi. (1743) Đến năm 1751 Tương theo phe Lê-duy-mật ra chiếm-cứ Ngọc-lâu, Vĩnh-đông trên Sơn-tây, chúa Trịnh sai Đàm-xuân-vực đem binh đánh giết được Tương ; nghe tin tức-thì chúa Trịnh-dinh sai quan tới quân-trung mà khen và đem 20 lượng bạc với 2000 quan tiền mà thưởng quân lính.

Lại còn thêm bọn Mạc sót chạy qua Long-châu thấy trong nước loạn ló về, nhưn lúc Lê-hữu-cao có bệnh xin về, tới hãm thành tỉnh Thái-nguyên. Trịnh-dinh sai Văn-dinh-ức lên thê, hội binh với Huỳnh-ngũ-phước tân binh đánh lấy thành lấy tỉnh lại (2744).

Cúng một năm ây Mạc lại vây thành Cao-bằng trót hơn 2 tháng, trong thành đã hết lương mà nhờ có quan đốc-đông là Trần-danh-lâm giải vây đánh Mạc tan đi, nên được phong tước hầu.

Mũi giặc Lê-duy-mật cũng dai dai dần dần năm nẩy qua năm kia không hay vừa hết.

Tháng 9 năm 1740, Lê-duy-mật là hoàng-tử nhà Lê, trước giặc Trịnh hiệp bỏ ra với chú là Lê-duy-chúc làm Minh-chúa, mà chẳng khỏi bao lâu chú mất đi, hay ra đánh các miền trên trên Sơn-tây, Thái-nguyên, An-lãng sau vô Thanh-hóa lập dinh-lũy tại Ngọc-lâu, xưng là con vua Thiên-nam-đô. Trịnh-dinh kêu Đặng-dinh-mật, ban gươm vàng, siêu-vót, yết cung miếu, rồi sai đi đánh phá được, nên đến đây mới về chiêm-cứ Ngọc-lâu. — Quan quân cứ đánh chạy vô Nghệ-an ở Cồ-nam-động, rồi ra Thanh-hóa phá đồn Phái-thượng, toan qua sông Lư xâm-khuây An-trường bị Đặng-dinh-mật đánh thua nơi Thanh-mĩ, mới chạy qua Khương-chánh (1744 tháng 10). — Lê-duy-mật lại ló ra Sơn-nam ra từ Kính-lão tới Hoài-an, sai Văn-dinh-ức đánh (1748).

1751. Lúc giặc Tương thua Lê-duy-mật chạy xa. Đến năm 1763 Lê-duy-mật lên phía trên Nghệ-an, Thanh-hóa xưng có mạng vua Lê-ý-tông, đức ân, rèn gươm, dụ tù-mục giúp binh, vô nước Trần-ninh bắt bốn-xà là Lư-cầm-hương lập phủ có lũy, có 16 đồn giăng bao xung quanh (1763).

Tháng 2 năm 1766. Lê-duy-mật, ở Trần-ninh nghe chúa Trịnh-dinh qua đời đi rồi thì lò xuống, Trịnh-sum, sai Bùi-thê-đạt, đánh rút về. Trịnh-sum hỏi đường-sá muôn cho lên đánh tại Trần-ninh mà cũng không đánh cho thâu được.

Sau hết đến năm 1769. Trịnh-sum, sai Bùi-thê-đạt lên đánh Lê-duy-mật, ở thành Trình-quang xứ Trần-ninh, vây bán đêm ngày liên thỉnh. Lê-duy-mật coi vọi không cự nổi bèn tự vợ con lại, lên giàn thiêu mà chết.

Hai ba đám giặc lớn là Nguyễn-tuyền, Nguyễn-hữu-

cầu và Lê-duy-mật, phá-tán đã lung. — Mà chưa hết đầu ; còn Nguyễn-danh-phương cứ Sơn-tây ; Nguyễn-đình-diên cứ Nghệ-an, Huỳnh-văn-chật cứ Khoái-châu nữa.

Nguyễn-danh-phương dậy giặc cũng lúc Nguyễn-tuyền, Nguyễn-cừ, binh cả vạn, khi tại Việt-trì trên Sơn-tây, đến năm nay 1743 và ra đánh phá Bạch-hạc, bị Nguyễn-đình-ức vây, giải vây được chạy Thanh-linh. — Đánh Cổ-đô huyện Tiên-phong, Trịnh-dinh sai quan quân lên đánh (1743). Và về cứ núi Ngọc-phong lập dinh làm đồn năm bảy lớp, thuê thuê-viết, làm nên to chuyện, lại chiếm thuê mỏ trên Tuyên-quang nữa, đã nhiều phen sai đi đánh không xong, đến đây 1749, Trịnh-dinh mới tính mình ra cầm binh đi đánh mà trừ đi. Vay qua tháng hai năm sau 1750 kéo binh tới đánh, ở trong đạn nó bắn ra như mưa quan quân không tới được. — Trịnh-dinh mới ban gươm cho tướng Nguyễn-phiên, ra dẫn-dò khuyên-lơn quân-lính, Nguyễn-phiên đi trước xô vô ; Nguyễn-danh-phương rút vô đại-đồn bê-môn cự, trên núi trí súng lớn khạc xuống âm-âm ; dưới này Nguyễn-phiên phát súng lớn, núi đá trèo lên, ba quân đầu đó thấy vậy hề nhau leo riết lên. Giặc rút vô núi Độc-tôn, vô theo phá đi, tôi lại nó đốt lũy nó tròn đi, truy theo tới Lập-thạch bắt được. — Đầu vừa lúc chúng khiêng củi Nguyễn-hữu-cầu tới nộp đó nữa. — Quan quân vui mừng chúa Tĩnh đãi yên tướng sĩ, rồi điệu về kinh giam ngục, mà hai tướng ấy toan mưu thoát ngục, mới sợ đem xử đi.

Giặc Huỳnh-văn-chật là đầu đảng quân thảo-khâu, vô Thanh-hóa, Hưng-hóa nhập với Thành, sau Thành bị bắt đem về kinh chém đi, và bị Lê-đình-châu đánh thua tại Hưng-hóa, chạy lên Mạnh-thiên-động (1760) rồi cũng léo-hánh tới đánh Hưng-hóa nữa (1766 1767). Đến năm 1768 Huỳnh-đình-chật chết, để con lại cũng làm giặc.

Nhiều khi đói-khát, mất-mùa, lụt, lở bờ-đê, động-đất, dịch-khí, dân trong nước phải khôn-khò.

1740 Hải-dương bị giặc mất mùa đói, phải lấy lúa kho ra mà phát cho dân. — 1741 Xứ Thanh-hóa đói, nhà nước phát lúa mà trợ dân. — 1754 Xứ Cao-bàng đói, đem vải, lụa, và 300 lượng bạc mà phân-phát cho kẻ nghèo-khò. — 1756 Trên Sơn-tây phần thì đói phần thì dịch, dân-sự mười phần chết hết còn hai. — 1757 Thanh-hóa, Nghệ-an đói. — 1767 Các xứ trên dân bị trời hạn cơ-cần đói-khát. — 1775, 1777 Trong nước các xứ mất mùa, đói. 1776 Nghệ-an đói, phát lúa kho 15 vạn, tiền 4 vạn rưỡi.

Lụt, lở bờ-đê hư-hại dân cũng ghe phen lắm. — 1748, 1752, 1753, 1756, 1760, 1765 1772. Đều bị vỡ đê, lụt hư cửa, hại nhà, chết người, chết vật nhiều quá. Lại thêm dịch-tử, người-ta chết lưu-lưu năm đinh-sửu 1756 và nhâm-ngũ 1761.

Dời ấy kẻ có đạo Thiên-chúa Đàng-trong, Đàng-ngoài cũng đã nhiều lắm. — Chúa Trịnh Minh-vương (Trịnh-dinh) tuy là không căm đạo cho ngặt quá, nhưng cũng không ưa không vì, nên các quan hay ghét đạo bắt-bớ làm khổ cho bọn đạo cũng lắm khi. — Như có anh quan kia đi đàng mác mưa, vô đụt nhà kia có đạo, thấy ảnh-tượng trên bàn-thờ bát ông già chủ nhà tuổi đã hơn 70 và một thằng cháu mới vừa 14 tuổi biểu khóa-quá, hai ông cháu không chịu, thì bắt đem chém đi (1741). Lại năm 1745 có bát thầy Tây là thầy dòng Jesuita quê ở nước Alêmanha bỏ chết rử-tù, còn hai thầy dòng Dominicô khác bị bỏ ngục lâu, rồi sau lại đem xử trảm quyết đi.

Nhưng-mà qua năm 1748 bữa kia chúa Minh-vương đi khám sủng, thầy trên mây khẩu sủng Ô-lơn có đệ chú Tây, sực nhớ lại mà hỏi chớ hai thầy dòng ở đâu, có

ý kêu biểu cắt nghĩa chữ ấy ; chẳng ngờ các quan bầm 2 thấy ấy đã bị xử đi rồi. Chúa liền giận mà quở, dạy đi kiểm thấy khác điển-nghĩa chữ ấy ra. Bấy-giờ có một thầy dòng người nước Alêmanha người-ta tìm đến Hà-nội mà cắt nghĩa chữ. Thì chúa Trịnh bâng lòng, dạy tha kẻ có đạo 7 người còn bị cầm ra, mà cho phép rộng các thầy đi giảng dạy đạo Chúa. Thấy chùa thầy sãi ganh liền tìm nhiều điều mà bỏ vạ cho các thầy đạo Thiên-chúa, giục dân ghét đạo làm hại cho đạo-dân ; thì chúa bắt thầy chùa ấy mà chém đi, cùng ra chỉ truyền ai còn bỏ vạ thê ấy cho các thầy đạo Thiên-chúa thì phải chặt lưỡi đi.

Chúa Trịnh lại xin rước một thầy thông toán-pháp và thiện-xạ bên Mả-cao qua mà dạy cho Annam học. Nhon dịp ấy có 5 thầy dòng Jesuita qua theo. — Mà mảc đình-thần các quan ganh-gò nói vô nói ra, nên chúa Trịnh cũng người bớt lòng thương các thầy ; bèn cho phép các thầy ấy lập một nhà gần bãi biển mà-thôi. Lân-lần các quan cũng cứ thói cũ làm nghiệt, làm khổ, nên chẳng còn được thông-thả như trước. — Cũng có bát-bớ các thầy mà có bạc đem đốt-lót thì xong.

Thuở ấy đức thầy Lu-i làm giám-mục coi-sóc địa-phận Tây trót 25 năm, đến 83 tuổi mới qua đời. Thì đức-thầy Bê lên thế cho người lập nhà-chung, nhà-trường, nhà lý-đoán ở Vĩnh-trị. Trong địa-phận có 29 thầy cả hồn-quốc ; mà là thầy học vừa biết đọc Latinh mà-thôi. — Từ ấy có 12 thầy vô học thếp trong nhà trường tại nước Xiêm.

Thường hay kể kì bát đạo thứ 8 nhằm năm 1765, mà trong sử-ký, thì nhằm năm 1753, giáp-tuất, năm Cảnh-hung thứ 15^o. Trong ấy nói rằng « Trước đời Nguyên-
« hòa, vua Trang-tông có người thầy Tây-dương tên Inêxu
« vào trong nước giảng đạo gọi là đạo Thiên-chúa hay-là
« đạo Thập-tự, rằng có thiên-đàng địa-ngục thường phạt

« kẻ lành kẻ dữ, dạy xưng tội thì được khỏi tội. . . Đêm
« ngày làm hư phong-tục lắm-lạc ; dẫu đã điều cấm, mà
« chêt cũng không chừa. — Đời Cảnh-trị, Chánh-hòa
« cũng đã nhiều phen cấm mà đã thâm căn cố đế, cấm
« không hết được nay cấm nữa mà cũng không hết được. »

Mà xem ra đạo được bình-yên vừa-vừa phải đâu cũng được 17 năm, đến năm 1765 luôn dịp có anh thầy chùa kia phạm tội nặng, phải án trăm-quyết, chúa Trịnh-dinh ra chỉ cấm mây khoản trong đạo bụt-thần, mà sợ người-ta nói sao có bình đạo Thiên-chúa chẳng, nên cũng ra chỉ cấm luôn đi, truyền hể bắt được thầy cả nào thì làm án trăm-quyết. Cho-nên các quan thừa dịp ấy mà hà-hiếp kẻ có đạo. Cũng có bắt được năm ba cụ hồn-quốc mà bôn-đạo tốt lo dứt bạc thì khỏi đặng.

Chúa Minh-vương là Trịnh-dinh mất năm 1766, thì con người là Trịnh-sum lên nối quyền đặt là Tĩnh-đô-vương nghe lời mẹ mình mà ra chỉ cấm đạo (1773). Nguyên tích nó là như vậy : bà mẹ quan Sáu là chú chúa Trịnh-sum, có đạo hay khuyên con vào đạo. — Bây-giờ quan Sáu đòi một ông thầy cả Tây dòng Dominicô tên là Hyacinthô, và một ông thầy cả bôn-quốc tên là Vincentô Liêm mà cãi lẽ với một thầy nho-sĩ, và thầy sư — Bữa kia mẹ chúa Trịnh-sum là người sùng đạo Phật, hỏi kẻ không có đạo Thiên-chúa, chêt rồi đi đâu ? Thì một thầy trong hai thầy dòng ấy thưa rằng phải sa xuống địa-ngục, nên mẹ chúa giận bắt bỏ củi đóng cùm lại. Mà có kẻ nói rằng hai thầy ấy bị bắt các quan tướng bôn-đạo sẽ lo đem bạc tiền dứt-lót mà tha đi ; ai ngờ không thầy ai lo đem bạc-tiền chi cả, thì phải giải về Hà-nội nạp cho chúa Trịnh. Chúa làm án trăm-quyết ngay. — Các quan lão thần ra sức can-gián, mà chúa chẳng nghe, một ra chỉ cấm đạo, triệt hạ nhà thờ, nhiều người có đạo phải án đồ thảo-tượng và thích tự ;

42 người khác bị phát lưu. Dominicô Tựu và hai người bôn-đạo khác tử vì đạo, (bị trảm-quyết).

Còn trong Dàng-trong, từ chúa Nguyễn-minh-vương tha đạo, đời chúa Ninh-vương và nửa đời chúa Võ-vương, thì đăng bằng-yên trót 50 năm. Mà đến năm 1750 chúa Võ-vương ra chỉ cấm đạo, bắt các thầy cả dòng Missions étrangères mà giải về Mã-cao hệt, hơn 200 cái nhà thờ phá-hủy đi hết, bôn-đạo phải bắt, mât của-cải, chịu thiệt-hại cực-khổ, giam-cầm, tù-rạc. Qua đời chúa Huê-vương lên ngôi 1765 mới tha về hết.

Năm Canh-hung 35 trong Qui-nhon, Nguyễn-van-nhạc ba anh em nổi dậy làm giặc ; tại Huê ông Duệ-tông mắc ông phó quốc Trương-phước-man là tôi quyền thần, ở hà-khác, quan dân oán lăm, nên Trịnh-sum nghe thế sự làm-vậy thì sai Huỳnh-ngũ-phước đem ba vạn binh vô đánh lấy Huê, dặn coi vọi việc Nhạc còn rồi thì cứ việc, mà đã bình thì thôi ; lại dôi tiếng rằng nghe có giặc Tây-sơn nên đem binh hờ mà ngử giặc, (tháng 5 1773). Tháng 10 tướng Trịnh là Huỳnh-ngũ-phước đóng đồn tại Hà-trung, nói rằng mình vô mà ngử trừ giặc Tây-sơn, lại cho người qua truyền cho quan giữ biên-phòng chúa Nguyễn hay. Đêm lại độ binh qua sông Linh-giang đóng tại Cao-lao, rồi sai vô lũy Trần-ninh, có nội ứng mở cửa ra đầu, ngoài giống trông kéo vô. Quan tướng đồn là Tông-hữu-trường chạy đi. — Trịnh-sum ở nhà lũy làm lo, vì bấy-lâu đánh Nguyễn không nổi, mà nay vô trong ấy không biết ra làm sao, nên chia binh làm 4 đạo, Trịnh-sum mình ra đi, tháng 11 tới đóng binh tại Hà-trung. Còn Huỳnh-ngũ-phước lấy Trần-ninh rồi kéo tới đóng Hồ-xá, ra hịch nói vua sai vô hạch tội Trương-phước-man, sau nữa là ngăn giặc Tây-sơn. Nguyễn-cửu-pháp và các quan khác mưu bắt Trương-phước-man, đem nộp dinh Huỳnh-ngũ-phước,

tướng Trịnh mắng lắm, mới biểu xếp cờ lạng tiếng trống kéo tới Đăng-xương rằng vì giặc Tây-sơn chưa yên, nên kéo binh vô Phú-xuân mà ứng-tiếp.

Khi ấy tổng-thất Thiệp, cai-đội Đặng, và chương-cơ Nguyễn-văn-chánh, đem binh nơi sông Bái-đáp mà cự Trịnh. Trịnh phân hai ngò đánh tầy đi, Nguyễn-văn-chánh chết tại trận.

Trịnh xâm Huê, Tây-sơn Nguyễn-văn-nhạc, đánh Qui-nhơn, Quảng-nam, chúa Nguyễn là Duệ-tông-hiệu-định-hoàng-đê chạy vô Gia-định.

Năm â-t-vị 1774, Canh-hưng 36, Trịnh-sum vô đóng tại Hà-trung được tin Huỳnh-ngũ-phước vô tới Phú-xuân đánh lấy được Thuận-hoá rồi, thì sai đem thơ và 400 lượng vàng thưởng Huỳnh-ngũ-phước và biểu thôi đã được Thuận-hoá rồi thì thôi, Quảng-nam đề sau hấy tính, lại gởi ban 5000 lượng bạc cho quân-binh.

Nguyễn-văn-nhạc tồ-tiên và là người Nghệ-an huyện Hưng-nguyên, lúc vua Thân-tông Trịnh đánh với Nguyễn bị binh Nguyễn bắt đem về cho ở đất Hoài-nhơn, Tuy-viễn đã mấy đời mới tới Nhạc. Anh ta ở làm biện-lại đồn Vân-đôn, mà đánh bạc thua lấy tiền quan mà trả, nên sợ trốn vô núi Sơn tây ăn-cướp, tụ đảng quân hoang được vài ba ngàn. Ba anh em Nhạc, Huê và Lữ làm đầu, đi ăn cướp đồn ấp, quan trấn bắt không được. — Bữa kia Nguyễn-văn-nhạc làm mưu đóng cối chun vô biểu quân khiêng đi giải-nạp cho quan trấn-dinh. — Quan trấn tin mờ cửa lính lấy. — Đêm và mật cho quân và tới áp xung-quanh thành, và phá cối và ra giết quan, đốt dinh-trại, khai cửa thành cho quân vô chiếm-cứ thành Qui-nhơn. — Thiên-hạ rừng-rừng theo. — Được thê Nhạc mới sai lão chệc

nhập đảng và tên là Tập-đình đem quân đi ngả biển vào cửa Đại-chiêm (cửa I-lan, Đà-nẵng) ; còn va thì đi ngả nguồn Thu-hồn ra đánh Quảng-nam, Nguyễn-cừu-du là quan giữ trấn ấy chạy đi.

Lúc ấy chúa Nguyễn là Duệ-tông-hiệu-định-hoàng-đô, đã chạy vô Gia-định rồi, để ông Mục-vương là thái-tử đồng-cung ở lại Quảng-nam, đóng dinh tại Cu-đê. Nguyễn-văn-nhạc muốn gạt chúng bèn sai người chệch tên là Lý-tài đi rước đồng-cung vô Hội-an. Huỳnh-ngũ-phước hay đảng đem binh qua đèo Hải-vân. Nhạc sai binh chệch Quảng-đông, đặt Tập-đình làm tiên phuông, Lý-tài làm trung-quân, bịt khăn đỏ, ở trần, nịt lưng, cầm thước bằng và giao-tu, nai sức nô đánh dữ lắm, binh Trịnh không dám xông, sau binh Huỳnh-ngũ-phước kéo rộc tới, nó mới thua chạy thôi lại giữ Bàn-tân, (giữa Quảng-nam với Quảng-ngãi).

Nhạc từ thất trận Cầm-sa quân-binh đào-tán ; lại nghe tin Tông-phước-hiệp lưu-thú dinh Long-hổ đem binh ra đánh Phú-yên thì sợ bèn sai Phan-văn-tuê đem vàng bạc mà dâng cho Huỳnh-ngũ-phước đang đóng binh tại Châu-ò, mà xin đầu và xin làm tiền-phong-trưởng-quân. Huỳnh-ngũ-phước tin mà cho, lại sai Nguyễn-hữu-chỉnh đem sắc, ân, cớ, gươm ban cho và nữa.

Năm sau Nhạc sai Đỗ-phú-huê ra xin với Trịnh-sum dâng cho va trần-thủ đất Quảng-nam. — Trịnh nhác việc dụng binh, nên cho phứt đi (1776).

Bước qua năm sau ngoài bắc có giặc Đông-nam-hải-phì, giặc Huỳnh-văn-đổng nổi lên, rộn-ràng. Trong nầy Nhạc ngụy xưng đô-tức-vị hiệu thái-đức năm đầu. Trong Gia-định vua Gia-long các tướng tôn làm *Đại-nguyên-sơ-di-nhập-quốc-chánh* (1777) — Năm sau Gia-long mới lên vương-vị tại Saigon, mà cũng niên-hiệu nhà Lê 1778.

Còn trong dòng Trịnh về sự lập tự cũng sinh rồi-rám. Tháng 9 1779 Trịnh-sum bắt Trịnh-giai là con đã lập làm thế-tử mà cầm tù, nịch-ái con nhỏ là Trịnh-cán, là con Đặng-thị-huê — Cho-nên khi va đau, Trịnh-giai vô thãm bị quân canh cầm cửa hoải, thì mưu với các quan thuộc lo lập binh-gia đề hờ lúc loạn-biên, mà lậu sự ra nên bị bắt cầm lại phê đi. Rồi Trịnh-sum đặt Trịnh-cán làm thế-tử (tháng 10 1780), mới có 5 tuổi, bà mẹ can cũng không nghe. — Tháng 9 năm sau 1781 Trịnh-sum chết, Huỳnh-đình-bừu và 5 ông quan khác cô-mạng đem tôn Trịnh-cán lên thế vị. Mà trong ngoài ai cũng ghét bà Đặng-thị và Huỳnh-đình-bừu, người-ta đồn hai người có tư thông với nhau. Trịnh-cán không ai phục.

Trong quân binh ai cũng thương-hại Trịnh-giai ; nhờ có Nguyễn-bàng giục quân-lính, hẹn khi nào nghe trống phù giống thì khi-loạn. — Trống giống lên, binh loạn rút gươm-dao kéo tới. Huỳnh-đình-ái mang gươm cỡi voi bị quân quăng gạch ngói mà chết cả hai anh em. Rồi binh đem Trịnh-giai ra khỏi nhà giam mà tôn lên vương-vị đặt là Doan-nam-vương (phê Cán xuống ít lâu bệnh chết đi).

Kê lầy tháng 11. Nguyễn-hữu-chỉnh là quan Trịnh khi trước có sai tới với Nhạc, Nhạc trọng đãi, nay tính ở ngoài này không làm chi cho to được, liền vô Qui-nhơn đầu Nhạc. Nhạc mừng lắm (1781).

Năm 1782 — 44. Giảng hoàng-thái-tôn *Duy-cẩn* mà lập *Duy-khiêm*, là con lớn thái-tử *Duy-vị* đã bị hại đi rồi. Trịnh-giai tuy oai-quờn lớn mặc lòng mà lòng quan-quân dân-sự cũng đã mòn, không ưa gì, đều cực chẳng đã mạnh thì phải theo. Cho-nên bước qua năm sau 1783, binh ba phủ đều khi loạn lại nữa, giết Nguyễn-triêm, Nguyễn-lệ chạy lên Sơn-tây trốn khỏi. Sau Trịnh-giai với Nguyễn-lệ và các quan ngoài tỉnh tỉnh khi binh về mà trừ

nô kiêu binh đi, mà thật đi không dám. Nhờ có làm-vậy quyền phép Trịnh mới bớt bớt đi, nên quân-thần mới tôn hiệu cho vua Lê-hiến-tông (Cảnh-hưng, cứ sức vọng triều hạ theo phép. (bây lâu Trịnh bỏ đi hết, vì choán lầy một mình không cho vua làm gì cả) 1784.

Tháng 5 năm bính-ngũ 1785, Nguyễn-văn-nhạc ở Qui-nhơn đã xưng thiên-vương hiệu Thái-đức đã 9 năm trời, nay nhờ có Công-chính, mới muôn lần ra lầy Huê, vậy mới sai em là Nguyễn-văn-huê đặt làm Long-nhượng-tướng-quân, Võ-văn-nhâm làm tả-quân, còn Nguyễn-công-chính làm hữu-quân, qua đèo Hải-vân, đánh tuốt các đồn ra thành Thuận-hóa. Thuở trước Công-chính đã có thơ ra cho Phạm-ngô-cầu là quan trấn-phủ đất Huê, về việc sẽ ra... Thì va có cho Huỳnh-đình-thẻ hay mà anh nấy dự-dự không quyết, nên đến đây va đã tiếm tâm theo giặc, mới làm chạy và để cho Huỳnh-đình-thẻ ba cha con ra đánh cự hết thuốc hết đạn, va không thềm cứu, phải chết tại trận. Long-nhượng Huê tới thì Phạm-ngô-cầu ra đầu ngay. Giặc kéo binh vô thành giết ráo chẳng để một người nào. Tướng sĩ các đồn hơn trót muôn đều qua sông chạy về bắc ráo.

Tháng 6 Huê thì có ý sửa cái lũy Động-hải lại mà giữ La-hà mà-thôi. Mà Công-chính hiểu phải lấy tiếng *phò Lê diệt Trịnh* mà kéo thẳng ra bắc, vì mình đã sẵn dầm rồi dễ lấm. Huê nghe chạy tờ cho anh là Nhạc hay, rồi cho Công-chính đi tiên-phong ngả biển vô cửa Đại-an, thẳng vô Vị-hoàng. Còn Huê thì kéo binh bộ ra Nghệ-an, Thanh-hóa, các trấn-tướng nghe tiếng thất sá chạy mất hết. Ra hội nhau nơi Vị-hoàng, chiêm-cứ đó lầy lúa gạo kho-đụn đó hết.

Khi đầu ngoài bắc-triều nghe tin có sai Trịnh-tự-quồn vô ngựa giặc, mà va dự-dự lừ-nhừ nên đi không

kịp. Giặc đã ra tới Nam-định. — Ở đó sai Đinh-tích-nhượng đem binh thủy ra đánh. — Huệ với Chính chờ ban đêm lúc nước ròng, thả ghe tinh những nộm không đi nổi đuổi nhau ; Trịnh bắn liên-thình inh-òì trời cả đêm hết thuốc hết đạn đi. — Khi ấy Huệ mới nổi trống lên phát súng âm-âm, đánh riết binh Trịnh chạy mất, hăm trên Sơn-nam lầy đi.

Huệ tính lên lầy Thăng-long (Hà-nội) Trịnh lo đãi ra cây, bái xoái bài xoái, chạy chơn không bén đất. Dời Huân-phùng-cơ ở Sơn-tây về đem binh đóng Vạn-xuân-hồ ; còn Trịnh-giai thì đóng Tây-long. Gió xuôi, nước xuôi binh Huệ xợt-xợt tới, quân thủy Trịnh thua bỏ thuyền nhày ráo. — Huệ thả binh lên bờ áp đánh dinh Huân-phùng-cơ 9 cha con, 6 đứa bị chết tại trận, còn 3 cha con cong lưng chạy miệt khỏi. — Xộc tới bên đò Tây-long. Trịnh-giai mặc áo nhung, cỡi voi, cầm cờ ra hiệu-lệnh cho binh. — Giặc áp đũa tới, binh Trịnh rã tan chạy tứ-tán. — Trịnh-giai chạy về thành, thầy ngoài phủ cờ xí giặc đồ đi, day lại chạy miệt, tới An-làng, Hạ-lôi gặp Nguyễn-trang cậy đem đường đưa qua khỏi giải huyện. — Nguyễn-trang biết là chúa Trịnh thì không chịu đi, nói mình sợ giặc lắm. — Trịnh-giai lầy dao đâm họng mà chết. Nguyễn-trang đem xác nộp cho Nguyễn-văn-huệ, Huệ dạy liệm chôn cất tử-tê. — Còn Nguyễn-trang thì cho làm trăn-thủ Sơn-tây.

Tháng 7 Huệ vì lầy tiếng phò Lê diệt Trịnh, nên vô đến Vạn-thọ mà tôn-yết vua Lê, đem thông-quốc-quân-dân-đồ-tịch giao lại cho vua. Vua rước đãi tử-tê, mời ngôi. — Khi ấy đình-thần các quan chạy ráo. Công-chính mới xin vua đòi các quan tới, thì lải-rải tới mười ông. Vua ra chỉ hô-cáo thiên-hạ, lại làm sắc phong Nguyễn-văn-huệ làm Nguyễn-soái phò-chánh-vô-vận-oai-quốc-công. Huệ mới

nói với Công-chinh rằng mình không lấy cái ấy làm vinh gì hết ; quyền tước ở tay mình... Nên Công-chinh mệt với vua và khuyên vua đem công chúa mà gả cho va kéo mất lòng. Vua làm theo như vậy, Huệ mới có bằng lòng một chút.

Vua bệnh càng ngày càng thục tới, vua cho mời Nguyễn-văn-huệ vô mà va không chịu vô, xin kêu để lo việc về Nam. Qua ngày 17 vua băng, tuổi 70 chẵn, ở ngôi được 47 năm.

Ông Hoàng-thái-tôn Lê-duy-khiêm lên nối ngôi đặt hiệu là Chiêu-thông-đế. Ban đầu hỏi bàn-soạn sự tức-vị, bà công-chúa có nói với Huệ, Duy-cần hiền hơn, nên Huệ có ý không ưng theo triều-đình lập Duy-khiêm, triều-đình nghe nói sợ lắm, mới năn-nỉ với công-chúa, công-chúa nói lại, Huệ mới ưng cho.

27. LÊ-CHIÊU-THÔNG-ĐẾ, (Lê-duy-khiêm, sau đổi là Lê-duy-lí). Vua rút sau hết nhà Lê.

từ 1786 —

Tháng 8 táng vua Cảnh-hưng nơi lăng Bàn-thạch có Huệ đề chôn đi đưa nữa.

Lúc ấy Nguyễn-văn-nhạc là vua Tây-sơn, khi trước sai Huệ là em có ý cho ra lấy Huệ, ai dè anh ta đi luôn ra bắc chạy tở về Nhạc nghe chuông-hùng, nghĩ em mình là đứa lung-lãng nó ra lâu ngày người-ta phục rồi thì khó chơi với nó chẳng không đâu ; nên giết-mình tuốt ra theo. — Đến nơi kinh-thành, vua cùng bá quan đều ra ngoài cửa Nam-giao mà rước. --- Nhạc sai quan vô tàu thỉnh vua về cung, hẹn qua ngày khác sẽ ra mắt vua. Thuở ấy các tướng-sĩ đã mong lòng muốn về Nam ; mà

Vô-văn-nhâm là quan tả-quân ghét Nguyễn-hữu-chính (Công-chính) hay chiêu quyên võ lộng, nên bầm với ông Nguyễn-văn-huệ rằng Công-chính là người hay khoe tài, hay lầy thê, lại có vây cánh nhiều, nên bàn bỏ lại ngoài bắc, cho người bắc ghét nó mà giết nó đi cho rảnh.

Khi ấy vừa có ông Nhạc ra, ra mắt vua Lê xong rồi, vua Lê đòi cát đất chia quờn, thì ông Nhạc không chịu, nói giận Trịnh hiệp-chê mà ra đánh Trịnh, đất của vua Lê một tấc cũng không lấy. Mới biểu Công-chính lo sắm lễ mà lễ thái-miêu, cho-nên Công-chính tường Nhạc, Huệ chưa về. Chẳng ngờ khuya 17 tháng (8) ấy trông điểm ba, Nhạc, Huệ cho người vô từ vua Lê, mật lấy hết của kho và đem quân-gia ban đêm rút đi ráo. — Sáng ra Công-chính hay chung-hừng, sàng-sốt mới chạy đi với mười tên thù-hạ bát một chiếc ghe, xuôi bươn theo Nhạc, Huệ. Người nơi kinh-đô đua nhau vác ngói gạch quăng tứ-tung. Công-chính rút gươm liều mạng thoát khỏi về tới Nghệ-an ; vô ông Nhạc lấy lời từ-tê vô-vê, dạy phải ở lại với tướng Nguyễn-duệ mà giữ tỉnh và luyện-tập binh-lính, sau sẽ hay. Rồi Nhạc kéo binh về Qui-nhơn. — Có nhiều bọn ứng-ngãi lo cự, chặn đàng đánh binh Tây-sơn mà chẳng làm gì đặng, phải thua, chêt trận, tàn-bại đi hết. Nhạc, Huệ về tuốt Dàng-trong.

Tháng 9 ngoài bắc, Trịnh thầy giặc vô rồi, thì trở về kinh-thành. Khi Trịnh-giai bị thua chạy chêt đi rồi, thì Trịnh-phùng đi lánh ở Chương-đức, còn Trịnh-đệ thì lánh ở Văn-giang, đều chiêu binh mã, đề hờ sau có vô phục nghiệp. Tây-sơn vô trong nầy rồi, Trịnh-đệ với Trương-tuần kéo binh về cung Tây-long, có quan Dương-trọng-khiêm, cũng suất hương-binh ra hội với nó, mà đem nhau vô phủ cũ họ Trịnh, ban đêm nổi trông lâu, biểu các quan lập Trịnh-đệ lên làm chúa. — Thuở ấy Trịnh-

phùng cũng đã có dâng tờ xin về. Triều-thần không chịu lập Trịnh-đệ một muôn lập Trịnh-phùng. Mà Trịnh-phùng về chưa tới, còn ở Nhon-lục-kiểu, thì Trịnh-đệ cho binh tướng ra cự đánh. Mà bị thành cha Dương-trọng-khiêm sợ hậu cho tướng nhà qua đầu Trịnh-phùng đi rồi. Trương-phùng là tướng Trịnh-đệ thấy đằng kia đạo tiên-phùng tinh những binh của Dương-trọng-khiêm thì vội chạy đánh không lại, liền trở về đem Trịnh-đệ chạy qua bắc. Anh Dương-trọng-khiêm sợ về vua không dung, không dám về theo Trịnh-phùng, nên bỏ chạy qua Kinh-bác.

Trịnh-phùng về tới nơi vô châu, vua vô-vê, lại phong cho tước công, ban bổng-lộc lớn, mà không cho dự-chánh. Trịnh-phùng không chịu nài phong theo tước-vị cũ, vua ý không muốn cho ; mà cực chẳng đã phải phong là côn-quốc-công làm *tiết chế thủy bộ chư-quân, bình chương quân quốc trọng sự* ; cấp cho 3 ngàn binh, ruộng 5 ngàn mẫu dân lộc 200 xã.

Lúc ấy Đinh-tích-nhượng là quan tỉnh-thê lám, ở Hải-dương về, muôn phục vương-vị lại cho họ Trịnh, trước xin vua, vua không nghe sau đem trần-bình trước cửa đền, và vô lạy xin phong tước chúa cho Trịnh, vua cũng không cho. — Sau các hoàng-thần và triều-thần sợ c sinh biến, thì năn-ni xin vua phong vương cho Trịnh-phùng, mà việc chánh-sự thì do nơi vua. — Vua cực chẳng đã phải nghe theo mà phong là *Nguyên-soái tổng quốc chánh yển đô-vương*. Từ ấy Đinh-tích-nhượng oai-quần nôi, mà quân-gia và giớa ban ngày ra phá-phách cướp-đoạt dân sự trong thành. Thiên-hạ ai nầy ngã lòng hết trông. Vua cũng nghiêm-phòng, mật chiêu thiên-hạ cần vua, lại nghe Nguyễn-hữu-chính còn ở Nghệ-an, thì sai Bùi-dương-lịch vô dụ ra giúp vua.

Khi ấy (tháng 11) Trịnh-phùng nghe theo lời lão Dương-

trọng-khiêm, mặt sai quan binh vô vây hoàng-thành, vua cho với Nguyễn-hữu-chỉnh đem binh Nghệ-an về hơn trót muôn, Trịnh-phùng coi vội làm không lại bèn chạy qua Kinh-bắc.

Nguyễn-hữu-chỉnh nhập thành vô châu vua, vua khen võ-vê phong cho tước Bình-trung-công làm *bình-chương quân-quốc trọng sự đại tư đồ*. Con và là Nguyễn-hữu-du và anh rể và là Nguyễn-khuê đều được phong hầu.

Nhạc từ năm 1777 đã nguy xưng đế tại Qui-nhơn đặt hiệu là Thái-đức nguyên niên năm ấy sắp đi. Đến năm nay 1785, em là Nguyễn-văn-huệ ra dẹp bắc rồi về, muôn tự lập, nên kiếm cố mà đem binh vô vây Qui-nhơn đánh với Nguyễn-văn-nhạc, thì Nhạc đòi Đặng-văn-trần biểu đề cho Trần-tú giữ Gia-định, đem binh về giúp ; mà kéo binh ra tới Phú-yên bị binh Huệ đánh bắt được. Hai anh em là Nhạc với Huệ đánh nhau chết binh-gia hết nhiều lắm, sau mới giảng-hòa. Huệ thì cứ từ Thăng-du (Quảng-nam) ra Huệ ra bắc, làm *Bắc-bình-vương* ở tại Phú-xuân (Huệ) ; còn Nhạc xưng là *hoàng-đế* ở Qui-nhơn sắp vô tới Bình-thuận ; trong Nam-kì thì đặt em là Nguyễn-văn-lữ làm *Đông-định-vương* ở tại Gia-định.

Cũng trong tháng tư năm ấy Huệ sai Võ-văn-nhâm ra lấy Nghệ-an mà trấn đó. Thuở trước khi Nhạc đã về Nam rồi thì đề Nguyễn-duệ lại giữ xứ Nghệ-an ; nay thấy hai anh em Nhạc, Huệ không thuận đánh nhau, thì sợ Huệ có hại mình đi chẳng, nên âm mưu với Nguyễn-đình-viện biểu ra mà thông với Công-chỉnh đề hiệp lực mà đánh lại với Huệ, xong rồi thì giao Nghệ-an lại mà kết lân-hảo. — Nguyễn-đình-viện ra bắc nói với Công-chỉnh, Công-chỉnh dụ-dự không ưng nên Duệ mới sợ lặn ra, liền bỏ trốn về với Nhạc, đề cho Nguyễn-đình-nhạc ở lại cự đó. Bộ tướng của Nguyễn-duệ là Nguyễn-thuyên ở tại Sa-nam lại không theo Duệ trở đánh lại Nguyễn-đình-viện ; và có

thê bốn cha con (Ngọc-liên, Ngọc-triều, Ngọc-chân) và rõ là Triều-tôn-hiệp đều chết tại trận.

Khi ấy Nguyễn-văn-huệ vô đánh Nhạc tại Qui-nhơn rồi kéo binh về, cho đòi Nguyễn-hữu-chỉnh, mà Nguyễn-hữu chỉnh đã về với Lê rồi, nên không chịu vô, Huệ bèn giận sai Võ-văn-nhâm đem binh ra chiếm-cứ Nghệ-an, trưng binh, thúc lương để chờ có đi đánh Bắc-hà đến sau.

Lúc ấy vua Chiêu-thông muốn nhơn dịp anh em Nhạc, Huệ đánh nhau mà lo lấy Nghệ-an lại, mà mác Công-chỉnh vì còn vợ con và bị lưu trong tay ông Huệ, nên Công-chỉnh tâu vua xin sai sứ vô hoà-nghị mà-thôi. Thơ-từ viết cho ông Huệ xin tỉnh Nghệ-an lại thì đã xong, mà kiêm người đi sứ thì khó kiếm. May có Trần-công-thán là thầy Công-chỉnh, khi Huệ ra Thăng-long Công-chỉnh có đem vô ra mát Huệ, nên khi ấy vô bụng lách mà đi, với Ngô-nhu, lại có ông hoàng-thần là Lê-duy-kien làm đầu. Vô đem thơ cho ông Huệ xem thơ rồi giận quá, ra oai nạt-nộ làm hung, đảng Trần-công-thán cũng không nhin, nên ba quan sứ đều bị Huệ bắt cầm-cô trong ngục, sau day đem trăn nước đi, mà nói rằng về thuyền bị chìm chết đi mất.

Ngoài bắc thì Nguyễn-hữu-chỉnh oai-quần lớn, từ khi đuổi Trịnh đi, thì theo phò vua Chiêu-thông đánh dẹp đảng nghịch với vua. Dương-trọng-khiêm với cháu là Dương-vân, và học-trò là Nguyễn-mận-nhĩ đi mộ binh tại Gia-lâm, đáp lữ giảng từ Như-kinh tới chợ Phú, ra hịch các huyện, lo khôi-phục họ Trịnh. Cho-nên Công-chỉnh mới sai tướng là Huân-việt-tuyền đi đánh, vây tứ phía áp bán rât, và nhờ trời trời lọt ra được chạy tới Vương-xá bị bắt điệu vô kinh chém đi.

Tháng 8 Công-chỉnh nghe Huân-phùng-cơ tướng tại Sơn-tây cử binh ra hịch, nói lo giết Công-chỉnh đi, nên sai Nguyễn-duật đi trước lên đánh và tại Đại-phùng,

Công-chính sẽ lên sau. Đánh trận đầu Nguyễn-duật thua thối lui lại, thì Gia là con Huỳnh-phùng-cơ biểu cha thừa thắng kéo thẳng xuống kinh-thành mà đánh rộc đi, bắt Công-chính mà cha không nghe lời con đề nghị binh. Ai ngờ Nguyễn-duật thấy không có truy-theo thì quày trở lại, đụng lúc quân Huỳnh-phùng-cơ đang có ăn cơm thịnh-linh không kịp trở tay, vỡ tan chạy rã đi. Cha con Huỳnh-phùng-cơ cỡi có một con voi nỏ-lực cự, mà bị vây tứ phía châu bán, lại vừa binh Công-chính tới bắn nhâu, voi ngã bắt được anh và đem về kinh hồng chém đi, mà vua nghĩ có công nghiệp trước nên ban thuộc độc cho uông mà chêt khỏi bị chém.

Nguyễn-trịnh-phùng trước chạy qua Bắc-ninh trú làng Quê-ô, có Nguyễn-trọng-ngại là tướng (là bà con bên ngoại) phân đồn giữ cho ; lại sai Dắc-vô giữ lũy Đông-hồ. Công-chính đã có sai Nguyễn-như-thời đánh, thì Trịnh-phùng chạy xuống Hải-dương, ở đó Đinh-tích-nhượng lại lấy binh Hoa-phong, Vân-đôn, Đỗ-sơn và phía mé biển đến vài muôn, thuyền hơn 700 chiếc, đậu tại Bắc-trạch tỉnh Sơn-nam mà hộ-vệ. Lại cái hồi Trịnh-phùng có gởi thư cho Trương-đăng-quỉ là quan *bình-chương* mà xin về tạ tội với vua. Mà khi ấy có Phạm-đình-thiện cũng lo rước Trịnh-phùng, mà va lấy tiếng chiêu hoà-mục, khi binh đánh Công-chính, thuyền bè nó đậu đầy sông, bèo đi cả khúc, nên Trương-đăng-quỉ rước không được mà về. Trịnh-phùng lại cho đem thư cho tôi cũ và là Bùi-nhuận biểu lo làm nội-ứng. Lâu việc ra Công-chính tàu xin giết Bùi-nhuận đi. Rồi sai quan trấn-thủ Sơn-nam là Huỳnh-việt-tuyền đem binh đi đánh. Tới sông Ngô-đổng Phạm-đình-thiện với Đinh-tích-nhượng đem hải-thuyền mà cự chiến, rồi sao bị gió đông-nam bẻ bặt, bỏ thuyền lên bộ, mà mác lấy binh ô-hạp lên bờ rồi nó bỏ nó tròn lẩn đi hết, nên

đánh thua Huỳnh-việt-tuyền. Đinh-tích-nhượng chạy một mình, còn Phạm-đình-thiện đem Trịnh-phùng qua Đông-quan, nhờ có hào-mục là Trần-mạnh-khuôn tụ chúng ra ứng rước, xây đồn đắp lũy giữ chặt, Huỳnh-việt-tuyền đánh tháng nọ qua tháng kia, đánh không xuê. Vua Chiêu-thông mới bàn với Công-chỉnh, mà sai hoàng-đệ là Lê-duy-trục đem quân cầm vệ ra mà đi đánh mà lấy cho được mới yên được. Huỳnh-việt-tuyền nghe tin, sợ mất phần công và mang tiếng bất-lực nên mới hiệp với Nguyễn-như-thới mà đánh ào đi, a rừng leo lũy mà lên. Trần-mạnh-khuôn chạy Tứ-kì, Trịnh-phùng chạy An-quảng, rồi trú Lạng-sơn mà bị dân đó nó muôn bắt, nên chạy về Hữu-lũng, sau biệt tích không biết đi đâu.

Đến tháng 11 tướng của ông Huệ là Võ-văn-nhâm ra đánh lấy Thanh-hóa. Cái hồi Võ-văn-nhâm ra Nghệ-an thì các tướng vua Lê Cảnh-hưng đều bàn phải đánh quyết đi tức-thì, để lâu càng khó, Nguyễn-như-thới xin lĩnh đi. Mà Nguyễn-hữu-chỉnh vì nỗi vợ con còn trong tay giặc, nên tính việc hoà-nghị. — Đến đây Huệ sai Ngô-văn-sở tung Võ-văn-nhâm ra đánh bắc. Nguyễn-duật trần-thủ Thanh-hoá không dám cự chiến, bèn lui binh đóng Trinch-sơn-giang. Võ-văn-nhâm đóng mếp phía nam sai Ngô-văn-sở đi đường núi qua Thât-mã-giang áp đánh phía sau, Nguyễn-duật thua chết tại trận — Binh kéo qua Tam-điệp. Khi ấy Công-chỉnh mới sai Nguyễn-như-thới làm tướng đem hai muôn binh vô đánh, mà gặp tướng Quỳnh xáp trận thua chạy Sơn-minh, sau bị giặc bắt giết đi. Giặc tới sông Thanh-khuyết (tại Ninh-bình). Tờ báo về kinh, kinh-thành rúng-rối. Công-chỉnh sằng-sốt xin đem binh ra giữ giặc. Vua ban thiết-việt cho mà này-phủ cho va lo mà đánh cho yên giặc. — Công-chỉnh nói phách : « bát « Võ-văn-nhâm chưa tới tay tôi đâu, tôi dõc cho tướng

« tôi bắt thì đã đủ rồi ». Bèn đem hết binh Thăng-long là 3 muôn đóng tại bờ bắc sông Thanh-khuyết, lại sai con là Nguyễn-hữu-du làm tướng thủy, thuyền 50 chiếc, chèo súng lớn thuộc đạn pháo-giải đều ngang đồn giặc ; mà canh-giờ bèn-thờ ban đêm giặc cho quân cầm dây dõn lặn qua cột hết các thuyền, rồi phăng mà kéo tuột qua bên kia bờ. — Trong thuyền hoàng-kinh nhảy chạy bầy-bạ, súng-lớn, súng-nhỏ, thuộc đạn, khí-giải đều mất về tay giặc hết. Công-chinh bàn với các tướng thôi về giữ Châu-kiều, đang nửa đêm nõi trông thân quân ; quân sáng-sốt đập bầy nhau mà chạy tròn tứ-tán, quăng khí-giải dọc đường, vỡ-tan đi hết. — Rồi hai cha con Công-chinh chạy với vài trăm quân về Thăng-long.

Vua nghe báo tin binh Nguyễn-hữu-chinh thua, liền tính chạy qua xứ tây dặng có đi đường trên vô Thanh-hoá. — Nửa đêm Công-chinh ở Thanh-khuyết về, vua cho đòi hai ba tốp va không tới, biểu Nguyễn-khuê là anh rể vô tàu, xin vua chạy qua tỉnh bắc ; vì đó có Nguyễn-cảnh-thước giỏi thì chớ, lại thành vững, có thể sông lớn, có lẽ lập binh chiêu-mộ, trên có Thái-nguyên, Sơn-tây, dưới có Hải-dương, Sơn-nam. Vua nghe lời mà dõn qua bắc. Ông hoàng-đệ là Duy-trục theo hộ bà hoàng-thái-hậu, bà hoàng-phi, và nguyên-tử lại các cung-tân đi trước đi. Vua vô tầm-miêu lạy khóc. Bùi-dương-lichen lại biểu vô tới nhà Nguyễn-hữu-chinh bắt va đi theo với mới xong. Vua liền tới ngay nhà Công-chinh. Công-chinh bèn biểu con mình là Nguyễn-hữu-du đi trước hộ-gia, còn va chạy đi thâu binh được vài ngàn, rồi cũng tuột theo.

Vua qua sông rồi, kê sáng giặc vô lầy thành cướp-phá sạch-bách.

Vua chạy tới Kinh-bắc, trong thành Nguyễn-cảnh-thước đã tiếm-tâm đầu giặc, đóng cửa thành xưng tậ không ra.

Vua với Công-chính mới qua sông Nguyệt-đức, các quan theo có sáu bảy ông, Nguyễn-đình-giản, Phạm-đình-dư, Châu-doãn-ngại, Trương-đăng-quì, Võ-trình.....Mà-thời. Nguyễn-cảnh-thước bắt nhơn lại cho quân thù-hạ ra chặn ăn-cướp, nó lại nó lấy áo ngự-bào của vua, vua chảy nước-mắt còi ra trao cho nó.

Qua huyện An-dống, có Nguyễn-thoàn đã 60 tuổi ngồi tri-huyện đó, đem quân-gia ra tiếp hộ-giá. Lại tâu xin ở Xương-giang giết Nguyễn-cảnh-thước trăn-thủ Kinh-bách đi, vô ở đó mà toan việc khôi-phục. Vua khen thẳng chức cho, rồi dạy ông hoàng em là Duy-kì, Lê-uính với tổng-thất hơn 30 người theo hộ-đệ bà thái-hậu và hoàng-tử lên Cao-bằng mà phủ-tập phiên-thần hai trăn ấy. Còn vua thì đi ở tại huyện An-thê. Ở đó Dương-đình-tuân là người thờ-hào xứ Mục-sơn đem binh dân rước vua, phò vua, nên vua phong cho làm bình-khâu tướng-quân.

Tướng Tây-sơn là Nguyễn-văn-hoà tâu theo tới Mục-sơn. — Vua đem binh ra cự, Bùi-dương-licb, Nguyễn-thoàn ra đốc chiến, vua cỡi ngựa đứng sau ; Dương-đình-tuân dẫn bên tả núi. Nguyễn-hữu-chính dẫn bên hữu núi. Giặc ở dưới đồng nội. Dương-đình-tuân xông đánh, giặc cho học hậu sau lưng núi đánh tới. Binh vua thua, Công-chính bỏ, Dương-đình-tuân chạy ; hai đứa con và chết. Con Công-chính là Nguyễn-hữu-du đánh giết giặc được mười người rồi chết tại trận, giương và là Nguyễn-khuê cũng chết tại trận. Công-chính chạy phía bắc, ngựa vấp té bị giặc bắt được, điệu về Thăng-long, Võ-văn-nhâm chém phân thầy bêu các cửa thành. — Còn vua thì chạy vô sơn trại Bảo-lộc.

Tướng Huỳnh-viết-tuyền ở Sơn-nam (Nam-định) vì vợ con đều ở trong tay giặc, nên án binh bất động, trong ý chờ Huệ tới mà ra hàng-đầu. Mà quan trăn-thủ An-

quảng là Nguyễn-việt-khương nghe Công-chính thua, kinh-thành thất-thủ thì tới Sơn-nam ép Huỳnh-việt-tuyền đem binh vị-hoàng tới vàm sông Lộc-giang. Tướng giặc là Quỳnh ở Hiền-dinh nghe liền đem chiến-thuyền và ghe buôn hơn 200 chiếc, lùa binh bộ xuống cả mà chờ mà đánh. Huỳnh-việt-tuyền sắp hải-thuyền ra làm 10 hàng, trước mũi trí súng lớn, cứ luân phiên bắn mãi, chìm thuyền giặc được mười chiếc, mà giặc cự rất. Nguyễn-việt-khương như gió xuôi chạy đâm-sâm xông vào thuyền giặc, chìm vỡ bỏ khí-giải nháy lên bờ chạy.

Quỳnh chạy được về Hiền-dinh đóng đồn giữ. Thì Huỳnh-việt-tuyền lại phân binh đánh nữa, giặc thua, nên binh vua Lê khi ấy nổi tiếng, xứ Sơn-nam anh-hùng hào-kiệt đều ứng nhiều, cúng-cấp lương-tiền giúp binh.

Võ-văn-nhâm nghe Quỳnh là tướng mình thua, thì đem binh thành Thăng-long ra viện, Bán-nguyệt-trì gần bờ sông, đắp lũy đóng đồn giữ đó. Huỳnh-việt-tuyền vây đánh lâu không được. Có kẻ bày mưu phải để một tướng ở lại đánh với Quỳnh, còn bao-nhiều phân lên đóng gần Thăng-long, đánh chỗ kia chỗ nọ cho có tiếng ra, mà va không nghe, cứ hiệp binh đánh Quỳnh, vài ba tháng cũng không xong. Kê lầy Võ-văn-nhâm ở Thăng-long sai các tướng khác đi đàng bộ từ Châu-kiều đi lầy Vị-hoàng ; lại sai Nguyễn-dong là tướng-quân xuống Hải-dương đánh Thái-bình, Quang-hưng. Cho-nên Huỳnh-việt-tuyền phải thôi binh về Vị-hoàng.

Tháng giêng năm sau 1787 vua Chiêu-thông chạy trú Gia-định (huyện Gia-bình tỉnh Bắc-ninh). Từ thua trận Mục-sơn vua chạy Bảo-lộc, nhờ có Dương-đình-tuần đem quân-gia dân-phu An-dóng theo hộ, cứ sông Nguyệt-đức. Mà Võ-văn-nhâm tấn binh tới phá. --- Long là em Dương-đình-tuần bị giặc bắt được mà không giết, biểu cầm thơ

về dụ anh ra đầu, rằng phải đem vua Lê ra thì khỏi phải đặt kẻ khác giám-quốc... Dương-dinh-tuần đưa cho vua coi, vua phát nghi sợ và có hai lòng, nên dạy Phạm-dinh-dự, Trương-đăng-quì về đi chiêu-mộ, rồi vua qua Gia-định, có Võ-trinh, Ngô-chí với Trần-danh-án ít người theo mà-thôi.

Vua ở Gia-định rồi dời qua Chí-linh. Có Trần-quang-châu xứ Gia-định, Trần-diên, Huỳnh-xuân-tú xứ Chí-linh, Võ-dung xứ Tứ-kì, Nguyễn-thê-hiền, Nguyễn-hữu-tổ xứ Thanh-hà, Võ-trí-hanh xứ Phụng-nhân, đem ngải-binh ra rước vua vô ở Thanh-hà, lập đồn trại giữ vua. Mà giặc hay lại theo đánh Thanh-hà ; phân binh đánh Gia-định, Phụng-nhân kéo Trần-quang-châu và Võ-trí-hanh có tới tiếp chãng. Nguyễn-thê-hiền và Võ-trí-hanh bị chết tại trận. Giặc vây Gia-định, Trần-quang-châu đem binh giỏi đánh phá giải vây được. — Giặc thua kéo về đóng tại Phao-sơn. — Còn binh thủy thì ở Lục-đầu-giang mà xuống, hiệp với binh bộ. Huỳnh-xuân-tú ban đêm bắt mười chiếc thuyền câu chờ sừng ông, thuộc đạn men tới, nỏ trông phát lửa đốt, giặc thành-linh thần hồn bất ngũ thê, sáng-sốt đâm đầu vô chạy. — Trong các đạo Ngải-binh có tướng Trần-quang-châu là giỏi nhất vua khen lắm và phong tới tước hầu.

Trong Thanh-hoá khi ấy có hai ông hoàng thân là Duy-trọng với Duy-bộc khi binh, hào-kiệt và phiến-tù theo nhiều ; tướng giặc Tây-sơn là đồ-độc Trương đem binh vây đánh bị Duy-trọng chém được tại trận, cho người ra báo cho vua Chiêu-thông hay.

Vua ở Chí-linh cũng không yên. Vì Đinh-tích-nhượng theo Trịnh-phùng từ thua trận Ngô-đồng về Đông-triều lần đó, nay nghe vua ở Chí-linh, sai Trần-liên qua đầu giặc, dẫn giặc tới vây nơi hành-tại mà bắt vua, vây đánh đã trót tháng không xong, may đầu lại có Trần-diên, và

Huỳnh-xuân-tú tướng ngải-binh Hải-dương đem binh tới đánh giải vây, chém được hai em và là Đinh-vô-sâm, Đinh-vô-kinh. Đinh-tích-nhượng thoát được chạy trốn đi mất.

Nhưng-vậy giặc cứ châu đánh mãi, đêm ngày cự chiến hết sức. Nguyễn-trí-hanh, Võ-hữu-tê đều bị tử trận, nên vua dời qua Thùỵ-đường, Vị-hoàng.

Lúc-ây hoàng-đệ Duy-kì bấy lâu từ giặc lấy kinh-thành chạy Định-châu, có phiên-thần tên là Ma-thê-cô và các phiên-mục, Bảo-lạc Tiên-quang và binh Thái-nguyên, khi binh lập đồn đắp lũy giữ thế. Uyển là tướng giặc đem binh đánh mà đánh không được phải lui về.

Còn ông hoàng-thân tước hải-quân-công khi trước trăn-thù Thái-nguyên, bị giặc đánh lấy Thăng-long rồi, trốn lên Tư-nông, Đông-lạc khi binh bị giặc đánh bắt đem về Thăng-long giết đi.

Thuở trước khi ông Huệ sai Võ-văn-nhâm ra đánh bắc, thì đã có bụng nghi, nên có cho Ngô-văn-sở, Phan-văn-lân theo làm tham-tát, dặn-dò coi chừng coi dõi xét-nét tình-ý và vì va là người giỏi lắm, sợ va có bụng phản chẳng; nay Ngô-văn-sở thấy Võ-văn-nhâm đắc chí cậy oai-quyền lộng phép, bèn gởi thơ về cho ông Huệ hay, nói sợ va có ý phản, nên phải báo trước.

Ông Huệ được thơ liền tức ra Thăng-long. Võ-văn-nhâm ra rước. Huệ vỗ-về khen-tưng, dạy quân lấy lòng của mình mà che cho va ngồi ngựa vô thành. Đến giữa sân Huệ dạy quân bắt trời quách lại. --- Võ-văn-nhâm chạy-chôi, đôi-nại, nài tra. Huệ liền rằng : « chẳng cần phải « nói dài, nhà người có tài giỏi hơn ta, thì ta cũng không « được mà-thôi ». Rồi dạy chém đi, đặt Ngô-văn-sở trăn-thù Thăng-long.

Chiêu-thông-đê ở Vị-hoàng sợ ý có Huỳnh-việt-tuyên,

mà Ngô-văn-sở ở Thăng-long lại đề-binh xuống đánh. Huình-việt-tuyền đem binh ra vàm sông Huình-giang mà đánh lại với giặc. Ngô-văn-sở bắt cha bắt vợ của Huình-việt-tuyền trói trước mũi thuyền. Huình-việt-tuyền thấy mũi lòng không dám đánh quày trở lại Vĩ-hoàng. Vua nghe Huình-việt-tuyền thua thì dời thuyền thôi lại trú tại Quần-anh (thuộc Nam-định) thuyền Huình-việt-tuyền cũng lui theo. Mà đêm ấy nổi bão lên, trời mù-mịt, thuyền-bè trôi bạt trôi hèo, thất-lạc bầy-bạ. Thuyền vua ngự bạt vào vũng Thiệt-giáp trên Thanh-hoá. Nguyễn-việt-khương mất đi không biết bạt đi đâu, còn Huình-việt-tuyền bạt vô cửa Cấn-hải (tên xã huyện Quỳnh-lưu xứ Nghệ-an), sau va lần về Thăng-long đầu giặc, bị giặc giết đi. Thuở ấy quân-sĩ tứ tán, Thanh-hoá thì giặc đã lấy đi rồi, nên vua phải trốn-tránh giả-dạng đi đường bộ về Sơn-nam Kim-bàng, rồi qua Kinh-bắc, trú tại Lương-giang.

Tháng 5 ông Huệ cho đòi các quan cựu-thân văn võ nhà Lê tới dạy tôn ông lên đi cho rồi. Quan ngự-sứ-đài tên là Nguyễn-huy-trạc không chịu đứng tên vô, tôi lại uông thuộc mà chêt đi. Nguyễn-viện, Phan-lê-phiên ra đầu thú, thì cho cứ chức cũ cả. — Ông Huệ mới đặt Lê-duy-cẩn làm giám-quốc coi việc phụng tự, đặt Ngô-nhâm làm lại-bộ-tả-thị-lang, Nguyễn-thê-lịch, Ninh-tôn, Nguyễn-du, Nguyễn-bá-lan làm hàn-lâm-trực-học-sĩ ở tùy theo Ngô-văn-sở mà biện sự, rồi ông Huệ trở về Huệ.

Qua tháng 7 bà hoàng-thái-hậu với hoàng-tử lên Cao-bằng bị phiên-tù, phiên-mục đem tướng giặc tới đánh lấy trên-dinh, thì Nguyễn-huy-túc, Huình-tch-hiêu, Lê-uính, Trần-quốc-đông đều bảo-vệ bà thái-hậu với hoàng-tử qua xứ Long-châu bên Đại-thanh. Trần-tôt là quan coi châu mới chạy tờ cho Tôn-sĩ-nghị là tổng-độc Quảng-đông, Quảng-tây. Tổng-độc với Tuần-phủ Quảng-tây là Tôn-

vĩnh-thanh hội nhau tại Nam-ninh, mà nghe chuyện hoàng-tử với hoàng-thái-hậu xin. Nghe động lòng thương-hại mới cù sớ tâu xin hoàng-đê giúp. Hoàng-đê liền chạy chỉ này cho Tôn-sĩ-nghị lấy binh bốn tỉnh khắc kì kéo qua đánh giúp vua Lê.

Bà thái-hậu mới cho Lê-uính và Nguyễn-quốc-đông lên về báo tin cho vua Chiêu-thông hay. Vua nghe tin về báo, lại các sớ phiên-tù đã được hịch như vậy nữa, thì sai Lê-duy-đần và Trần-danh-án cầm bầm-văn qua Thanh rước binh viện.

Tháng 10 binh Thanh được tờ vua Chiêu-thông mời rước, liền phân làm ba đạo kéo đi ba ngà, đê-độc tên là O kéo ngà Tuyên-quang, tri-phủ Sâm-nghi-đông kéo xuống ngà Cao-bằng, còn Tôn-sĩ-nghị với đê-độc Hứa-thê-anh đi ngà Trần-nam-quan kéo xuống. Tướng giặc tên là Phan-khải-đức trấn-thủ Lạng-sơn nộp thành hàn đầu. Binh tới Kinh-bắc gặp tướng Ngô-văn-sở sai ra chặn tại bên đò Xương-giang. Còn tại Thăng-long sai binh tinh-duệ hơn một vạn đi với tướng Phan-văn-lân đóng tại Thị-cầu. — Binh Thanh đánh tầy đi, kéo tới đóng núi Tam-tàng. Phan-văn-lân ban đêm lên độ binh qua Nguyệt-đức-giang, vô đánh dinh Tôn-sĩ-nghị, mà nó bán già, giặc xáp không được. Sau cho Trương-sĩ-long ra đánh chém giết giặc hao nhiều lắm. Rồi Tôn-sĩ-nghị mới đem binh hay ra xuống đánh Thị-cầu bắn cháy dinh trại, giặc hoảng-kinh leo lũy chạy ra. — Binh Thanh thừa thắng đuổi theo, giặc thua chạy miệt về Thăng-long. Thanh theo mãi đóng phía bắc bờ sông Nhĩ-hà.

Ngô-văn-sở, với Ngô-nhâm tính không xong, bỏ Thăng-long chạy về Thanh-hoá. Phía biển thì đóng đồn giữ tại Biện-sơn. — Còn binh bộ thì ngăn nơi núi Tam-điệp, mà chạy tờ cáo-cập cho ông Huệ hay.

Vua Chiêu-thông từ Phụng-nhân tới Gia-lâm đem lễ vật trâu rượu mà khao binh. — Qua bữa sau nhập kinh-thành. Tôn-sĩ-nghị làm cầu nổi độ binh đóng tại cung Tây-long (tháng 11), rồi đem sắc phong và ân phong Annam quốc-vương mà phong vua.

Khi ấy mới thăng chức thưởng quan các hạng và lo chạy lương tiền cho quan binh Thanh ăn cũng hết hơi ; mấy năm bị giặc-giá loạn-lạc, mất mùa, mà năm ấy lại càng đói lám ; nên phải lo chạy cho binh ăn.

Vua có tánh hẹp-hòi, nên về được thì oán Tây-sơn nên bắt bà tông-thất đã đem gả cho ông Huệ, đã có thai mà mổ bụng đi, và giết hết 3 ông hoàng-thúc. Nhon tình không ai bằng lòng. Vì vậy khi ấy bà thái-hậu về tới Thăng-long nghe sự-tình làm-vậy, thì rầu sa nước mắt, tiếc công khó-nhọc đi viện binh, không chịu vào cung. Nguyễn-huy-túc khuyên-giải lăm mới nguôi.

Nguyễn-văn-huệ tại Huệ nghe tờ báo thì cười mà rằng : « nó xác gì nó, đề tao chánh vị hiệu đây rồi tao sẽ trừ » nó cho mà coi mà. » Rồi chọn ngày tề trời tại Bàn-sơn rồi xưng đế ngay, đặt niên hiệu là Quang-trung năm đầu (Nhạc thối-đức năm 11^o). Xong rồi mới kéo binh tướng ra Nghệ-an, Thanh-hoá góp binh hơn 8 muôn, án binh tại Thọ-hạc (bây-giờ là chính chỗ thành tỉnh Thanh) ; mới viết thư xin đầu, nói nhỏ-nhoi, nhúc-nhát, cho quan Thanh nó kêu cái chi nó cho dễ toan việc đánh nó.

Qua đầu năm kê lầy đó là 1788, vua nghe Huệ ra tới núi Tam-diệp trong bụng đã lo sợ, nói với Tôn-sĩ-nghị. Anh tướng nhà Thanh ấy núc-ních bản-dùn, nói không hề gì. Đến khi giặc ra tới Sơn-nam, mới sai đề-độc Hứa-thể-anh đem binh xuống Hà-hội Vương-hội mà cự. Qua mộng 5 ông Huệ dẫn binh riết tới, đi có hơn trót trăm voi đi trước. Binh tàu thầy voi thất-kinh nháo-nhát, chạy

bảy chạy hạ, chun vô lũy giăng lưới sắt, trí súng lớn, vút đèn sào hoả hổ. Giặc lây rơm bó lẫn ào tới, binh kê tới sau. — Binh bắc thua chạy, rước giết hơn hết nửa phần, các tướng Hứa-thể-anh, Trương-sĩ-long, Thượng-duy-thăng chết tại trận, Sầm-nghi-đồng thất cổ mà chết. Tôn-sĩ-nghị là chánh tướng thì trèo lũy chạy ra qua sông mà chạy, giặc đoạn cầu đi, binh Tàu chết vô số. Vua Chiêu-thông có 8 ông quan theo hầu mà-thôi. Vua thấy giặc lây thành cũng lên ngựa một mình với Nguyễn-việt-triệu chạy theo với Tôn-sĩ-nghị cho Huỳnh-ích-hiệu chạy về hộ bà thái-hậu với hoàng-tử. Mà ra bị đoạt cầu đi rồi, hoàng-đệ mới hộ lây mà chạy qua đòai (tây).

Vua chạy tới cửa ải Trần-nam trước, rồi các quan theo hầu lục-thực mới tới sau. Vua năn-nỉ với Tôn-sĩ-nghị tính làm sao, lo thâu-thập sĩ-tốt mà tái-cử. Thì Tôn-sĩ-nghị biểu vua vào thành Quê-lâm mà nghỉ, sẽ có binh viện tới. Thật vua Thanh đã có sai Phước-khương-an, đem binh 9 tỉnh qua mà liệu-lý việc Annam.

Khi ấy Huệ cho Ngô-nhâm qua đầu tạ tội đem vàng bạc hồi-lộ với Phước-khương-an, nên Phước-khương-an cù sứ tàu đình binh khoan qua đả, còn các quan vua Lê chạy ra theo vua thì cấp lương cho, và đặt coi quản chỗ nọ chỗ kia, chỉ cho có ông hoàng-thúc Lê-duy-án, Trần-huy-lâm, Lê-doãn, Lê-dinh vô ở thành Quê-lâm với vua Chiêu-thông-đế mà-thôi.

Đến tháng tư, Phước-khương-an về tới Quê-lâm nói trời mùa hè nóng nực quá nên tạm hưu binh đả. Lại nói cùng vua biểu cạo đầu gióc tóc mặc đồ chệc kéo Tây-sơn nó khinh sau xong việc vô nước hãy để tóc, mặc đồ Annam lại. Vua nghe theo, các quan theo vua cũng vậy. Rồi Phước-khương-an mật tàu vua Thanh xin bãi binh vì vua Lê đã ở yên bên Trung-thổ rồi, lại xin cho sứ Tây-sơn

vào triều-yết. — Vua Thanh nghe lời dạy bãi binh và sắc phong ông Huệ làm *Annam-quốc-vương*. Lại dạy đem vua Lê và những tôi theo phò về Yên-kinh. Có một mình Lê-uính và các quan đòi sau không chịu cạo đầu gióc tóc ăn mặc theo tàu, qua tới Sơn-dông gặp vua Thanh đi tuần cõi đông, vua khuyên cạo đầu gióc tóc, thì Lê-uính tâu xin để qua Yên-kinh vua tôi giáp mặt đã hấy hay. Mà sau qua tới đó rồi cũng không chịu cạo đầu, mặc áo theo Thanh, nên triều Thanh giận bắt cầm-cổ lại.

Năm sau 1789 tháng 2 vua Lê Chiêu-thông ở Quảng-tây tới Yên-kinh. Vua bên Thanh phong chức tá-lãnh, hàm tam phẩm, còn các quan theo vua thì cũng phong và cấp cho một tháng 3 lượng bạc và một học gạo. — Vua thấy mình bị lường, liền huyêt-thệ với 10 quan theo mình, liêu chết sông với nhau mà xin binh, chẳng đứng nữa thì xin dâng đất Tuyên-quang, Thái-nguyên về đó phụng-tự, hoặc sau lần về Gia-định nhờ nhà Nguyễn lần lần khôi-phục lại, chớ không chịu ở bên tàu. Vậy các quan tới nhà Kim-giản là quan huân-hì-đô-thông mà nói chuyện ấy. Kim-giản vỗ-về biểu về nghỉ, đợi thương-lượng đã sẽ hay. Rồi Kim-giản với Hoà-khôn mưu với nhau mà phân-sáp bớt đi, kéo để ở chung với nhau bày ra nay xin cái này mai xin cái khác.

Vậy nên qua tháng tư năm sau 1790 mới phân sáp các quan Annam đi, còn để lại có 2 ông là Phạm-đình-thiện với Đinh-nhã-hoành hầu vua Lê mà-thối. Vua râu-rỉ sáng ngày cỡi ngựa vào nhà Kim-giản, mà Kim-giản bữa ấy mắc đi chầu vua Thanh ngự vườn Viên-minh. Vua cỡi ngựa vô vườn, thằng giữ vườn bắt ngựa lại, ôm vua bỏ trên xe. Thằng cầm ngựa cho vua tên là Nguyễn-văn-quyên thấy nó vô lễ thì giận xách cái ghè quăng nó, nó hòa nhau, túa ra đánh như từ, rồi bắt bỏ tù trót tháng mới thả ra. Ra đâu chết đi.

Qua 1791 năm sau, tháng 5 hoàng-tử vua Chiêu-thông chết. Năm sau (quí-sửu, Càn-long 58). Ngày 16 tháng 10 vua Chiêu-thông-đế đau nặng, kêu các quan hầu trời-trần xin đem hài-cốt về đất Annam rồi thăng-hà. Vua Thanh dạy dùng công lỗ mà táng ngoài cửa Đông-trực. Cách 8 năm bà thái-hậu rầu đau chết tháng 11 năm 1798. Qua đến đây mới thả Lê-ujnh là người không chịu cạo đầu, gióc tóc mà phải cầm cầm-cô ra, mà cho ăn-mặc làm sao mặc ý.

Qua năm nhâm-tuất (Gia-long nguyên-niên) 1801, nhưn có sứ qua Tàu, các tôi cựu thần theo vua Chiêu-thông dâng sớ xin về bôn-quốc. Tới giáp-tí 1803, vua nhà Thanh cho lấy cốt vua Lê và hoàng-tử đem về Annam. Sứ nói khi dỡ ra thì thịt đã tiêu-nát, mà tim không hư, máu còn đỏ tươi như sông.

Nói qua chuyện đạo thề nào cho đến năm 1793, rồi sẽ nói về sự tích Đàng-trong, ông Nguyễn-anh là vua Gia-long đánh lấy nước lại.

Khi đầu Tây-sơn mới dậy thì không có bắt đạo, mà lúc loạn-lạc, quân Tây-sơn ngang-tàng phá-phách chùa miếu không từ cái gì, thì kẻ có đạo cũng phải chịu cực lắm ; chạy giặc trốn-lánh trốn hơn 10 năm ; có họ không có lễ mà xem, không xưng tội chịu lễ đặng.

Qua năm 1785, ông Nhạc hiệu Thái-đức mới ra chỉ cấm đạo Thiên-chúa, truyền bắt các thầy đạo, khai sớ bôn đạo bắt giải về kinh, bị bắt-bớ, tù-rạc, lưu-giam đá nên cam khổ ; mà từ khi cấm đạo rồi, thì chuốt đầu vô vằn vô sớ loạn khắp cả nước, trong nhà ngoài đồng, ăn lúa, cắn cây phá-tán hại cây trái, ruộng rẫy lảm, nên Nhạc sợ mà không dám cấm đạo nữa. Ấy là trong Đàng-trong. Mà ngoài Đàng-ngoài thì khá hơn không có chỉ bắt đạo. Nhưng-vậy mà các thầy tây giảng đạo cũng phải trốn-tránh

ăn-mình, sợ kéo quan quân hà-khắc kẻ có đạo. Buổi ấy dân-sự cực khổ, giặc-giã, đói-khát, mất mùa, ôn-dịch, lại thêm việc quan nặng-nề quá sức, con trai thì phải ra đi lính cả, con gái chưa chồng thì phải đi làm xâu việc quan, tài lương. Vì vậy cho-nên trong những họ nửa đạo nửa ngoại, vì sợ việc quan nên kẻ đàn anh ép gả con lấy chồng bất kì đạo ngoại.

Năm 1789, đức giám-mục Bê qua đời, thì đức-thầy Gia ở Đàng-trong lên nối chức, mà phải đi bộ qua Mả-cai chịu chức (1792.)

GIA-LONG PHỤC QUỐC.

Trong Bình-định Tây-sơn là ba anh em (Nguyễn-văn-nhạc, Nguyễn-văn-lữ, Nguyễn-văn-huệ) dậy giặc năm 1772. Năm 1774 Trịnh-sum vô đánh Huế, thì chúa Nguyễn là ông Duệ-tông-hiệu-định-hoàng-đê (Nguyễn-phước-thuần con thứ 16 chúa Võ-vương; người có 18 con) đi với ông Nguyễn-anh là cháu, (con ông Hiếu-khương-vương là con thứ 2 chúa Võ-vương) chạy vô Quảng-nam, rồi thầy giặc càng ngày càng thôn tới ép hai đầu thì ngày 12 tháng 2 1774 chú cháu dắc nhau vô Gia-định ngày 25 mới tới, ngụ tại Bên-nghé. Ở đó nung-nấu chú cháu hằm-hút lo việc lập binh khôi-phục. — Năm sau mùa đông đi lần xuống Ba-giống chiêu-tập Đông-sơn binh, (Đỗ-thanh-nhơn, Nguyễn-huỳnh-đức, Trần-búa, Đỗ-vàng, Đỗ-ghe, Võ-nhàn, Đỗ-bằng được 3000 binh).

Bước qua năm sau đình-dậu 1776, Tây-sơn Nguyễn-văn-huệ vô đánh Gia-định lấy Saigon. Vua Duệ-tông xuống Rạch-chanh, có binh Đông-sơn theo hộ-vệ, rồi chạy qua Cần-thơ, rồi xuống Cà-mau.

Thuở ấy các xứ đều có lập các đạo : Quang-hóa đạo, Cà-mau thì Long-xuyên đạo, Rạch-gía thì Kiên-giang đạo, Lập-vò thì Cường-thành-đạo, Cần-thor thì Trân-giang-đạo, Cái-vùng thì Tân-châu đạo, còn Sa-đéc thì Đông-khâu đạo.

Tháng 9 vua Duệ-tổng bị giặc bắt tại Cà-mau, còn ông chánh Mục-vương là hoàng-tôn chạy vô Ba-vác, cũng bị tay Tây-sơn giết cả chú cả cháu. Còn lại có một mình ông Nguyễn-anh (Gia-long) đi ghe bạt vào Khoa-giang trong cửa Ông-độc (Độc-huỳnh). Ban đêm muốn ra cửa mà mắc sâu cản, gờm ra 3 lần mà mắc cản hoài mới đậu lại. — Sáng ra do-thám lại mới hay là đêm ấy có thuyền giặc đi tuần ở ngoài biển. Rồi chạy ra hòn Thỏ-châu.

Ông Huệ về Qui-nhơn, đề Châu làm tổng-độc, Oai làm tướng và cai-cơ Chân làm điều-khiển ở lại giữ các dinh đất Gia-định. Nguyễn-anh(tháng 10) cử binh Cà-maulên Sa-đéc. Các tướng binh Đông-sơn (tháng 11) tới đánh quan điều-khiển Hoà của giặc tại dinh Long-hổ. Đến tháng chạp lên đánh lấy Saigon.

Bước qua đầu năm (1777, Cảnh-hưng 39) Đỗ-thanh-nhơn và các tướng đều tôn Nguyễn-anh lên làm *Đại-nguyên-soái nhiếp quốc chánh*, (khi ấy Nguyễn-anh được 17 tuổi). Tháng 2 Tây-sơn tổng-độc Châu đem binh thủy vô đánh Biên-hoà, Gia-định (Biên-trần và Phan-trần) và các ngả bờ sông, lại có Phạm-ngạn ở Qui-nhơn vô nữa. Trần-phụng ra cự chiến tại Phước-lộc-giang thua đi. Nguyễn-anh dạy Đỗ-thanh-nhơn giữ Saigon (tháng 3), còn vua vô đóng Bến-lức. — Giặc tới Lê-văn-duân với Nguyễn-văn-hoàng đem binh đánh tại sông Bến-lức, Ô-nguyên giặc thua lui về Trường-giang. Vua dạy đắp lũy tại bờ phía tây Bến-nghé, hàn rạch, đóng ghe chiến hơn 50 chiếc, làm đèn sào, hoà hồ.

Lê-văn-duật đem binh thủy đánh, giặc thua hoài, ngoài Saigon Đỗ-thanh-nhơn đánh chém được quan tư-khẩu

giặc tên là Oai tại Bên-nghé, lấy được ghe-thuyền, khí-giải hết, còn Nguyễn-văn-hoàng lại kéo binh qua đánh Đồng-nai lấy trăn lại, chém tướng giặc là Khiêm-lăng. Thì tướng giặc là Phạm-ngạn mới bỏ mà chạy về Qui-nhơn. Lê-văn-duật lại tuốt ra đánh Bình-thuận, rồi vua đòi về mà sai Nguyễn-văn-hoàng, Nguyễn-nghi với Châu-văn-tiếp hiệp binh ra giữ đó.

Khi ấy có đạo Hoà-ngải là người Phước-kiến khi Nhạc dậy tại Qui-nhơn thì chiêu-tập quân Chệc lập làm một đạo, theo giúp Nhạc, mà sau khi đi đánh với binh Trịnh tại Quảng-nam, Cầm-sa thua đi, thầy Nhạc đãi cũng bạc, khi cho vô giữ Phú-yên liền trở lòng theo ông Thuận-hậu vô Gia-định.

Khi ấy Tây-sơn đã thua rút về, Gia-định yên lại. Vua mới trí công-đường các dinh, đóng thuyền chiến, sai cai-đội đạo Tân-châu, (Cái-vùng, ở Châu-độc) và Trần-văn-phước và Nguyễn-đức-huy lên Quang-hoá đóng thuyền hải-đạo.

Thuở trước khi vua ở Long-xuyên thất-thù, thì Mạc-thiên-tích với tông-thất Xuân chạy vô Xiêm cầu-viện, vua Xiêm cầm lại trong ấy, nay lấy Gia-định lại được rồi (tháng 6) vua mới sai Lưu-phước-trung là sứ vô Xiêm tu-hào và hỏi thăm tin-tức bọn vô viện binh cho luôn. Sai Nguyễn-văn-nhân làm khâm-sai cai-cơ coi quản lấy đạo Cờng-thành tỉnh An-giang.

Năm ấy là năm Nguyễn-văn-nhạc xưng đế ngoài Qui-nhơn đặt niên hiệu là Thái-đức năm đầu 1777.

Tháng 3 năm sau 1778 bà mẹ Nguyễn-anh (bấy lâu từ hồi biên năm giáp-tí chạy lên ở làng An-du huyện Minh-linh tỉnh Quảng-trị), và các bà trưởng công-chúa vô Gia-định. Vua sai cai-cơ Nguyễn-phước-diễn đón rước về, mẹ con anh em mừng-rỡ.

Tháng tư vua đặt làm tả hữu chương-cơ Trần-xuân-trạch Nguyễn-kim-phẩm là người ở Sơn-nam (Nam-định) vô, với 300 quân ứng nghĩa. Hai ông ấy thuộc nghề võ lữ, nên vua thường biểu dạy tập quân-lính các dinh.

Bước qua tháng 6 vua Cao-mên tên là Nặc-vinh từ khi giết Nặc-thâm đi, thì Nặc-tôn rầu chết đi, thì có anh quan là Chiêu-thùy-mô-đê-đô-ren chiêm-cứ 'Tòng-xuy mà cự mãi, lại sai người tới viện binh dinh Long-hồ đánh giúp. — Khi ấy Nặc-vinh chạy ở La-bích (Ba-rạch Long-xuyên). Nguyễn-anh mới dạy Đỗ-thanh-nhơn đi đánh, bắt được Nặc-vinh giết đi lập con Nặc-tôn là Nặc-in lên làm vua, rồi để Hồ-văn-lân ở lại bảo-hộ mà về.

Tháng 11 rảnh giặc mới duyệt bản-đồ các dinh lại.

| | | |
|--|---|---|
| 1 ^o Trần-biên (Biên-hoà), 1 huyện Phước-long. | { | 1 Tân-chánh tổng. 2 Bình-an tổng. 3 Long-thành tổng. 4 Phước-an tổng. |
| 2 ^o Phan-trần (Gia-định), 1 huyện Tân-bình. | { | 1 Bình-dương tổng. 2 Tân-long tổng. 3 Phước-lộc tổng. 4 Bình-thuận tổng. |
| 3 ^o Long-hồ (đặt lại Hoàng-trần), 1 châu Định-viên. | { | 1 Bình-an tổng. 2 Bình-dương tổng. 3 Tân-an tổng. |
| 4 ^o Trường-đôn-dinh (Định-trường), 1 huyện Kiên-an. | { | 1 Kiên-dăng tổng. 2 Kiên-hưng tổng. 3 Kiên-hoà tổng. |

Đặt mỗi dinh có cai-bộ, kí-lục mà trị dân. Khi trước thuế-vụ thì có chín kho các nơi mà nạp, nay phân cương-giải rồi thì bãi trường-kho mà bắt cứ trần nào nộp trần ấy mà-thời.

Qua năm nay canh-tí 1779 Nguyễn-anh mới nghe lời quần-thần khuyên mà tức vương-vị tại Saigon. — Khi trước thì làm *Nguyễn-soái nháp quốc chánh* mà-thời. Nhưng-

vậy cũng dùng niên-hiệu vua Lê-cảnh-hưng, ân thì ân *Dại-việt-quốc Nguyễn-chúa*, tờ ra lệnh thì viết : *Truyền-chỉ*... Khi sai-phái thì viết : *Chỉ-sai*; còn khi đình-thần tâu-dôi thì *bẩm*.

Tháng 3 hoàng-tử Cảnh (là đông-cung anh-duệ-hoàng-thái-tử) sanh ra. Mẹ người là bà *Tông-thị* là con ông *tả-chường-dinh Tông-phước-khuôn*.

Tháng 4 *Oenha-suất* là tù-trưởng *Cao-mên* ở *Trà-vinh* bấy lâu cứ lệ công, toan mưu phản, nên vua sai *Đỗ-thanh-nhơn* với *Dương-công-đặng* đem binh vô đánh. Nó cứ hiềm bắn tên già quá, nên lập đồ-thể trên ghe câu mà đỡ tên xóc vô đánh nhau, nó rút vô rừng, rước theo đồn cây cho quang ra tứ phía súng lớn bắn động vào, cùng thể chạy không khỏi mới bắt được *Oenha-suất*, chiêu-phủ dân thổ về phục-nghiep lại mới yên.

Vua có sai tham *Tĩnh* vô *Xiêm* tu-hào, mà lúc ấy (tháng 6) có tàu *Xiêm* ở *Quảng-đông* về ngang *Hà-tiên* bị *Thăng* là quan lưu-thú đó bắt lấy của giết người đi, nên vua *Xiêm* giận bắt tham *Tĩnh* bỏ tù. Lại thêm có *Bồ-ông-giao* là *Cao-mên* nói vu rằng ngoài *Gia-định* có mật lệnh biểu tông-thất *Xuân* với *Mạc-thiên-tích* làm nội ứng mà lấy thành *Bang-kok*, nên vua *Xiêm* càng thêm nghi mà giết hết cả bọn 53 người ở *Xiêm* đi.

Tháng 7 bình-tĩnh không việc chi, mới lo đóng thuyền trường đà, dưới binh thủy chèo, trên mui binh bộ đánh giặc, đi sông đi biển được. Cho-nên đến tháng 5 (1780) duyệt binh lại hết thấy được 3 muôn, thuyền hải-đạo 80 chiếc, tàu chiến 3, tàu tây 2.

Đỗ-thanh-nhơn là tướng lớn đạo *Đông-sơn*, bấy lâu giúp vua có công trận lớn lắm, mà bởi ý có công nên ra kiêu-hãnh, lộng quyền hung quá, giết bỏ con đàn em cách dữ-tợn, có tội thì đem mà nướng đi, ai ai cũng than-van.

Vua thấy người có công muôn dung đi hoài, vua thường tới nhà va, va cũng có ý dè-người lớn mặt nữa. Quá lắm, ông chương-cơ Thiêm-lộc mới lên tàu vua xin trừ đũa giặc ở bên lưng đi cho rồi. Vua dụ-dự mới làm mưu, giả đồ se da, đòi Đỗ-thanh-nhơn vô bàn-nghị việc. Va tới vệ-sĩ Thập bắt liền đem giết đi. Còn binh Đông-sơn thì chia ra nhập vô 4 quân, tiền-quân Lê-văn-duật, hữu-quân Võ-doãn-triêm, tả-quân Tông-phước-lương, hậu-quân Trương-văn-bác. Mà từ giết tướng nó đi, nhiều người trốn vô Ba-giống đi ăn-cướp, cho đi chiêu-võ nó, nó cự mạng.

Ông Hoán lãnh binh bộ, còn binh thủy thì là ông Thiêm-lộc. Khi ấy ông Nguyễn-văn-hoàng trần-thủ Bình-thuận đau bệnh chết đi, mới sai ông tông-thất Dũ ra thế, lại phong cho Châu-văn-tiếp làm khâm-sai ra điều-khiển tướng-sĩ binh dân ngoài Phú-yên.

Nội tháng 5 ấy có sai binh thủy ra hiệp với binh Bình-thuận, Phú-yên mà đánh Tây-sơn, mà tới Nha-trang (Khánh-hoà) đụng giặc đóng ngang lũy nó, binh thủy mình thì nó ít nó không dám đánh, nó đem binh bộ và voi nhiều lắm. — Quân vô thủy khiếp đồ đi, thối vô núi Trà-long (Phú-yên tỉnh) — Rồi sau hơn trong Gia-định có ngũ binh Đông-sơn dậy, không chắc có binh tiếp hay không, nên tông-thất Dũ triệt binh về.

Thật qua tháng 5 nhuần thuộc-tướng binh Đông-sơn là Võ-nhàn, Đỗ-bảng trở nghịch tại Ba-giống. Sai quan quân đi đánh, mà thua nó đi ; chết hết một ông thông-binh Tông-văn-phước. Sau sai Nguyễn-văn-quí với Phan-văn-huyền nhập lửa với nó, mới bắt được tướng nó giết đi mới hết.

Kê lầy tháng 10 vua Xiêm sai tướng Chât-trì, Sô-si là hai anh em ra đánh vua Cao-mên là Nặc-in. Vua Cao-mên

tàu xin vua Gia-long giúp, nên qua tháng giêng (1781) vua sai Nguyễn-hữu-thoại đem trót trăm chiếc chiến-thuyền với 3000 binh đi đánh giúp. — Binh đóng đồn tại La-bích.

Mà hai tướng Xiêm lúc ấy hơn vì Trịnh-quốc-anh là vua Xiêm bắt vợ con hai tướng mà cầm tù đi, nên oán vua mới sai sứ qua đồn Annam mà xin nghị hoà với Nguyễn-văn-thoại, xin mời qua đồn Xiêm mà giao hoà. Nguyễn-văn-thoại chịu phứt đi. Em Nguyễn-văn-thoại mới bàn nói nó mền-man nó đa trá lăm, biểu đừng có đi. Mà đã ừ lỗ phải giữ lời, vậy mới đem mười tên quân mà đi vô trại Xiêm. — Tướng Xiêm rước đãi tử-tê, bẻ tên mà thố. Tướng Annam lấy cớ dao, gươm đưa cho làm tin mà về.

Kê lấy trong Xiêm Cồ-lạc-thành giặc nổi lên, vua Xiêm sai Phi-nhà-oan-sản ra đánh, mà vì đầu giặc là em va nên va cũng theo em mà trở lòng đánh lại với vua, đánh lấy thành Bang-kok. — Vua Trịnh-quốc-anh chạy vô chùa, bị Oan-sản bắt bỏ tù. Oan-sản mới chạy tờ cho Chât-tri hay mà về. Chât-tri về biểu người vô giết vua Trịnh-quốc-anh đi, lại bắt tội Oan-sản sao có làm loạn bắt giam lại rồi cũng giết đi. Anh ta mới lập anh ta lên làm vua kêu là Phật-vương, phong em là Sô-si làm vua nhì, cháu là Ma-lặc làm vua ba. Những người Annam bị vua Trịnh-quốc-anh đày ra phân sáp các nơi được về Bang-kok lại được cấp lương tiền mà ăn nữa. Nên Nguyễn-hữu-thoại tàu rồi kéo binh về.

Tháng 2 Tây-sơn nghe trong Gia-định tướng Đồ-thanh-nhơn đã bị tội phải giết đi rồi, thì mừng (vì sợ va hơn hết). Nguyễn-văn-nhạc, Nguyễn-văn-huệ hai anh em đem binh vô đi hơn 100 chiếc thuyền vô đánh lấy Gia-định lại. Tàu giặc vô Cần-giờ lên, nhờ gió xuôi thẳng-xông tới. Binh vua đổ tháo lui. Có một mình cai-cơ Mân-hoè

(Emmanuel) người Langsa của đức-thầy Vêrô dùng giúp vua, ở tàu tây cự giặc được lâu ; sau giặc nhờ gió nhờ nước, vây đánh tứ phía, thả bồi đốt tàu cháy Mân-hoè chết đi. Vua nghe tin đem binh ra tiếp, tới ngã ba Tam-kì gặp giặc, vua mặc áo nhung-y cầm súng tay đứng trước mũi thuyền, vua dạy và đánh và lui lần vô Bên-nghé. Giặc tuốt theo, binh vua thua lườn, vua chạy xuống Ba-giống.

Tháng tư tông-thất Dũ ở ngoài Bình-thuận cho binh tá-chỉ với binh Hoà-ngãi vô tiếp cứu, đánh giết được quan hộ-giá giặc là Phan-ngạn tại cầu Tham-lương.

Nhạc nghe Phan-ngạn bị giết, cũng như mất vây cánh, lại nghe đạo Hoà-ngãi là người Chêc cà, nên giận oán mà dạy giết Chêc khách ở Gia-định hết hơn trót muôn, bắt kẻ là dân, là binh, là lái buôn giết ráo thấy trôi bè sông. Trót tháng người-ta không dám ăn tôm cá sông, uống nước sông.

Vua chạy giống Lữ (Định-tường) có bốn năm ông quan theo và 300 binh mà-thôi. Nguyễn-học là đô-độc giặc rước theo, vua tốt gươm ra đốc binh chém được Nguyễn-học, binh nó đổ chạy, bắt được hơn 30 chục chiếc ghe của giặc. Thừa thắng rước theo giặc tới Trần-định-dinh. Đóng tại ngã tư. Huệ giận kéo binh mạnh úp đánh, binh vua thua miệt, chạy ra Bên-lức. Rồi có ghe quan lưu-thứ Vĩnh-trần-dinh lên rước vua đem về Sông-sau.

Vua mới sai Nguyễn-hữu-thoại, Trần-xuân-trạch với Cao-phước-trí mượn đường Cao-mên vô Xiêm viện binh. Mà các ông ấy bị quân Cao-mên nó âm-phụ với Tây-sơn nó giết đi.

Còn vua thì chạy vô Rạch-giá, bị hơn 30 chiếc ghe Cao-mên nó rước theo, vua chạy qua Hà-tiên, rồi ra cù lao Phú-quốc. Tây-sơn lại lấy lại được hết xứ Gia-định (Nam-kì).

Qua đầu tháng 5 hai anh em Nhạc với Huệ đề Đỗ-nhân-trập là tướng đạo *Đông-sơn* ra đầu với Bá với 3000 binh lại giữ *Gia-định*, tại *Bên-nghé* mà dẫn binh về *Qui-nhơn*, (trước là *Chà-bàn* thành kinh-đô *Chiêm-thành* tục kêu là *Bàn-xà-thành*, bây-giờ cải kêu là *Bình-định*).

Nhạc, Huệ về rồi, thì tướng vua lại lo đánh lấy lần lại. Vậy (tháng 6) *Hồ-văn-lân* đánh đô-độc *Nguyễn-loan* tại dinh *Long-hồ* phải thua bỏ dinh chạy đi. Rồi hiệp với *Dương-công-dặng* là quan điều-khiển và cai-cơ *Nguyễn-văn-quí* lên đánh quan quân *Tây-sơn* nơi *Bên-lức*, bắt được hơn trót chục chiếc ghe của giặc.

Binh vua có tông-thất *Mân* làm trung-quân, *Lê-văn-duân*, *Châu-văn-thiếp*... lên ngà *Cán-giờ* đuổi binh giặc chạy đi. Tướng giặc là *Đỗ-nhân-trập* lo cự, mà Bá biểu chạy về *Qui-nhơn*, đầu năm sau hãy vô đánh lấy lại. Không ghe, thua binh vua, hao quân nhiều quá rồi mới dác nhau chạy về *Qui-nhơn*.

Lấy *Saigon* lại được, liền sai quan ra tàu vua hay tại *Phú-quốc*, rồi *Châu-văn-tiếp* đem ghe-thuyền quân-gia rước vua tại ngà tư về *Saigon*.

Khi ấy có tông-thất *Hi* và các quan ở *Phú-xuân* (*Huê*) vô *Gia-định* châu-vua. Vua phong chức cho. Lo lập binh thủy lại, đóng ghe-thuyền. Mà vua còn e nỗi *Tây-sơn* qua xuân sẽ vô đánh nữa, thì sai *Lê-phước-diễn*, *Lê-phước-bình* vô *Xiêm* thông-háo đề nhờ sau có viện nó.

Khi ấy (tháng 9 tháng 10, 11) ngoài bắc chúa *Trịnh-sum* chết, lập con là *Trịnh-cán* lên được ít ngày, mà có phe lại lập *Trịnh-đông* là anh *Trịnh-cán* lên mà bỏ *Cán* đi, công *Chinh* (*Nguyễn-hữu-chinh*) vô đầu *Tây-sơn*.

Trong *Gia-định* vua *Gia-long* lo hồ sơ *Tây-sơn* vô đánh nữa, nên lập đồn giao khẩu hai bên sông *Sàigòn*, giăng dây thảo-long, sấm hoà-công, thần trong thuyền giăng hơn trót trăm chiếc đề hồ ngữ giặc.

Mà thiệt như vậy, đến tháng 2 (năm sau 1782) Nguyễn-văn-huệ, với Nguyễn-văn-lữ đem binh vô đánh nữa. Giặc châu bản đồn, thả bồi đốt thuyền giặc, mà rủi phần thì nước lớn phần thì gió lên, tập lại đảng thủy mình xư bề, giặc xom tới, binh vua thua chạy, ông tông-thất chết chìm, Dương-công-đặng bị giặc bắt, còn Châu-văn-tiếp lui chạy. Vua với năm sáu ông quan và không đầy một trăm quân chạy Ba-giống.

Qua tháng tư vua tới binh-gia chạy ta nđi mới hiệp lại được. Khi ấy mới sắp binh đóng đồn tại Đồng-tuyên. Huệ nghe được mới đem binh bộ tới đánh, binh vua thua, chết quan chết quân hết bọn.

Vua tới Bền-lức, bị binh giặc rước chạy bộ tới Rạch-chanh. Rạch có nhiều sâu không dám lội, may có con trâu nằm nước một bên bờ. Vua lên lưng long ngang qua, ra tới giữa chừng trâu hụt cẳng chìm xuống ; may đâu con sâu lớn trũng lên vua qua lưng nó, nó đem vô bờ được. Vua về riết Mĩ-tho, kiêm ghe chở mẹ, vợ, hầu ra Phú-quốc.

Vua có sai tông-thất Dú với Trần-đĩnh là tướng đạo Hoà-ngãi vô Cần-giờ thám giặc. Mà vì tướng ấy khinh mạng tông-thất, nên tông-thất chém đi. Lão tông-binh đạo ấy tên là Trần-hưng với Lâm-học giận vô Hà-tiên làm loạn. Lúc ấy có Nguyễn-kim-phẩm và bà thái-trưởng-công-chứa vô Hà-tiên thâu binh và biện quân-nhò, bị quân ấy nó giết đi. Vua nghe giận đem binh qua đánh nó thua nó chạy đi. Khi ấy có tướng Xiêm tên là Vinh-li-ma chạy giặc Oan-sản ở cù-lao Cò-long nghe vua vô Hà-tiên đem vài trăm quân với mười chiếc ghe tới xin qui-phụ ; vua cho.

Vua ở tại Phú-quốc, tháng 6 có Phan-tân-thận là quan thông-suất của Tây-sơn đem binh đến vây đánh. Cai-cơ Lê-phước-điền mới xin lấy áo đồ vua mà mặc vào ra đứng

trước mũi ghe. — Giặc tưởng là vua đua nhau châu đánh mà bắt, chẳng ngờ vua qua ghe khác chạy ra Côn-nôn. Tông-thất Điển với tông-thất Dũ và chương-cơ Mân và Vinh-li-ma đều bị giặc bắt cả. Giặc dỡ mà dùng mà không chịu cứ làm hung chưởi-rùa, xỉ-mạ cho nó giết đi mà thôi. Vợ chương-cơ Mân nghe chồng chết cũng nhảy xuống biển mà chết.

Tháng 7, Nguyễn-văn-huệ nghe vua trú tại hòn Côn-nôn, thì sai Trương-văn-đa đem binh thủy vây ba vòng. Mà may trời nổi dòng-gió, kéo mây u-ám, ghe thuyền giặc chìm chết lưu-lu. Ghe vua vượt ra khỏi trùng-vây, bạt vô hòn Cô-côt, rồi lẩn về Phú-quốc. — Binh hết lương-phạn đói ăn rau cỏ, cù chuôi mà chịu. May đâu có người đồn-bà buôn-bán đất Hà-tiên chở dâng một ghe gạo. — Còn thuyền vua hư thì có một người lái buôn đem chiếc khác tới dâng.

Vua nghe đức-thầy Vô-rô ở Chơn-bun thì sai người vô mời người ra. Vua mới xin giúp về Tây viện binh giúp vua. Vua giao đông-cung Cảnh cho đức cha làm tin. Rồi vua mới chạy ra cửa Ma-li mà thám giặc, gặp thuyền giặc hơn 20 chiếc. — Vua xô buồm buông ra khơi bảy đêm ngày. Trong ghe hết nước, vua râu vái-van xin trời có thương thì cho vô bờ, bằng không xin cho chìm chết đi cho rồi. Bỗng đâu có nước vọt trước mũi ghe, một bên trắng một bên đen, người trong thuyền mức uông thầy ngọt la lên. — Ai nầy khát nước đã lâu đua nhau mức uông, rồi lầy ghè hủ mức đầy cả. Nước liền mặn lại như cũ. Vẳng dạng ghe giặc, vua chạy về Phú-quốc.

Vua lại sai Võ-văn-chánh vô Long-xuyên mà chiêu-tập. Rồi ghe vua vào cửa Đê-công (cửa Ông-độc), gặp thuyền quan Tây-sơn đi do, bắt được tướng nó tên là Quân-nguyệt, dạy Võ-văn-chánh đem chém đi lầy oai, mà Chánh

không chém để cho làm hướng-đạo. Vua giận sao có cái lệnh, liền đưa cây gươm qui-y cho Trương-phước-giáo qua chém Quân-nguyệt đi.

Thuyền ngự vua vô Long-xuyên, quan lưu-thú giặc là Nguyễn-hóa hay được, sai mười chiếc ghe phục đón cửa Ông-độc. Mà may có cai-cơ Nguyễn-văn-giang với cai-đội Nguyễn-văn-oai đi tuần đêm bắt được ghe du và phó-chiến giặc tên là Cương, nghe Cương nói mới hay, thì dạy bươn ra biển tức-thì, Nguyễn-hóa rước theo không kịp. Vua tha thẳng cha Cương mà cho nó tùng-quân, (tháng 8). Tày-son Nguyễn-văn-nhạc với Nguyễn-văn-huệ lại đem binh về Qui-nhơn, đề phò-mã Trương-văn-đa ở lại giữ Gia-định.

Ghe vua đậu hòn Chông, có anh phó-chiến của giặc tên là Hiên tới xin đầu, lại có anh phó-chiến Nguyễn-khà-bàng bị đóng bật vào hòn Trang phải bắt, vua cũng tha mà dùng, rồi vua qua hòn Thổ-châu (đất-đỏ).

Các quan các chỗ lo đánh với giặc có khi dặng khi thua mà sau hết bị Trương-văn-đa đánh giã thua chạy. Lê-vã-duân chạy vô Xiêm. (1783) Nặc-in vua Cao-mên bị giặc Chà-và chạy vô Xiêm, vua Xiêm cầm lại mà cho Chiêu-thùy-biến ra trần-thù nước Cao-mên.

Cái hồi thất Bên-nghe vua có cho Châu-văn-tiếp vô Xiêm viện binh, thì vua Xiêm chịu, mà sai tướng Thát-xì-đa đem binh thủy ra Hà-tiên, mà có ý mời vua Gia-long vô Xiêm. Vua được tờ Châu-văn-tiếp về việc ấy, nên mới xuống Long-xuyên mà hội với tướng Xiêm. Tướng Xiêm xin vua vô Xiêm, vua cự chẳng đủ phải theo. Vậy tháng 2, 1783 vua dạy Ngô-công-quí theo hộ bà Quốc-mẫu với cung-quyên vua nơi hòn Thổ-châu. Rồi vua đi với 30 ông quan và mười tên quân vào Xiêm.

Vua Xiêm nghe tin vua Gia-long vô, thì cho kêu Châu-

văn-tiếp (đã ra về ngã bộ) lại. Tháng 3 vua tới Bang-kok, vua Xiêm rước đãi tử-tê. Đến tháng 6, vua Xiêm sai tướng Chiêu-hội, Chiêu-sương, đem hai muôn binh thủy và 300 chiếc thuyền ra theo đánh giúp. Tháng 7 về tới kéo vô Kiên-giang đạo (ngã Rạch-giá) đánh phá đồ-độc Nguyễn-hóa nơi Trần-giang rồi thẳng tới Sa-đéc, Trà-ôn, Mân-thít, Ba-thắc phân binh đồn-trát.

Châu-văn-tiếp (tháng 10) đem binh đánh nơi sông Mân-thít, giặc cự lâu ; Châu-văn-tiếp bị gai nặng, vua tấn binh tới tiếp, giặc thua bị chém giết nhiều quá. Phò-mã Trương-văn-đa chạy về Long-hồ, giặc bỏ ghe-thuyền khí-giải không kể xiết. Trận ấy Châu-văn-tiếp bị gai nặng quá chết đi. Vua thương tiếc lắm.

Tháng 11 đặt Lê-văn-duân lên làm khâm-sai-bình-tây-đồ-độc thế cho Châu-văn-tiếp. Mới lãnh binh đi đánh đồn Ba-rài. — Trà-lược, Đặng-văn-lượng chết trận. Ông thái-giám Lê-văn-duyet với Nguyễn-văn-khiêm bày-lâu từ trận Đông-tuyên, chạy theo vua không kịp, sút lại bị giặc bắt, đến đây trốn về được tới lạy vua. Sai Trịnh-tử-sanh giữ Trần-giang, Nguyễn-thừa-diễn giữ Cái-bèo, Nguyễn-văn-thành qua Bát-chiên, Quang-hóa thâu-tập binh Đông-sơn. Từ Châu-văn-tiếp mất đi, thì binh Xiêm lộ-thước hung-bạo lắm. Vua rầu tính với các tướng lo mà hải nó về đi cho rảnh.

Nguyễn-văn-nhạc ở ngoài Qui-nhơn nghe báo tin có binh Xiêm ra giúp vua Gia-long thì sai em là Nguyễn-văn-huệ đem binh thuyền vô Saigon cứu-ứng. đánh ít trận không ra gì muôn kéo binh về. Mà có Lê-xuân-giác bày kế cho Huệ biểu phục binh nơi Rạch-gầm, Xoài-mút như Xiêm mà đánh. Xiêm lầu-tầu, kéo binh thẳng xuống Mĩ-tho, bị nó phục đánh thua vỡ chạy. Thâu tàn-tốt được vài ngàn lên ngã Cao-mên về đi, còn binh ta Lê-văn-duân cũng thua

cai-cơ Nguyễn-văn-oai chết trận. Khi ấy vua mới dời đi Trân-giang với mười ông quan mà-thời. Lại sai Trịnh-từ-sanh với cai-cơ Trung vào Xiêm khai-báo.

Đền đây đức thầy Vê-rô (Bá-đa-lộc) mới đem hoàng-tử Cảnh đi qua Tây.

Khi ấy (năm 1784 tháng giêng) vua Gia-long ngụ tại hòn Thỏ-châu. Đông-cung đi với đức-thầy qua tới Thiên-trước, còn ở tại thành Bondichéry. Giặc nó tới Thỏ-châu, vua chạy ra hòn Cỏ-côt, cai-cơ Trung đem ghe binh Xiêm tới rước. Vua lại lộn về Xiêm, đi với 27 ông quan và 200 quân 5 chiếc thuyền (tháng 3). — Tháng 4 vô tới Bang-kok.

Nội tháng ấy Huệ đuổi vua đi rồi thì dẫn binh về Qui-nhơn, để Đặng-văn-trần ở coi lầy Gia-định. Tháng 5, Lê-văn-duân và các tướng-sĩ khác lần-lần vô với vua. Vua dạy các quan về chuyện việc đồn-điền mà lo lương và ra cù-lao đóng ghe-thuyền.

Các tướng còn ở ngoài này hay-là về do-thám đánh lầy được đồn Long-xuyên. — Sai vô tàu vua, vua dạy bỏ đi vì thất thế giữ cũng được. Mà thật tướng Tây-sơn ở Saigon xuôi đánh lầy lại. Quan vua chết trận, lại Công-đặng bị giặc bắt giết đi nữa.

Vua ở Vọng-các (Bang-kok) có người Khách Tứ-xuyên tên là Hà-lĩ-văn đem anh em tới xin giúp vô, (nó là bọn thiên-địa-hội). Vua cho. (1785 tháng giêng).

Tháng 2 năm ấy có giặc quân Miên-điện xuôi đánh đất Sài-nặc của Xiêm. Vua Xiêm đi đánh, vua Gia-long cũng đi đánh giùm, vua cho Lê-văn-duân với Nguyễn-văn-thành xô tới trước vệt hoà hồ, quân Miên-điện sợ hoảng vỡ chạy bị giết nhiều lắm, lại bắt sống hơn 500 nữa.

Cũng có Chà-và lại đánh Xiêm vua Xiêm xin vua An-nam giúp. Vua liền cho Lê-văn-duân đem binh thủy đi với vua nhì đánh dẹp yên.

Lúc tháng 5 tháng 6 đây là lúc Huệ với Lữ với Công-chinh ra đánh Huệ, rồi ra bắc. — Vua Lê-cảnh-hưng băng, Nhạc, Huệ đánh nhau.

Vì vậy cho-nên qua tháng chạp vua Gia-long cho quan về Hà-tiên mà chiêu-tập ngải-binh.

Năm sau 16, vua còn ở Bang-kok có người Buttughê tên là Anton-sỏi đem quốc-thơ, vải tây, súng tay mà dâng vua, nói có gặp đông-cung Cảnh xin binh giúp, thì nhà nước Buttughê đã sắm 56 chiếc tàu tại thành Goa để qua giúp vua. Rồi đem lễ-vật dâng vua Xiêm xin rước vua Annam về nước. Vua Xiêm ganh không bằng lòng, nên vua mật dụ Anton-sỏi (Lời) từ đi mà về.

Tổng-phước-đàm và các quan khác vô thăm vua, nói Tây-sơn đương đánh nhau, quan trấn-dinh giặc ở Gia-định về giúp Nhạc, nên xin vua lo về mà khôi-phục. Kê lầy Nhạc chia cho Lữ vô làm đông-định-vương ở Gia-định.

Vua biết binh Xiêm không xong, nên vua không thêm xin giúp, tôi lại vua đề thơ từ-tạ lại chỗ vua ở, vua tôi, mẹ và cung-quyên xuống thuyền ra cửa Bắc-nam đi tuốt đi. Sáng ngày ra hai vua Xiêm chùng-hùng, cho ghe nhẹ theo mà theo không kịp trở về.

Vua về dựa hòn Tre, nhưn có cai-cơ Trung gặp ghe buôn Xiêm giết người lấy của, vua chém đầu gởi vô cho vua Xiêm cho biết vua có ý lạnh tử-tê với vua Xiêm. Vua Xiêm cho sứ ra tạ.

Đó rồi vua vô Hà-tiên, đề Phạm-văn-nhơn phụng bà quốc-mẫu và cung-quyên vua tại hòn Phú-quốc, vua vô Long-xuyên. Các tướng đầu đó đem binh thuyền tới qui phụ. Vua phong chức cất việc cho, rồi vua đi thẳng tới Cần-giờ. Quân-gia ngải-binh đầu đó đều dậy ra ứng cả.

Đông-định-vương Nguyễn-văn-lữ nghe binh vua ứng thì sợ bỏ Saigon chạy qua Lượng-phụ (Biên-hoà tỉnh) đắp lũy

mà ở, để thái-bào Phạm-văn-tham cứ Saigon. Quan quân vua đánh không xuể, mới dùng mưu giả mặt-chỉ Nhạc biểu hại đi, cho thị Lộc là vợ hộ-độc-lý bắt được tới nói. Phạm-văn-tham thất-kinh kéo cờ bạch đem binh qua chỗ Lữ ở. Nguyễn-văn-lữ thấy cờ bạch, nghi anh ta đã đầu giặc, liền đánh tót về Qui-nhơn, sau chết ở ngoài ấy. Tham thấy vậy trở lại Saigon.

Vua dạy các quan hồi về Hồ-châu tới Ba-vác quan điều-kiển giặc là Nguyễn kê-diêm đem 10 chiếc thuyền ra đầu.

Tới đánh đồn Ba-rài, Nguyễn-văn là quan ngự-húy giặc giữ đồn. Lê-văn-duân thấy nó cho ghe sắp ngoài vàm hồ đó, thì tính cho vô cừ-hoà cho giặc sợ, rồi đại-binh ngoài ứng mới xong. Vậy mới lên vô ngoài lũy phục dưới cầu, bắt quân đi ra gánh nước hỏi khẩu-hiệu giặc được, khuya lên vô giữa đồn nổi lửa đốt đi. Binh giặc lộn-xộn lao-xạo, Lê-văn-duân vô chém quách tướng Văn đi. Binh ngoài thấy lửa đánh riết, giặc thua chết ghình sống, lấy khí-giải ghe-cộ nhiều quá.

Đó rồi kéo thẳng tới Mĩ-tho. Mà đánh không nổi Phạm-văn-tham; phải thua, lại mất Nguyễn-dăng-vân là cai-cơ giỏi nghề võ lăm, giặc bắt được giết đi. Vua mới trở về Hồ-châu, thần-tập tướng-sĩ được 300 người, thuyền vài chục chiếc. Sai Nguyễn-văn-tồn chiêu-tập người thổ (Cao-mên) xứ Trà-vinh Mân-thị, hơn trót ngàn, bỏ làm binh, gọi là đồn binh Xiêm, cho Nguyễn-văn-tồn coi quản lũy. Sai Hồ-văn-lân lên đánh giặc tại Rạch-chanh, giặc thua chạy; có hai chường-cơ giặc ra đầu. Tới đánh chường-cơ Trì tại Mĩ-lông, Trì thua chạy; còn bao nhiêu ra đầu, lấy khí-giải và thuyền được mười chiếc. Vua mới đóng tại Mĩ-lông, sai tông-thất Uy và tiên-quân Lê-văn-duân chiêu-tập hương-binh đắp đồn-lũy mà giữ, tông-thất Hội ở Ba-giồng lại đem binh tới nữa.

Thái-báo giặc là Phạm-văn-tham nghe Trì đã thua, thì đem binh tới đánh mà làm không xuề phải lui về Ba-rài. Lúc ấy có Nguyễn-văn-hưng là quan thái-úy giặc ở Qui-nhơn vô tàu thuyền hơn 30 chiếc, hiệp với Tham mà đánh vua. Các quan nghe tin đã đem bụng lo sợ, mà vua không sợ. Cách ít lâu Hưng lại đánh tốt về Qui-nhơn.

Ngoài bắc khi ấy Huệ là Bắc-bình-vương sai Võ-văn-nhâm ra vây Trung-đô (Nghệ-an) ; rồi nghe Công-chỉnh về theo Lê giúp đánh với Trịnh, lại sai Võ-văn-sĩ ra đánh vây Hà nội.

1787. Tháng giêng năm sau 1787, vua đóng đồn tại Nước-xoáy, đắp lũy lập đồn vững chắc. Vua nghe báo Oenha-luông Cao-mên theo Tây-sơn đóng đồn tại Cần-thơ, vua đem quan binh qua đánh nó thua chạy, lấy hết thuyền bè ghe-cộ của nó về, mà về Nước-xoáy.

Tháng tư có Võ-tánh người tỉnh Gia-định thật là đông-trí, trước ra tỵu đảng tại Gò-công, quân-gia hơn trót muôn, giặc (Tây-sơn) qua ngang đó thì bị bắt giết hoài, nên giặc sợ lắm ; giặc thường nói rằng : Gia-định có tam hùng, (là Đỗ-thanh-nhơn, Châu-văn-tiếp với Võ-tánh) mà sợ Võ-tánh hơn hết. Võ-tánh đem binh-gia tướng-sĩ mình lên Nước-xoáy ra mắt vua xin ứng nghĩa. Vua mừng phong chức cho, lại gả công-chúa cho. (Ngọc-dử là con thứ 2 ông Hưng-lồ.)

Rồi sai đi đánh đồn Trần-định bắt được tướng giặc là chương-cơ Diệu ; đánh chỗ nào cũng thắng. Bên Đồng-nai Nguyễn-văn-ngái cũng thắng trận (tháng 7).

Tháng 8. — Lây Sài-gòn (Gia-định) lại được. Vua tấn binh phía rạch Thị-nghè, sai Võ-tánh dẫn phía nam đông Tập-trận giăng tới Bên-nghé ; tứ phía các tướng đều đánh vô. Tướng giặc là Tham thâu-thập ghe-thuyền toan ra Cần-giờ mà chạy ; mà vua cho Lê-văn-duân đem thủy chặn

đón, va phải vô Ba-thắc đắp đồn bên bờ sông mà giữ mình.

Lây Gia-định lại rồi, vua mới (tháng 9) sai quan ra Phú-quốc rước bà quốc-mẫu và cung-quyền vua về Gia-định, lại sai Nguyễn-văn-nhàn vô Xiêm báo-tiếp.

Ngoài bắc (Đàng-ngòi) khi ấy vua Lê-chiêu-thông chạy qua Tàu, xin Tàu giúp, nhờ Tôn-sĩ-nghị qua đánh lấy Hà-nội lại, (tháng 10, 1787).

Đàng-trong Nguyễn-văn-huệ xưng đề, tức-vị lấy hiệu Quang-trung, còn Nhạc thì cứ Qui-nhơn với Phú-yên mà-thôi.

1788. Qua năm sau 1788 Huệ ra đánh binh Tàu và Lê chạy hoét về bên Tàu cả. Huệ mới đặt con mình là Quang-thùy với tư-khâu Võ-văn-dông ở Hà-nội giữ Bắc-thành, đặt Quang-bàn giữ Thanh-hoá, Nguyễn-văn-duệ giữ Nghệ-an, rồi Huệ kéo binh về Huế.

Trong Nam-kì thì vua Gia-long đã lấy lại xong rồi, mà còn có một hai tướng giặc ở bìa ở chèo, như Phạm-văn-ngạn ở Hồ-châu, vua sai ra đánh phá đi ; như Tham đóng Ba-thắc muốn về Qui-nhơn đem binh thuyền ra vàm, mà bị binh vua đánh giã chạy tuốt ra Hồ-châu, rồi nó lộn về Ba-thắc. Tháng 2 vua cùng các tướng đem binh vây đánh nó, nó cự lâu quá, sau nó nghe binh viện nó ở Mỹ-tho xuống cũng đã bị thua, kè thì chết, kè thì ra hàng đầu đi rồi, thì nó cùng thê nó cũng ra hàng đầu. Vua tha tội cho theo quân. Mà sau nó cũng bị chết chém bêu đầu, là vì nó trứ Diệm-trai là người Huệ cho vô đem mật-thơ cho va, vua hay bắt chém đi

Tháng tư vua về Gia-định. Qua tháng 6 (1788 ông đông-cung Cảnh đi Tây về với đức-thầy Vêrô (Bá-đa-lôc) ; đi 2 năm mới tới bên nước Langsa, 4 năm về tới nhà. — Vua sai quan-quân, ra ngoài cửa Cần-giờ đón rước.

Có ba ông quan Langsa theo đức-thầy về. — Vua dùng

đặt làm quán thuyền đặt tên là : (tục kêu là chúa tàu Long, chúa tàu Phụng).

| | | |
|------------------|------|--------------------|
| Nguyễn-văn-thắng | quán | Long-phi-thuyền ; |
| Nguyễn-văn-chân | » | Phụng-phi-thuyền ; |
| Lê-văn-lăng | » | |

Đặt quan, phong tước, bộ viện đủ ; lại đặt quan lưu-thú, cai-bộ, kí-lục các trấn. — Đóng đại-chiến-thuyền 40 chiếc, thuyền hải-đạo 100 chiếc, lập sứ-quán (tháng 7).

Ngoài bắc Huệ tu thành-bào, lập kho-tàng tại Nghệ-an, kêu là Trưng-đô. Trong nam thì vua Gia-long (tháng 2 1789) xây thành Gia-định tại làng Tân-khai, làm thành bát quái, có 8 cửa. Sau nguy Khởi choán đời Minh-mạng, lấy lại được phá đi.

Ngoài Huế, Bắc, Huệ sai sứ qua Thanh cầu phong. Vua nhà Thanh phong cho và làm Annam quốc-vương.

Trong nầy (tháng 4) sai Lê-văn-duân ra đánh Tây-sơn ngoài Bình-thuận, có cho Võ-tánh ra theo tiếp ứng. — Đánh tướng Tây-sơn Đào-văn-hồ chạy đi, hồi binh về tại Bình-thuận. Tờ ra đòi Võ-tánh về, để Lê-văn-duân coi lấy ngoài ấy. Giặc nghe Võ-tánh về rồi, vào đánh đồn Mai-nương lại, Lê-văn-duân cự không lại thua đi, rút về giữ đồn Phan-rí, giặc theo vây. Vua mới sai Võ-tánh ra, lại sai bồi Nguyễn-văn-trương nữa. — Binh ra ngoài đánh vô, trong đánh ra giặc mới thua chạy.

Đền đây mới đặt thủ-ngũ thầu thuê tàu buôn các nước. — Lại đóng ghe ô, ghe lê, ghe son, lập xưởng trại tử-tê.

Vua sửa-sang, phong quan, đặt chức, đâu đó có thứ-tự tôn-ty, ra lệ nọ, phép kia đủ.

1800. — Năm tân-hợi, 12. Vua Gia-long cử đặt quan, phong tước, kiểm-điểm binh dân, mở khoa-thi cầu hiền, lập đồn-diễn sửa-sang trong ngoài.

Tháng tư bà phi thứ hai là Trần-thị, con ông Lễ-bộ

tham-tri, Trấn-hưng-đặt đề ông hoàng tư (sau là Minh-mạng) tại xóm Tân-lộc, sau lập chùa Khải-tường đó.

Cũng nội tháng ấy, ông Lê-văn-duân làm *Bình-tây-dô-đốc-chuống-tiền-quân-dinh*, khi bị giặc vây tại Phan-rí bỏ đồn chạy vô rừng, vua sai Võ-tánh ra đánh lấy lại được, thì có tờ đòi về, đình-thần nghị tội thất-thủ đáng án trăm quyết ; mà vua nghị tội công thân chẳng nổi, nên lột chức mà-thôi. Ông ấy hồ-thẹn bèn uống thuốc độc mà chết. Vua thương tiếc lắm, tới nhà mà khóc mà dạy trượng trên quan-tài một trăm, cấp 8 tên lính giữ mộ, còn mộ cha ông ấy cũng cấp 2 tên, bà mẹ già yếu, có Lê-văn-khâm là người tướng-thuộc nhưn bệnh xin hưu-trí về nuôi bà mẹ Lê-văn-duân, vua cho.

1801. — Vua lo sắm tàu-bè binh-gia để ra vô đánh Tây-sơn lần lần, nên dạy đóng 5 chiếc tàu, Huỳnh-long, xích Thanh-tước, Bạch-yên, Huyền-hạc. Khuyên dân cày cấy, làm ruộng-rẫy, trồng dâu để tầm. — Dân an cư lạc nghiệp, có cây, ván, đồng, chì, thau, thiết đem nộp mà dùng việc binh, tàu Tây đem sủng-ông bán mua. Khi gió xuôi mùa thuận, ra đánh Tây-sơn ; cuối mùa về cho binh rã ra làm ruộng.

Khi ấy vua Xiêm muôn cho Nác-in vô nước, nên gởi thư xin vua cho cái phù Ba-thắc lại cho Cao-mên, còn Long-xuyên với Kiên-giang thì cho Trịnh-công-bình, lại xin đem binh đi ngả trên ra đánh Tây-sơn giúp cho Vua. Vua dạy viết thư lại mà cảm ơn, không dám phiền binh-tướng, Nác-in có về thì sẽ cho phù Ba-thắc mà hai đạo kia thì không cho Trịnh-công-bình được, vì va còn nhỏ cai quản không xiết được (tháng 3).

Tháng 6 đầy tàu mới đóng xong, đem ra cửa nhưn có bắt được tàu du Tây-sơn, vua biết giặc canh giữ bờ-thờ nơi cửa Thị-nại, nên vua sai Nguyễn-văn-trương, Nguyễn-

văn-xuyên đi tàu Long, tàu Phụng ra trước đánh Tây-sơn thua, đốt tàu-bè, trại-dinh giặc đóng dưới cửa, lấy được ghe thuyền nhiều đem về.

Năm ấy (tháng 7) vua Bắc-bình-vương là Nguyễn-văn-huệ chết. — Mà có trời với con là Quang-toản rằng đất Nghệ-an (Trung-đô) là thờ quán, nên sau phải về đó, chớ đất Huê là của Nguyễn. Huệ chết đi rồi, Quang-toản lên làm vua tiếm hiệu là Kiềng-thạnh. Quang-toản còn nhỏ tuổi ham chơi-bời ; nên các việc giao trong tay quan *Thái-sư-quốc-công-nhíp-chánh* là Bùi-đắc-tuyền chuyên lấy hết.

1802 — 14. Vua Gia-long lập ông hoàng Cảnh làm đông-cung khi ấy mới 14 tuổi, lập thái-học-đường, cấp quan dạy học chữ-nghĩa văn-chương, ông Trịnh-hoài-đức (sau làm sách Gia-định-thông-chí) làm thị-giảng (tháng 3).

Xong rồi vua mới giao Gia-định cho đông-cung, mà đi ra Qui-nhơn đánh Tây-sơn. Các tướng với tông-thất Hội kéo binh bộ ra đánh lấy Diên-khánh, đánh lấy dinh Bình-khương, rồi ra Phú-yên đánh nơi sông La-thai lấy được đồn ấy.

Còn vua thì thành xông vô cửa Thi-nại (Bình-định) đánh đuổi giặc nơi cầu Tân-hội và chợ Văn-sơn. Khi ấy ông tông-thất Hội đóng binh bộ nơi Trúc-dã (tại Phú-yên). Nhạc xuất binh cự. Vua mới dạy tông-thất Hội đánh lấy Kỳ-sơn, Lê-văn-duyệt đánh lấy Hựu-sơn, có Võ-văn-lượng đem 2 đạo tiếp sau. Giặc chết hết 2 tướng là Tư-khâu Võ-văn-dống với đô-độc Đào-văn-hồ.

Nhạc lui về thành Qui-nhơn, tông-thất Hội kéo sấn tới núi Tam-tháp. Đó thì đảng Nguyễn thủy bộ mới thông nhau được. Nhạc sai đô-độc Dầu đóng đồn trên núi Khô-sơn, cứ ở trên xô súng xuống như mưa, binh vua hăm không nổi. Khi ấy có người Quảng-ngãi tên là Trần-công-hiền tới xin vô lũy để làm nội ứng. Vua cho phép làm.

Vua lại cho ông Nguyễn-đức-xuyên, đi qua ngoài đồn kêu giặc mà nói cho nó hay, binh vua đã lấy từ đồn Tân-hội, tới núi Tam-tháp, Nhạc đã lui vào thành Qui-nhơn, binh vây tứ-phía, muôn khối chết thì lo hàng đầu đi cho sớm. Giặc không thèm nghe bắn nhẫu đi. Thì vua sai Nguyễn-văn-trương áp binh vô hãm, trong có Trần-công-hiền nội ứng, giặc loạn mở cửa đồn tuôn nhau chạy, lấy được đồn.

Đang kia tông-thất Hội vây thành Qui-nhơn, Nhạc cùng nước đánh liều mạng một cự già, hãm thành khôngặng. Vua sai phân binh ngoài ra đi đánh các đồn bảo, đốt phá ghe thuyền giặc, đánh giặc nơi cửa Mĩ-á, Tân-quang phá tan đi.

Rồi vua sai quan trấn-thủ các tỉnh đã lấy được, Phú-yên, Quảng-ngãi *vân...* Mà cũng còn cứ vây thành đó hoài, Nhạc túng thê sai người ra Huê xin cháu là Nguyễn-quang-toàn cho binh vô cứu. Ngoài ấy cho Nguyễn-văn-hung, Nguyễn-văn-huân, Lê-trung, Ngô-văn-sở kéo binh vô giúp. Vua liền sai Nguyễn-kê-diêm và Nguyễn-đức-thiện đem binh ra bên Đá mà ngử. Chương-cơ Trần-ngọc-đỗ đánh với giặc bị chết trận tại sông Trà-khúc.

Tá là vua (chúa) Thuận-thiên khi giặc Tây-sơn nổi lên, thì đem đồ báu nước ra đầu giặc ; mà có hai anh tù-trường sau cho tên là Nguyễn-văn-hào, Nguyễn-văn-chân không chịu theo, đem quân-gia hàng đầu vua Gia-long, vua cho làm quan tử-tê. Tá thường hay cướp giết binh vua đi ngang qua các động của nó, nên sai hai tù-trường đem binh đánh bắt được anh ta đem về, bắt tội giết đi. Và khừ tiết hiệu vua Thuận-thiên đi.

Tháng 6, vây Qui-nhơn đã lâu mà lấy khôngặng, giặc cự già thì chớ, lại có binh viện ở ngoài vô nữa, tính không rồi, nên vua dạy rút binh về. Đặt tông-thất Hội

giữ Phú-yên, về Nha-trang xây thành Diên-khánh (Khánh-hoà) cho Nguyễn-văn-thiêng (Trung-quân-thiêng) ở giữ đó ; lại đặt cai-cơ kí-lục công-đường tại Bình-khương.

Tháng 7 ra biển chạy về Gia-định bị đông-tô chìm tàu-thuyền. Vua dạy dẫn binh về bộ. Khi binh vua bỏ vây ra về rồi, thì 2 tướng Nguyễn-quang-toản sai vô đánh giúp vào lũy thành của Nhạc đi, Nhạc tức-mình phát bệnh chết đi. Nguyễn-văn-toản phong con bác mình là Nhạc, tên là Tiều-triều làm tước công, cho ăn một huyện Phù-ly mà thôi (tháng 7).

Vua về Gia-định rồi, đòi trung-quân Thiêng về mà cho đông-cung Cảnh với đức-thầy Pinho (Vêrô) và Phạm-văn-nhon, Tông-phước-đàm, Tông-viết-phước đi theo ra trận tại Diên-khánh thành (tháng 11).

1803. Vua Cảnh-thạnh Tây-sơn là Nguyễn-quang-toản sai Nguyễn-văn-huân đem binh vô đánh Phú-yên. Nguyễn-văn-nhon với Võ-văn-lượng cự không lại, thôi về Diên-khánh, giặc rước theo. Đông-cung sai Trần-văn-tín đem binh đánh giặc phải thua nơi Thanh-khê. Giặc không nhịn, đem binh thêm đánh nữa, binh Đông-cung đổ, giặc áp vô muốn vây thành. Đông-cung cho binh ra đồn các ngả trong này đi ra cho thông đường viện binh.

Vua Gia-long nghe tin báo thế ấy, liền kéo binh thủy bộ ra tiếp. Giặc thua, vua kéo thẳng tới Xuân-đài (thuộc Phú-yên) đánh đồ-độc Kiêm của giặc chạy đi, còn lệnh Đông-cung đánh nơi đồn Hà-nha, tướng giặc là đồ-độc Nguyễn-văn-màn thua chạy đi. Còn Võ-tánh với Nguyễn-văn-trương ra đánh thông-lãnh Tây-sơn Nguyễn-văn-chơn và tông-lý Nguyễn-văn-thận tại cửa Thi-nại, bắt được ghe lương của giặc, rồi sai tuốt theo Nguyễn-văn-thận tới núi Tam-toà đánh phá, bắt được hơn 800 người ; binh thủy lại ra luôn Quảng-ngãi đánh kho Phú-đăng lũy được lương-

phận của giặc hết, mà bị súng chết hết một tiên-quân phó tướng là Nguyễn-văn-thơ. Các tướng muốn thừa thắng thắng ra nữa. Vua không chịu, dạy vô Vũng-lâm mà dựa, ai ngờ ngày ấy nổi bão, ghe giặc chìm trôi-hèo, mà tàu thuyền vua khỏi hết. Rồi vua đem Đông-cung về, để Võ-tánh lại trấn thành Diên-khánh (tháng 6). Vua đặt quan dòm quan các dinh các trấn.

Dần tháng 11 Tây-sơn thiếu-phó Nguyễn-văn-diệu với Lê-trung lại vô đánh Phú-yên nữa. Nguyễn-công-thới là quan coi xứ ấy làm không lại bỏ chạy lui về Diên-khánh, đem binh vô thành. Võ-tánh không cho biểu ở ngoài đánh với giặc, thì Nguyễn-công-thới chạy vô Phan-rí. Giặc tuốt theo, triệt đường binh viện rồi trở lại vây thành Diên-khánh. Võ-tánh chạy sợ vô Gia-định báo tin. Mùa ấy gió ngược, nên vua sai binh bộ ra tiếp mà-thôi. Mà binh ra tới Bô-hải bị giặc đã chặn các nẻo đường đi rồi ra không thân thôi về Bà-rịa. Giặc tràn thành hãm mà bị súng thành xỏ ra chết nhiều lắm. Giặc lại đắp thổ sơn cao bốn phía vây đánh. — Võ-tánh xuất binh ra ngoài đánh, bắt được đồ-độc Định. Giặc có nhiều người hàng đầu (tháng 11).

Thuở trước vua Cao-mên là Nác-in bị giặc Chà-và chạy vô Xiêm. Năm nay vua sai Nguyễn-văn-thoại đem thư vô xin cho Nác-in về coi lấy nước Cao-mên, thì vua Xiêm cho đưa về, lại cho Chiêu-thùy-biện về coi xứ Băt-tam-bong. Vua Cao-mên về tới sai sứ đem đồ phượng-vật tới tạ vua Gia-long. Vua cho đặt Ba-thác lại cho Nác-in. Vua lại sai vô Xiêm báo tin việc giặc, xin vua Xiêm cứ lời hứa phát binh đi đường trên ra đánh Tây-sơn. Mà khi ấy vua Xiêm đang mắc mũi giặc Miến-diện, nên chưa chắc có cho binh đi giúp được không (tháng chạp).

1804. — Tháng 2 vua Xiêm có sai sứ đem ra dâng 20 con voi. Dần đây mới để Đông-cung ở lại Gia-định, vua

đem binh ra cứu giải vây thành Diên-khánh. — Tông-thất Hội đem binh bộ ra đánh tướng giặc Lê-trung nơi Bô-hải phải thua bỏ đồn chạy đi. Tàu vua vô tới vũng Kì-na. Nguyễn-văn-sĩ là đồ-độc giặc đem binh ra đánh, vua sai Tông-việt-phước đánh chém được Nguyễn-văn-sĩ, quân nó đồ ráo, bắt được thuyền hải-đạo nó 5 chiếc. Tàu vua lại vô cửa Cù-huân, có đồ-độc giặc là Lê-danh-phong đóng trên báo Lư-cang, cơ tiên-chi đánh không nổi, vua mới dạy Lê-văn-duyet với Nguyễn-đức-xuyen đem binh đi đánh. mà khó lây lắm, nên Lê-văn-duyet biểu phân ra làm 2 đạo, một đạo đánh mặt tiền, còn một đạo đánh mặt hậu đánh lây mới được.

Nguyễn-văn-diệu vây thành đã lâu, mà hãm không được, mới đem binh đóng Khô-sơn và Ngư-trường, để triệt đường kéo thủy bộ thông được. Nhờ có Nguyễn-danh-nhu là người giặc đi do bị bắt hướng-đạo, vua cho đem 300 quân lội qua sông Ngư-trường bò bò leo lên Khô-sơn nổi lửa đốt cháy sáng loà, binh vua kéo tới. — Giặc thất-kinh vỡ chạy đập nhau chết lưu-lu, nhíp hậu lại giết huyền thiên, bắt voi, bắt ngựa, lây khí-giải nhiều quá. Qua tháng 7 vua về Gia-định, đem Võ-tánh về theo, để tông-thất Hội ở lại Diên-khánh, ông Tôn-thọ-vinh ở giữ Bô-hải, Phan-thất, Vị-nê. (Mân-thất, Múi-nê).

Vua về, kê lây chú vua là tông-thất Thăng (con thứ 18 vua Thê-tô) ở ngoài Huê tròn-lánh bị giặc bắt, lén vô được, Vua mừng-rỡ quá chừng. Vua phong cho ông Olivi là người Langsa làm chức vệ-húy.

Vua lập miếu Hiền-trung để tôn-tự các tướng-sĩ công thân tại (tục đây là miếu công-thần) trong Gia-định ; lại một cái sanh-trung tự tại núi Hà-la ngoài Diên-khánh nữa.

Ngoài Huê Nguyễn-văn-toán là vua Tây-sơn ham chơi-bời phú các việc cho Bùi-đắc-tuyên là cậu làm thái-sư nhíp

chánh, Trần-khắc-kì bị Tuyên bắt tội đầy ra nói chuyện lại với quan tư-khâu Võ-văn-dống ở ngoài Bắc-thành về sự Tuyên trong Huê lộng-quồn làm vậy. Thì Võ-văn-dống về Huê, Tuyên khi ấy vô chùa tể, ban đêm Đông đem binh tới vây, va chạy tuốt vô trong phủ vua Cảnh-thạnh (Nguyễn-quang-toàn), Đông lại quày đem binh vây nữa, túng Cảnh-thạnh phải bắt đem giao cho Đông, Đông giết đi cả cha cả con.

1805. — Vua Gia-long mở khoa-thi. Người Thuận-thiên phó trần Nguyễn-văn-chân dụ voi tập được 20 con đem vô dâng. Vua Xiêm sai sứ ra mừng hỏi thăm.

Lúc tháng 8 trong Hà-tiên, Phú-quốc có Chà-và đi 17 chiếc thuyền ăn-cướp dọc biển, vua nghe được sai Nguyễn-đức-xuyên đem binh phân 3 đạo đánh lấy được 15 chiếc thuyền, súng-ông, khí-giải, bắt được hơn 80 người, lại bắt lại được người kẻ-thê (Annam) bị nó bắt hơn 70, ai đâu cho về đó. Còn ngoài kia tù-trưởng mọi Ba-phủ tên là Toàn-phù-tăng-mã dậy nguy, quan quân ta tới đánh phá nó được tại Bò-châm. Lúc ấy hướn-hướn giặc các quan văn võ (quan-lớn) bày ra đánh bạc chơi ăn thua cũng to, lọt tới tai vua ; vua quở cho một bữa khiếp vía (tháng 8, 9).

Tháng 10 vua đem sắc phong quốc-mẫu cho mẹ vua rồi vua đi vắng Trần-định, Sa-đéc, Long-hồ, các xứ. Dền đây mới đức tiên *Gia-hưng-thông-bửu*.

Nác-in là vua Cao-mên chết, con là Nác-chăn lên kế vị, sai sứ đem voi xường dâng.

1806. — Vua duyệt binh tại đồng Tập trận, rồi diễn tượng. Sửa-soạn sắp-đặt quan quân xong-xả rồi, qua tháng tư vua mới giao cho tông-thất Hội ở lại giữ Gia-định, vua đem Đông-cung theo dẫn binh ra đánh Qui-nhơn. Nguyễn-văn-trương đánh đồ-độc Tây-son là Thiệm tại

Tiên-châu (tỉnh Phú-yên) thua chạy đi, đô-độc Tánh cự nơi Đàm-thủy (tỉnh Bình-định) cũng thua chạy, để chúng bắt được 6 chiếc thuyền. Tới cửa Thi-nại Võ-tánh với Nguyễn-văn-thiêng đem binh bộ đánh đô-độc Hieu tại chợ Vinh-trường bỏ đồn chạy te đi.

Vua nghe quân binh hung-hăng hay cướp của, hiệp đáp dân-sự, thì ra lệnh cấm ngặt, đưa nào trái lệnh chém quách đi không đề, mới bớt lung-lãng đi.

Vua thấy Nguyễn-văn-diệu bên giữ thành Qui-nhơn quá, thì không hăm, vua mới đem trót trăm thuyền thẳng ra cửa Đà-nẵng Quảng-nam. Vua dạy ông Olivi (Olivier) với Nguyễn-hữu-khiêm đóng 15 chiếc tam-bán hoà-công, cho quân chiến-tâm ban đêm vô đốt thuyền giặc, đốt được, Nguyễn-văn-trương thừa thắng lên đánh nhâu giặc nơi gò Phú-gia. Còn Võ-tánh thì đánh phá đô-độc Nguyễn-văn-ngũ với quân ăn-cướp ngoài biển, bắt được thuyền chiến với tàu ô hơn 30 chiếc. Còn Nguyễn-đức-xuyên đem binh giữ các nẻo yên-lộ, từ trạm Dã tới Cu-đê cho đặt giết đường giặc vô ra. Tướng Tây-sơn là tổng-quân Nguyễn-văn-diệu ở Qui-nhơn nghe đem binh tượng ra rần-rột, binh vua núng mà có Võ-tánh tiếp chiến chừng lại Giặc thâu binh lại cự-thù. Còn ngoài Huế, thiêu-phó Nguyễn-văn-huân lại đem binh vô đóng các chỗ có thể. Binh vua không đánh phùng. Ở đó thật-thê, mắc gió ngược vận lương ra không được, nên vua dạy rút binh về.

Mọi Ba-phủ, tướng nó là Toàn-phủ-hà-tang-mang-ma rục-rịch nữa (tháng 7). Các quan xuất binh đi đánh nó tan đi. Trong Gia-ịnh, Cao-mên ra ăn-cướp dậy trên Quang-hoá, sai binh đánh yên đi, lại sai Trần-văn-báu hay-là (Quý) qua Hạ-châu mua thuốc súng (tháng 10). Tháng chạp vua qua Đông-môn và các chỗ coi các đồn mới lập mười bữa trở về.

1807. — Vua Gia-long sắp đi đánh giặc mùa nữa. — Đóng một chiếc tàu lớn dáng tàu tây đặt là Phi-long.

Vua Tây-sơn là Cảnh-thịnh (Nguyễn-quang-toản) trước phong cho Tiều-triều ở một huyện Phù-ly làm trước công mà-thôi, mẹ con tức-mình lập binh đến đánh Nguyễn-văn-hưng chạy đi lầy thành Qui-nhơn lại. Tiều-triều sai sứ vô Gia-định xin hàng, cùng xin vua cho binh ra thì va sẽ làm tiên-xu cho mà đánh Cảnh-thịnh, vua sai Nguyễn-văn-thiêng ra, mà đi mới tới Phú-yên, thì ngoài kia Cảnh-thịnh sai binh vô vây thành bắt Tiều-triều giết đi, rồi cho Trần-danh-tuân ở giữ đó. Từ ấy đất Qui-nhơn của Nhạc về tay Cảnh-thịnh hết cả.

Tháng 3 vua Gia-long đề Đông-cung Cảnh trần Gia-định mà ra đánh Qui-nhơn. Tới Thi-nại đánh đuổi Lê-trung nơi cầu Tân-hội, ra cửa Đà-nẵng đánh với Nguyễn-văn-huân, rồi kéo binh về nội tháng 3. Đặt quan, đổi quan xong rồi vua mới ra 32 điều quân-chánh mà răn-he binh-lính kéo nó lằng-loàn.

1808. Tông-việt-phước ở Diên-khánh ăn ở vô lễ, nói phô vô phép với ông Đức-thầy Bá-đa-lộc (Pinho Vêrô) nên vua dạy giải quân vụ đòi về trách-phạt (tháng giêng).

Tháng 3 vua thân chinh ra đánh Qui-nhơn nữa. — Sai trung-quân Thiêng dẫn binh bộ ra trước, vua ngồi tàu ra sau. Đề ông hoàng-nhì (Hì tục kêu là chị Búa) trần Gia-định. Ra đi vua dặn-dò, sớm viêng tới thăm mẹ vua. Sai Nguyễn-công-thới theo với Đông-cung mà đi đánh giặc, Nguyễn-văn-thiêng kéo binh đánh đồn An-mĩ, thì Hồ-văn-thiệt đồ-độc giặc ra hàng đầu. Tàu vua tới cửa Thi-nại, Võ-tánh đề binh lên bộ hiệp với trung-quân Thiêng đánh thái-húy Nguyễn-túy của giặc chạy hoét tại Chợ-dá, bắt được 30 con voi, rước tới cầu Tân-an, chém đồ-độc Nguyễn-thiệt. — Tông-thất Chân chết trận, trận ấy.

Còn Nguyễn-văn-thoại thì vua cho làm bình-tây-tướng-quân đi đạo trên, có tướng Xiêm là Chiêu-phi-nha-ba-sum đem đường, và đi và chiêu-dụ quân Vạn-tượng, chúa Vạn-tượng đem voi ra dâng, lại dụ các mán Mọi trên ấy, trên Trần-ninh, Nghệ-an, Thanh-hóa ; đến đâu nó cũng đều thính mạng cả.

Khi ấy Nguyễn-văn-thiết đóng tại núi Tam-tháp, giặc tới đánh trước mặt, binh đã tháo-thứ, kê lầy có Nguyễn-đức-xuyên phân 3 đạo xông đại tới, bị đạn trên trán, mà phá được giặc chạy tan bắt được hơn 20 thớt tượng. Phó-vệ Nguyễn-văn-khiêm đánh với giặc tại cửa Mi-á. Giặc tới đánh đồn Phước-hậu, Nguyễn-văn-thiết đánh tầy đi chém hơn cả trăm đầu. Còn Tổng-phước-lương đánh với quân hải-phi tại cửa Kim-bồng (tỉnh Bình-định) rước nó tới Phú-yên bắt thuyền chở lương nó hơn 30 chiếc, đem về quân-thứ. Lê-văn-diệt đánh giặc tại đồn Sa-lung chém được tướng nó.

Vua đặt công-đường tỉnh Phú-yên liền. Võ-tánh đánh với Lê-văn-ứng và Trần-danh-tuân tại làng Kì-đảo bắt được hơn 80 thớt voi. Rồi kéo riết tới thành Qui-nhơn, Nguyễn-lương cự đánh rộc đi. Ứng với Tuấn vô thành chịu vây đợi binh viện. Võ-tánh vây thành, vua đóng binh tại Tân-quan, dạy Lê-văn-duyet kéo binh tới Sa-lung, Tổng-việt-phước tới Bình-đê.

Tướng giặc là Nguyễn-văn-diệu, Võ-văn-dũng bỏ thuyền lên bộ kéo vài muôn binh tới cứu thành. Diệu thì cự với quan quân, còn Dũng thì ở trên Thạch-tân kéo xuống dờm đánh Tân-quan, ban đêm lợi khe xuống, ở đâu có con nai vọt chạy ra trước đạo tiến binh nó, quân thầy la lên Nai, nai, la chuyên nhau ban đầu là nai sau ra Đồng-nai, cả đạo binh hoảng hồn, tưởng thật là binh Đồng-nai, chạy ngã lẫn sa hồ sa hầm lều-ủ, Tổng-việt-phước lại đem vài

trăm binh ra đuổi nó chạy te, chém chết hết nhiều, lại thâu được khí-giải bộn-bàn.

Võ-tánh nông sức đánh riết Lê-văn-ưng là thái-phủ giặc chạy mất đất, còn tư-võ Trần-danh-tuân với thượng-thor Nguyễn-văn-bộc ra hàng-đầu nộp thành. Vua ngự vô thành vô-vê tướng sĩ, rồi cải tên thành lại là Bình-định.

Vua hội đình-thần nghị việc chinh thuê thâu dân Bình-định. Đặng-đức-triều sớ xin đừng, khoan đi đã đề vài năm đã sẽ hay, lại xin ra chỉ tha thuê mà lấy lòng dân. Vua nghe theo lời ông ấy. Sửa-sang đặt quan xong-xả rồi vua ngự về Gia-định.

Tháng 9 cho đòi đông-cung Cảnh về. — Cũng trong tháng ấy đức-thầy Vô-rô (Bá-đa-lộc) đau bệnh chết, chôn xác người về Gia-định tông-táng trọng thể. Vua tặng phong là *thái-tử thái-phó Pi-nho quận-công*. Vua tể, thái-tử tể, đình-thần tể, làm lãng, cấp lính giữ lãng. Ấy là lãng *cha cả* bây giờ còn trong Tân-sơn đó.

Tháng chạp tướng giặc là Nguyễn-văn-diệu, và Võ-văn-đồng từ thất-thủ Bình-định nghe quan thượng-thor ở kinh muôn bắt tội mà giết đi, thì giận kéo binh về Huê đóng bên bờ phía nam sông Hương tính vô vây thành, làm Cảnh-thịnh phải bắt anh thượng-thor ấy giao cho nó giết đi, rồi nó mới giải binh. Nó nghe Võ-tánh trăn-thủ Bình-định rù nhau kéo binh vô vây lại. Võ-tánh cho người về Gia-định báo-văn ; Vua nghe nói thành Bình-định chắc và lương tiên đủ chịu vây được trót năm, hễ gì, thùng-thắng tính việc trong này yên-bàì rồi sẽ ra cứu.

1809. — Cải Gia-định làm trấn, còn 5 đồn làm 5 dinh. Qua tháng tư năm sau, vua mới cử binh ra cứu Qui-nhơn, v quân Bình-định ở trong thành nhiều người còn một bụng với giặc, nên lên ra hết nhiều theo giặc. Vua đề đông cung Cảnh trăn Gia-định, vua đi thủy ; sai Nguyễn-

đức-xuyên quân binh tượng đi bộ ra, mà ông ấy ra tới Diên-khánh nghe giặc đã lập hơn 90 sở đồn mà ngăn, thì sợ binh nó nhiều, liền trú binh tại Man-nam rồi xin thôi lại Phan-rí, chờ binh thủy. Vua đi đạo thủy ghé vô cửa Cù-huân. Vua ra dụ tướng-sĩ, đặt thưởng tước công, tiền nguyên cả vạn văn...

Nặc-chăn là vua Cao-mên nghe tin sai Ka-la-hom-sum đem 5000 binh với 10 con voi, xin tình nguyện theo đánh giặc cho vua. Còn vua Xiêm sai Chiêu-phi-nha-ba-phạt đem dăng 30 xe lúa. Tàu vua vô Vũng-lâm, dạy Nguyễn-văn-thiêng đem binh tới Phú-yên đề đường trên đánh xuống, còn Nguyễn-đức-xuyên đem thổ binh đi đường trên Nghệ-an đánh đồ-độc Nguyễn-văn-lạc nơi Bô-đôn, và phò-mã Nguyễn-văn-trị tại Lam-đôn đều vỡ tan chạy hết. Đường trên Thanh-hóa thì có Nguyễn-đình-ba, Hà-công-thới.

Trung-quân Thiêng tân binh tới An-mĩ. Giặc thôi lại Y-sơn, áp tới đánh rộc đi, nó lại lui về La-thai, cũng đánh tầy đi. Văn-tánh đánh bắt được đồ-độc giặc là Đào-công-giàn. Vua phát 3000 quan tiền thưởng quân, Nguyễn-văn-thiêng tới đóng chợ Dã. Giặc cứ trên núi cự, đánh không xuể nó, kéo về.

Tháng 6 tàu vua vô cửa Cù-mông, sai Lê-văn-duyet đánh quân giặc, và Nguyễn-đức-xuyên chia tượng quân ra làm hai. Binh Cao-mên của Ka-la-hom-sum đem ra tới chợ Dã, vua giao cho theo Nguyễn-văn-thiêng, Nguyễn-văn-thiêng lại kéo tới đánh cái bảo trên núi nữa, có đặt hoả lưu phục một bên, đốt nỏ rần trời đất, lũy giặc đồ hơn 2 trượng, giặc rút vô cô thủ, hăm lần nẩy cũng không xong. Vua ra cầm binh đi đánh giặc nơi núi Hoa-yên, sông Văn-sơn đuổi nó chạy đi.

Nơi cửa Dế-gi (thuộc Bình-định) ông Nguyễn-văn-trương

đánh đồ-độc giặc tên là Đức thua bỏ chạy, bắt được thuyền chở lương 70 chiếc, gạo được 3 muôn vuông (tháng 8).

Nguyễn-văn-thiểm tại chợ Dã đánh đã nhiều phen mà lấy cái bảo Chủ-sơn không được. Xin binh thêm. Vua mới cho Lê-văn-duyet, Tông-viết-phước, Phan-văn-triệu và Lê-chật đem binh hiệp với trung-quân Thiếng mà đánh. Đêm ấy mưa lớn gió to, Thiếng đề Duyệt giữ chợ Dã mà dẫn binh tượng đi đằng bộ bọc hậu đồn giặc, phát đốt trại sách nó, Lê-văn-duyet kéo tới, giặc rút chạy, binh áp rước theo chém được đồ-độc Hoan, tới Tuấn-dã, đồ-độc Nguyễn-văn-thu ra hàng đầu. Thằng tới đóng binh tại Trường-dã (1) — Nguyễn-văn-thiểm sai Tông-viết-phước đi đánh giặc tại núi An-tượng, lấy luôn được 4 cái bảo giặc, rồi đánh bảo Chú-dâm, Sơn-trà cũng lấy được cả.

Vua dạy phát cho quân 2 muôn cây vải, gạo 1 muôn vuông (tháng 11).

Qua tháng chạp Tây-sơn thường đánh thủy bị thua hoài nên bây-giờ mới đem 2 chiếc tàu lớn với 100 chiếc thuyền chiến mà giăng ngang làm đồn thủy bít cửa Thi-nại đi kéo binh vua vô đánh, trên bờ bên tả có đồn nơi Nhận-châu, bên hữu trên núi Tam-toà, trí súng lớn bắn xuống. Vua đêm ngày lo áy-náy về Võ-tánh bị vây trong thành Qui-nhơn đã lâu, vua than-thở hoài. Vậy vua mới tính lập thể mà phá đồn thủy Thi-nại, vua dạy lấy dầu chai và bôi chắt hơn 20 chiếc ghe, có lưới câu sắt trước mũi, tính lên tới thuyền giặc móc vào chằm lửa mà đốt.

1810. — Vua trú tại hành-tại cửa Cù-mông. Đền đây

(1) Trung-quân Thiếng vốn hay uống rượu. — Khi hồng lâm trận ngồi voi đi với nhau, thì Thiếng rót rượu uống, rót đưa cho tá-quân Lê-văn-duyet uống, mà ông ấy không uống. Thiếng rằng: trời lạnh uống nó thêm khí-khải hơn. Duyệt rằng: khi nhứt thì mới mượn rượu, chớ tới... Vì tiếng nói ấy mà sau không ưa nhau, hăm nhau.

tháng giêng năm tân-dậu, vua mới cho Nguyễn-phước-trương, Lê-văn-duyệt, Võ-di-huy, Tông-phước-lương đem binh thuyền tới trước, hồi canh ba qua khỏi hòn-đất bắt được quân do của giặc, hồi được khẩu-hiệu nó. Khi ấy Nguyễn-văn-trương với Tông-phước-lương mới xuống ghe nhỏ vô đột đồn thủy giặc, ngoài nấy Lê-văn-duyệt với Võ-di-huy thủy phát lửa liên đồn binh vô liên. Giặc cứ bảo cự chiến, từ giờ dần chí giờ ngọ (10 giờ) súng bắn vang trời, đạn bay như mưa. Võ-di-huy đứng trên thuyền hải-đạo bị súng đồn giặc bắn nhào dưới nước chết. Lê-văn-duyệt không kinh, lại càng nỗ lực bốn-ba xông tới. Vua thấy binh-lính chết quá, tối mặt liền dạy ba tốp tiểu-sai tới nói với Lê-văn-duyệt biểu lui ra một chút cho khỏi lần súng, thì Lê-văn-duyệt xin đánh liều cho được đi, liền đồn quân xông riết, liền vô cửa được. Giặc ở dưới tàu cự, mà bị nhờ gió thả hoả công vô cháy tàu thuyền đi, giặc mới vỡ chạy, chết dinh thiên. Võ-văn-dông là tướng giặc mới chạy đi. Binh vua lấy được Thi-nại ; ai ai đều lấy trận ấy làm võ-công thứ nhất.

Còn Nguyễn-văn-thiết, Nguyễn-huỳnh-đức, Nguyễn-đức-xuyên tại chợ Dã nghe tin như vậy bèn đem binh đánh đồn Văn-sơn, Phú-trung chém được đồ-độc giặc là Nguyễn-cây, bắt được 2 thớt voi, lấy được súng lớn, súng nhỏ, khí-giải nhiều quá. Mà Tông-viết-phước đóng xứ Càn-dương thì bị giặc đánh chết hết 1 ông vệ-húy tại chợ Chánh-lộc, tại Thạch-côc chết hết 2 ông vệ-húy nữa.

Vua ngự tại cửa Thi-nại viết dụ về Gia-định. — Giặc nó lại tới đánh Phú-yên chiếm-cứ bảo An-mĩ, mà có Nguyễn-đức-xuyên Tông-viết-phước đem binh đánh chạy đi. Vua lại sai Nguyễn-văn-trương chạy ra Quảng-nam, tới cửa Cồ-lũy xứ Quảng-ngãi đánh đồ-độc Tuấn nơi Trà-khúc thua chạy đi, lấy dinh Quảng-nam lại được. Rồi vô

cửa Đại đánh lấy đồn Bàn-tân, bắt được 20 thớt tượng ; ra cửa Đại-chiêm đánh trận-thủ Văn-tân-thẻ nơi đồn Qua-la thua chạy đi, mới đóng binh tại xã Phú-triêm, chạy tờ báo về cho vua, vua lại sai Tông-việt-phước đem 30 chiếc thuyền với binh ra thêm nữa.

Lê-văn-duyet thì đánh phá luôn nơi Phú-hoà, cầu Đông-giang, cầu Tân-hội bắt được đồ-dóc Nguyễn-văn-nhị, rồi đóng quân tại đồn Tân-hội mà cự-thủ đó. Nguyễn-văn-thiêng thì đồn tại Văn-sơn ngang đồn giặc, giặc đã nhiều phen tới đánh mà không xuê.

Vua sai Nguyễn-văn-thiện về vô Xiêm báo tin, lại dạy truyền đem binh Gia-định ra thêm một muôn người giao cho Nguyễn-công-thời quân-lãnh đem ra, và dặn chỗ lương-hướng ra cho kíp.

Đô-độc giặc là Nguyễn-văn-điểm lại đánh Phú-yên nữa, ban đầu sai Nguyễn-long đi đánh không xong, thầy giặc thì lui, để giặc bắt được quan phó thông là Lưu-tân-bình giết đi ; sau vua sai Lê-chật đánh nó mới được. Lại sai hai vệ ra đánh quân hải-phỉ ngoài cửa Thịnại bắt được đông-hải-vương là Mạc-quan-phù và 2 anh thông-binh nữa (tháng 4).

Tướng nhứt giặc là Võ-văn-dông với Nguyễn-văn-diệu vây thành Bình-định riết lắm, vua thầy trong thành hết lương thê khó giữ được, nên vua cho người đem lợi hào lén vô đem thơ cho Võ-tánh biểu thôi bỏ thành mà ra hiệp với binh vua. Võ-tánh xin liễu chêt giữ thành, và khuyên vua thừa hư ra đánh Huê. Vua bèn nghe lời, để Nguyễn-văn-thiêng, Nguyễn-huỳnh-đức, Nguyễn-đức-xuyên với 5000 binh mà tương trì với giặc đó. Vua mới đem binh thủy ra Huê đánh vua Cảnh-thịnh là Nguyễn-quang-toản (1).

(1) Vua có ra dụ hễ ai bắt được Cảnh-thịnh thì thưởng 4 vạn quan tiền ; Nguyễn-văn-tứ, Trần-van-kí thì mỗi người thưởng 3000 Lê-van-lợi, phò-mã Nguyễn-van-trị, cha mẹ vợ con hai tướng vây Bình-định là Đồng với Diệu thì mỗi người thưởng là 4000...

Tối cửa Đại-chiêm, đặt quan giư đó (tháng tư). Rồi vô cửa Tư-dung (bây-giờ là Tư-hiền). — Cảnh-thịnh sai phò-mã Nguyễn-văn-trị và đồ-độc Trần-văn-tạ đóng tại Qui-nhơn (bây-giờ Linh-tê-sơn). Còn ngoài cửa hàn lại. Tàu vua đậu cửa Mĩ-em. Vua dạy Lê-văn-duyệt, Lê-chật đem binh đánh, mà giặc cứ trên cao xỏ súng xuống, binh chết bao nhiêu lắm, đánh trọn một ngày lầy không được. Vậy đêm mới cho mười chiếc thuyền tới, quân lên bãi cát vô trong sông cứ phía hậu đánh tới, ngoài phá cừ hàn cho thuyền vô. Giặc mới thua chạy. Lê-văn-duyệt bắt được phò-mã Nguyễn-văn-trị và đồ-độc Phan-văn-sách, quân ra hàng đầu hơn 500. Rồi thàng tới cửa Eo (bây-giờ là Thuận-an), Cảnh-thịnh sai binh cự mà thua, binh vua thừa thắng xông tới mãi chưa giao chiến mà Cảnh-thịnh đã chạy đi rồi, vua nó chạy thì quan quân nó cũng đồ ráo, lầy được ghe-thuyền khí-giải biết bao nhiêu. Binh giặc túng xin hàng đầu, thì binh vua kéo thàng vô thành Huê. Cảnh-thịnh đã cuốn gói lầy cửa sáu bỏ thành chạy mất đi rồi. Vua vô thành phong phủ-khô tịch tài vật cầm binh-gia không cho cướp phá, nhiều hại dân-cư.

Sai Nguyễn-văn-trương đem binh thủy ra Linh-giang mà chặn giặc, lại sai Lê-chật dẫn binh bộ theo bắt Cảnh-thịnh cho Phạm văn-nhơn giữ cửa Thuận-an, cho 2 vệ binh vô đóng đèo Hải-vân. Bắt được em gái, ân tước và em ruột Cảnh-thịnh. Cảnh-thịnh chạy tuốt ra Bắc-thành. Nguyễn-văn-trương vua dạy coi quân Quảng-bình, lo đắp lũy đất Động-hải từ núi Dầu-ly tới đồn Sa-giác. Còn ông Lê-văn-duyệt, thì vua sai đi lên ngả trên mà ngăn quân Nguyễn-văn-diệu ở Bình-định sai ra tiếp-cứu Huê. Bắt được đảng nó, vua khen và gởi 2000 lượng bạc mà thu ờng quan quân.

Giặc Nguyễn-văn-diệu lại sai đắp lũy ngang nơi Vân-đê đề mà triệt đường lương-lương Thi-nại, Nguyễn-văn-

thiêng hay được đem binh đánh nó chết với bị gai nhiều quá. Rồi vua sai Lê-văn-duyet, với Lê-chắt ban 1000 lượng bạc, dặn vô phải hoà với Nguyễn-văn-thiêng mà lo việc giặc (vì vua biết có hềm-khích nhau). — Lại dạy đem 2 em Cảnh-thịnh với phò-mã Nguyễn-văn-trị đã bắt được vô Bình-định cho giặc thầy mà kinh, rồi chờ về Gia-định.

Vua ra chiêu dụ hào-kiệt Bắc-hà. Trong nầy Lê-văn-duyet với Lê-chắt đánh với giặc tại Quảng-nam nơi chợ Thanh bắt được đồ-độc Trần-văn-an, hết thấy 5 người, chạy tờ báo. Vua thưởng quân 2000 lượng bạc.

Còn tại Bình-định Võ-tánh với Ngô-tùng-châu từ-tiết đi vì hết lương, ăn đến voi ngựa. Võ-tánh dạy quân chặt bồi khô xong-quanh cái lầu bát giác. Bữa nọ Ngô-tùng-châu tới hỏi liệu làm sao, thì Tánh nói mình nhứt định chết chứ không nộp thành cho giặc. Châu nói : ngài biết chết trung, tôi cũng quyết chí chết như vậy nữa. Về dinh mặc áo đội mũ vô, uống thuốc độc mà chết đi. Còn Võ-tánh viết thơ ra cho giặc mà nói mình là tướng thì chết đã cam mà quân-sĩ không tội gì xin chớ có giết nó tội nghiệp. Rồi vờ các quan lại, mặc triều-phục vô từ-tê, mà nói với các quan rằng : ta bị vây đã 2 năm nay, bây-giờ hết lương, không lẽ giữ thành nữa được, đánh thì vô ích, nên ta tính chết đi cho rồi. Các quan khóc-lóc thì Võ-tánh khoát biểu ra, rồi châm lửa mà chết trên giàn thiêu. Võ-tánh chết đi rồi, thì Diêu là tướng giặc mới vô thành, lo chôn cất từ-tê. Còn các tướng-sĩ trong thành thì chẳng có hại đến (sau về vua hết, không ai chịu ở lại với giặc) (tháng 5).

Vua nghe tin ấy thì rầu-rĩ khóc-lóc thờ-than chẳng dừng. Tuy là thành Bình-định đã về tay giặc rồi, mà các chỗ đánh được đồn giặc. Như nơi Trà-khúc có Nguyễn-văn-khôn đồ-độc giặc đóng đó, bị Lê-văn-duyet với Lê-chắt

đánh chạy tan đi, bắt binh giặc được nhiều. Giặc thôi lại đóng tại Tân-quan. Trong Phú-yên Tông-phước-lương đánh với giặc Hồ-văn-diêm tại Sô-quán, Lệ-uuyên, La-thai-đều thắng lấy được khí-giải nó nhiều quá (tháng 6).

Nguyễn-văn-thiểm đánh được giặc tại xứ Lư-đê, phá đồn bảo của giặc hơn 20 sở. — Võ-văn-dông lui chạy. Vua nghe tin sai đem 4000 lượng bạc thưởng quan quân.

Ngoài này Nguyễn-kê-diêm đuổi theo Cảnh-thịnh tới Hoành-sơn, giặc cứ hiểm đóng binh lại đó. Ông tông-thất Khoán đi tới trước mà coi địa-thê, xảy gặp giặc nơi núi Thân-đầu, cho người trở lại báo với Nguyễn-kê-diêm, ông ấy chậm-lự không tiếp cho kịp nên đề tông-thất bị giặc giết đi. Vua nghe tin, giận mà dạy giết Nguyễn-kê-diêm đi.

Nguyễn-quang-toán là Cảnh-thịnh chạy ra Bắc-thành cải hiệu là Bửu-hưng, sai sứ qua Thanh xin binh, Thanh không cho, túng mới viết tờ chiêu-dụ các mán mọi trên Vạn-tượng. Người Xiêm bắt được tờ, đem nộp cho vua (tháng 6).

Tông-việt-phước đem binh tới Tân-quan đánh Trừ-văn-chiều bị nó phục chết đi tại trận. Lê-văn-duyet với Lê-chật dẫn binh tới tiếp thì đã rồi.

Vua ngự đi Quảng-bình coi lũy Động-hải, bàn việc quân-sự với các quan 5 bữa mới về. Vua nhơn có người chệch Quảng-đông tên là Triệu-đại-sĩ, khi trước qua đi buôn bị quân tàu-ô bắt, rồi Annam đánh bắt lại được, vua sai về Quảng-đông, Quảng-tây đem quốc-thơ báo việc đã lấy kinh-đô cũ lại được rồi (tháng 7).

Nguyễn-văn-thiểm đánh được giặc tại Sơn-trà, còn Nguyễn-xuân đánh đuổi Nguyễn-văn-ngũ là đồ-độc giặc nơi đồn Khởi-diêu chạy te, lấy được khí-giải đem về dâng.

Vua đặt quan công đường tại 4 dinh xứ Huế. — Vạn-tượng, Ai-lao các tù-trường tới mừng vua (tháng 8).

Trong kia Trừ-văn-chiều tới đánh đồn Mĩ-á. Lê-văn-duyet ở đồn, cho Trịnh-ngọc-trí ra đánh, giặc thua chạy đi. — Nơi đồn Khởi-diệu thì Võ-văn-dông là tướng giặc lại làm lũy giăng từ Tháp-cải tới Sần-sơn, Nguyễn-văn-thiêng tới đánh chạy đi bỏ khí-giải rất nhiều. Giặc Nguyễn-thắng đóng Phú-sơn, cũng ban đêm đem quân vô đốt trại nó, nó thua vô chạy (tháng 11).

Trước Nguyễn-văn-huê phá-đào lảng tở-tiền vua đi, nên nay vua sửa-sang lại (tháng 9). — Vua lại dạy đào mộ Nguyễn-văn-huê lên, chém thầy, đem đầu bêu; còn con gái và và bà con và 32 người, đều xử lảng-trì cả. Rồi vua chạy tở vào Gia-định cho hay (tháng 11).

Cũng trong tháng ấy Cánh-thịnh (Bừ-hưng) là Nguyễn-quang-toàn đem binh thủy bộ hơn 3 vạn vào đánh Linh-giang, nương tiếng Nguyễn-văn-diệu, vợ Diệu là Bùi-thị-xuân cũng đem 5000 binh theo giặc vào đánh Động-hải.

Vua Gia-long sắm thân-chinh ra cự. Ngoài kia Đặng-trần-thường đánh với giặc nơi Hoành-sơn, bị Triệu là thông-quản giặc đánh thôn, lui về Động-hải. Vua đề hoàng-thúc Thăng ở lại giữ Huê vua kéo binh-mã ra Động-hải (tháng 11).

Vua đi tuần coi các chỗ các sở dạy kiên-bê giữ-gìn để hờ giặc. Nguyễn-văn-trương xin để cho giặc thâm-nhập vào, rồi xin đi ngả biển vô Linh-giang chặn đường về nó. Vua lại dạy chúa tàu Long, chúa tàu Phụng, và chúa tàu Bằng (Nguyễn-văn-thắng, Nguyễn-văn-chân và Lê-văn-lãng, người Langsa) mộ dân ngoại tịch Quảng-nam mà sung thành đội ngũ.

Năm ấy 1810, tuy là vua ra đánh lấy Huê lấy kinh-đô cũ lại được, và may-mắn hết trong việc hành quân; mà hoạ phước nó hay xen nhau, mà giảm bớt lòng mừng vua đi. Đang khi vua đi chinh-chiến, trong Gia-định ông đồng-

cung Cảnh bị lên trái mà mất (tháng 2) khi ấy đã nên 22 tuổi. Vua nghe tin sầu-não hết lòng, liền chạy tờ dạy Nguyễn-văn-nhơn và Nguyễn-tử-châu lên thề lấy đó và điều-lý lo liệu việc tống-táng ông Đông-cung.

Qua đêm tháng 4, ông hoàng-nhi III (ngoài hay kêu là Chì-búa) vua đem theo đi đánh giặc mang bệnh mà chết, khi ấy đã 20 tuổi. Vua dạy chở quan-tài về Gia-định chôn.

1811. — Qua tháng giêng năm sau 1811. — Giặc Tây-sơn có chúa nó là Nguyễn-quang-toàn và em nó là Nguyễn-quang-thủy với tổng-quản Triệu đánh lũy Nhứt-lệ. — Nguyễn-văn-kiên làm đô-độc và Đinh-công-tuyệt đánh núi Tạc-sơn ; thiêu-hủy Đặng-văn-đăng và đô-độc Lữ kết bọn Tê-ách tàu-ô hơn 400 chiếc, đậu giăng ngoài cửa Nhứt-lệ.

Vua dạy Nguyễn-văn-trương đem binh thủy ra biển, trên bộ thì sai Phạm-văn-nhơn với Đặng-trần-thường đem binh ra cự với giặc. Nó áp vào đánh lũy, vua dạy mở cửa đánh, súng bắn nó chết lây ngàn mà kể, nó leo Dâu-tạc, Ngải-phụ mà lên, bị quân vua ở trên núi lăn đá xuống chết nhiều lăm. Vợ Nguyễn-văn-diệu với Bùi-văn-xuân nỗ lực xông vào chết tại trận.

Ngoài cửa Nguyễn-văn-trương nhờ gió xuôi xông xả vô tàu giặc bắn nó tan bầy chạy ráo, bắt được 20 chiếc. Trên bộ, giặc nghe thủy mình đã thua thì thất-kinh, cũng thua vỡ chạy, Nguyễn-quang-toàn chạy trốn trong làng Đông-ngạn, Nguyễn-văn-kiên bó tay hàng đầu. Vua biết có 50 chiếc tàu chở lương cho giặc trong sông Linh-giang, nên sai Tông-phước-lương ra chặn bắt. Bắt được tàu thuyền và người hơn 700. Nguyễn-quang-toàn qua sông Linh-giang chạy miết dài ; Huỳnh-văn-điểm rước theo tới Thiên-cô bắt được giặc hơn 3000, súng lớn 70 vị, ngựa 500 con, lại bắt quan giặc là thượng-thor Nguyễn-văn-trực, đô-độc Trần-văn-mô tham-độc Bùi-văn-ngọan, và thiếu-tể

Ngươn nữa. Rồi vua dạy thôi nghỉ binh. Các quan xin thừa cơ ra đánh Bắc-hà cho luôn. Vua nói chưa gấp chi, để về lo trừ cái bọn Diệu, Đồng nơi Bình-định đã rồi sẽ hay. Bèn dạy diệu các tướng bắt được về kinh. Mà lo sai vô đánh trong Bình-định.

Trong ấy Nguyễn-văn-thiêng với Nguyễn-đức-xuyên đánh giết giặc được nhiều nơi Kì-sơn. Mà Nguyễn-văn-diệu lại đem binh-tượng ra vây tứ-phía, ông tiên-quân phó-tướng Nguyễn-huệ chết trận ấy. Còn ông Nguyễn-đức-xuyên và đánh và lui về đồn Chợ-dã, cự sớ thỉnh-tội. Vì vậy vua sai Lê-văn-duyet ngồi tàu đồng vô, đánh bắt được đồ-độc Châu-hữu-mĩ, và hơn 30 người đảng nó, tống về Huế. Vua lại có cho đem tướng giặc bắt được ngoài này vô Bình-định, giặc thấy kinh hồn.

Nguyễn-văn-thiêng đánh đuổi giặc tại Kì-sơn rước tới vườn cau mà trở lại. Lại sai đi lập đồn mà đoạn hậu giặc, giặc cùng thê. Khi ấy đồ-độc Thị đem cả trăm đảng nó ra xin hàng đầu. Lê-văn-duyet với Lê-chắt thì đánh với Chiêu tại Thạch-tân, bắt lủy, lủy súng-ông, khí-giải nhiều. Chiêu chạy lọt khỏi, ông Duyệt tân binh bộ tới đồn Kiên-hạ, còn thủy thì tới cửa Tân-quan. Ông Thiêng với ông Duyệt hội binh đặng có đánh lấy thành Bình-định lại.

Trên đường trên thì có tướng Xiêm là Oc-nha Trà-tri, đem 5000 binh hiệp với binh Ai-lao mà đánh binh Tây-sơn nơi La-nam, sai sứ xuống báo ; vua dạy gọi thợ lên khen và vỗ-vỗ (tháng 2). Sai sứ vô Xiêm xin 500 xe lúa, dạy Cao-mên nộp 1000 xe lúa cho binh ăn. Lại dạy thủy sư Gia-định vận lương ra cho binh Chợ-dã 40000 vuông, áo lính 3000 cái, thuộc súng 500 cân.

Từ Võ-tánh lên giàn thiêu rồi thì Nguyễn-văn-diệu với Võ-văn-dông chiếm-cứ lấy thành Bình-định, binh-gia hơn vài vạn cự với quan quân vua đã hơn tám chín tháng trời.

Biết người-ta sắp đánh mình, lại nghe binh vua đánh tuột ra tới bên kia Linh-giang, vua mình là Bửu-hưng đã thua rồi, nên tính với nhau đi đường trên ra Nghệ-an. Vậy mới hiệp Từ-văn-chiêu, Nguyễn-văn-mân, Nguyễn-văn-giáp, Nguyễn-văn-diễm, Lê-văn-hưng... 80 người, và binh giỏi 3000, voi 86 con, ban đêm bỏ thành kéo nhau ra đi. Nguyễn-văn-thiêng hay được truy theo mà nó đã lên rừng đi rồi, thâu quân ra hàng-đầu mà đem về. Cự sớ cho vua. Vua mắng lắm, đặt Quảng-đức ở giữ thành và tỉnh ấy (tháng 4).

Khi ấy vua lo tu-bổ hoàng-thành lại. Đình-thần dâng sớ xin vua cải nguyên. Khi ấy tháng 5 1811, vua mới cải nguyên hiệu là Gia-long năm đầu, ra ân, tha thuế, thưởng quân-lính (vàng 1000 lượng, bạc 10000 lượng, tiền 30000 quan), ban chức-tước cho các quan, (tháng 5). Vua cho Ka-la-hom-sum đem binh về Cao-mên, ban cho 30 lượng vàng, 300 lượng bạc, 3000 quan tiền. Vua lại sai các tàu về Gia-định chở tiền và đồ-đạc về kinh. Vua lại sai Trịnh-hoài-đức làm sứ ngồi tàu Bạch-yên và Huyền-hạc, đem quốc-thơ, phẩm-vật, những ân-tước người Thanh theo giặc Tây-sơn, và ba anh đầu đảng Tể-ách tàu-ô bắt được qua Quảng-đông gọi dâng hoàng-đề nhà Thanh. Lại sai vô rước bà mẹ vua và cung tần về kinh, tháng 6 về mới tới.

Đến đây vua mới nhứt-định ra đánh đất bắc. Vậy vua duyệt binh thủy bộ rồi ; ra dụ cho quân dân Bắc-hà 6 điều quân-chánh cầm-ngăn răn-he quân-lính, rồi vua đề hoàng thúc Thăng ở lại giữ kinh-thành mà xuất binh.

Tháng 5 ngày 17, đặt mạng cho ông tả-quân Lê-văn-duyet lãnh các đạo binh bộ, ông trung-quân Nguyễn-văn-trương lãnh các đạo binh thủy.

Ngày 21 vua ra đi, đến ngày 27 binh thủy ra Hoành-sơn đánh phá đồn giặc, đồ-độc giặc Ngũ với Lục chạy ra Bắc. Ngày 28 tới đánh Hà-trung.

Ngày 29 binh bộ đánh được Đại-nại, vua qua Linh-giang, mồng 1 tháng 6 vua ngự tại Hà-trung. Ngày ấy binh thủy vô cửa Hội-thống đánh đồng-lý giặc Nguyễn-văn-thận thua chạy, lấy được thuyền-bò khí-giải quá nhiều ; tới Vinh-dinh (là tỉnh thành Nghệ-an), bắt được Lân là con Nguyễn-văn-nhạc, rên tới bảo Thiên-lý (Diễn-châu phủ), đô-đốc Y đem quân ra hàng-đầu ; bắt sông được Thắt là em Nguyễn-quang-toàn, và đô-đốc Ngũ. Vua tới chú-tất tại Nghệ-an. Giặc Đặng-văn-thắng Đào-văn-hồ, đem 7 thớt tượng tới hàng-đầu.

Ngày mồng 5 binh tới đánh lấy được Dương-xá (thành trên Thanh-hoa), bắt được em vua Tây-sơn (Bửu-hưng) tên là Quang-bàn, và cha con đồng-lý Nguyễn-văn-thận, hết thủy 9 người.

Ngày mồng 7 Võ-doãn-văn với Lê-đức-định bắt được thiêu-phó giặc là Nguyễn-văn-diệu tại trên ngà trên xứ Nghệ-an, Trừ-văn-chiều, Nguyễn-văn-giáp, Lê-văn-hưng, và Nguyễn-văn-mân cả bọn nó ở Qui-nhon (Bình-định) đi ngà trên ra, lại bắt được 76 thớt voi. Vua dạy Lê-văn-duyet xiềng bỏ cũi giữ lấy, dân Thanh-hoá lại bắt được Võ-văn-dổng đem giải nạp nữa. Vua tới Thanh-hoa đi coi sơn xuyên hình thế, kêu các chức làng Bô-vệ hỏi thăm tông miếu nhà Lê ; dân-sự đầu đó đem trâu rượu ra lạy mừng cả.

Mồng 9 binh bộ ra đánh đèo Tam-điệp, giặc chạy to.

Mồng 10 binh bộ đánh tới Thanh-hoá-ngoại (là Ninh-bình) đô-đốc giặc tên Tài ra hàng-đầu.

Ngày 12 binh bộ đánh Cầu-châu (là tỉnh thành Sơn-nam thượng). Binh thủy lên tới Vị-hoàng, (Sơn-nam hạ — Nam-định) đô-đốc Thọ ra đầu.

Qua 17 binh bộ thắng ra đánh lấy thành Thăng-long, (Hà-nội). Vua Tây-sơn Nguyễn-quang-toàn đã bỏ thành

chạy qua bên kia sông Nhĩ-hà tới sông Xương-giang bên tỉnh Bắc-ninh, ban đêm vô trú trong chùa Thọ-xương. Dân làng nó tới nó ăn cướp, trà-trộn chạy ra khỏi, có Quang-thùy là em thất cô mà chết. Còn Nguyễn-quang-toàn là vua với em Quang-duy là thái-tử, Quang-thiệu là nguyên-soái, Nguyễn-văn-dùng, Nguyễn-văn-tứ là tư-mã chạy trốn bị dân làng núp cỏ giải nạp, đóng cũi xiềng bỏ vô đem về Thăng-long giữ đó. Bát và trước và sau hơn trót trăm con voi, súng-ông, khí-giải, thuyền-sưu, lương-hướng, kẻ không vừa xiết. Lây hết cả nước, ngoài Bắc-thành 14 trấn, 17 phủ, 157 huyện, 40 châu.

Vua vô Thăng-long thành, ngự đến Kinh-thiên cho quân thân triều-hạ.

Vua mới ra dụ cho dân 14 trấn Bắc-hà, dạy ở yên như xưa ; kẻ làm quan giặc, gần thì trong 3 ngày, xa thì 5 ngày phải ra thú thì khỏi tội, quân-lính cầm khí-giải đem tới cửa quân nạp thú thì khỏi tội.

Vua lấy được cả nước, chạy tở cho quan ngoài ái tàu hay, hô cáo trong ngoài cả nước đăng biệt ; lại ra dụ cho hào-mục đất Bắc-hà khuyên giải-tán ngãi-binh đi ; ai có tài vua sẽ dụng.

Vua lại đặt quan coi quản các trấn các dinh. Dòng họ nhà Lê còn sót lại như Lê-duy-đặt, đem khí-giải nạp hàng đầu, tới lạy mừng vua. Vua nước Nam-chường xuống mừng. Cao-mên sai oc-nha Thơ, và triệu-bôn-nha Diệt đem đồ phương-vật dâng. Tha thuế. Cấp ruộng thường những làng bắt được giặc đem nạp. Ra lệnh cầm quân-lính không cho cướp phá dân-tình ; thưởng quân 2 vạn rưỡi quan tiền. Ra Vạn-ninh tới Văn-đôn đánh bắt quân ăn-cướp tàu-ô, chém Trịnh-thất là đầu đảng và quân nó nhiều lắm ; bắt sông Trương-a-lộc và 11 người nữa.

Bây-giờ hết giặc vua cho chở lính bệnh về kinh lo thuốc

men, lính lâu năm tha cho về quê-quán. Lập miếu công-thần các xứ mà tế-tự.

Vua phân tỉnh đặt quan, các phủ huyện, dạy luyện tập binh-lính các trấn mới bỏ ngạch ; ra lệ diên lính, đăng thuê, lập phép từ-tụng binh dân ; sửa phép-tắc, phong-tục đầu đó cho phân-miêng. Khi ấy dòng Lê dòng Trịnh còn lại dăng số xin vua xưng chánh đế-vị.

Vua phong tước cho con cháu nhà Lê, cấp dân 1016 tên, ruộng 10000 mẫu để mà phụng-tự tông miếu nhà Lê, lại chuẩn cho khỏi binh diên thân thuê cả.

Vua lại cấp 500 mẫu ruộng cho con cháu họ Trịnh để phụng-tự, và chuẩn trong họ 247 người khỏi binh diên thuê khóa cả.

Còn cho con cháu công thần nhà Lê được nhiều âm, khỏi diên-dịch. Lại phong chức-tước cho những thờ-tù các châu có công ngoài Bắc nữa. Dạy dân lo học-hành chữ-nghĩa văn-chương đăng có đi thi mà làm quan, nên vua đặt quan đốc-học các dinh các trấn đủ cả.

Tới đây là đời nhà Nguyễn lên làm hoàng-đế cả và nước Annam tự nam chí bắc. Ta phải kể qua một chút công cao đức trọng vua Gia-long khai-sáng mở-mang ra cho thiên-hạ, biết công ơn người mà-thời. Đền đó đã qua đời mới rồi, để dành sau cho kẻ chép truyện lấy đó làm đầu mối.

Ta coi trong truyện nước nào nước nào cũng vậy, đều có trị có loạn, có thanh có suy đáp-đổi nhau luôn, ấy là lẽ là đường trời đất xây-vấn ; ta chẳng nên chê khen cho quá, vì có cuộc trước mới sinh ra cuộc sau, có xấu mới có tốt, có loạn mới có trị. Ấy là cái đường thường đời, ch'ng nên vội chê khen, một phải lấy làm lạ phép-tắc đứng tạo-hóa đã chê-biện ra thế ấy mà-thời.

TÓM LẠI TRUYỆN CÁC ĐỜI VUA BÈN TRUNG-QUỐC.

ĐỜI TRƯỚC TAM HOÀNG NGŨ ĐẾ.

1^o Bàn-cổ. — Theo sử tàu là người đầu trước hết, sống đến 800 năm.

2^o Thiên-hoàng-thị. — Dòng Thiên-hoàng có 13 đời vua, trị được 18,000 năm.

3^o Địa-hoàng-thị. — Dòng Địa-hoàng có 11 đời vua, trị được 18,000 năm.

4^o Nhơn-hoàng-thị. — Dòng Nhơn-hoàng có 9 đời vua, trị 9600 năm.

5^o Hữu-sào. — Vua này dạy người ta lấy cây lấy lá mà che chời, làm nhà mà ở cho kín mưa kín gió, khỏi sương khỏi tuyết. Vì đời này người ta còn dốt-nát mọi-rợ quá, ở hang ở lỗ mà-thời.

6^o Toại-nhơn. — Thuở này chưa biết chữ-nghĩa, thắt gút dây cho nhớ mà-thời, ăn thì ăn thịt sông, uống thì uống máu tươi, cho-nên vua này lấy cây cọ với nhau cho ra lửa mà dạy người ta lấy lửa mà nấu-nướng đồ cho chín mà ăn.

ĐỜI TAM HOÀNG.

1^o Vua Phục-hi. — Người họ Phục-hi-thị làm vua năm 2852 trước Chúa cứu thế ra đời, trị được 115 năm, đặt nguyên-hiệu là Thái-hạo. Đóng đô tại Huyền-kì (bây-giờ là phủ Trần-châu, xứ Hà-nam). Vua này bày ra bát quái, lập phép hôn-thú, bày ra nhạc, làm đồn cấm đồn sắt, đương lưới. Sử cũng có nói cũng là ông vua này lập ra chữ và lục nghĩa; mà có chỗ khác thì nói rõ hơn rằng là ông Thương-hiệt đời vua Huỳnh-đê bày ra chữ mà viết.

Sử lại nói rằng vua Phục-hi trao quờn cho 15 họ, như bà Nữ-oa luyện đá vá trời *vân...* mà tường có khi là 15 nước chư-hầu phụ vô việc trị thiên-hạ mà-thời.

2^o Vua Thân-nông. — Bởi họ Thân-nông-thị, làm vua năm 2737 trước giáng sanh, niên-hiệu là Viêm-đề. — Vua này bày ra đồ cày bừa cuốc xuống, dạy dân cày cấy làm ruộng, lập chợ cho dân buôn-bán đổi-chác, tìm được trong loài thảo-mộc các vị thuốc để chữa bệnh, lại làm sách bôn thảo chỉ tánh cỏ cây nên thuốc nữa. Trị 140 năm ;đô tại Khúc-phụ (nay là xứ Đệ-sơn, phủ Côn-châu).

Lên mà nối quờn làm vua sau ông Thân-nông là những vua kể tên sau này :

1^o Đê-lâm-hoè, ở ngôi 80 năm.

2^o Đê-thừa, » 60 »

3^o Đê-minh, » 49 »

4^o Đê-nghi, » 45 »

5^o Đê-lai, » 48 »

6^o Đê-lý, » 43 »

7^o Đê-du-võng, ở ngôi 55 năm (chất ông Đê-lý).

3^o Vua Huỳnh-đề. — Họ Hữu-hùng-thị lên làm vua năm 2697 trước giáng sanh. Trị 110 năm ; đô tại xứ Trác-lộc (nay là Trực-lệ trong Châu-trác).

Đời vua này biết nghề-nghiệp, thông thiên-văn, làm trái cầu, xe, khí-giải, cung-nỏ, lưới chài, còn thước vân... Bà hoàng-hậu để tầm. — Ông Đại-náo là quan đại-thần lập lục giáp, bày lễ-nhạc, sắm đờn-địch. — Vua này sông 121 tuổi mới băng.

ĐỜI NGŨ-ĐẾ.

1^o Vua Thiêu-hạo. — Họ Kim-thiên-thị, con vua Huỳnh-đề lên làm vua năm 2597 trước giáng sanh.

Khi mới lên làm vua thì khá, lo nổi nghiệp ông cha, chuyên việc cha đã tìm ra được mà làm cho an nhà lợi nước. Mà sau lại nghe theo nịnh thần mà hư. Thiên-hạ sanh thói xấu, ăn-ở không theo cang thường, luân lý, nên sanh ra lòng sợ mà bày ra thờ-phượng quỷ thần. Vua trị 84 năm, băng.

2^o Vua Chuyên-húc. — Họ Cao-dương-thị lên làm vua 2519 trước giáng sanh (11 năm trước khi ông Abraham sanh ra).

Vua này thông-minh, nhơn-đức, lại thông thiên-văn, lập khâm-thiên-giám, sửa lịch lại, và phá tan phép thờ thần lay bụt đi nữa. — Trị được 78 năm, sông được 97 tuổi.

3^o Vua Đê-côc. — Họ Cao-tân-thị, trước giáng sanh 2435 năm, cai-trị dân 11 năm khôn-ngoa có danh ; người chia đất Tứ-xuyên ra làm nước nhỏ mà phong cho các em người. Khi vua băng thì con đầu lòng vua tên là Đê-chi lên nối ngôi là năm 2365 trước giáng sanh. Lên trị vừa 9 năm ăn-ở xấu, không xứng đáng đăng vì vua, dân không chịu hạ xuống, không cho làm vua nữa.

4^o Vua Nghiêu. — Họ Đào-đăng-thị, con thứ vua Đê-côc, thì là em vua Đê-chi, lên ngôi năm 2357 trước giáng sanh, đóng đô tại đất Bình-dương. Vua này là vua nhơn-đức, thông-minh, thánh-trí, có danh tiếng hơn các vua đời sau, lấy làm gương cho các vì đế vương phải coi theo mà bắt chước. Đời người trị có lụt cả ; lại có người Giao-chỉ đem dâng con rùa lớn, trên lưng nó có thíc chữ hình con khoa đầu (con cá nhái), thì vua dạy chép lấy kêu là Qui-lịch.

Con vua chẳng được như vua về lòng nhơn-đức, về sự khôn-ngoa sáng-láng, nên vua Nghiêu không truyền

ngôi cho con, mà truyền cho rõ là ông Thuần, là người hiền đời ấy. Vua sông được 118 tuổi, làm vua được 91 năm.

5° Vua Thuần. — Họ Hữu-ngu-thị, năm 2255 T. giáng sinh. Vua này có hiếu quá ; bắt voi đi cày ruộng mà nuôi mẹ. Người làm gương tốt trong các việc cho thiên-hạ bắt chước, trung-tín, hiền-thảo đủ đều. — Vua chia nước ra làm 12 châu. — Người bày làm cái đờn cầm 5 dây, làm cái ông triên-cơ có 7 vị chánh bằng ngọc, lập nhạc thiếu.

Sông 110 tuổi, làm vua 61 năm. Băng, thiên-hạ quan dân thương-tiếc để tang 3 năm.

DỜI TAM-ĐẠI.

1° NHÀ HẠ.

18 đời vua, trị 458 năm.

Đại-võ (Võ-vương) 2205 T. giáng sanh trị 27 năm sông 100 tuổi) là chít vua Huỳnh-đê vua Thuần sai đi trị thủy 13 năm, con vua Thuần không có đức như cha, nên vua Thuần bỏ mà truyền ngôi cho vua Võ. — Đóng đô tại An-âp. Vua nhơn-đức thầy tù-nhơn thì khóc. Vua chia nước ra làm 9 châu. — Vua Võ muôn trao quờn cho ông Ých là tôi hiền mà thiên-hạ không phục, một tôn ông Khải là con vua võ lên mà-thời.

2° Khải (2197) — Vua hay ca nhạc cửu biệu cửu ca (vua Võ lập). — Vua có hiệp lực khanh đi đánh phá họ Hữu-hộ nơi đất Cam ở vô đạo, trị được 9 năm, băng, con vua.

3° Thái-khương, (2188) — Lên nối ngôi. Trị mới 29 năm, mà mê dâm-đục, ăn-ở xấu, dân giận đuổi đi mà lập em vua lên thế vị cho vua.

4° Trọng-khương (2159). — Đời vua này có nhật-thực sách *Thơ kinh* có nói, mà Hi với Hoà mắc mê-đắm say-

sửa không có biên vô lịch cho hay trước thì bị vua phạt. — Hậu-nghệ làm tướng, vợ ông ấy ăn-cấp thuộc trường sanh uống đi, sợ chống đánh lên ở trên mặt trăng, kêu Hằng-nga.

5° đề Tương (2146) — Con vua trước bị tướng là Hậu-nghệ đuổi đi ở nước Thương-khâu. — Người Hậu-nghệ có tài bắn giỏi, mà hay mê tửu-sắc, bỏ việc nhà nước, ham đi săn-bắn. Đi săn về gần nhà bị Hàn-sắc giết phân thây.

6° Hàn-sắc là tôi Hậu-nghệ (2097) soạn vị 40 năm, lấy vợ Hậu-nghệ đẻ ra Ngáo với Ế, (sử không kể vô hàng vua nhà Hạ).

7° Thiệu-khương, con vua Tương (2018) trị 22 năm, nhờ bà hoàng-thái-hậu trốn ra được, giấu mà nuôi nơi nước Hữu-nhưng rồi trốn qua nước Hữu-ngu, vua nước ấy gả hai con gái cho, sau về đánh phục nghiệp lại được, cũng nhờ ông Mị đem binh giết Hàn-sắc.

8° đề Trử (2057) con vua Thiệu-khương trị 17 năm.

9° đề Hoè (2040) con vua Trử trị 26 năm.

10° đề Mang con vua Hoè (2014) trị 18 năm.

11° đề Tiệt (1996) con đề Mang. — Sáu mọi là Quyên-di, Bạch-di, Xích-di, Huyền-di, Phong-di, Dương-di tới châu đều phong cho nó cả.

12° Bất-giang (1921) con đề Tiệt, trị 59 năm. Ông Ysaac sinh ra trong xứ Chanaan năm 35 đời vua này.

13° Huính (1980) em đề Bất-giáng, nối ngôi anh 21 năm, rồi mất truyền ngôi lại cho con là.

14° đề Cản (1900) trị 21 năm, băng đi rồi thì con không được kê vị; vì con đề Bất-giáng phục nghiệp cha lên làm vua.

15° Khộng-giáp con đề Bất-giáng (1879) hay tin quỷ thần không hay tu đức; các nước hầu phản-trờ. — Trời cho

xuông 2 con rồng một con đực một con cái, thì vua biểu Lưu-lủy nuôi cho ăn uống. — Đời này mới lấy sắt đúc gương. — Ông Jacob sinh ra đời này. — Vua trị được 30 năm, thăng-hà để ngôi lại cho con là.

16^o đề Cao (1848) trị 11 năm, băng, thì

17^o đề Phát là con (1837) lên thế vị được 13 năm, chết để ngôi lại cho con là.

18^o Lý-quí (Kiệt) (1818) — Từ Không-giáp tới đây chư-hầu trở; vua Kiệt này dủ-tợn quá thiên-hạ oán, mà vua mạnh lắm, vòng sắt nắm kéo ngay ra được, vua sắm ra đi đánh nước Hữu-thị, nước ấy nghe tin đem con Mị-hỉ mà dâng cho vua, vua yêu lắm làm cung Ngọc-quỳnh-giao-đài cho nó ở mà chơi với mình, tốn phí của nước quá lắm. — Làm núi thịt, rừng nem, ao rượu, ghe đi vô trong ấy được. — Dăm mê từu-sắc li-bì.

Đời này ông Công-lưu là tổ nhà Châu qua đất Mân ở mờ-mang lập nghiệp.

Vua Thang là chư-hầu nhờ ông Y-doãn làm tướng giúp đánh vua Kiệt đi. — Tới đó mới hết đời nhà Hạ.

2^o NHÀ THƯƠNG (Ân).

28 đời vua, trị được 644 năm.

1^o Thành-thang (1766. T giáng sanh trị 13 năm) con cháu dòng vua Huỳnh-đê, cha người là Chù-quí. Thuở ấy vua Thang làm chư-hầu, lại nơi đất Hữu-sần có ông Y-doãn người hiền tài ở làm ruộng, ông Thang cho mời tới đem dâng cho vua Kiệt mà vua Kiệt không dùng đã 5 lần như vậy — Ông Y-doãn lại trở về làm tôi ông Thang. Vua Kiệt hung-bạo giết tôi ngay là Long-bàng, không ai dám can-gián, thì ông Thang sai người đi khóc, ông vua

Kiệt giận bắt ông Thang mà cầm tù nơi ngục Hạ-đài. — Sau ra khỏi, ông Phí-xương trở lòng về với vua Thang.

Vua Thang là người có ơn lớn. Khi thấy người đánh lưới chim bao-bọc tứ phía, thì phá đi ba mặt để một mặt vãn... nên chim-hầu phục, thiên-hạ đều theo. Nhờ ông Y-doãn đánh với vua Kiệt tại xứ Minh-diêu (phủ Bình-dương, huyện An-ấp. — Vua Kiệt thua, vua Thang bèn đày vua Kiệt ra đất Nam-sào. — Các nước hầu hội lại tôn ông Thang lên tức vương-vị, vua Thang từ-chối không chịu, xin ở ngôi chư-hầu mà-thôi, mà các chư-hầu không nghe, liền tôn lên vì thiên-tử, đóng đô tại đất Bạc.

Khi lên làm vua thì đã 87 tuổi, trị được 13 năm, đủ 100 tuổi mới thăng-hà. — Thuở ấy ông Y-doãn, ông Trọng-hũy phò vua hết lòng. — Mà mất mùa đại hạn 7 năm trời (có khi là 7 năm đói ông Jude nói tiên-tri với vua Pharaon bên nước Egyptô chẳng). — Vua Thang không cho đào vỡ, vua hớt tóc, cắt móng tay, ăn chay nằm đất, mặc áo nhặm, vô rừng-bụi mà đào nơi tang-lâm. Cầu khẩn với trời, trời liền mưa xuống cho dân làm ruộng được mùa như xưa. — Khi ấy con đầu lòng vua là Thái-đinh mất sớm, con thứ vua mới có 2 tuổi, nên truyền ngôi lại cho :

2^o Thái-giáp (1752 — 23) là cháu đích-tôn, là con Thái-đinh. — Tức-vị rồi không có nơi đức ông cha, cho nên ông Y-doãn bắt vua cầm lại nơi Đông-cung (nhà mô vua Thang) 3 năm. — Đến khi vua đòi tính-nết đức-hạnh, thì mới rước về làm vua lại nơi đất Bạc được 23 năm.

3^o Ốc-đinh (1720) con vua Thái-giáp. — Vua này dùng hiền thần là Cửu-đơn cứ làm theo phép ông Y-doãn trị 29 năm.

4^o Thái-canh (1691) là em vua Ốc-đinh trị 25 năm thăng-hà, đề ngôi lại cho con là

5^o Tiêu-giáp (1666 — 17) trị 17 năm mất, giao quyền lại cho em là

6^o Ung-kì (1649 — 12). — Nước không yên. — Chưa hầu không phục. — Vua ở ngôi 12 năm thăng-hà, em vua là :

7^o Thái-mô (1637 — 75) lên thế vị. — Thuở ấy biên ra một cái điềm quái-dị, là có cây tang (dâu), cây cò (lúa) mọc ra giữa triều, nội có 7 ngày lớn hơn một ôm. — Vua hỏi quan tể-tướng là Y-trắc (con ông Y-doãn), thì Y-trắc tâu rằng : yêu-quái chẳng có thắng đức được đâu. — Vua từ ấy về sau tu nhơn tích đức. Trong 3 ngày cây quái-gở ấy chết khô đi. Vua lập phép dưỡng lão lại, siêng-năng ngự triều sớm, thôi triều trưa, viếng kẻ liệt, điều kẻ chết. Nội 3 năm, các nước xa tới châu hơn 76 nước. — Hiệu xưng là Trung-tổng ở ngôi 75 năm.

8^o Trọng-đỉnh (1562 — 13) là con lên nối quyền. — Đê đò tại đất Bạc bị sông lở, bèn dời đò qua đất Hiêu (Hà-nam). Mọi Lam-di dậy loạn, vua dẹp yên đi được. Trị 13 năm, băng.

9^o Ngoại-nhâm (1549 — 15) là em vua trước lên trị được 15 năm, rồi mất đi thì em là,

10^o Hà-đần-giáp (1734 — 9) lên tức vị, cũng đóng đò tại đất Hiêu, mà sông đó lở, bèn dời đò về đất Tương (Chương-đức-phủ) — Ở ngôi 9 năm, thăng-hà, di chiếu lại cho con là.

11^o Tò-ât (1525 — 19) lên kế vị, cũng tại đó, rồi sông lại lở, thì dời đê-đò đi đất Cảnh (huyện Hà-tân) — Năm thứ 9 sông lở nữa, lại dời qua đất Minh. — Trị 19 năm.

12^o Ốc-giáp (1490 — 25) là em vua Tò-ât, soạn vị của cháu làm vua 25 năm. — Ông thánh Moisen sanh ra đời vua này.

14^o Tò-đỉnh (1665 — 32) là con vua Tò-tân lại phục nghiệp cha mình lại, lên làm vua 32 năm, vua băng rồi, thì con vua Ốc-giáp là :

15° Nam-canh (1433 — 25) lên làm vua 25 năm. — Thăng-hà rồi, thì còn vua Tò-đinh là :

16° Dương-giáp (1408 — 7) lại lên làm vua được 7 năm mới mất. Từ đời vua Trọng-đinh cho tới đây, anh em, hay-là anh em con chú con bác tranh lập với nhau ; nên các vua chư-hầu không hay đến chầu.

17° Bàn-canh (1401 — 28) là em ruột vua Dương-giáp lên làm vua. — Bị sông lớn tại đất Hình bèn dời kinh-đô về đất Bạc như xưa. — Thân dân ở đã yên nơi yên chỗ không muốn bỏ mà đi, nên vua phải làm cáo-dụ, thì mới chịu để-huế về đất Bạc lại. — Như sự dời đô, vua cải tên nhà Thương lại là nhà Ân. Vua này noi theo vua Thang, ăn-ở nhưn-đức nên mới thành lại, chư-hầu trở về chầu như xưa. — Làm vua 28 năm, thăng-hà.

18° Tiều-tân (1373 — 21) em vua Bàn-canh lên làm vua, không hay noi gương anh, nên nhà Ân suy lại, chư-hầu không phục. — Trị 21 năm băng, để nước lại cho em là :

19° Tiều-ât (1352 — 21). — Thuở ấy hiệu Cồ-công là tổ nhà Châu, ở đất Mân, bị mọi lần hoai, dời qua ở núi Kì-sơn. — Vua trị 28 năm, rồi mới mất, để nước lại cho con là ông :

20° Võ-đinh (1324 — 59) lên làm vua có lòng hay lo việc nước, trung hiếu đủ đều. — Vua Võ-đinh để tang cho cha là vua Tiều-ât 3 năm không nói ; mãn tang rồi cũng không nói. Vua này chiêm-bao thấy trời vẽ hình người hiền cho mà dùng cho lợi việc nước ; nên vua vẽ hình ra dạy đi tìm, thì tìm được Phó-duyet là người đi ở tù trốn, đang đi làm xâu, đem về cho làm tướng, giúp vua trong mọi việc tử-tê. — Vua hay tin điểm dị-đoan, như khi tổ vua Thang, thì có chim trĩ tới đậu nơi vạc mà kêu. Ông tôi hiền là Tò-kì con vua, dạy vua phải tu đức mới được. — Vua này minh quân lắm, nên hơn sáu bảy

nước Mọi gióc-tóc tới châu. — Mọi Qhì-phương là Hung-nô. Mông-cổ làm loạn, vua Võ-đinh đánh 3 năm yên đi. — Nhà Ân tới đây dây lại, đặt hiệu vua là Cao-tông, làm vua 59 năm.

21° Tò-canh (1265 — 7) con vua Võ-đinh, lãnh quờn trị nước nôi cha cũng bình-yên, mà không hưởng được bao-lâu ; vì làm vua 7 năm, vua băng. Em ruột vua là :

22° Tò-giáp (1258 — 34) lên nôi quyền. — Khi trước vua Võ-đinh muốn lập lên, mà lấy làm không đáng, không chịu tron đi. — Sau anh mất đi mới về làm vua.

Năm 28 đời vua này, ông Văn-vương là cha vua Vổ-vương thái-tổ nhà Châu sinh ra. — Ông Thái-bá là con ông Cò-công tron qua nước Ngô trong xứ Man-kinh.

Vua ở ngôi hưởng nước được 34 năm, chết để quờn lại cho con là :

23° Lãm-tân (1225 — 6) — Vua này ở ruộng-nương lâu, nên thạo việc, hay giúp dân trong việc cày cây. — Vua không có con nôi dòng, lại chết sớm, hưởng nước được có 6 năm mà-thối.

24° Canh-đinh (1219 — 21) con thứ vua Tò-giáp, thì là em vua Lãm-tân lên tức-vị, ở ngôi 21 năm. Con là :

25° Vổ-ât (1198 — 4) lên nôi ngôi cha. — Thuở ấy Mọi Đông-di (Nhựt-bôn) tới xâm, cướp phá mé biển và cù-lao Đại. — Vua này vô đạo làm bù-nhìn giả là thiên-thần đánh bạc với nó không ăn nó được thì giận mà giết đi, lấy đày da đựng máu treo lên mà bán cho lũng chảy máu, mà nói là bán trời. Khi vua đi săn-bán lồi bờ sông Hà-vị, bị sét đánh chết đi. Tại vị có 4 năm.

26° Thái-đinh (1194 — 3) con vua Vổ-ât lên kê vị cha, mà không ham săn-bán như cha ; một lo việc dẹp giặc mọi Nhung-khương (nước Yên — Bắc-kinh) đặt ông Công-quí làm tướng coi binh mà đánh nó. Làm vua 3 năm, thăng-hà. Con là :

27° Đê-ât (1191 — 37) lên làm vua. — Thuở ấy nhà Thương càng ngày càng suy nhược.

Vua có 3 con trai : 1° Vi-tử-khải, 2° Trọng-diên, 3° Thọ-tân là ông Trụ, mẹ ông thứ 3 này là chánh hoàng-hậu. — Vua cùng hoàng-hậu muốn lập Vi-tử-khải lên làm thái-tử, mà quan thái-sur cứ phép không chịu, rằng có con vợ chính thì chẳng nên lập con vợ bé ; nên phải lập Thọ-tân là Trụ lên. Vua ở ngôi 37 năm, thăng-hà rồi thì :

28° Thọ-tân (Trụ 1154 — 33) là con út mà là dòng chánh lên nối quyền. — Vua này tài-trí hơn người, lanh-lợi, mạnh-mẽ, tính cương-cường không chịu can-gián, kiêu-ngạo, coi người-ta ai cũng thua trí mình cả. — Vua bày đầu làm đĩa ngà, thì ông Ki-tử than rằng : « Nếu vua làm « đĩa ngà, thì không chịu dùng chén đất chén đá ; mà « làm chén ngọc sừng tây. Mà nếu dùng chén ngọc đĩa « ngà, thì chẳng thềm ăn canh rau, bận áo vải, ở nhà « tranh ; mà sẽ mặc áo gấm, ở nhà chín cửa ngăn, nhà « khách cao, nhà ở rộng ; như vậy thì cả thiên-hạ cũng « không đủ được. Ất là sẽ tìm của báu xa phương. Xe « ngựa, nhà cửa từ-tê, thì sợ e sau chẳng xong đâu. »

Thuở ấy có họ Tò-hộ đem con Dát-kì mà gả cho vua Trụ. Vua yêu lắm, nó nói sao vua nghe vậy, nó muốn gì được nấy, hễ nó yêu ai, thì vua trọng nấy, nó ghét ai thì vua giết nấy. — Vua khiến ông Diên làm ca nhạc ; cung hát Bắc-đô, cách múa Bắc-lý, bày nhạc mị-mị. — Làm lộc-đài, nhà-huỳnh, cửa-ngọc, dài lớn 3 dặm cao ngàn thước, làm 7 năm mới rồi. — Đánh thuê nặng mà làm lộc-đài, đồ lúa cho đầy kho-tàng, nuôi thú lạ đầy, bắt người cho nó ăn ; lập vườn chơi, đồ rượu đầy ao, treo nem làm rừng, con trai con gái rước nhau ở trong ấy ; trong cung lập 9 cái chợ, ăn-uông chơi-bời cả đêm. các nước chư-hầu phản, thì con Dát-kì nói là tại vua không có phạt,

chém giết cho hung nên người-ta không kinh oai. Vì vậy nên vua đặt ra cái hình ôi-đầu (ô-đồng) đốt cháy cho đồ bắt người bưng cho phỏng cho cháy tay ; lập hình bào-lạc là ông đồng đốt đồ thoa mỡ bắt người ôm mà treo. — Vua Trụ dùng làm tam-công : 1^o ông Châu-hầu-vương (Văn-vương), 2^o ông Cừu-hầu, 3^o ông Ngạc-hầu. Ông Cừu-hầu dâng con gái cho vua Trụ, mà nó không hay dâm, vua Trụ giết đi, ông Ngạc-hầu can thì cũng giết luôn Ngạc-hầu đi. Ông Châu-hầu-xương nghe vậy thì than-khóc, vua Trụ lại bắt Hầu-xương mà cầm tù lại. Bọn tôi ông Hầu-xương là Táng-nghi cưới con gái tốt họ Hữu-sản và mua đồ trân-báu mà dâng vua, thì vua tha Hầu-xương ra, ra rồi dâng dật Lạc-tây cho vua mà xin vua bỏ cái hình bào-lạc đi, thì vua cho, lại cho Hầu-xương làm tước hầu-bá mà lo đánh giặc-già. — Hầu-xương về đi mà tu-đức. — Các vua chư-hầu đều phản-trò vua Trụ mà theo ông Hầu-xương. Ông này mất đi rồi, thì con người là ông Phát cừ binh mà đánh vua Trụ, Trụ đánh không lại, lên giàn thiêu mà chết.

3^o NHÀ CHÂU.

35 đời vua, trị được 874 năm.

Văn-vương (Cư-xương là Tây-bá) là con ông Vương-quí-liệt con út thứ 3 ông Cồ-công, Dân-phủ. Đời vua Văn-vương làm vua chư-hầu thì có ông Bá-di, ông Thúc-tổ là con vua nước Cô-trước nhường nước chẳng chịu làm, nghe ông Tây-bá là Văn-vương có đức hay nuôi kẻ già nên theo vua Văn-vương.

Ông Lữ-vọng đã 80 tuổi đi câu nơi sông Vị, vua Văn-vương đi săn gặp đem về phong làm thái-công. Vua bị Sùng-hầu-hỗ gièm với vua Trụ nên bị cầm tù, nhờ bọn

Hoàng-yên đem con gái và cửa lỵ dâng mới ra khỏi, lại cho phép đăng chuyên chinh-phạt. — Dên 97 tuổi, vua mới băng.

1^o Võ-vương (1122 — 7) là con vua Văn-vương lên nối nghiệp cha làm thọ-mạng-chi-quân, dùng ông Thát-công-vọng làm quân-su, ông Châu-công-đán (em ruột) làm phụ-quốc...

Thuở ấy vua Trụ bạo-ngược vô đạo, vua Võ-vương đem diều binh nơi bên sông Mạnh-tân, độ binh qua sông giữa dòng có con cá trắng nhảy vô, vua bắt mà tề ; qua sông rồi, có thầy đóm lửa trên trời sa xuống trên núi Vương-ôc, hóa ra con quạ đỏ, kêu tiếng thành-thót. Thuở ấy không hện mà có 800 nước chư-hầu hội lại, xin vua Võ-vương đi đánh vua Trụ nhà Ân, thì vua Võ nói mạng trời chưa cho, liền kéo binh về. Cách 2 năm nghe vua Trụ càng ngày càng bạo-ngược, giết ông hoàng Tỉ-can lấy tim cho Đát-kỉ coi có thiệt có 7 lỗ là gan người thánh hay không, cầm tù ông Cơ-tử, ông Vi-tử là anh vua Trụ ôm đồ tề-khi mà trốn qua nhà Châu. Khi ấy vua Võ với các chư-hầu đóng binh nơi đất Mục-dã, vua Trụ đem 700,000 mà cự, mà binh nó phản, đánh thua chạy về lên lỵc-đài nhảy vô lửa mà chết. Các nước chư-hầu bèn tôn Võ-vương lên vì thiên-tử. — Khi ông Võ-vương đi đánh Trụ, thì ông Bá-di ông Thúc-tề đón ngựa vua mà gián rằng : « cha chết chưa chôn mà day-động cang qua, thì hiệu làm « sao ? Tội mà nỡ thì vua thì sao là nhân ? Kê tả hữu đòi « chém, thì ông thái-công rằng : » Người có ngãi, bèn khoát biểu đi đi. Đánh Trụ xong rồi, thiên-hạ tôn nhà Châu, ông Bá-di ông Thúc-tề hô-người không chịu ăn lúa nhà Châu, bèn nhịn đói mà chết trên núi Thủ-dương.

Vua Võ-vương lên ngôi rồi, thì dạy ông Thúc-tiên, ông Thúc-độ phò con ông Trụ là Võ-canh lên trị đất Ân ; dạy

ông Thiệu-công mở ngục cho Cơ-tử, dạy ông Tắt-công thả tù vua Trụ cầm ra hết ; dạy phá lộc-đài lũy của, mở kho cự-kiểu lũy lúa phát cho dân đói khó ; đặt bia tưng phong nơi mà ông Tì-can, dạy tể tướng sĩ chết trận, rồi bãi binh về.

Vua Võ-vương nhớ với các dòng vua đời xưa, bèn phong cho con cháu vua Thần-tông nơi đất Tiều ;

| | | |
|-----------|---------|--------------------|
| Huỳnh-đê, | nơi đất | Chúc. |
| Nghiêu, | » | Kê. |
| Thuân, | » | Trần (Trần-hữu-âp) |
| Đại-võ, | » | Khí. |

Rồi lại phong công-thần mưu-sĩ, ông thượng-phụ đứng-đầu phong nơi đất Dinh-khâu, gọi là Tề.

| | | |
|---------------------|---------|----------------------|
| Ông Châu-công, | nơi đất | Khúc-phụ, gọi là Lỗ. |
| « Thiệu-công-thích, | » | Bắc-yên. |
| « Tắt-công-cai, | » | Tắt. |
| « Thúc-tiền, | » | Quản. |
| « Thúc-độ, | » | Thái. |
| « Thúc-chân-đạt | » | Tào. |
| « Thúc-võ, | » | Thành. |
| « Thúc-kiên, | » | Hoác. |

Lập ra 71 nước chư-hầu ; anh em vua 15, họ Cơ 40 ; còn con cháu nhà Châu không có khở-dại thì cũng phong chư-hầu. Còn Cơ-tử thì phong làm khách chư-hầu nơi nước Triệu-tiền ; còn bao nhiêu của nhà Ân thì phân-chia cho các nước chư-hầu. Vua Võ-vương đóng đô tại đất Lạc-âp. Thiên-hạ thái-bình, bá tánh an cư ; các nước Mọi, 9 thứ Mọi phía đông, 8 thứ Man phía tây đều đem lễ-vật tới công.

Vua Võ-vương đau nặng, ông Châu-công khân-vái với Thái-vương, Vương-quí, Văn-vương xin để cho mình chết

thê cho vua. Vua lành bệnh rồi dời đô qua đất Cào, còn để miếu vua Văn-vương tại đất Phong (Tây-đô).

Vua ở ngôi được 7 năm, sông 93 tuổi. — Thái-tử Tụng lên nối ngôi hiệu là Thành-vương.

2^o Thành-vương (1115 — 37) vua tức-vị còn nhỏ tuổi lắm, (13) nên chú là ông Châu-công nhiếp chánh. — Nước Việt-thường bên nam có sai sứ qua dâng bạch-trĩ, sau không biết đường về, ông Châu-công cho xe có địa-bàn chỉ hướng nam cho mà về. — Dời vua này có làm ra đồng đô tại Lạc-dương cho chính ở giữa cho các nước hầu tới châu. — Lễ-nhạc, phép-tắc đều từ đời ấy bày ra để lại đời sau ; như Châu-lễ, như cách chia ra lục bộ văn... Còn như sách kinh Dịch là ông Phục-hi, Văn-vương, Châu-công, Không-tử sửa đi sửa lại mới thành. Ông Châu-công bị gièm, vua Thành-vương nghi, nên khi đi đánh 3 em cho ở phò Võ-canh dòng Trụ, rồi hờn ở lại bên đông. Sau vua Thành-vương thấy lời khân ông ấy xin cho mình chết thê cho vua Võ-vương kéo con người còn nhỏ tuổi văn... Thì hết nghi, mà cho đi rước về.

3^o Khương-vương (Chiêu, 1078 — 26). — Trong nước yên. — Vua hay đi xứ nọ xứ kia khuyên dân làm ruộng, phân ruộng cho dân làm, chia đất cho dân ở. Hai đời vua trước này ít ai phạm phép vì ai này học-hành biết lễ-phép ; ngục trông không ai bị giam-cầm.

4^o Chiêu-vương (Hán — 1052 — 51) — Vua này hay đi tuần các nước hầu — Sau tới sông Hán bị đi ghe trượt bằng sơn rá chìm mà chết. — Tân-dư-mị là quan bảo giá vớt lên, rồi đau luôn mà chết.

Năm thứ 16 vua này, thì Phật sinh ra bên Thiên-trúc. Bên nước Judêu vua Salomon cất nhà thờ thành Jerusalem.

5^o Mục-vương (Mân — 1001 — 55). — Vua hay đi chơi — Vua có 8 con ngựa hay để đi xe — Mà bởi hay đi quá

bỏ việc chánh nên 36 chư-hầu thấy ông Từ-yên-vương có đức thì bỏ Mục-vương, mà đến châu. Vua nghe tin làm vậy thì lật-đật về, nhờ Tả-phủ là quan đánh xe hay, thắng 8 ngựa hay đi miết về đem binh đánh Từ-yên-vương. Sau về phong cho Tả-phủ làm vua chư-hầu đất Triệu-thành.

6° Cung-vương (Ê-hộ — 946 — 12) vua ham học có tiếng được ít lâu, sau sanh chứng muốn đi chơi ; mà nhờ có Trái-phủ làm bài thơ kì-chiên mà gián. Vua nghe ở lại nhà giữ mình bớt đi chơi sa-đà.

Bên nước Mật gặp được 3 đứa con gái xinh-tốt quá. Vua Mật ước-ly phải đem dâng, mà không, đề lầy hết cả 3 cho mình, mẹ can cũng không nghe. — Vua Cung-vương đem binh đánh phá triệt nước ấy đi.

7° Y-vương (Hi — 934 — 25) con vua trước. — Vua đời kinh-đô nơi đất Hoè-ly ; không có làm chuyện chi, đề có một cái tên lại mà-thôi.

8° Hiêu-vương (Tịch-phương — 909 — 15) em ông Cung-vương là chú Ý-vương. — Đời này có mưa đá dữ lắm, chêt trâu bò, sông Hán, sông Giang đông nước lại. — Vua ham ngựa quá nên phong cho Phi-tử là người coi ngựa hay giồi lắm, làm trước Tử nước Tân là nước phụ-dung, (họ Đinh) — Ông này là thi-tò nhà Tân.

9° Di-vương (Nhíp — 894 — 16) chú chêt đi rồi, thì chư-hầu tôn lên làm vua, nên vua hay sợ hay kính chư-hầu lắm đến đôi bỏ lễ đi mà bước xuống bệ mà tiếp rước, khi chư-hầu đến châu. Vua có sai đi đánh mọi Thái-nguyên, bắt hơn ngàn con ngựa. Vua yêu thế, nên chư-hầu không sợ, đánh nhau ; như vua nước Sở tên là Hùng-cử mạnh lên, đi đánh nước Dung-việt, phong cho các con mình làm trước vương hết.

Ông tiên-tri Elia và Elisêu, sống đời này bên nước Judéa.

10° Lệ-vương (Hố — 878 — 37) con vua Di-vương —

Vua nậy độc-dữ quá chừng : mới lên ngôi, thì đã bắt chúa nước Tề mà nấu trong vạc dầu sôi. Chém giết tôi không hay thứ tay, nên trong Thi-kinh có nhiều bài chê vua nậy lắm. Các nước chư-hầu, các quan lớn, và dân-sự chịu không được, nổi dậy đánh lấy kinh-đô, giết bà con vua đi hết. Có một mình vua thoát-thân ra khỏi chạy trốn nơi đất Phê (sau chết tại đó). Khi vua trốn thì con vua còn nhỏ quá, nhờ ông Thiệu-công với Châu-công phò-tá nuôi-dưỡng, mà hai ông ấy coi lấy việc nước, đặt hiệu là Cung-hoà được 14 năm. Vua Lệ qua đời rồi, mới tôn con vua Lệ, giao quyền lại cho, (cả thầy 51 năm) — Ông Thiệu-công khi giấu-giếm nuôi vua, lúc dân tới nhà ví bắt, thì ông đem con ông ra mà thế mạng cho vua con.

11° Tuyên-vương (Tĩnh — 827 — 46) con vua Lệ-vương nhờ ông Thiệu-công, Châu-công nuôi, lên làm vua có nhưn-đức sửa-sang trong nước lại từ-tể chư-hầu đầu-phục về châu lại như trước. Đánh dẹp yên các mọi bác, mọi nam. Có nhiều tôi hiền thuờ vua cha xấu thì ẩn đi, bây-giờ trở về, phò vua vực nước. Thi-kinh khen vua lắm. — Còn vợ vua tên là Khương-thị (trong Thi-kinh là Tuyên-khương) thì cũng tốt, xứng đáng vua chồng, vua hay ngủ trưa (ngủ-nướng) thì bà ra chịu tội can vua, nên sách khen và trong nữ-tắc cũng lấy bà làm người hiền.

Nhưng vậy sau gần rớt đời, vua nậy cũng có làm điều thất đức, như kén dân, bỏ không lập con đầu lòng nước Lỗ, giết Đỗ-bá, Tả-nhu là bạn can không được cũng chết theo vắn...

12° U-vương (Cung-niê — 781 — 11). Vua nậy bị yêu con Bao-tì của chúa nước Bao đem dâng mà chuộc tội, ăn-ở với nó sinh ra Bá-phục, phong Bao-tì làm hoàng-hậu, Bá-phục làm thái-tử, bỏ hoàng-hậu và thái-tử chính cũ đi là Nghi-cự. — Con Bao-tì xinh-tốt quá mà không hay

cười, nên vua muốn cho nó cười thì đem mà đốt cái phong-hoà-đài, là cái khi có giặc đốt nó lên khói thẳng cao cho các nước hầu hay đem binh mà cứu. Các chư-hầu thấy khói liền kéo binh tới, không có việc gì, ai nấy chưng-hửng lơ-láo. Khi ấy con Bao-tỉ mới cười. — Sau bà hoàng-hậu với thái-tử chính mới về nước ông ngoại mà than-khóc, nên mới dụ mọi Khuyển-nhung vô đánh. — Chuyện này đốt phong-hoà-đài không ai tới cứu, vì tưởng khuây chơi như lần trước.

13° Bình-vương (Nghị-cự — 770 — 51) là thái-tử cũ vua U-vương nhờ ông ngoại viện mọi Khuyển-nhung đánh, lên làm vua đóng đô tại Lạc-ấp (Đồng-châu). — Phú việc giữ phía mọi Khuyển-nhung cho Tề-văn-công. — Nước Lỗ như Thuở Võ-vương, Thành-vương được phép tề giao, sai sứ xin tề giao, vua sai sứ tới mà bị bắt cầm lại.

Ông Không-tử khi truyện xuân-thu là từ năm đầu chúa Ân-công nước Lỗ sập về sau, đời Bình-vương này, năm thứ 18 đời vua này, ông Rê-mô và Rômulô xây lập thành Roma.

14° Hườn-công (Lâm — 717 — 23) nghịch tới Trịnh-bá, nên đời chư-hầu đánh nước Trịnh, mà vua khi ra trận bị tên sau lưng.

15° Trang-vương (Đà — 696 — 15) con vua trước — Đời này Tề-hườn-công là đầu ngũ-bá, nhờ Quản-trọng mà nên vì Bá, mà cũng từng Châu.

16° Hi-vương (Hô-tê — 684 — 5) trị 5 năm, thăng-hà con là :

17° Huệ-vương (Lăng — 676 — 26) lên nối ngôi. Bị Ngũ-đại-phu làm loạn đuổi đi. — Nhờ các chư-hầu đem về lập lại, giết 5 quan đại-phu dậy-loạn đi mới yên.

18° Tương-vương (Trịnh — 651 — 33) con lớn Huệ-vương lên tức-vị mà bị em là Thúc-đái đánh giành ngôi,

phải trốn đi qua nước Trịnh, nhờ Tần-văn-công sai binh đánh giết Thúc-đái mà lập lại lên vì thiên-tử.

Bên nước Judêu, thuở ấy có ông tiên-tri Jérémia.

19° Khoảnh-vương (Nhâm-thân — 618 — 6) là con lên nối ngôi, các chư-hầu sai sứ tới tâu điều cho vua cha mà không có tâu-công theo phép. — Vua bực-dạ từ-tê, trị được bàng-yên 6 năm.

20° Khuôn-vương (Tứ-ban — 612 — 6) noi tính nết tốt cha, trị nước yên ; có đánh giặc mọi một lần, nhờ tướng Cam-trọc thắng được, nó phải chịu đầu.

21° Định-vương (Du 606 — 21) em ruột vua Khuôn-vương lên nối quyền anh. — Sửa lập luật-lệ khôn-ngaoan cho dân được an-nhàn.

Đời ấy Lão-tử sinh ra — Lão-tử dạy đạo về sự hiện tiền mà-thôi, không chịu có đời sau, kiếp sau nào hết ; nên buông-lung luông-tuồng theo sự vui-sướng đời nay mà-thôi.

Ông Daniel với dân Judêu bị bắt làm tói bên thành Babylon đời vua Nabuchodonosor.

22° Giản-vương (Di — 585 — 14) con vua trước cũng noi đức-tánh cha. Các nước chư-hầu là Tần, Tống, Ngô, Sở, Lỗ, Trịnh, Tề, Trần đánh nhau, vì sự cưới con gái một họ thì lấy làm trái phép.

23° Linh-vương (Tiết-tâm — 571 — 27) con lên nối ngôi cha. — Đầu các nước-chư-hầu còn đương đánh nhau, nhưng-mà trị nước cũng không việc chi.

Ông Không-tử sinh ra, ngày 21 tháng 11 năm 21 vua này là 551 trước giáng sanh (Lỗ-tương-công năm thứ 22).

24° Cảnh-vương (Quý hay-là Quối — 544 — 25) lên làm vua nối ngôi cha. — Trong nước giặc-giã, các nước chư-hầu xôn-xao.

Không-tử 19 tuổi cưới con gái họ Tông, sinh được Bá-ngư rồi để vợ đi, năm thứ 23 ông Không-tử hỏi việc lễ ông Lão-đam, (Lão-tử).

Tiểu-vương, (Mạnh) con thứ vua Cảnh-vương, trị có 9 tháng.

25° Kinh-vương (Mang — 519 — 44) là con thứ 3 ông Cảnh-vương là em Tiểu-vương nhờ hơi mẹ và chư-hầu, đại-phu đoạt ngôi của anh là Tiểu-vương đánh 4 năm mới lấy được mà tức-vị (bị Tử-triều ngăn thành, sau nước Tần đánh giúp).

Ông Không-tử 3000 đệ-tử, 72 sĩ hiền, trong ấy có 10 người được phôi thánh — Ông Không-tử làm quan trong nước Lỗ ít lâu, giảng dạy lo sửa phong-tục, dạy các vua lo việc chánh, đến 73 tuổi mới chết tháng tư năm thứ 41 vua Kinh-vương này, (nước Lỗ chúa Ai-công năm thứ 16).

26° Ngươn-vương (Nhân — 475 — 7) con vua trước này, noi việc chánh Tiên-vương mà trị nước bình-yên. Từ năm đầu vua này là đầu đời Chiến-quốc. Con người là :

27° Trinh-định-vương, (Giái — 468 — 21) lên tức-vị được 28 năm. Đến năm 14 thì là năm thành Jerusalem bị bắt.

Ai-vương tên Khứ-tật là con lên nối ngôi cha, chưa đầy 3 tháng thì em là Thúc-tập giết đi mà lên làm vua đặt hiệu là Tư-vương, ở ngôi 5 tháng. Rồi mình lại bị em mình là Khôi, đánh giết mà giành ngôi.

28° Khảo-vương (Khôi — 440 — 16) con út Trinh-định-vương, lấy được ngôi tức-vị, mà sợ em mình có làm như mình là giết anh mà giành ngôi chăng, thì lấy đất Hà-nam mà phong cho em, ấy là chúa Hườn-công nước Tề.

29° Oai-liệt-vương, (Ngọ — 425 — 24). Các chư-hầu không sợ, đánh xé nhau luôn, cách độc-ác dữ-tợn lắm. Trong chư-hầu có 3 nước mạnh hơn, sau sinh ra tam-quốc.

30^o An-vương, (Kiêu — 401 — 26) con vua trước, trong thiên-hạ không yêu, giặc-giã đánh xé nhau mãi. — Nước Tân nhỏ 38 đời vua, 741 năm mất đi bị nhập vào các chư-hầu khác.

31^o Liệt-vương, (Ill — 375 — 7) trị 7 năm, mà nước thì không yên. Các chư-hầu không thêm châu nữa, còn có một nước Tề mà-thôi. — Nước Trịnh là nước chư-hầu đã 432 năm và có 22 đời vua bị nước Hàn choán đi mất. Thấy Mạnh-tử sinh ra đời ông hoàng-đế này.

32^o Hiên-vương, (Biển — 368 — 48) em ruột ông Liệt-vương lên nối ngôi 48 năm. Các chư-hầu không nước nào phục, bỏ triều-công hết. Vua này đánh được đất Tứ-xuyên, là đất khi ấy làm 2 nước nhỏ là nước Ba với nước Thục. Ông này sợ mất 9 cái vạc của vua Võ để lại đã hơn 1970 năm đi, thì đem mà bỏ giấu dưới hồ, sau mất biệt đi kiếm không ra. Ông Mạnh-tử giảng dạy đạo các nước.

33^o Thận-tĩnh-vương, (Định — 320 — 6) là con vua trước lên ngôi hoàng-đế trị được 6 năm. Thuở ấy nước Tân là nước chư-hầu mạnh hơn hết đã lấy được 7 nước chư-hầu khác nhập vào lòng lên tiếm vị hoàng-đế.

34^o Nân-vương (Diên — 314 — 59) lễ mồng 5 tháng 5 lập ra đầu hết là đời ông vua này. — Ông Khuât-nguyên là quan trung thân nước Sở thấy vua mình hay nghe theo kẻ dua-nịnh mà không thêm kẻ lời mình là tội ngay, nên râu nhảy xuống sông mà chết, chính nhằm ngày mồng 5 tháng 5, nên dân-sự hay cúng và làm việc vượt cho ông ấy ngày mồng 5 sau lần lần thành lệ mà ra lễ mồng 5 tháng 5. Vua này đánh không lại Tân, nên phải hàng-đầu nó, dâng cho nó 36 ấp. Ông Mạnh-tử mất đời vua này.

An-dương-vương làm vua cai trị bốn nước Annam.

35^o Đông-châu-quân (255 — 9) là tông-thất vua Nân-vương gượng-gạo lên tức-vị hoàng-đế được 9 năm, trong

đất giặc chưa có lấy được. Rồi bỏ ngôi mà vô rừng đi tu. Từ ấy dòng vua nhà Châu mới tiết đi.

Trong đời Châu lại có phụ các nước chư-hầu, kêu là Liệt-quốc, trong sách Xuân-thu, lại sau gọi là đời Chiên-quốc.

Tên các nước ấy là :

| Nước Lỗ, | sau bị | nước Sở lấy. |
|-------------|--------|---------------------------------|
| « Tông, | « | Tề, Sở, Ngụy. |
| « Vê, | « | Tân-vương-chánh. |
| « Thới, | « | Huệ-vương nước Sở. |
| « Tàn, | « | Hàn, Ngụy, Triệu chia tay nhau. |
| « Tân, | « | |
| « Sở, | « | Tân-vương-chánh. |
| « Tề, | « | — <i>idem.</i> — |
| « Trịnh, | « | Hàn-ai-hầu. |
| « Tào, | « | Tông-cảnh-tông. |
| « Dàng, | « | con nó xưng tước tử. |
| « Trần, | « | — <i>idem.</i> — |
| « Khì, | « | — <i>idem.</i> — |
| « Triệt, | « | — <i>idem.</i> — |
| « Cừ, | « | Sở, Giản-vương lấy. |
| « Trâu, | « | tước-tử. |
| « Hứa, | « | tước-nam. |
| « Tiễn-trâu | « | tước-tử. |
| « Ngô, | « | Việt-vương Câu-tiến. |
| « Việt, | « | Sở. |
| « Yên, | « | Tân-vương-chánh. |
| « Hàn, | « | — <i>idem.</i> — |
| « Triệu, | « | — <i>idem.</i> — |
| « Ngụy, | « | — <i>idem.</i> — |
| « Diên-tê, | « | đầu Tân. |

4^o NHÀ TÂN.

4 đời vua trị 43 năm.

1^o Trang-tương-vương. (249 — 3) còn làm chư-hầu như lúc trong thiên-hạ xôn-xao, các nước cứ đánh nhau, loạn bậy, nỗ lực ra đánh thắng được cả hoàng-đế cả chư-hầu khác, lên cai trị 3 năm, tuy không có lấy hiệu thiên-tử (hoàng-đế) mà quyền cai-trị thì người đã làm hoàng-đế thật.

2^o Vương-chánh. (Tân-thì-hoàng — 246) là con lên ngôi ra tay làm xong việc cả cha mình để lại. Trong thiên-hạ yên lại, các chư-hầu phục cả chắt-chấn rồi, người mới bỏ hiệu Vương-chánh mà đặt lại là Tân-thì-hoàng-đế, cai trị được 31 năm. Vua này lần lần phá các chư-hầu đi mà tóm thâu quyền vua về một mối. Người chia nước ra làm 36 xứ lớn. — Dấp lũy giăng Hung-nô. — Dúc tượng đồng các tướng hùng-tài trong nước. (Lý-ông-trọng là người Annam qua làm tướng bên ấy) — Người đốt sách vở, bắt học-trò mà chôn sống đi. Sai Nhâm-ngao, Triệu-đà tới chiêu-qui lập tại Quảng-đông có ý xâm đất Giao-chi (Annam). — Người đánh giặc qua tới bên Thiên-trước mà thủy bị bão hư đi mới thôi. Người chết khi đi tuần các nơi trong nước.

Triệu-vô-đế trị nước Annam (207).

3^o Nhị-thê-hoàng-đế (209 — 3) tên (Hô-hợi) là con thứ hai vua Tân-thì-hoàng bắt kẻ chiêu-chi cha mà giành quyền của anh mình, (Phò-tô) lên làm vua vừa được 3 năm, kẻ lấy loạn nổi lên bắt mà giết đi, (Triệu-cao giết Phò-tô mà lập Nhị-thê Hô-hợi, sau giết Hô-hợi mà lập Từ-anh).

4^o Tam-thê-từ-anh, là con ông hoàng-anh, cháu kêu Nhị-thê bằng chú, lên ngôi được 9 tháng mà-thôi, rồi Từ-anh

giết Triệu-cao đi, năm ấy tháng 10 ông Bái-công đem đánh lấy nước. Từ-anh ra đầu. Tiết đời nhà Tần, nhà Hán, (Tây-hán) nổi dậy.

Hỏi nhà Tần mất thì có những nước nhỏ này : Sở, Tề, Ngụy, Triệu, Hàn, Yên.

5° NHÀ HÁN 27 ĐỜI VUA, TRỊ 426 NĂM.

1 TÂY HÁN.

14 đời vua , trị 231 năm, đóng đô tại đất Trường-an.

1° Cao-tổ (Lưu-bang — 202 — 12). — Vua này là Bái-công Lưu-bang đánh với Sở thua 17 trận mà không ngã lòng, sau phá Tần đánh Sở lấy được nước, trị được 12 năm, đóng đô tại đất Trường-an.

2° Huệ-đê (194 — 7) là con Hán-cao-tổ lên trị-vị mới có 7 năm mà chết không con, bà Lữ-hậu là mẹ mới lập em ông Huệ là Thiệu-đê, cách 4 năm bà ấy bỏ đi, giết họ Lưu là họ chống choán lấy quyền làm vua.

3° Cao-hậu (bà Lữ-hậu tên là Trĩ vợ Hán-cao-tổ — 188 — 8) giành quyền con lên cai-trị nước đem bà con dòng-họ mình mà cho làm quan lớn. Trị được 7 năm, kê lây giặc nổi lên, qua năm thứ 8 bà ấy mất. Bà con thân-tộc bà ấy bị chúng trá mời ăn tiệc mà phải giết đi ráo.

4° THÁI-TÔNG hay-là HIÊU-VĂN-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Nguyên niên, 179. | Hậu niên, 163.

Thái-tông hay-là Hiêu-văn-đê, tên Hằng là con vua Cao-tổ trị 23 năm, người dạy dân đề tằm, theo gương bà hoàng-hậu, người đúc tiền hình tròn như tiền bây-giờ. Đời vua này ông Tê-luân bày đầu ra làm giấy mà viết.

Lấy Quảng-đông, Quảng-tây nhập vào nước nhà Hán. Vua này sai Lục-giả qua Annam hỏi việc đánh nước Trường-sa xưng đế.

5^o HIÊU-CANH-ĐẾ.

Niên-hiệu :

Nguyên-niên, 156.
Trung-niên, 149.

Hậu-niên, 143.

5^o Hiêu-canh-đế (156), tên Khải là con vua trước trị 16 năm. Người hơn-từ hiền-lành, người chê những hình dử đi cho nhẹ. Đánh giặc lần nào thắng lần này. Vua này gả công-chúa cho một người Mân, con thứ 10 người ấy đến sau làm vua đầu dòng Đông-hán (Quang-vô-đế).

6^o THÊ-TÔNG hay-là HIÊU-VÔ-ĐẾ.

Niên — hiệu :

Kiên-nguyên, 140.
Ngươn-quang, 134.
Nguyên-số, 128.
Nguyên-thứ, 122.
Nguyên-danh, 116.
Nguyên-phong, 110.

Thái-sơ, 104.
Thiên-hán, 100.
Thái-thị, 96.
Chinh-hoà, 92.
Hậu-nguyên, 88.

6^o Thê-tông hay-là Hiêu-vô-đế, (từ 140 tới 88 — 54) là vua có tiếng; văn võ lưỡng toàn — Người đánh giặc Hung-nô, Mân-châu... Thắng 4 trận. Rồi đánh tuốt qua Miên-điện, Thiên-trúc, Xiêm-la, Chơn-lạp, Cao-mên, Lào, Annam, Chiêm-thành.

Vua này dạy tìm-kiếm các sách-vở đã khỏi lửa Tần-thị-hoàng, mà chép lại, sắp đặt lại, cùng lập ra nhiều điều có ích trong nước. Ở ngôi 54 năm. Vua di chiếu lại lập ông hoàng nhỏ mới có 7 tuổi là con bà Phi, tên là Phát-lăng. Nước Annam bị Hán lấy lần đầu hết — 111 trước giáng sanh.

HIÊU-CHIÊU-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Thí-niên, 86.

Nguyễn-phụng, 80.

Nguyễn-bình, 74.

Hiêu-chiêu-đê (86 — 13) tức-vị thuở 7 tuổi, còn nhỏ mà hiền-hậu khôn-ngoa. Người giao-hoà với quân Mãn-châu, Mông-cổ cho yên trong nước. — Những năm mất mùa đói khát thì người tha thuế cho dân — Người mất sớm lại không con nối, mà đề tiếng tốt lại dân khen-ngợi.

Lập ông Xương-ấp-vương-hạ ở ngôi 1 tháng, mà ông ấy hoang dâm quá, bà thái-hậu bỏ đi mà lập ông :

TRUNG-TÔNG hay-là HIÊU-TUYÊN-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Bồn-thí, 73.

Địa-tiết, 69.

Nguyễn-khang, 65.

Thần-tước, 61.

Ngũ-phụng, 57.

Cam-lộ, 53.

Huỳnh-long, 49.

8^o Trung-tông hay-là Hiêu-tuyên-đê, (73 — 25) là chất ông Hiêu-vô-đê mới có 10 tuổi, tôn lên làm hoàng-đê — Các dân xa vua Vô-đê đã đánh dặng khi trước nó dậy nó tràn lại — Triệu-đình can không cho đánh giặc làm chi tốn kém hao binh tốn tướng — Người trị 25 năm, 34 tuổi chết.

9^o HIÊU-NGUYỄN-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Sơ-nguyên, 48.

Vĩnh-quang, 43.

Kiên-chiêu, 38.

Cảnh-ninh, 33.

9^o Hiêu-nguyên-đê, (48 — 16) là con lớn vua trước — Người gần mắc phải đánh giặc với Mãn-châu, Mông-cổ vì các tướng người trái hoà-ước với nó. Mà may tính-toán giao hoà lại được, bằng-yên khỏi giặc-giã. Ở ngôi 16 năm.

10° HIÊU-THÀNH-ĐỀ.

Niên-hiệu :

Kiên-thị, 32.

Hà-bình, 28.

Dương-sóc, 24.

Hồng-gia, 20.

Vĩnh-trị, 16.

Nguyên-diên, 12.

Tuy-hoà, 8.

10° Hiêu-thành-đề, (32 — 26) lên ngôi trị 26 năm. Vua này mê-đắm tửu-sắc quá bội ; để bà chính-hậu đi mà đi lây một con đào. Mà không ai dám can-gián, vì vua dữ-lám, ai dứt miệng vào mà gián về việc ấy, thì vua giết đi không dễ, nên ai này ngậm miệng làm-thình — Kẻ trung-thần chính-trực thì bỏ mà đem bà-con bên mẹ vô làm quan lớn, cho-nên sinh ra nhiều sự khôn-cực trong nước. Vua dữ này phải chết tươi thuở 45 tuổi, lại không con nối. Đôn đây nghiệp nhà Hán mới suy lún.

11° HIÊU-AI-ĐỀ.

Niên-hiệu :

Kiên-bình, 6.

Nguyên-thọ, 2.

11° Hiêu-ai-đề, (6 — 6) là cháu gạnh lên nối ngôi — Đời vua này có vua trên Mông-cổ tới thăm vua, thì vua rước đãi cách trọng-thể quá chừng. Người trị nước được 6 năm. Năm sau rớt đời vua Ai-đề này thì là năm Chúa-cứu-thể giáng sanh bên nước Judêu tại thành Bethlehem.

12° Hiêu-bình-đề, (1. Sau giáng sanh — Nguyên-thị 5) lên ngôi thuở mới có 9 tuổi — Vua còn nhỏ dại, việc chánh-sự về một tay anh quyền-thần kia là lão Vương-mãng, nó được thể lộng-quyền. Vua ở ngôi được 5 năm nó đem nó thuộc vua đi, rồi lập :

13° Nhự-tử-anh, (6 sơ-thị cư-tiếp — 8) mới được 2 tuổi lên nối ngôi, Cách 3 năm Vương-mãng phê vua đi

cho làm An-định-công, mà nhảy lên soán ngôi, xưng là giả hoàng-đế, lập nên dòng nhà Tần mà không được bao lâu tan mất đi.

14° VƯƠNG-MÀNG.

Niên-hiệu :

Thi-kiên-quốc, 9.

Địa-hoàng, 20.

Thiên-phụng, 14.

14° Vương-màng, soán ngôi 14 năm — Thường trong sử bỏ không đem tên và vô hàng đế vương — Ông vua Đế-huyền cũng vậy.

15° Đế-huyền, (Canh-thì — 23) có tên là vua vì là dòng vua mà-thôi. Chớ từ Nhự-tử-anh mất đi rồi thì trong nước loạn, đầu-đổ nổi dậy, giặc-giã tứ phía, trộm-cướp khắp nơi, châu-châu, cào-cào, đói-khát. Sau bắt được Vương-màng, chém phân thây, bêu đầu. Rồi mới tôn cháu thứ 10 vua Hiên-cảnh-đế lên, mới ra dòng.

2° ĐÔNG-HÀN, 14 ĐỜI VUA TRỊ 196 NĂM.

16° QUANG-VỠ-ĐỀ tên là Lưu-tú.

Niên — hiệu :

Kiên-võ, 25.

Trung-nguyên, 56.

16° Quang-võ-đề tên là Lưu-tú, (25 — 33) lên làm vua, 12 năm đầu mắc sửa-sang dẹp yên trong nước đang loạn-lạc vì lão Vương-màng soán vị. Người hay yêu học-trò, chuộng chữ-nghĩa văn-chương lại hay thương dân-sự.

Năm thứ 7. Đời vua nấy trị-vì có nhựt-thực lạ thường, ngày 30 tháng 3 ; có khi là nhằm ngày Đức-chúa Giê-giu sanh-thì, mặt-trời u ám tối-tăm, đất thì động-địa.

Năm 40 sau giáng sanh. Đời vua nầy bên Annam bà Trưng-trắc đánh giết quan nhà Hán đi, lên cai-trị được 3 năm, kế lấy vua nhà Hán sai Mã-viện qua đánh lấy nước Annam lại.

17° HIÊU-MINH-ĐÊ, (58 Vĩnh-bình — 18) là con lên nối ngôi cha. Người lập nhà quốc-tử-giám, vẽ tượng những kẻ anh-danh tài-tử trong nước mà đề trong đền, lại đắp bờ đê mà ngăn lụt hai bên bờ sông Huỳnh-hà. Ông vua nầy nàm chiêm-bao thầy người cầm cung tên, bàn ra là chữ Phật ở Tây-phương, nên sai sứ qua Tiều-tây (Thiên-trước) mà rước *thánh nhưn*. Từ ấy mới sùng đạo Phật.

18° HIÊU-CHƯƠNG-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Kiên-sơ, 76.

Nguyễn-hoà, 84.

| Chương-hoà, 87.

18° Hiêu-chương-đê, cai-trị 13 năm, hay noi theo phép đời xưa, ăn ở tiết-kiệm, hay thương dân, tha thuế giảm thuế, lập nhà-thương nuôi-nấng kẻ mồ-côi cô-độc.

19° HIÊU-HOÀ-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Vĩnh-nguyên, 89.

| Nguyên-hưng, 105.

19° Hiêu-hoà-đê, vừa 10 tuổi vua cha mất, tức-vị làm vua trị được 17 năm. Nhờ bà quốc-mẫu giám quốc và ông tướng giỏi, nên hơn 50 nước nhỏ đều chịu phục triều-công, thông sứ đi lại. Ông tướng ấy đi đánh qua tới nước Judêu.

Từ vua nầy bày ra đầu hốt dụng quan hoạn, thói ấy lưu-truyền lại cho tới bây-giờ.

20° Hiêu-dạn-đê, (Diên-bình 106 — 8 tháng) sinh ra mới được 3 tháng thì cha chết, cách 5 tháng nữa thì chết, cả thảy là có 8 tháng.

21° HIÊU-AN-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Vĩnh-sơ, 107.

Nguyễn-sơ, 114.

Vĩnh-ninh, 120.

Kiền-quang, 121.

Diên-quang, 122.

21° Hiêu-an-đê, (107 — 19) đình-thần tôn lên thuở 13 tuổi. Đặng là mẹ người giám-quốc — Các chư-hầu ở yên, đều tùng-phục. Mà đến sau vua đồ hoang ra mê tửu sắc quá độ thì các chư-hầu không phục nữa — Người chết đang khi đi tuần thuở 32 tuổi, trị được 19 năm. An-đê thăng-hà đi rồi, bà thái-hậu lập Dê-ý lên ở ngôi 7 tháng chết đi. Ông Hứa-thận làm sách Chú-văn đời vua này.

22° HIÊU-THUẬN-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Vĩnh-kiến, 126.

Dương-gia, 132.

Vĩnh-hoà, 136.

Hán-an, 142.

Kiền-khương, 144.

22° Hiêu-thuận-đê, (126 — 19) khi trước bị bỏ vạ mà phải đầy đi, nay rước về tôn lên làm vua. Vua này ra luật chẳng ai được lãnh nhậm chức quan khi chưa được 40 tuổi.

Đời này hay động đất nghiêng thành, đổ nhà, hại người vật nhiều lắm.

23° Hiêu-trọng-đê, (Vĩnh-gia 145 — 3 tháng) mới có 2 tuổi lên ngôi hoàng-đê, mà chẳng khỏi bao lâu bị chúng thuộc chết đi.

24° Hiêu-chất-đê, (Bồn-sơ — 146) 8 tuổi tôn lên vừa được 1 tháng 1/2 bị ông Lương-kí là quan lớn trong triều cho ăn bánh có bỏ thuốc mà chết đi.

25° HIÊU-HƯỠN-ĐỀ.

Niên-hiệu :

Kiên-hoà, 148.
Hoà-bình, 150.
Nguyễn-gia, 151.
Vĩnh-hưng, 153.

Vĩnh-thọ, 155.
Diên-hi, 158.
Vĩnh-khương, 167.

25° Hiêu-huyền-đề, (148 — 22) là dòng Hiêu-hoà-đề nhờ có Lương-kí lập lên làm vua. Nên vua phong quờn cao tước trọng cho, con vợ va thì vua cho ăn thuế 2 thành (500,000 lượng bạc) — Mà chẳng khỏi bao lâu bị phùng mang cóc ra lộng quyền quá thê lằng-loàn mà phải án tù, của-cải tịch-biên nhập quan hết ráo, nhà-cửa lầu-các phá tan-hoang. Đời ấy đói cho đến đói người-ta ăn-thịt người. Vua hay binh-vực kẻ theo đạo Lão-tử quá, lại hay tin dùng quan hoạn quá đi, nên thiên-hạ quân-thần ghét. Vua có cung-phi mỹ nữ hơn 6000 mà chết chẳng có con nối quờn. Trị nước 22 năm.

26° HIÊU-LINH-ĐỀ.

Niên-hiệu :

Kiên-minh, 168.
Hi-bình, 172.

Quang-hoà, 178.
Trung-bình, 184.

26° Hiêu-linh-đề, (168 — 22) con cháu huyền-tôn vua Chương-đề lên ngôi thuờ 12 tuổi — Hay yêu dùng quan hoạn quá, lập chợ phiên trong thành nội cho các cung-nhơn đi chợ mà coi mà chơi — Dân quan ghét quan hoạn, nên toan làm loạn mà trừ nó đi. Chẳng ngờ lậu ra, vua bắt trong các quan lớn trong triều có can án chém đi hơn trott trăm, còn các quan nhỏ nhỏ hơn 700 nữa — Bọn giảng hay-là theo đạo Lão-tử càng ngày càng nhiều quá. Gần hết nửa nước theo đạo ấy, phải dùng binh mà dẹp mới bớt. Vua Sĩ-vương bên Annam trị 40 năm.

Vua phải đánh giặc với các dân mọi ở gần, nhờ có tướng giỏi đánh hơn 80 trận mới yên được. Vua chết, lập thái-tử còn nhỏ, bà thái-hậu làm triều. Người Tần với Đông-trác vô kinh-sư mà giết quan hoạn, đuổi vua ra phê cho làm hoàng-đông-vương, nên vua Thiệu-đê ở ngôi có 3 tháng. Đông-trác giết vua đi mà lập em vua :

27° HIÊU-HIÊN-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Sơ-bình, 190.

Hưng-bình, 194.

Kiên-an, 196.

Diên-khương, 220.

27° Hiêu-hiên-đê, (190 — 31) tức hoàng-đê vị thứ 9 tuổi. Nhờ có Đông-trác là tôi quyền-thân giúp. Đông-trác được thế lộng-hành, tự-chuyên nhiều việc, làm đều bất nhơn, tội-lỗi, và nên giàu có muôn hộ. Mà ông Vương-doãn là quan tư-đồ dùng tay Lữ-bô mà hại mà giết Đông-trác đi.

Khi ấy các chư-hầu nhiều người găm-ghé muôn giành ngôi thiên-tử, mà động lại có 3 được mà-thôi, mỗi người choán một phần làm ra 3 nước là Tào-tháo, Tôn-quyên và Lưu-bị.

Tào-tháo chết đi, thì con va lên đánh được vua Hiêu-hiên-đê, phê xuống tước Sơn-dương-công mà ở vậy 14 năm mới mất. Nhà Hán mất nước, mà nước chia ra làm 3 gọi là Tam-quốc.

6° DỜI TAM-QUỐC.

1° NƯỚC THỰC-HÁN HAY-LÀ HẬU-HÁN.

2 đời vua trị 44 năm.

1° Chiêu-liệt-đê, (hiệu Chương-vô 221 — 3) là Lưu-bị là vua đầu lập ra nhà Thục-hán. Nhờ 2 tướng giỏi là Quan-vô với Trương-phí lại ông quân-sư tài là Gia-các-

lượng (Khổng-miêng) mà mở-mang nước và đánh giặc lại với 2 nước kia. Đóng đô tại Thành-đô đất Tứ-xuyên. Làm vua được 3 năm.

2° HẬU-CHÚA.

Niên — hiệu :

Kiên-hưng, 223.

Diên-hi, 238.

Cảnh-diệu, 258.

Viêm-hưng, 263.

2° Hậu-chúa, (41 năm) con ông Lưu-bị lên nối ngôi cha 41 năm. Ban đầu người còn ăn-ở theo gương cha, và hay nghe lời quân-sư bao lâu, thì còn được từ-tở bấy-lâu. Dần sau mất quân-sư đi rồi — Đánh giặc không lại thua Tư-mã-viêm mất nước đi, bị phế xuống làm An-lạc-công 7 năm rồi mới chết

2° NƯỚC NGUY, 5 ĐỜI VUA, TRỊ 46 NĂM.

1° VĂN-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Thái-hoà, 227.

Thanh-long, 232.

Kiến-sơ, 237.

Văn-đề, (227), Tào-tháo (tặng là Võ-hoàng-đề) nguyên khi trước làm quan Diên-lại thành Lạc-dương, sau thăng lên làm đô-hộ. Đánh với Đồng-trác, lên chức thứ-sử, thừa-tướng sau được tước vương. Khi đã lấy được đất Trung-nguyên thì đã phải đánh nhiều trận với Lưu-bị với Tôn-quyên. Mà chẳng may chết sớm đi, Tào-phi là con mới lên mới nối lấy việc cha, đánh được vua Hiêu-hiến-đê, phế cho làm tước công, mình lập lên làm hoàng-đê thứ nhứt dòng nhà Ngụy đóng đô tại Lạc-dương, soán nhà Hán ở ngôi 7 năm.

2^o MINH-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Thái-hoà.
Thanh-long.

Cảnh-hoà.

2^o Minh-đề, (Tào-dê) là con lên nối ngôi 13 năm.

3^o PHÊ-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Chánh-thí, 244.

Gia-bình, 249.

3^o Phê-đề, là con nuôi ông Minh-đề, ở ngôi 14 năm.

4^o THIÊU-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Chánh-nguyên, 254.

Cam-lộ, 256.

4^o Chiêu-đề, là cháu lớn Tào-phi (Văn-đề), tên là Tào-mao ở ngôi 6 năm.

5^o MẠT-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Kiến-ngươn, 260.

Ham-hi, 264.

5^o Mạt-đề, là cháu Tào-tháo, Tư-mã Viêm rước về lập lên ở ngôi 6 năm, bị Tư-mã Viêm phê đi mà oán vị.

3^o NƯỚC NGÔ, 4 ĐỜI VUA, TRỊ 59 NĂM.

1^o ĐẠI-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Huỳnh-long, 229.
Gia-hoà, 232.
Xích-thò.

Thái-nguyên.
Thần-phụng.
Kiến-nghiep.

1° Đại-đê, Tôn-quyển nhờ có anh là Tôn-sách, trước dẹp yên được xứ Nam-kinh sau lần đánh lấy được xứ Giang-đông, tranh với Lưu-bị, Tào-tháo, tức-vị làm vua tại Ưng-thiên-phủ, lập đô nơi Nam-kinh — Ở ngôi được 31 năm.

2° PHÊ-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Kiên-hưng, 252.

Thái-bình, 256.

Ngũ-phụng, 254.

2° Phê-đê, là con Tôn-quyển, làm vua 5 năm.

3° Cảnh-đê — Vĩnh-an — 258. — Con thứ ở ngôi 6 năm.

4° MẠT-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Nguyên-hưng, 264.

Phụng-hoàng, 269.

Cam-lộ, 265.

Thiên-sách, 275.

Bửu-đánh, 266.

Thiên-nhĩ, 276.

Kiên-hoành, 269.

Thiên-kỉ, 277.

4° Mạt-đê, là cháu nội ông Đại-đê, dữ-tợn quá hơn vua Kiệt vua Trụ. Ở ngôi 17 năm ; ông ấy mất thì nước Ngô cũng mất.

7° NHÀ TẤN, 15 ĐỜI VUA, TRỊ 156 NĂM.

1° TÂY-TẤN 4 ĐỜI VUA, TRỊ 52 NĂM.

1° THÊ-TỎ.

Niên — hiệu :

Tân-thị, 265.

Thối-khương, 280.

Hàm-ninh, 275.

Thái-hi,

1° Thê-tỏ — Vô-đê trị 26 năm. Tư-mã-chiều đã đánh lấy được nước Thục-hán. Con người là Tư-mã-viêm đánh lấy thêm được nước Ngụy, lập nên dòng nhà Tấn, sau gồm được Nam-kinh là nước Ngô nữa, thì lấy hết cả Trung-quốc nhập lại làm một.

2° HUỆ-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Vĩnh-hí, 290.

Nguyên-khương, 291.

Vĩnh-khương, 300.

Vĩnh-ninh, 301.

Thổi-an, 302.

Vĩnh-hưng, 304.

Quang-hí, 306.

2° Huệ-đề, trị 16 năm. Vua này lờ-giờ lương-trương để cho bà phi đuổi bà chánh cung hoàng-hậu đi, và thuộc con mình đi nữa. Bà phi bị giết đi, vua trốn đi. Trong nước loạn. Vua dời qua Trường-an, ăn bánh nhảm thuộc độc chết, ở ngôi 16 năm.

3° Hoài-đề, (hiệu Vĩnh-gia — 307 — 313 = 6) là con thứ 25 ông vua Thê-tô-vô-đề, đình-thần tôn lên làm vua được 6 năm, kê lấy Lưu-huyền là em lên soán vị. Con người giận viện binh ngoại-quốc giúp mà đánh. Đánh lấy kinh-đô, cướp phá tan-hoang, bắt và cha và con vua soán ấy làm si-nhục bắt mặc đồ đầy-tớ đứng hầu cơm rót rượu, sau giết đi.

4° Mẫn-đề, (hiệu Kiên-hưng — 313) cháu vua Vô-đề, mới 14 tuổi triều-đình lập lên, lập đô tại đất An-trường. Làm được 4 năm rồi bị Lưu-diệu đánh, vua ra đầu nó phong cho làm quan hầu đất Hoài-an. Lưu-thông khi đi săn, nó bắt cầm lọng che cho nó đi, sau nó lại giết đi.

2° NHÀ ĐÔNG TẤN.

5° NGUYỄN-ĐỀ.

Niên — hiệu :

Kiên-vô, 317.

Dại-hưng, 318.

Vĩnh-xương, 323.

5° Nguyễn-đề, cháu ông Thê-tô, vì các kinh-thành bị các vua chư-hầu choán đi nên dời về ở Nam-kinh. — Người làm vua được 6 năm.

6° Minh-đê, (hiệu Thái-ninh 323) con vua trước làm vua 3 năm 27 tuổi thăng-hè, trao quờn lại cho :

7° THẦNH-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Hàm-hoà, 326. | Hàm-khương, 335.

mới nên 5 tuổi,. Mẹ người giám-quốc lo việc chánh. Người trị 17 năm, bằng không có con nối.

8° Khương-đê, (Kiên-nguyên 343) là em lên nối quờn anh được 2 năm bằng. Con người là :

9° MỤC-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Vĩnh-hoà, 345. | Thăng-bình, 357.

9° Mục-đê, còn thơ-ấu. Bà mẹ lo việc nước thế cho, cho đến khi khôn-lớn. Người trị 17 năm bằng-yên, mà các chư-hầu ở ngoài đánh xé nhau âm-âm. Người chết không con.

AI-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Long-hoà, 362. | Hưng-ninh, 368.

10° Ai-đê, hay tin dị-đoan, mê đạo tu tiên. Ăn thì ăn những đồ thuộc nó biểu ăn cho được trường-sanh bất-tử mà thành tiên. Ai ngờ ở ngôi chẳng khỏi 4 năm cũng chết lất đi như chúng, chết vì uống thuộc cầu trường-sanh.

11° Đê-vip, (Thái-hoà 366) em vua trước trị 6 năm, rồi bị Hườn-ôn là quan quyền-thần phê đi cho làm Đông-hải-vương.

12° Giác-văn-đê, (Hàm-an 371) là con út vua Nguyên-đê làm vua 2 năm.

13° HIÊU-VỠ-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Ninh-khương, 373. | Thái-nguyên, 376.

13° Hiêu-vỗ-đê, là con vua trước trị 24 năm. Ban đầu nhờ có các quan lớn ngăn-ngừa can-gián nên từ-tê. Mà sau các ông ấy mất đi, thì vua đồ hoang ra, mê từu sắc, riêng yêu Trương-quí-nhơn là bà phi quá chừng, sau bởi vì nói chơi nói bâm-nhề mụ ấy, nên bị mụ bóp họng chết đương giã ngũ.

14° AN-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Long-an, 397. | Ngãi-hi, 405.
Nguyễn-hưng, 402. |

14° An-đê, là con Hiêu-vỗ-đê làm vua 20 năm. Mà vua luôc-lác yêu-đuôi quá đên-dối anh tướng Hoàn-nguyên phê xuống tước Bình-quốc-vương cũng phải chịu. Anh tướng khác là Lưu-dũ nổi dậy đánh Hoàn-nguyên chạy xuống Tứ-xuyên ; rồi lộn về thì quách vua An-đê đi, đặt :

15° Cung-đê, (Nguyên-hi 419) là em vua An-đê. Vua này cũng chẳng có phước hơn gì anh mình : cách 2 năm cũng bị nó giết đi như vậy.

Nước Trung-quốc tách ra làm 16 nước nhỏ.

8° NHIÀ-TỔNG (Nam-triều).

8 đời vua, trị 59 năm.

1° Cao-tò Vỗ-đê, (Vĩnh-sơ — 420) ấy là ông thừa tướng Lưu-dũ đã giết vua An-đê là vua đã phong cho mình quờn cao lộc cả, rồi lại giết vua Cung-đê đi mà tiếm ngôi lên tước-vị làm vua, làm đầu dòng nhà Tông. Hưởng nước được 3 năm.

2° Thiệu-đê, (Kiềng-bình 423) là con lên nối nghiệp cha, mà mắc ham vui mê cờ-bạc từu sắc quá nên bỏ bễ việc quốc chánh, lâu đến việc hiếu là tang cha ấy cũng không kể ; cho-nên thần-hạ giận chịu không được mà thí quách đi cũng nội trong năm đầu mới tức-vị, mà đặt ông hoàng em lên.

3° Văn-đê, (Nguyên-gia — 424) là em lên làm vua được 30 năm. Vua thì ngay-thắng, hơn-đức mà mê đạo Phật quá đi. Dời người trị nước thì chia ra là 2 triều, Nam-triều với Bắc-triều. Hai triều đánh-xé giết-bỏ nhau hung lắm.

Tử-siêu là con lớn vua Văn-đê, lại giết cha đi mà thế lây làm vua. Rồi lại bị em ruột mình giết mà giành quyền.

4° HIẾU-VÔ-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Hiếu-kiên, 454. | Đại-minh, 457.

4° Hiếu-vô-đê, là em giết anh đi mà lên làm vua được 11 năm. Vua này việc văn việc võ cũng khá giỏi, mà cũng đắm mê từu sắc.

5° Phê-đê, (Vĩnh-quang 465) là con vua trước lại càng đắm-mê sắc-dục quá hơn cha đi nữa. Đê cho đến đổi vợ quan con quan mình cũng không chừa, nên các quan giận mà mượn tay Thọ-tịch-chi thí đi liền, không để qua khỏi một năm nữa.

6° MINH-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Thái-thí, 465. | Thới-dự, 472.

6° Minh-đê, là con thứ 11 vua Văn-đê làm vua được 8 năm. Cũng không tốt gì hơn hai vua trước, mà lại mê sắc-dục và độc-dữ lại càng quá hơn bội phần : có tính mê xem đồn-bà trần-trướng.

7^o Thương-vô-vương hay-là Hậu-phê-đê, (hiệu là Nguyên-huy 473) con nuôi vua trước, cũng chẳng thua gì cha nuôi cho-nên đình-thần chịu không được bắt đem mà giết đi, khi làm vua đã được chừng 4 năm.

8^o Thuận-đê, (Thăng-minh 477) con thứ 3 vua Minh-đê, 11 tuổi cũng nối ây, nên cách 2 năm thì mất nước đi.

ĐỜI TÂY-TẤN, ĐÔNG-TẤN, VÀ TỔNG CÓ 16 NƯỚC NGUY :

1^o Tiên-triệu — Hung-nô cháu ngoại nhà Hán, tên Lưu-huyền 3 đời chúa, 26 năm, bị Thạch-lật.

2^o Hậu-triệu — Thạch-lật 6 đời 31 năm, bị Thạch-mân.

3^o Tiên-lương — Trương-quí 9 đời, 76 năm.

4^o Hậu-lương — Lữ-quang 4 đời, 18 năm.

5^o Tây-lương — Lý-tung, cứ đất Dôn-hoàng.

6^o Nam-lương — Khôc-phát-ô-cô, cứ Quảng-vô 3 đời, 18 năm.

7^o Bắc-lương — Đoàn-nghiệp cứ Trương-nịch, bị Ngụy.

8^o Hạ — Hích-liên-bột-bột (Hung-nô) 3 đời, 22 năm.

9^o Tây-tân — Khất-phục-quốc-nhơn (Tiên-ty-mọi) 4 đời, 46 năm.

10^o Tiên-tân — Bồ-hống 6 đời, 44 năm.

11^o Hậu-tân — Giao-dục-trọng (mọi Xích-đỉnh) 3 đời, 34 năm.

12^o Tiên-yên — Mộ-dung-khôi (người Triều-tiên 4 đời chúa, 85 năm.

13^o Hậu-yên — Mộ-dung con Thùy-hoàng 4 đời chúa, 25 năm.

14^o Nam-yên — Mộ-dung con Đức-hoàng 2 đời chúa, 11 năm.

15^o Tây-yên — Mộ-dung-hoàng —

16^o Thành — Lý-đặc (người Ba-tây) 6 đời chúa, 46 năm.

9° NHÀ TẾ (Nam-triều).

7 đời vua, — trị 23 năm.

1° Cao-tổ, (Kiên-nguyên 479) là cháu 24 đời ông Tiêu-hà nguyên khi đã được tước vương, có thể-thần vây-cánh, nhưn lúc suy nhà Tống lên tiếm vị làm vua đầu dòng nhà Tế được 4 năm.

2° Vô-đê, (Vĩnh-minh — 483) làm vua 11 năm — Vua này dạy người-ta giữ nhứt cái luật xưa không cho hai người một họ lấy nhau ; lại đặt lệ hễ quan phụng chức 3 năm thì cải nhậm.

3° Phê-đê Chiêu-nghiệp, lên làm vua chưa đầy 1 năm, ông Tiêu-loan thí đi ; ở ngôi 6 tháng

4° Chiêu-văn, là em ông trước tòn lên đầu cũng được 4 tháng ông Tiêu-loan cũng giết đi.

5° Minh-đê, (Kiên-vô Vĩnh-thới -- 494) là Tiêu-loan anh ông Cao-tổ, dữ-tợn quá đến đổi giết đến bà con thân-tộc mình không từ. Làm vua 5 năm.

6° Đê-bừu-quyện hay-là Đông-hôn-hầu, (Vĩnh-nguyên 497) dữ-tợn, dâm-dục, kiêu-ngạo, hay giết kẻ trung-trực. Xa-xí, đến-đại cũ thì phá đi làm cái mới -- Ân-ô quá phép người-ta chịu không được, người-ta ghét mà giết đi, khi đã làm vua được 2 năm.

7° Hoà-đê, (Trung-hưng 501) lên làm vua được 1 năm bị Tiêu-diễn là quan đã lập mình lên thí đi, mà cướp quyền lên làm vua đầu dòng nhà Lương.

10° NHÀ LƯƠNG (NAM-TRIỀU) 4 ĐỜI VUA TRỊ 55 NĂM.

1° CAO-TỔ VÕ-ĐÊ.

Niên-hiệu :

Thiên-giám, 502.

Phổ-thông, 520.

Dại-thông, 524.

Trung-đại-thông, 529.

Trung-đại-đồng, 535.

Thái-thanh, 547.

1° Cao-tổ Võ-đê, là Tiêu-diễn giết hết 2 hoàng-đê với 6 vua chư-hầu mà lên làm vua 18 năm. Hay khâm-sùng đạo Phật quá, lập hơn 130,000 cái chùa Phật, lại mê quá đến đổi vô chùa mà tu. Sau hết bị người Hầu-cảnh bắt giết đi. Ở ngôi 48 năm. Bên Annam nhà Lý lên làm vua 3 đời 62 năm.

2° Giản-văn-đê, (Đại-bửu 550) là con thứ 3 vua bị bắt ấy, nhờ có tướng-quân Hầu-cảnh tôn lên được 2 năm, rồi đuổi đi mà đặt Đông là anh mình lên, ít lâu lại bỏ, mà mình lên tức-vị làm vua. Các vua chư-hầu giận nổi dậy đánh bắt anh vua nguy làm vua mới có 3 tháng chặt khúc phân thân đi.

3° Nguyên-đê, (Thừa-thánh — 552) con thứ 7 vua Cao-tổ Võ-đê theo phe đảng đạo Lão-tử. Làm vua 3 năm. Khi trước cũng không cứu cha cũng không cứu anh để cho giặc bắt giặc giết đi ; bây-giờ mình bị vua nước Ngụy vây, không ai cứu giúp, giận bỏ gươm báu đi, đốt kệ sách cả hơn 140,000 cuốn mà nói rằng : học bây-nhiều sách ấy mà nào có ích gì ? Sau bị giặc chém đi.

4° KÍNH-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Thiệu-thối.

Thái-bình.

4° Kính-đê, 555, con thứ 9 vua Nguyên-đê mới 12 tuổi, nhờ Trần-bá-tiền lập lên mà ở ngôi không yên vì có quan

lớn khác lại lo đem anh mình mà lập lên thế vô đố. Vua thấy mình yêu-đuôi làm không nổi khi đã ở ngôi được 3 năm rồi, thì giao lại nhường ngôi cho Trần-bá-tiên, sau bị Trần-bá-tiên giết đi.

11° NHÀ TRẦN (Nam-triều).

5 đời vua, trị 33 năm.

1° Cao-tô Võ-đê, (Vĩnh-định 557) là Trần-bá-tiên lên làm vua được 3 năm, rồi đã thêm muôn vô chùa đi tu, mà 2 con mình, thì đã chết tại trận thuờ đánh giặc đi rồi, nên mới nhường ngôi lại cho cháu con anh mình là :

2° VĂN-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Thiên-gia, 560. | Thiên-khương.

2° Văn-đê, tên Thanh lên nối ngôi 7 năm, vua này tiết-kiệm. Vua này bày đầu đánh trông canh, thanh-la, mỗ, sanh, cho biết canh nào và chỉ là quân canh có thức mà canh.

3° Lâm-hải-vương, (Quang-đại 567) tên Bá-tông là con lên làm vua có 2 năm bị Húc là An-thành-vương là chú phê đi soán ngôi.

4° Tuyên-đê, (Đại-kiên 569 — 14) là Húc lên ở ngôi 14 năm — Khi đánh được một nước hầu, húng chỉ kéo binh đánh vua nước Ngụy bị giặc bắt, chết vì rầu-rỉ phiên-muộn.

5° HẬU-CHÚA.

Niên — hiệu :

Chí-dức. | Trình-minh.

5° Hậu-chúa, (587 — 7) tên là Thúc-bữu là con Tuyên-đê dâm-túng vô đố. Binh nước Tùy đã kéo qua khỏi sông, hãy còn đang đánh nhạc uống rượu, binh giặc vô cửa

Châu-nhai rồi, vua mới đem 2 người quý phi ra trốn nơi giếng, giặc bắt đem ra, phê đi phong tước công đất Trường-thành, ở ngôi 7 năm.

Bắc-triều.

Nguyên-ngụy từ Tần-vô-đê, sau phân ra làm (386 tới 532).

Đông-ngụy, sau bị Bắc-tề soán (534 — 543).

Tây-ngụy, sau bị Bắc-châu soán (535).

Bắc-tề, sau hàng-đầu nhà Tùy (550 — 577).

Bắc-châu, sau hàng-đầu nhà Tùy (558 — 581).

12^o NHÀ TÙY, 3 DỜI VUA, TRỊ 28 NĂM.

1^o VĂN-ĐÊ.

Niên — hiệu :

Khai-hoàng, 589 — 20.

Nhơn-thọ, 601 — 4.

1^o Văn-đê, họ Dương tên Kiên, gả con cho vua Tuyên-đê nhà Châu (Bắc-triều hậu Châu) nhờ rỏ giúp đánh được Trần lên làm vua đầu dòng nhà Tùy, đóng đô tại An-trường. Vua sửa luật-lệ, giảm thuế, bớt hình, dạy dân trồng dâu để tầm. Vua phê thái-tử Đông mà lập con thứ là Quảng, sau bị Quảng làm mưu giết đi. Ở ngôi 24 năm.

2^o Đê, (Đại-nghiệp 605 — 12) là Quảng giết cha giết anh lên soán vị 12 năm. Người chí kiêu lòng độc, hay đánh giặc, sửa lũy Tần-thị-hoàng lại, lập bậc tân-sĩ. Vua hay đi tuần-du, mà lại đem phi-tân theo, bị chúng giết nơi Giang-đô khi đi tuần.

3^o Cung-đê, (Ngãi 617 — 1) cháu nội vua Văn-đê nhưn khi vua Đê mắc đi tuần, bốn phương binh dậy, Lý-huyền thấy vậy rước mà lập lên cho yên nhà Tùy, đến khi vua Đê bị giết đi rồi, thì truyền ngôi cho Lý-huyền làm vua Cao-tò nhà Đường.

Đời nhà Tùy, có phụ 13 nước.

- 1 Sở là Lâm-sĩ-hoàng cử Phiên-dương, Cửu-giang.
 - 2 Ngụy là Lý-mật, xưng Ngụy-công, lấy các quận Hà-nam.
 - 3 Định-dương là Lưu-võ-châu, cử Tần-dương.
 - 4 Lương là Lương-sur, cử Sóc-phương.
 - 5 Tấn là Triệt-cử, cử Sùng-tây, xưng Tây-tân-bá-vương.
 - 6 Lương là Tiêu-tây, cử Giang-lăng.
 - 7 Hạ là Đậu-kiên-đức, cử Hà-bắc, xưng Trường-lạc-vương.
 - 8 Lương là Lý-chấp, xưng đế, cử đất Hà-tây.
 - 9 Sở là Châu-xáng, xưng đế, cử đất Nhượng-dương.
 - 10 Trịnh là Vương-thê-sung, soán cung-đế nhà Tùy, cử Giang-đồng.
 - 11 Lương là Trần-pháp-hung, cử Du-khán, 10 quận.
 - 12 Ngô là Lý-tử-thông, xưng đế, cử Giang-đô.
 - 13 Hán-đồng là Lưu-hắc-thất, cử Sơn-đồng.
-

13^o NHÀ DƯƠNG.

23 đời vua, trị 289 năm, từ 614 tới 907.

1^o Cao-tô, (Võ-đức 618 — 9) là Đường-công Lý-huyền, lập Cung-đế lên rồi được truyền ngôi cho lên làm vua đóng đô tại An-trường. Vua định luật-lệ, lập quốc tử giám thái học, định phép thuế tô, thuế dung, thuế điền đức tiền có chữ *thống bản*. Ở ngôi 9 năm.

2^o Thái-tông, (Trinh-quang 627 — 23) tên là Thê-dân là con thứ Cao-tô, vì có công giúp cha đánh giặc-giã mà khai-sáng nghiệp nước, nên được lập lên nối ngôi cha. Mà anh vua là Kiên-thành và em là Nguyên-kiết ganh lo mà hại đi, nên vua phải giết đi mà tức-vị mới được.

Vua cho cung-nữ ra, phong công thân, gán kẻ danh-nho. Mà gán sau rốt cũng có hơi suy trong việc chánh-trị, lấy Dương-thị là vợ em (Nguyên-khiết). Ở ngôi 23 năm. Truyền đạo Thiên-chúa trong nước Tàu là từ đời vua này.

3^o CAO-TÔNG.

Niên-hiệu

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 6 Vinh-vi, 650. | 3 Nghi-phụng, 675. |
| 5 Hiền-khánh, 656. | 1 Diêu-lộ, 676. |
| 3 Long-sắc, 661. | 1 Vĩnh-long, 677. |
| 2 Lân-dức, 664. | 2 Khai-diệu, 679. |
| 2 Càn-phong, 666. | 1 Vĩnh-hạnh, 680. |
| Hàm-hạnh, 670. | 1 Hoàng-đạo, 681. |
| 2 Thượng-nguyên, 672. | |

3^o Cao-tông, tên Trị con thứ 9 vua Thái-tông, lên làm vua 34 năm, vua phê bà chánh-hậu mà lập Võ-tác-thiên là cung-nữ của cha đã xuất ra lên ở chùa. Khi nó đã lên chánh-hậu thì nó ép vua lập Hoàng là con nó làm thái-tử mà phê thái-tử là con vua đã lập rồi đi. Mà sau nó thuộc con lớn nó đi, mà lập con thứ nó lên, rồi nó cũng bỏ đi mà lập con thứ 4 là Triết.

Nước Cao-ly nhập công. Đạo Thiên-chúa giảng khắp trong cả 10 đạo trong nước.

4^o Trung-tông, (Tự-thánh 684) tên Triết bà Võ-hậu là Võ-tác-thiên tôn lên vừa được 3 tháng, mà trị không vừa ý bà ấy, bà ấy phê đi cho làm Lưu-lãng-vương tại Phòng-châu. Mụ Võ-hậu lập.

5^o Duệ-tông, (Dán họ Lý) là em ông Trung-tông 7 năm ở biệt điện không cho dự chánh. Bà Võ-hậu đổi dòng nhà Đường làm nhà Châu, mà soán ngôi tiếm hiệu Võ-tác-thiên, phê ông Duệ-tông (năm 9).

6^o Võ-tác-thiên, 685 làm quan vương đất Tương 10 năm, làm hoàng-tự 9 năm. Bà ấy giết hơn cả ngàn người

là những người không ưng theo ý bà. Bà bắt đạo Thiên-chúa 15 năm. Bà ấy trị được 21 năm.

7° TRUNG-TÔNG.

Niên-hiệu :

Thần-long. | Cảnh-long.

7° Trung-tông. Rồi triều-đình rước ông Trung-tông về lên ngôi. Mà ông Trung-tông lại bị vợ mình là bà Vi-hậu giết đi. Con ông Duệ-tông là Long-cơ lại giết bà Vi-hậu đi.

8° Duệ-tông, (Kiềng-vân 710, Thái-cực 712) khi trước bị phê đi, bây-giờ Long-cơ là con giết bà Vi-hậu vì bà ấy giết bác mình là Trung-tông, mới về mà làm vua 3 năm. Nhờ có ông Giao-sùng với Tông-cảnh giúp mà trị nước yên.

9° Huyền-tông, (713 — 43) nhờ có các quan giỏi trị nước yên, lập nhiều đều hay ; lập Hàn-lâm-viện. Ông vua này cũng yêu đạo Thiên-chúa. Cái thời đột (phản-hóa) áo quần kẻ chêt bày ra từ đời vua này.

Sau trong nước loạn (có khi vì mụ Dương-quối-phi chuyên lòng mà ra), vua mới bỏ mà trốn vô đất Tây-thục.

10° TỨC-TÔNG.

Niên-hiệu :

Chí-đức, 756.

Càn-nguyên, 758.

Thượng-nguyên, 760.

Bửu-ứng, 762.

10° Tức-tông, con ông vua trước ở ngôi 7 năm. Khi đầu nhờ vì nghe lời các quan lão-thần, khá yên trong nước. Sau bị bà Trương-hoàng-hậu đặt quan dữ lên làm lớn, hóa nên cường-thần, lộng quyền, sinh ra nhiều sự dữ trong nước

An-lạc-sơn, là con bà thứ phi ông Huyền-tông vô cướp phá kinh-thành, lấy của cải, bắt voi ngựa đi hết. Vua này có cho đi rước cha mình ở đất Tây-thục về

11° ĐẠI-TÔNG.

Niên-hiệu :

Quảng-đức, 765.
Vĩnh-thời, 765.

| Đại-lịch, 766.

11° Đại-tông, (Dự 763 — 17 năm) lên trị nước còn đương loạn. Bị Mọi bên bác đánh lấy của, làm vua phải chạy trốn, sau nhờ Quách-từ-nghi đem về kinh-sư.

12° ĐỨC-TÔNG.

Niên-hiệu :

Kiên-trung, 780.
Hưng-nguyên, 784.

| Trinh-nguyên, 785.

12° Đức-tông, (Quác — 25 năm) là con lên nối quờn — Vua có tính hay ghen-ghét thâm-khắc, không hay nghe lời chánh luận. Trước dùng Lục-chí, sau dùng Lư-khỉ và Triệu-toán mà hư, ở ngôi 25 năm.

Quách-từ-nghi 85 tuổi chết, vua quan dân-sự thương tiếc.

13° Thuận-tông, (Tụng, Vĩnh-trình 786 — 1) con vua trước mắc tật phong nên để cho Thái-tử giám-quốc.

Hiên-tông, (Thuần — Nguyên-hoà 787 và 791 — 15) cha mang tật lên ngôi làm vua 15 năm. Nhờ tướng giỏi Lý-giảng, Bùi-độ oai-quờn lại đây lại. Hay mê đạo Phật với đạo Lão-tử. Dem Phật cốt bên Tây-phiền về. Quan thị-long là Hàn-dũ làm sớ gián vua, chê Phật, vua giận dày ra xứ Triều-châu.

Sau Kiêu-xí-quá bị quan hoạn là Trần-hoàng-chí giết đi.

14° MỤC-TÔNG.

Niên-hiệu :

Trường-khánh, 4 — 821.

14° Mục-tông, (tên Hằng 821 — 4). Vua hay hoang, các quan dụng những người giờ không tài-năng nên lại phải

mất đất Hà-sóc, làm cho gần mất nhà Đường. Sau mẹ hay ông thuộc kim thạch là thuộc tiên cho được sống lâu, mà ông vô đau mà chết. Ở ngôi 4 năm.

16^o Kính-tông, (tên Trạ, Bửu-lịch 2 — 825) con vua trước chơi-bời vô-độ, đi săn về ban đêm bị hoạn-thân là Lưu-khắc-minh giết đi. Ở ngôi 2 năm.

17^o VĂN-TÔNG.

Niên-hiệu :

Thái-hoà, 827. | Khai-thành, 841.

17^o Văn-tông, (tên Hàm, 827 — 14) con thứ vua Mục-tông Vương-thủ-đàng, là quan hoạn lập lên. Không hay phân được tà chánh, nên quan hoạn chuyên lấy quờn — Cái biên nơi xứ Cam-lộ chết hơn 2000 người, ở ngôi 14 năm.

18^o Võ-tông, (tên Triên, Hội-xương 841 — 6) con thứ 5 vua Mục-tông, cũng nhờ hoạn-thân là Cừu-sĩ-lương lập. Yt mê đạo Phật, nên phá chùa-chuyên, lấy tượng Phật đúc tiền — Thối bác các quan 5 năm khai lý-lịch là tại vua này lập ra. Nhờ Lý-khắc-dũ đánh lấy được đất Thái-nguyên, nên oai-linh lại dậy lại. Đường phân-chí, công-nghiệp chưa thành, bèn thăng-hà đi, không con nối, ở ngôi 6 năm.

19^o TUYỀN-TÔNG.

Niên-hiệu :

Đại-trung, — 847.

19^o Tuyền-tông, (tên Di, 847 — 13) con thứ 13 ông Hiến-tông là ông chú vua Võ-tông, lo thể trừ bớt thân-thể các quan hoạn. Hay rõ xét mà dụng quan, rộng-rãi, thương dân, gọi là tiểu-thái-tông. — Ở ngôi 13 năm.

20^o Ý-tông, (tên Ôn và Thôi, Hàm-thông 860 — 14) là con vua trước, ở khác không giống cha, hay kiêu-tứ,

buông-lung dâm-dự lắm. Sôt-sáng đạo Phật quá, đem cốt Phật vò đến mà thờ. Ở ngôi 14 năm.

21° HI-TÔNG.

Niên-hiệu :

Càn-phù, 874.
Quảng-minh, 880.
Trung-hòa, 881.

Quang-khai, 885.
Văn-đức, 888.

21° Hi-tông, (tên Nghiêm, 874 — 15) con lớn vua Y-tông, các quan hoạn lập lên, đề cho thân-hạ chuyên chánh, không có oai-linh, phiên-trần mạnh mẽ, ăn-cướp ăn-trộm nổi lên, loạn-lạc tứ-phía. Vua phải chạy qua đất Tây-thục và Phụng-tường, sau Lý-khắc-dụng dẹp yên loạn mới rước về triều. Ở ngôi 15 năm.

22° CHIÊU-TÔNG.

Niên-hiệu :

Long-kì, 889.
Đại-thuận, 890.
Kiềng-phước, 892.
Càn-ninh, 894.

Quang-hóa, 898.
Thiên-phục, 901.
Thiên-hựu, 904.

22° Chiêu-tông, (tên Kiệt và Mẫn — 16) con thứ 7 vua Y-tông, hoạn-thần là Dương-phục-cung lập lên. Vua này có chí muôn khôi-phục sửa-sang việc nước lại, mà cả bệnh-hoạn làm không nổi. — Sau bị Châu-toàn-trung đem qua đất Lạc-dương giết đi, ở ngôi 16 năm.

23° Chiêu-tuyên-đê, (tên Tợ, Chúc, Thiên-hựu 904 — 2) con nhỏ vua Chiêu-tông Châu-ôn lập lên ở ngôi 2 năm, phê xuống tước vương, rồi giết đi. Châu-ôn oán vị lập nên dòng khác mà nhà Đường mất.

ĐỜI NGŨ-ĐẠI (Ngũ-quí).

1^o NHÀ HẬU LƯƠNG, 2 ĐỜI VUA, TRỊ 16 NĂM.

1^o THÁI-TỎ.

Niên-hiệu :

907 Khai-bình, 4. | 911 Càn-hóa, 2.

1^o Thái-tỏ, (Châu-ôn 907) là Châu-ôn người đất Dương-sơn, theo Huỳnh-sào ăn-cướp, sau ra đầu nhà Đường đặt lại là Châu-toàn-trung làm quan tiết-độ-sứ, phong tới tước vương, giết vua Đường-chiêu-tông, và phế vua Ai-đê mà soán vị, đóng đô tại Biền-lương, ở ngôi 6 năm, bị Hữu-khuê là con giết đi.

2^o MẠT-ĐÊ.

Niên-hiệu :

911 Càn-hóa, 2. | 921 Long-đức, 2.
913 Trinh-minh, 6. |

2^o Mạt-đê, (Hữu-trinh — 10) con thứ 3 vua Thái-tỏ ra trận nhậm ngoài quận, nghe Thái-tỏ bị giết thì kéo binh về đánh anh là Hữu-khuê mà lên tức-vị. Sau bị binh Lý-tồn-hóc vô Thái-nguyên vây, liền giết mình đi, ở ngôi 10 năm. Hết đời nhà Hậu-lương.

2^o NHÀ HẬU ĐƯỜNG. 4 ĐỜI VUA, TRỊ 13 NĂM.

1^o TRANG-TÔNG.

Niên-hiệu :

923 — Đông-quang, 3.

1^o Trang-tông, là Lý-tồn-hóc, người đất Sa-đà, cha người có công dẹp yên đảng Huỳnh-sào, được phong là

Tần-vương, Lý-tôn-hóc là con triệt nhà Lương đi mà xưng đế. Vua này cậy tài ý sức, hay tin dùng quan hoạn. Sau khi quân-sĩ loạn vua bị tên mà chết, ở ngôi có 3 năm.

2^o MINH-TÔNG.

Niên-hiệu :

926 — Thiên-thành, 4. | 930 — Trường-hưng 4.

2^o Minh-tông, (tên Mạo Kiết-liệt) người Hồ là con nuôi vua Trang-tông. Vua Trang-tông bị giết đi, lập lên làm vua. Tuy người không biết chữ mà không hay nghe lắm quan hoạn, không hay mê-đắm thịnh sắc ; hay thường quan lại liêm can. Mùa-màn mỗi năm mỗi được. Vua đêm ngày thắp hương vái trời xin sớm sanh thánh-nhơn mà lên làm vua coi-sóc dân, ở ngôi 8 năm.

3^o Mẫn-đê, (hiệu Ứng-thuận 934) tên là Tùng-hậu là con vua Minh-tông mới lên ngôi chưa đầy 3 tháng bị Tùng-a là Lộ-vương cử binh vào Lạc-dương mà vây đánh, vua phải chạy trốn tại đất Hoành-châu, Lộ-vương phê vua làm Ngạc-vương, rồi sau giết đi.

4^o PHÊ-ĐẾ TÙNG-A.

Niên-hiệu :

934 — Thanh-thới, 2.

4^o Phê-đê Tùng-a, (là Lộ-vương) là con nuôi vua Minh-vương trước Lộ-vương đánh bắt Mẫn-đê phê đi mà lập mình lên ngôi thiên-tử. Chẳng mấy năm (2 năm) bị binh Thạch-kinh-đường vây Lạc-dương lên giàn thiêu mà chết đi.

3^o NHÀ HẬU TẤN.

2 đời vua, trị 11 năm.

1^o Cao-tổ, (hiệu Thiên-phước 936 — 7) ây là Thạch-kinh-đường là rể vua Minh-tông nhà hậu đường. Phê-đê-tùng-a đặt

làm quan tiết-độ-sứ đất Thiên-bình, cự mạng lại, nên Phê-đê phát binh đánh. Thạch-kinh-đường mượn binh của Khê-đơn mà triệt Đường được lên làm vua. Nộp cho Khê-đơn 16 châu, lại hàng năm nộp 800,000 cây lụa, ở ngôi 7 năm. Bên Annam nhà Ngô (Ngô-quyên) trị 29 năm.

2^o XUAT-ĐẾ.

Niên-hiệu :

945 — Thiên-phước, 2. | 947 — Khai-vận, 2.

2^o Xuất-đế, nguyên là tước Tề-vương, tên là Trọng-quí là con anh ông Cao-tô, nhờ có Kiềng-diên-quảng lập lên. Mà phụng biểu Khê-đơn, thì xưng tôn không chịu xưng thân, nên Khê-đơn giận đem binh đánh lấy Đại-lương bắt quách vua đi đem về, phong làm phụ-ngãi-hầu, đem về phương bắc, ở ngôi 4 năm. Nhà hậu Tần hết.

4^o NHÀ HẬU HÁN.

1^o Cao-tô, (hiệu Thiên-hựu 2 — 947) là Lưu-trí-viễn, xưng mình là dòng nhà Hán, làm quan nhà Tần có công phong tới bắc-bình-vương, khi Trọng-quí bị bắt đi rồi, thì người khải binh nơi đất Thái-nguyên mà vào vây Đại-lương, đuổi lão Khê-đơn về nước lão mất, lên làm vua 2 năm.

2^o Ân-đê, tên là Thừa-hựu con thứ 3 vua trước, quan cô mạng là Quách-oai lập lên. Vua độc dữ hay giết hại các quan, lại muôn giết Quách-oai đi nữa, Quách-oai biết được mới cử binh phản lại. Vua bị loạn binh giết đi. Làm vua có 2 năm, hiệu là Càn-hựu 949 — 951. Quách-oai giết Ân-đê đi rồi, thì em vua Cao-tô là Sùng muôn khải binh đánh Quách-oai, Quách-oai bèn lập Mân là con Sùng lên, Sùng tin liền bãi binh đi, chẳng ngờ cách 33 ngày, Quách-oai giết Mân đi mà soán ngôi. Hết đời nhà hậu Hán.

5° NHA HẬU CHÂU, 3 ĐỜI VUA, TRỊ 9 NĂM.

1° Thái-tổ, (hiệu Quảng-thuận 3 — 951) là Quách-oai giết Ân-đô rồi, lên ngôi làm vua 3 năm. Vua này phụng tống miếu nhà Hán, thờ bà thái-hậu Hán như mẹ. Vua này không con.

2° Thê-tổng, (hiệu Hiền-đức 5 — 954) tên là Vinh, họ Sài, là con người anh bà thái-hậu vua Thái-tổ, vua Thái-tổ không con nên nuôi lấy làm con. Đời vua này bình-yên thanh-trị tử-tê, trong đời Ngũ-dại vua này là hiền hơn hết, ở ngôi 5 năm.

3° Cung-đê, (cũng hiệu Hiền-đức 959 — 1) tên là Tông-huân là con vua Thê-tổng, mới 7 tuổi lên tức-vị — Việc quân chánh thì có ông Triệu-khuôn-dẫn. Thuở ấy có giặc Bắc-hán vào đánh ông Triệu-khuôn-dẫn đem binh ra cự giặc, giặc thua chạy đi, các tướng-sĩ đều tôn Triệu-khuôn-dẫn lên làm vua, đem về trào tức-vị. Phê vua Cung-đê làm vua mới được 1 năm làm Trịnh-vương ; nhà hậu Châu mất sang ngôi qua nhà Tông.

ĐỜI NGŨ-ĐẠI CŨNG CÓ 10 NƯỚC NHỎ :

1 Ngô, là Dương-hành-mật, cứ Dương-châu truyền 3 đời con 46 năm.

2 Nam-đường là Lý-thăng, cứ Kim-lăng, 39 năm.

3 Tiền-thục : Vương-kiên, choán 35 năm, bị Hậu-đường.

4 Hậu-thục : Mạnh-tri-tường 40 năm, sau hàng Tông.

5 Mân : Vương-thâm-tri 55 năm, sau bị Nam-đường.

6 Nam-bình : Cao-lý-hưng 49 năm, sau bị Tông.

7 Ngô-việt : Tiên-lục 84, sau nhập Tông.

8 Nam-hán Lưu-ân 67 năm, bị Tông lấy.

9 Bắc-hán Thê-tổ-lưu-sùng 32 năm, 4 đời bị Tông.

10 Sở Mã-ân truyền 5 đời, 57 năm bị Nam-đường.

19° NHÀ TÔNG.

18 đời vua, trị 323 năm, đô tại Biện-lương.

1° THÁI-TỔ.

Niên-hiệu :

960 — Kiền-long, 3.

968 — Khai-bửu, 9.

963 — Càn-đức, 5.

1° Thái-tổ, Triệu-khuôn-dẫn làm quan điện-tiền-đô-kiếm-điểm nhà hậu Châu, đời vua Cung-đô còn nhỏ dại, có giặc Khê-đơn vô đánh, đem binh ra cự giặc, binh tướng đều tôn lên làm vua, ở ngôi 17 năm, chết không con. Annam nhà Đinh (968) 2 đời vua, trị 13 năm.

2° THÁI-TÔNG.

Niên-hiệu :

976 Thái-bình-hưng-quốc, 8.

990 Thuần-hoa, 5.

983 Ung-hi, 4.

995 Chí-đạo, 1.

988 Đoan-củng, 2.

2° Thái-tông, tên Khuôn-ngải là em vua Thái-tổ bà Đỗ thái-hậu tôn lên. Vua là người mưu-trí, cần-kiệm nhân-ái, dẹp yên bốn biển, hay giảng võ, khuyến nông cũng hay yêu-chuộng chữ-nghĩa văn-chương ; người có lập một chỗ trữ sách hơn 800,000 cuốn. ở ngôi 22 năm.

Năm 981 bên Annam nhà tiền Lê, 3 đời vua trị 29 năm.

3° NHƠN-TÔNG.

Niên-hiệu :

998 Hàm-bình, 6.

1017 Thiên-hi, 5.

1004 Cảnh-đức, 4.

1022 Càn-hưng, 1.

1008 Đại-trung-lưỡng-phù, 9.

3° Nhơn-tông, tên Hằng là con thứ vua Thái-tông làm vua 25 năm, cũng là vua giỏi — Nhờ Tư-mã-quang mà

đánh được quân nghịch bắt nó phải nạp công 100,000 lượng vàng, 20,000 cây lụa.

Bị lầm tin thông cha Vương-khâm-nhược mà làm tổn kiềm công nơn vật liệu hao phí của nước.

Năm 1010, bên Annam nhà Lý, 9 đời vua trị 181 năm.

4° NHÂN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1023 Thiên-thánh, 9.
1032 Minh-đạo, 2.
1034 Kiêng-hựu, 4.
1038 Bửu-nguyên, 2.
1040 Khương-định, 1.

1041 Khánh-lịch, 8.
1049 Hoàng-hựu, 5.
1054 Chí-hoà, 2.
1056 Gia-hựu, 8.

4° Nhân-tông, tên Trinh khi nhỏ tên là Thọ-tch, con thứ 6 vua Chơn-tông còn nhỏ mới 13 tuổi, nên bà mẫu-hậu lâm-triều lo việc chánh giúp 11 năm.

Vua này khoan-nhơn cung-kiệm, đời người trị, kẻ hiền đầy triều, trong thiên-hạ an lạc, ở ngôi 41 năm, mới thăng-hà không có con nối. Người chêt thiên-hạ, đến núi sông cũng đều thương tiếc vua rít từ-tê dường ấy.

Annam, Lý-thái-tông, 1028 — Lý-thánh-tông — 1054.

5° Anh-tông, (hiệu Trị-bình 1064 — 4) tên Thự thừơ nhỏ thì kêu là Tông-thật là chắt ông Thái-tông, ông Nhân-tông nuôi làm con mà lập lên. Bị bà Tào-thái-hậu choán lấy việc chánh, hai cung không hoà, nhờ có ông Hàn-du, điều-hộ mới an, ở ngôi 4 năm.

6° THÂN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1068 Hi-ninh, 10.

1085 Nguyên-phong, 8.

6° Thân-tông, tên Húc thuở nhỏ tên Trọng-châm, con vua Anh-tông, tánh tốt hay thảo-thuận, kính tôi đại-thần, hay tìm lời ngay, hay tiếc-kiệm. Khi mới tức-vị từ-tê có

lễ làm nên lớn được, nhưng vậy sau bị nghe lời Vương-an-thạch mà lập phép mới, như phép Thanh-miêu ...cho nên dân cực-khổ lắm, ở ngôi 18 năm.

Annam, Lý-nhơn-tông, 1072.

7° TRIẾT-TÔNG.

Niên-hiệu :

1086 Người-hựu, 8.

1094 Thiệu-thánh, 4.

1098 Nguyên-phù, 3.

7° Triết-tông, tên Hú thuở nhỏ kêu là Dung, con thứ 6 ông Thân-tông lên ngôi thừ 10 tuổi, bà Cao-thái-hậu thánh chánh. Đời ấy có ông Tư-mã-quang, Lữ-công-trứ và những người hiền khác, bãi được cái phép thanh-miêu, việc trong nước khá yên lại. Mà sau có dùng người Chương-thuần, quân quân-tiểu nó a-dua, nên những người hiền bị xua đuổi đi, ở ngôi 15 năm.

8° HUY-TÔNG.

Niên-hiệu :

1101 Kiên-trung-tĩnh-quốc, 1.

1102 Sùng-ninh, 5.

1107 Đại-quan, 4.

1111 Chánh-hoà, 7.

1118 Trọng-hoà, 1.

1119 Tuyên-hoà, 7.

8° Huy-tông, tên Kiệt con thứ 11 ông Thân-tông, có tính xảo-trá, hay nhiều nghề vật vật, duông-bỏ người trung-chánh, hay nghe-tin đứa gian-tà, nên dấy việc thỏ-mộc, xưng mình là đạo-quân. Sau bị bọn Đồng-quán nó sanh sự, binh Kim nó tới nó đánh nó bắt vua. Vua truyền ngôi cho thái-tử nó phong cho làm hôn-đức-hầu, rồi nó đem về bắc, chết tại Ngũ-quốc-thành, ở ngôi 25 năm.

9° Khâm-tông, (hiệu Tĩnh-khương 1126 — 1) tên Hườn là thái-tử ông Huy-tông, khi đã được truyền ngôi rồi, binh Kim nó vô nó hãm châu Biện, nó bắt và cha và con đem

về bắc bên nước nó, bà hoàng-thái-hậu, các vị vương, hậu phi công-chúa lục cung hết thấy đều theo. Té ra ở ngôi được có 1 năm mà-thối.

NAM-TÔNG.

TỨC-VỊ NAM-KINH, SAU DỜI QUA LÂM-AN.

10^o CAO-TÔNG.

Niên-hiệu :

1127 Kiên-viêm, 4. | 1130 Thiệu-hưng, 22.

10^o Cao-tông, tên Cầu con thứ 9 vua Huy-tông, khi cha với anh đã bị nhà Kim bắt đi rồi, lên tức-vị tại Nam-kinh, dời đô qua đất Trường-an. Tuý tướng-văn là ông Lý-cang, ông Triệu-đánh, còn tướng võ là ông Trương-tuân, Hàn-kì, Lưu- , Nhạc-phi, mà vua không hay nghe lời, cứ nghe quân nịnh thần là Tần-côi, nó ra sức hoà-nghị với Kim mà-thối, mà chịu xưng thần phụng công với Kim -- Vua nấy ở ngôi 36 năm, sau vua truyền ngôi cho thái-tử.

1128 — Annam, Lý-thần-tông, 1138 ;

11^o HIÊU-TÔNG.

Niên-hiệu :

1163 Long-hưng, 2. | 1174 Thuần-hi, 16.
1165 Càn-đạo 9. |

11^o Hiêu-tông, tên Hiệt con Vương-xứng là cháu ông Thái-tổ, ông Cao-tông lập làm con nối. Ông vua nầy có chí muốn khôi-phục, mà nó không để hờ ra mà đánh nó. Vua mới cải tờ biểu làm thơ cải chữ *thần* ra *điệt*, giảm bớt phép mỗi năm mỗi đi công đi, định làm lân-hào, ở ngôi 27 năm, rồi truyền ngôi lại cho :

1176, Annam Lý-cai-tông.

12^o QUANG-TÔNG.

Niên-hiệu :

1190 — Thiệu-hi --- 5.

12^o Quang-tông, tên Thuần con thứ 3 vua Hiếu-tông khi đã được truyền ngôi rồi, thì bị bà Tào-hậu vợ dứ và hay ghen, muôn lập con là Gia-vương, bà Thọ-hoàng là mẹ không cho, cho-nên bị vợ hiếp không lâm triều. Bà Thọ-hoàng giết quối-phi, vua kinh sợ sanh bệnh. Vua cha chết không để chầu được, mới lập Gia-vương mà nhường ngôi, ở ngôi 5 năm.

13^o VINH-TÔNG.

Niên-hiệu :

1195 Khánh-nguyên, 6.

1205 Khai-hi, 3.

1201 Gia-thối, 4.

1208 Gia-định, 17.

13^o Vinh-tông, tên Quảng con thứ 3 vua Quang-tông, nhờ ông Triệu-nhữ-ngu xin bà thái-hậu lập lên, khi vua cha mắc bệnh. Khi đầu khá-khá, giữa bị lão Hàn-thác-trụ, sau bị nghe lời lão Sừ-di-viễn, mà bỏ người trung-chính, gây mỗi giặc, ở ngôi 30 năm.

1211 Annam, Lý-huệ-tông.

14^o LÝ-TÔNG.

Niên-hiệu :

1225 Bửu-khánh, 3.

1241 Thuần-hựu, 12.

1228 Thiệu-định, 6.

1253 Bửu-hựu, 6.

1234 Thọ-lĩnh, 3.

1259 Khai-khánh, 1.

1237 Gia-hi, 4.

1260 Kiêng-định, 5.

14^o Lý-tông, tên Đích là cháu thứ 10 đời ông Thái-tổ, con ông Hi-lư, vua Ninh-tông băng đi rồi, thì Sừ-di-viễn mới giả tờ chiếu mà bỏ thái-tử là Quý-hoà, mà rước lập ông này về làm vua. Vua hay mê chơi-bời luôc-lác, không hay phân tà chánh, cho-nên bọn Đinh-đại-toàn, Giả-tự-đạo nó mới lung-lăng Vua ở ngôi 40 năm.

1225 Lý-chiều-hoàng, hệt Lý qua Trần ; Trần-thái-tổ ;
Trần-thánh-tông 1258.

15° ĐỘ-TÔNG.

Niên-hiệu :

1265 — Hàm-thuần, — 10.

15° Độ-tông, tên Kì, cháu thứ 10 đời ông Thái-tổ, con ông Dữ-nhuê, vua Lý-tông nuôi làm con nôi. Vua này đắm-mê tửu-sắc, nên để việc triều-chánh thầy đều ra bởi tay Giả-tự-đạo, tán binh mất đất cũng giàu không cho vua hay, ở ngôi 10 năm.

16° CUNG-TÔNG.

Niên-hiệu :

1275 — Đức-hựu, — 2.

16° Cung-tông, tên Thập con vua Độ-tông. Năm đầu quân Nguyên nó vô nó đánh đất Lâm-an, nó bắt vua đem về bắc ; qua năm sau vua hàng-đầu nó, nó phong cho là Đinh-quốc-công, sau đi làm thầy sãi hiệu là thầy Mộc-ba-giảng, chết tại đất Sa-mịch, ở ngôi 2 năm.

17° DOAN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1276 — Viêm-kiết, — 3.

17° Doan-tông, tên Chính con lớn vua Độ-tông, anh ông Cung-tông được phong là Ých-vương, vua em bị Nguyên bắt, vua mới vượt biển qua Phước-châu tức-vị, khi-bình mà phục nghiệp. Sau bị binh Nguyên nó rước, chạy qua Lãnh-hải, ở ngôi 3 năm.

18° ĐỀ-BÍNH.

Niên-hiệu :

1278 — Trường-hưng, — 2.

18° Đề-bính, con nhỏ Độ-tông là em vua Cung-tông, Doan-tông. Khi vua Doan-tông bị thua Nguyên mà chết

tại Cang-châu, thì vua này mới có 8 tuổi. Lục-tú-phu với Trương-thê-kiệt lập lên và đem qua núi Nhai-môn đất Tân-hội. Nguyên theo đánh thua đi, Lục-tú-phu mới còng vua chạy xuống biển mà chết, ở ngôi 2 năm.

Nhà Tống mất. — 1279 — Trần-nhơn-tông đánh lại binh nhà Nguyên qua xâm Annam.

Từ năm 916 đời Hậu-lương thì bên bắc có nhà Liêu (Khiết-đơn) được 9 đời vua trị 209 năm. (916 tới 1119). Sau nó bị nhà Kim lấy. Nhà Kim cũng 9 đời vua, trị 119 năm, (từ 1115 tới 1234).

Lại cũng có nhà Mông-cô 4 đời vua, trị 45 năm, tới ông Thê-tô nhà Nguyên mới xưng là nhà Nguyên ; Giả-tự-đạo xưng thần nạp tể mới lấy cả Trung-quốc, thành dòng nhà Nguyên.

26° NHÀ NGUYỄN.

10 đời vua, trị 89 năm, đô tại Đại-dô.

1° THÊ-TO.

Niên-hiệu :

1280 — Chí-nguyên, — 15.

1° Thê-tô, tên Hốt-tất-liệt (Tây kêu là Koubilai), khi vua Đê-bính nhà Tống nhày biển chết, thì vua này mới tóm thâu về một mối, lấy hết nước Trung-quốc mà lên tức-vị hoàng-đê, đóng đô tại đất Đại-dô. Ông ấy thông lễ, đốt sách đạo Lão-tử, ông đi cho tộ sông Hà, ở ngôi 15 năm.

1293 Annam, Trần-anh-tông.

2° THÀNH-TÔNG.

Niên-hiệu.

1295 Nguyên-chơn, 2. | 1280 Đại-đức, 11

2° Thành-tông, tên Thiết-mộc-nhi, là cháu nội vua Thê-tô, ở ngôi 13 năm, chết không con nối.

3^o VÕ-TÔNG.

Niên-hiệu :

1308 — Chử-đại, — 4.

3^o Võ-tông, tên Hải-sơn, là anh con chú con bác với vua Thành-tông trước làm Hoài-ninh-vương, tổng binh phía biên bắc, lập chiến-công nhiều, các vì vương rước về tôn lên làm vua được 4 năm. Vua này phong ông Không-tử là Đại-thành-chí-thánh-văn-tuyên-vương. Người lại lập thứ tệt-chỉ gọi là Sao giá là một lượng bạc.

4^o NHƠN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1311 Hoàng-khánh, 2. | 1313 Diên-hựu, 7.

4^o Nhơn-tông, tên Ái-dục-lê-bạt-lực-bát-thất, là con một mẹ với Võ-tông, ở ngôi 9 năm.

1314 Annam, Trần-mĩnh-tông.

5^o ANH-TÔNG.

Niên-hiệu :

1321 Chử-trị, 3.

5^o Anh-tông, tên Thạc-đức-bát-thích, con vua Nhơn-tông, người có hiếu lắm, thẳng phép mà hay chém giết, quân gian-đáng sợ, sau bị lão Thiệt-thiên nó giết đi, ở ngôi 3 năm.

6^o THỚI-ĐỊNH-ĐẾ.

Niên-hiệu :

1324 — Thới-định, — 4.

6^o Thới-định-đế, tên Dã-tôn-thiệt-mộc-nhi, là cháu ông Thê-lỗ trị 4 năm, nước nhà bình-yên, trong ngoài vô sự, 36 tuổi băng, không con nối.

7^o MINH-TÔNG.

Niên-hiệu :

1329 — Chí-huê, — 6 tháng.

7^o Minh-tông, tên Huê-thê-tùng, con lớn vua Vô-tông, trước Châu-vương, sai đi trận xứ Vân-nam, sau các quan đại-thần qua rước về, tức-vị tháng chín năm Chí-huê rồi cách 6 tháng bị em là Văn-tông giết đi mà giành ngôi.

8^o VĂN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1330 — Thiên-lic, — 4.

8^o Văn-tông, tên Đỗ-niêm-lục-nhĩ, em ông Minh-tông, giết anh đi mà tự-lập, ở ngôi được 4 năm.

1330 Annam, Trần-hiến-tông.

9^o Ninh-tông, tên Ý-lân-chất-ban, con thứ ông Minh-tông, trước là Ly-vương, ông Văn-tông bỏ con ruột mình là Yên-niêm-cô-tur đi, mà trời lại dạy lập ông Ninh-tông lên làm vua, ở ngôi có 1 năm, chưa cải nguyên.

10^o THUẬN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1333 Nguyên-thông, 2.

1341 Chí-chánh, 27.

1335 Chí-nguyên, 6.

10^o Thuận-tông, tên Thoả-hoan-niêm-mộc-nhĩ con lớn ông Minh-tông, lên làm vua 35 năm, hoang dâm vô độ, cho-nên trong nước mắc nhiều tai-biên gở-lạ, trộm-cướp giặc-giã nổi lên khắp xứ khắp miền. Khi binh nhà Minh tới Yên-kinh, ban đêm vua mở cửa Kiên-đức trốn ra đi rât. Hết đời nhà Nguyên.

1342 Annam, Trần-dũ-tông.

27° NHÀ MINH.

17 đời vua, trị 276 năm, đô tại Giang-nam,
đời vua Thành-tổ dời qua Bắc-bình.

1° THAI-TO.

Niên-hiệu :

1368 — Hồng-vũ, — 31.

1° Thái-tổ, tên là Châu-nguyên-chương, con ông Thê-trần, theo ông Quách-tử-hưng, ông ấy thầy người có tướng lạ, thì trọng yêu. Sau đi với Trừu-đạt và Dương-hoà đi dẹp giặc xứ Định-viễn, ông Lý-thiện-trường đề ông ấy làm chương-thơ-kí dẹp loạn rồi đánh Yên-kinh, vua nhà Nguyên chạy đi mất, vua này mới tức-vị tại Nam-kinh, đặt là nhà Minh, ở ngôi 31 năm, sông 71 tuổi.

Đời này có ông quân-sur là ông Lưu-bá-ôn (Cổ) coi sổ nhà Minh, nói tiên-tri đến việc nhà Thanh.

1370 Annam, Trần-nghệ-tông, 1373, Trần-duệ-tông...

2° HUỆ-ĐẾ.

Niên-hiệu :

1399 — Kiền-văn, — 4.

2° Huệ-đế, tên Doãn-trượng, con thái-tử Phiêu, cháu nội vua Thái-tổ. Thái-tử Phiêu mất sớm đi, nên Thái-tổ băng thì lên tức-vị, trị nước 4 năm. Bị Yên-vương vào vây đánh, vua lên giàn thiêu mà chết.

1390 Annam, Trần-thuận-tông, 1399, Trần-thiếu-đế, 1402, Lê-quí-ly.

3° THÀNH-TỔ.

Niên-hiệu .

1403 — Vĩnh-lạc, — 22.

3° Thành-tổ, tên Đệ con thứ 4 ông Thái-tổ, là chú Huệ-đế, làm phản vô hãm kinh-sur. Cốc-vương-quê, với

Lý-cảnh-long mở cửa nạp giặc, nên Thành-tề soạn vị, ở ngôi 22 năm.

Annam, Hồ-quí-ly, Hồ-hán-thương, Gián-định-đề, Trưng-quang-đề.

4° NHƠN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1425 — Hồng-hi, — 1.

4° Nhơn-tông, tên Cao-xí, con vua Thành-tề. Vua cha mắc đi đánh giặc bên bắc, để ông ấy ở nhà giám-quốc ; vua cha chết đi, lên nối, ở ngôi có 1 năm.

Annam, Lê-lợi (Lê-thái-tô) đánh Minh.

5° TUYỀN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1426 — Tuyên-đức, — 10.

5° Tuyền-tông, tên Chiêm-cơ, con ông Nhơn-tông, vừa lên ngôi thì tha Lý-thì-miến ra, dùng Hạ-nguyên-kiết, Cô-tá, với Huông-chung hết thầy 9 người, nên trong ngoài yên thuận, ở ngôi 10 năm.

1428 Annam, Lê-thái-tô.

6° ANH-TÔNG.

Niên-hiệu :

1436 — Chánh-thông, — 14.

6° Anh-tông, tên Khải-trần, con vua trước lên làm vua 14 năm, vua mắc đi đánh giặc phía bắc, mà bị giặc bắt, bà thái-hậu dạy em người là ông Thành-vương giữ-nước.

Annam, 1434 Lê-thái-tông.

7° KIỀNG-ĐỀ.

Niên-hiệu :

1450 — Kiềng-thổ, — 7.

7° Kiềng-đề, tên Kì-ngọc, con ông Tuyền-tông, em ông

Anh-tông làm giám-quốc, khi anh bị Mã-tiên bắt đem về bắc đi, bà thái-hậu dạy tức-vị làm vua được 7 năm. Sau phải chuộc về mới được, về rồi không chịu làm vua.

Annam, 1443 — Lê-nhơn-tông.

8° ANH-TÔNG.

Niên-hiệu :

1457 — Thiên-thuận, — 8.

8° Anh-tông, từ khi về tị không chịu làm vua, sau vua Cảnh-đê bệnh đi thì Trừu-hữu-trinh, Thạch-hanh, Tào-kiết-tường, rước về tức-vị ở ngôi được 8 năm.

Annam, 1460 — Lê-thánh-tông.

9° HIỂN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1465 — Thành-hoá, — 23.

9° Hiên-tông, tên Kiển-thâm, con vua Anh-ông lên làm vua 23 năm.

10° HIẾU-TÔNG.

Niên-hiệu ,

1488 — Hoàng-trị, — 18.

10° Hiếu-tông, tên Hựu-đường con vua trước, lên ngôi nhờ dùng người Mã-văn-thăng, Lưu-đại-hạ, Trừu-bác, nên cũng khá bình-yên, ở ngôi 18 năm.

Annam, 1498 — Lê-hiễn-tông. 1504 — Lê-túc-tông.

11° VÕ-TÔNG.

Niên-hiệu :

1506 — Chánh-dức, — 16.

11° Võ-tông, tên Hậu-chiều con vua trước, hay mê chơi với những đứa yêu, tại yêu dùng người Giang-bân, Lưu-cần, gây ra cho lão Thân-hào làm giặc ; sau nhờ người

Vương-thù-nhơn bắt được chém đi mới yên, ở ngôi 16 năm.
Annam, 1505 Lê-oai-mục-đê, 1510 Lê-tương-dực-đê,
Lê-chiều-tông.

12° THÊ-TÔNG.

Niên-hiệu :

1522 — Gia-tĩnh, — 45.

12° Thê-tông, tên Hậu-thông, em con chú con bác ông Võ-tông, ông Võ-tông không con, nên trôi lại dạy lập lên làm vua. Vua hay mê đạo Phật, nên việc triều-chánh suy, người Nghiêm-tung giốn quyền, mà có Hải-thoại là người trung cự lại va.

Đời này là đời Túy-kiêu ; ông thánh Fanxicô-xaviê chết tại cù-lao Tam-châu, ngày mồng 2 décembre 1552.

Annam, 1523 Lê-cung-hoàng, Mạc-đăng-dong, Mạc-đăng-dinh, 1533 Lê-trang-tông, 1549 Lê-trung-tông, 1557 Lê-anh-tông.

13° MỤC-TÔNG.

Niên-hiệu :

1567 — Long-khánh, — 6.

13° Mục-tông, tên Dải-hậu, con thứ 7 ông Thê-tông, trước hồi đầu khá, mà sau bị nịnh nó a-dua, bỏ phê việc chánh-sự, ở ngôi 6 năm.

14° THẦN-TÔNG.

Niên-hiệu :

1578 — Vạn-lịch, — 48.

14° Thần-tông, tên Dực-quân, con lớn ông Mục-tông, lên ngôi thưở 10 tuổi, trước dùng Trương-cư-chánh, sau Diệp-hướng-cao nên sửa cứu chánh lại được. Sau ham chơi, háo thắng, háo nghỉ, háo hoá, đên đổi vua tới cách nhau, rồi nên việc nước càng ngày càng hư, ở ngôi 48 năm.

Đời ây Thái-tổ-cao-hoàng-đê nhà Thanh đánh lấy Yên-kinh lên ngôi, hiệu Thiên-mạng. Annam, Lê-thê-tông.

15° QUANG-TÔNG.

Niên-hiệu :

1620 — Thới-xương, — 1.

15° Quang-tông, tên Thường-lạc, con lớn ông Thần-tông lên ngôi được 1 tháng, rồi đau chết đi.

1600 Annam, Lê-kính-tông, Trịnh-tông, Nguyễn-hoàng (Huê). (Tiên-vương, Sãi-vương) — 1619 Lê-thần-tông.

16° HI-TÔNG.

Niên-hiệu :

1621 — Thiên-khai, — 7.

16° Hi-tông, tên Do-hiệu, con vua trước, lên ở ngôi 7 năm. Mả đánh thua nhà Thanh, Thanh bắt người Minh cạo đầu 1612.

17° HOÀI-TÔNG.

Niên-hiệu :

1628 — Sùng-trinh, — 16.

17° Hoài-tông, tên Do-kiêm, con thứ vua Quang-tông lên ngôi đã 7 năm, mới bị quan tướng Lý-nhật-thành nạp giặc, đánh lấy kinh-sư. Sau chạy đi tị nạn, thầy làm chỉ nũa không đứng, vua mới tự-vận trên núi Vạn-tuê mà chết đi. Nhà Minh mất nước.

28° NHÀ THANH.

Thái-tổ-cao-hoàng-đê, hiệu Thiên-mạng, 1616.

Thái-tổ-văn-hoàng-đê, Thiêng-thông, 1627, Sùng-đức 1636. Annam, 1643 Lê-chơn-tông.

Thê-tổ-chương-hoàng-đê, Thuận-trị 1644 — 14 năm, Annam, 1649, Lê-thần-tông.

Thành-tổ-nhơn-hoàng-đê, Khang-hi 1662 — 61 năm.
Annam, 1663 Lê-huyền-tông, Lê-hi-tông, Lê-dũ-tông.

Thê-tông-hiền-hoàng-đê, Ung-chánh, 1723 — 13 năm.
Annam, Lê-vĩnh-khánh.

Cao-tông-thuần-hoàng-đê, Càn-long, 1736 — 60 năm.
Annam, Lê-thuận-tông, Lê-ý-tông, Lê-hiền-tông, Lê-
chiêu-thông.

Nhơn-tông-duệ-hoàng-đê, Gia-khánh, 1796 — 25 năm.

Tuyên-tông-thành-hoàng-đê, Đạo-quang 1821 — 30 năm.

Văn-tông-hiền-hoàng-đê, hiệu Hàm--phong, 1851 —
11 năm. Đồng-trị 1862.

Con người ta ở đời phải thông kim cò, giống trước
cân sau, mà so-sánh, cho biết cuộc đời lời đời mà ở mới
gọi là người lịch-sự. Vì vậy ta nhơn học làm ra văn tất
lược qua mà có thứ-lớp, để giúp kẻ mới học nường đó
mà học lần-lần, sau thông-thả coi chánh sử lại thì mau
thông, mau nhớ, tường cũng chẳng phải là đều vô ích.

Coi truyện thầy trị loạn thanh suy đắp đổi nhau, mà
kinh phép-tắc đứng tạo-hoá ! Suy đi xét lại trong cuộc
tang thương, những đều trông thấy nơi cuộc đời ví cũng
chẳng khác gì cái cuộc cờ, cái trò chơi vậy. Làm người
sao khá chẳng lo làm vai tuồng mình cho xong vậy vậy ?

Hết cuốn thứ nhứt, sách Sơ-học-dẫn.

ERRATA.

| | | |
|-------|--------------------------|---------------------------------|
| Page. | | |
| 9 | Cần-nhân, cần-chân, | lisez : Càng-nhàng, càng-nhàng. |
| 10 | Lời, | » lời. |
| 36 | Sôn, | » sông. |
| 37 | thuở, | » thưở. |
| 126 | et...., tỉnh, | » tỉnh. |
| 190 | et après Nguyễn-hữu-tch, | » Nguyễn-hữu-dật. |
| | hàn đầu, | » hàng đầu. |
| 212 | { Túc-tông-hiệu-minh- | » Túc-tông-hiệu-ninh-hoàng-dê. |
| 213 | | |
| 214 | | |
| | hoàng-dê, | |
| 207 | Khương-vương, | » Định-nam-vương. |



